

Heilige Johannes de Doper Ottersum

PAROCHIE

NIEUWS



2e jaargang, nummer 4, juli 2017

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-9
- Een woordje van de nieuwe pastoor	pag. 3-4
- In memoriam Huub Coopmans	pag. 4-5
- Dagbedevaart Remagen (D)	pag. 5-6
- Mary's Meals + opbrengst communicanten	pag. 7
- Eerste Heilige Communie + Vormsel 2018	pag. 8
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 8-9
Kerkhofinformatie Ottersum	pag. 9
Maria Materkring Gennepe/Ottersum	pag. 10
Kevelaertocht	pag. 11
Dit verdient een lintje!	pag. 12
Jongerenpagina Bas van Nieuwland	pag. 13
Kerkelijk Gregoriaans zangkoor St. Caecilia	pag. 14-15
Cantica Nova	pag. 16
Parochieberichten	pag. 17-18
Schema diensten VOM	pag. 18-21
Wie, wat, waar	pag. 21-22
Kerkbalans	pag. 23

KERK BALANS

De betekenis van een kerk in het dorp.

De kerk als gebouw dat hoort bij het dorp

Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 11 september 2017

Inleveren kopij: 27 augustus 2017

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Zondag 18 juni 2017, een mooie zonnige zondag, is onze bijzondere parochiaan Huub Coopmans overleden.

Huub heeft voor al zijn werkzaamheden in de parochie een kerkelijke onderscheiding ontvangen:

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE.

Huub, dank voor alles wat jij voor onze parochie (ons dorp) Ottersum gedaan hebt.

Voor de familie Coopmans veel sterkte voor de toekomst.

Riky en Jacques Cöp hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen, Ook namens de parochie proficiat (zie ook pagina 12 in dit blad).

Wij wensen u allen een mooie zomertijd!

De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor M. Rijs
Kapelaan S. Eriyangalath

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

Een woordje van de nieuwe pastoor.



Beste parochianen,

Allereerst wil ik op deze wijze dankjewel zeggen voor alle felicitaties en wensen bij gelegenheid van mijn pastoorbenoeming op 19 maart. Ik ben dankbaar voor dit hartelijke welkom en voor de opdracht die mij is toevertrouwd samen met kapelaan Sebastian.

Samen met u willen we de rijkdom en de vreugde van ons geloof in onze parochies beleven en herontdekken.

Dat willen we doen in het samen vieren van de heilige Mis en de andere sacramenten of in de stilte en de sfeer van gebed in onze kerkgebouwen. In de vieringen laten we stilte, gebed, gezang en persoonlijke inbreng worden tot een waardige dienst voor levenden en overledenen.

We komen graag op huisbezoek om elkaar beter te leren kennen en samen het leven te delen. We stellen het ook zeer op prijs als u ons laat weten of er zieken zijn die we zouden kunnen bezoeken. Zo kunnen we samen de zorg voor elkaar delen en dragen. Ook zijn we graag bereid met u van gedachten te wisselen over vragen of onderwerpen die u bezig houden.

Met een zeer gemotiveerd en daadkrachtig kerkbestuur en vele andere vrijwilligers bouwen we samen aan de kerk van nu en van de toekomst. We verheugen ons over eenieder die daar een positieve bijdrage aan levert.

Wij, het pastoraal team en het kerkbestuur, nodigen u dan ook uit samen een nieuw begin te maken en er samen de schouders onder te zetten. Wij bevelen ons in uw gebeden aan en bidden voor U.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
pastoor Martinus Rijs

IN MEMORIAM HUUB COOPMANS



Op zondag 18 juni jl. is Huub Coopmans overleden, onze Huub, dorpsgenoot, parochiaan. Op zaterdag 24 juni, het hoogfeest van onze parochiepatroon Johannes de Doper, hebben we zijn leven gevierd en herdacht in een plechtige Eucharistieviering in de Ottersumse kerk die hem zo dierbaar was.

In ontelbare vieringen heeft hij in deze kerk het Gregoriaanse herenkoor geleid. Als dirigent bij zondagsvieringen en uitvaarten en als cantor in de vieringen met volkszang. Met hart en ziel vervulde hij deze taak die hem reeds als jongeman van 17 als 'invalbeurt' werd toebedeeld. Ook na 60 jaar viel het hem zwaar te stoppen, maar hij werd door lichamelijke gebreken hiertoe genoodzaakt. Toen het dirigeren hem te zwaar werd kwam hij als het even kon nog meezingen, maar ook dat ging tenslotte niet meer.

Huub was niet alleen kerkmusicus, maar ook was hij tot het laatst toe betrokken bij het parochieleven en was op alle mogelijke wijzen dienstbaar. In tientallen vrijwilligersfuncties is hij voor dorp en kerk actief geweest, teveel om hier op te sommen.

Ook maatschappelijk was hij actief onder meer als lid van de gemeenteraad van Ottersum. Hij was jarenlang de onechte burgemeester/ambtenaar burgerlijke stand bij de boerenbruiloft. Het geeft een beeld van zijn getalenteerde veelzijdigheid en dienstbaarheid. Huub was voor ons dorp en de parochiegemeenschap van zeer grote waarde. Terecht werd Huub dan ook voor zijn verdiensten maatschappelijk en kerkelijk onderscheiden.

Wij hebben afscheid van hem genomen samen met zijn familie, vrienden en talloze parochianen. Met zijn familie zullen we deze 'pater familias' zoals zijn petekind hem liefdevol noemde missen. Met zijn laatste krachten begeleidde hij zijn geliefde zus Liesje naar verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer.

Daar gaf hij twee en een halve week later zijn leven terug aan de heer. In paradysum te ducant angeli - engelen zullen je naar het paradijs geleiden. Daar geloofde Huub in en dat heeft hij honderden keren met zijn herenkeor mogen zingen, voor talloze parochianen.

Op zijn overlijdensbericht liet Huub zetten 'au revoir, ce n'est pas adieu'. Tot ziens Huub en waar adieu letterlijk 'tot God' betekent mogen wij zeggen: 'Tot ziens bij God in zijn heerlijkheid!'.

Bedankt Huub voor je jarenlange dienstbaarheid, liefde en inzet voor zovelen in en buiten onze parochie- en kerkgemeenschap.

Moge je rusten in vrede.

Namens het kerkbestuur en pastoraal team,
pastoor Martinus Rijs

DAGBEDEVAART NAAR DE HEILIGE APOLLINARIS IN REMAGEN (D)



Jaarlijkse bedevaartweken.

In Remagen aan de Rijn worden al meer dan 800 jaar de relieken van de heilige Apollinaris van Ravenna bewaard en vereerd. Deze heilige uit de tweede eeuw was bisschop en bracht velen op de weg van het geloof door zijn liefde voor de kerk, zijn krachtige verkondiging en de vele wonderen die ermee gepaard gingen. Tot op vandaag wordt hij vereerd en aangeropen en zijn er talloze getuigenissen van mensen die troost, kracht en genezing ontvingen op zijn voorspraak. Ook wij gaan erheen om Gods zegen op zijn voorspraak te ontvangen.

Gedurende de bedevaartweken van 22 juli tot 6 augustus wordt de hoofdrelik uit de Krypte naar de bovenkerk gebracht. Elke dag zijn er om 10.30 uur en 18.00 uur mooi opgeluisterde Eucharistievieringen en elke middag om 15.00 uur een Pelgrimslof.

Na elke dienst is er de gelegenheid om ook persoonlijk de zegen te ontvangen met de hoofdrelik door de zogenaamde 'Hauptaufsetzung'. Elke pelgrim wordt dan afzonderlijk gezegend met de hoofdrelik van de heilige Apollinaris. Je kunt de zegen voor jezelf ontvangen of plaatsvervangend voor een ander die er zelf niet bij kan zijn. Aansluitend worden alle pelgrims in klooster en tuin gastvrij ontvangen met soep en brood of koffie met gebak.

De kerk ligt 50 meter boven de Rijn en vanuit de tuin kan men genieten van een prachtig uitzicht op de rivier met zijn aangrenzende dorpen en op het Siebengebirge.

Een dag voor de Nederlanders

Op maandag 31 juli houden ze de 'Holländertag'. Op deze dag zijn alle vieringen in het Nederlands. Wij vertrekken om 07.15 uur vanaf het kerkplein in Mook en om 07.30 uur vanaf het kerkplein in Ottersum. Het vervoer regelen we met eigen auto's. Rond 20.00 uur zijn we weer thuis.

De kosten voor deze dag zijn € 20,= pp. en kunnen op de dag van vertrek contant worden voldaan.

Eten en drinken worden door het klooster aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus zelf niets mee te nemen, tenzij u een dieet heeft.

Deelname

U kunt zich opgeven via de parochietelefoon 06-23766873 (Vera Dijkman). Graag aangeven of u kunt rijden en hoeveel personen er daarnaast nog mee kunnen als passagier.

De chauffeur krijgt de benzinekosten vergoed.

Pastoor Martinus en kapelaan Sebastian zullen beiden meegaan.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
pastoor Martinus



MARY'S MEALS

In de zes VOMMMM-parochies is de afgelopen maanden op verschillende manieren geld bijeengebracht voor Mary's Meals.

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!

Opbrengst Vastenactie

In de kerken stonden bussen waarin men een bijdrage kon deponeren.

De opbrengst hiervan is:

Ven-Zelderheide:	€ 52,85
Ottersum	€ 435,05
Milsbeek	€ 163,70
Middelbaar	€ 128,50
Mook	€ 373,50
Molenhoek	€ 612,80
Totaal	€ 1765,93



Op de bankrekening van Diaconie Charitas is **€ 326,80** overgemaakt.

De totale opbrengst van de Vastenactie 2017 is dus: **€ 2.092,73**

OPBRENGST SPAARACTIE COMMUNICANTEN



Ook de communicanten hebben geld gespaard voor Mary's Meals. De gezamenlijke opbrengst was **€ 755,78**.

Tijdens de Dankviering op 11 juni in Molenhoek hebben ze dit overhandigd aan een vertegenwoordiger van deze organisatie.

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl

EERSTE COMMUNIE 2018

Komend schooljaar zullen er 3 vieringen zijn waarin kinderen hun Eerste Communie ontvangen.

Deze vieringen zijn in de volgende kerken op de volgende data:

maandag 21 mei (2^e Pinksterdag) in Ottersum

zondag 27 mei in Milsbeek

zondag 3 juni in Molenhoek



Op **dinsdag 10 oktober** om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een **informatieavond** voor ouders die overwegen hun kind de Eerste Communie te laten doen. Nadere informatie hierover volgt in september, in de parochiebladen en in een brief aan de ouders van de kinderen van groep 4.

VORMSEL 2018

De viering waarin kinderen van groep 8 het sacrament van het Vormsel ontvangen is gepland op **zondag 29 april** 2018 om 11.00 uur in de kerk van Milsbeek.

Op **maandag 9 oktober** is er een **ouderavond** over de betekenis van het Vormsel en de praktische organisatie van de voorbereiding.

Nadere informatie over de aanmelding volgt in september, in de parochiebladen en middels een brief die de leerlingen van groep 8 via school ontvangen.



GELOOFSVONDEN ROND DE BRON

Ook de komende maanden worden weer geloofsvonden aangeboden: geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. Met de bijbel als uitgangspunt bidden we samen en willen we God beter leren kennen. We ontdekken zijn werkzaamheid in ons leven meer en meer en delen dit met elkaar. Zo groeit ons geloof en bemoedigen we elkaar.

De maandelijkse bijeenkomsten, doorgaans op de laatste dinsdag van de maand, zijn los te volgen.

Data: **dinsdag 25 juli, 19 september, 31 oktober, 28 november.**

Tijd: 20.00 - 21.45 uur; vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee.

Plaats: kapelanie, de Hove 1 in Mook.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding: pastoor Martinus Rijs:
06 13 47 67 98 – mpmrijs@gmail.com



KERKHOF-INFORMATIE OTTERSUM

Kerkhof-informatie



“wel gebruiken maar niet meenemen...”

Tot drie keer toe breng ik doeken mee voor op het kerkhof,
om de graven netjes mee schoon te maken.

Enkele dagen later zijn ze steeds weer verdwenen (!)

Deze doeken breng ik mee, zodat **iedereen ze kan gebruiken**
maar ik **breng ze niet mee om door een ander mee naar**
huis genomen te worden.



Dus: laten hangen en niet meenemen s.v.p.!

Namens een trouwe kerkhofbezoeker: hartelijk dank.



KRINGDAG MARIA MATERKRING

'n Dag voor jezelf.

Rust-moment in je drukke leven.
Praten, luisteren, meedenken en nadenken.
Samen met vrouwen onder elkaar.

**Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom.
Bij onze Maria Materkring Gennep/Ottersum.
Of kom gewoon!!!!**



Maandag 10 juli

Dagindeling:

- 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
De morgen wordt begeleid door
kapelaan Sebastiaan.
- 10.00 uur Inleiding over een thema uit de bijbel.
- 11.00 uur Heilige Mis met stilte-moment.
- 12.00 uur Lunch (zelf meebrengen).
- 13.00 uur Gastspreker: Kapelaan Sebastiaan.
Thema: Geloof en leven in India waar de kapelaan
vandaan komt.
- 15.00 uur Afsluiting.

Kosten € 5,=.

Locatie: Kerk Johannes de Doper, zaaltje achter de kerk te Ottersum.

Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum
Carla Kersten 0485-517420
Juil Gerits 0485-513621

Volgende data: 28 augustus - 16 oktober - 18 december 2017



UITNODIGING KEVELAERTOCHT

Ben je sportief en houd je van wandelen? Vind je het fijn om met anderen van gedachten te wisselen over alles wat ons bezig houdt in de wereld? Dit alles biedt de **Kevelaertocht**, een contemplatieve wandeling van Gennepe naar Kevelaer. Deze bijzondere wandeling van ongeveer 30 kilometer wordt ieder jaar gelopen op de eerste vrijdag van september en voert ons door weidelandschap en bos.

Op 1 september a.s. vertrekken we om 08.00 uur vanaf het DAC aan de Stiemensweg. Vanaf 07.00 uur is er ontvangst en aanmelding. Na een inleidende dienst lopen we na vertrek het eerste half uur in stilte. Onderweg zijn er voldoende rustpunten, zoals een koffiestop met eigen gebakken cake in iemands tuin. Een lunch (zelf brood meenemen) op het erf van een boer in Duitsland, een korte stop in het 'Wildschweingehege' en een afsluitingsdienst in de Hubertuskapel te Keylaar.

Aangekomen in Kevelaer is er tijd voor eventueel een kaarsje bij de Genadekapel. Maar ook om een terrasje te pikken of om te winkelen.

Om 19.00 uur 's avonds treffen wij elkaar in restaurant Hollandia voor een afsluitend diner.

Om 21.00 uur brengt een bus ons weer terug naar Gennepe.

De prijs voor deze bijzondere dag is € 35,= all in. Alleen de drankjes bij het restaurant zijn voor eigen rekening.

Opgeven kan tot 15 juli.

Nog vragen? Mail of bel naar Ingeborg Scheepers,
ingeborgscheepers@gmail.com / 06 203 01 205.
Wacht niet te lang, want de inschrijving is beperkt.

Carla Kersten, Berna Pubben en Ingeborg Scheepers,
Kevelaercommissie.



DIT VERDIENT EEN LINTJE

Dik verdiend.

Koninklijke onderscheiding voor Riky en Jacques Cöp!

Riky is al bijna 25 jaar koster van Parochie Ottersum.

8 Jaar heeft Riky een functie in het kerkbestuur gehad.

Sinds kort gaat de was (tafelgewaden, kleding misdienaars) naar Riky.

Heel vaak zijn Riky en Jacques samen in de kerk te vinden.

Voor de wekelijkse diensten maar ook bij het afscheid van parochianen, of een huwelijk.



De opa van Jacques was al verbonden met de kerk als kerkmeester, Jacques is bij pastoor Jacobs, net als zijn vader, Jaap Cöp, collectant geworden. Naast het helpen van Riky bij haar werk als koster, doet Jacques de administratie van het kerkhof, schoffelt mee, ook het geluid en de verwarming in de kerk regelt Jacques.

Jacques heeft jarenlang het mooie Parochieblad gedrukt en nu zorgen ze samen nog voor de verspreiding van het Parochie Nieuws.

Riky en Jacques doen alles samen en stimuleren elkaar.

Riky en Jacques, dank voor jullie inzet,

Dat verdient een lintje!

De redactie



JONGERENPAGINA

BAS VAN NIEUWLAND

Deze keer staat de Jongerenpagina in het teken van de Britse auteur en taaleskundige J.R.R. Tolkien.

In Juni is het boek *Beren en Lúthien* in de verkoop gegaan, Tolkien schreef dit boek zo'n 100 jaar geleden maar het is nooit uitgebracht geweest. Maar wie was Tolkien nu eigenlijk?

Tolkien werd in 1892 geboren in het Afrikaanse Bloemfontein. Toen zijn moeder Katholiek werd, werd ze door de familie verstoten. Na haar dood ging Tolkien in een Katholiek internaat in Birmingham wonen. Tolkien was een goede leerling en ging vooral taalkundige vakken studeren. In 1915 studeerde hij af in Engels aan Oxford University. Tijdens de Eerste Wereldoorlog



melde hij zich vrijwillig aan voor het Britse leger en vocht in Frankrijk. Door loopgravenkoorts moest hij echter thuis herstellen. Tijdens zijn herstel schreef Tolkien voor het eerst Fantasieverhalen. Na de oorlog werd hij hoogleraar in de Engelse taal en begon hij een carrière als schrijver. Geïnspireerd door Keltische mythen en de Bijbel schreef hij *De Hobbit*, een boek dat grote invloed op het Fantasy-genre zou hebben. Na dit succes schreef hij *In de Ban van de Ring*. Later zouden al deze boeken door de Nieuw-Zeelandse filmmaker Peter Jackson worden verfilmd.

Tolkien is zijn leven lang toegewijd Katholiek geweest. Zo probeerde hij collega schrijvers te bekeren en uitte hij veel kritiek op de Anglicaanse Kerk. Tolkien was ook een tegenstander van het gebruik van Engels als vervanging van Latijn in de Kerk. Tot zijn dood in 1971 bleef hij een publiek figuur in Engeland.





Een uniek mens is van ons heen gegaan.

Op zondag 18 juni jl. werden wij als koor opgeschrikt door het bericht van het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd koorlid Huub Coopmans in de leeftijd van 80 jaar.

Huub was op Rolduc met het Gregoriaans besmet geworden en toen hij in 1955 weer thuis in Ottersum kwam wonen werd hij lid van ons Gregoriaans zangkoor.

In 1956 trad de toenmalige dirigent terug en werd Huub door pastoor Geurts gevraagd om deze functie over te nemen, hij aanvaardde deze zware functie.

Door de inzet van Huub en zijn overgave aan het Gregoriaans en door deze op de koorleden over te brengen is het enthousiasme onder de koorleden al die jaren erg groot geweest en gebleven.

De veranderingen binnen de liturgie en de ontwikkelingen welke de kerkmuziek heeft doorgemaakt, van Gregoriaans naar veelsoortige muziek, aangepast aan verschillende situaties en gelegenheden, uitgevoerd door diverse koren, daar had Huub op zich geen moeite mee. Maar dat de Gregoriaanse kerkzang werd overspoeld en zelfs weggespoeld, zoals Huub dat omschreef, vond hij geen goede zaak.

Dat echter de Gregoriaanse zang niet alleen stand heeft gehouden, maar ook steeds op een goed peil is gehandhaafd, daar was hij erg gelukkig mee.

Het Gregoriaans zangkoor heeft altijd een goede bezetting gehad, dit alles met dank aan Huub. Hij zorgde voor balans in het team. Want met Huub kon het eigenlijk niet fout gaan als je zijn 2 regels maar in acht nam: begin tegelijk en eindig tegelijk.

Door de inzet en overgave van Huub om het Gregoriaans over te brengen op het koor, die dit enthousiasme weer overnam, is wat het Gregoriaanse koor nu is: een vriendenclub die samen met de Ottersumse gemeenschap geniet van het Gregoriaans.

In 2007, toen Huub 50 jaar dirigent was van het Gregoriaanse zangkoor, ontving hij de Pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice

voor zijn jarenlange dienstbaarheid in parochie- en kerkgemeenschap.

In 2015 hebben wij ook nog zijn 60-jarig lidmaatschap van het koor mogen vieren en in 2016 was Huub 60 jaar dirigent van het Gregoriaanse zangkoor.

In januari van dit jaar heeft Huub om gezondheidsredenen zijn taken als dirigent noodgedwongen overgedragen aan Geert Pubben.

Dat was geen gemakkelijke opgave, maar Huub bleef het koor trouw. Als het maar even kon was hij aanwezig om met het koor mee te zingen.



Huub, hartelijk bedankt voor wat jij allemaal hebt gedaan voor koor, kerk en Ottersumse gemeenschap.

Wij zullen je nooit vergeten en moge je ruste in vrede, grote vriend. En met je eigen woorden: Au revoir, ce n'est pas adieu.

Namens het kerkelijk Gregoriaans zangkoor St. Caecilia, Reg Cartledge



Cantica Nova



Wij gaan er even met z'n allen tussenuit
en gaan genieten van een mooie zomer.
In het najaar vieren wij samen met u ons

***** 45-jarig bestaan *****

tijdens één van onze vieringen.
Wij hopen u dan weer te ontmoeten

in onze kerk

en staan weer graag voor u klaar met onze zang!

Zomerse groet, *Cantica Nova*

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Dina Basten-Janssen, weduwe van Gert Basten.
Geboren te Milsbeek op 18-12-1923 en overleden te Boxmeer op 24-05-2017.
De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaats gevonden op 27-05- 2017 in Ottersum.



Huub Coopmans.
Geboren te Ottersum op 29-10-1936 en overleden te Boxmeer op 18-06-2017.
De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaats gevonden op 24 -06-2017 in Ottersum.

Uitstelling Allerheiligste

Vanaf november 2015 is er op elke laatste donderdag van de maand om **9.00** uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand.

Doopvoorbereiding

Doopvoorbereidingsavonden in 2017 zijn vastgesteld op:
Dinsdag 12 september 20.15 uur.



Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart is de dagkapel dagelijks weer open voor een gebed of het opsteken van een kaarsje.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur. Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 8-14 juli: 14^e zondag door het jaar

Zaterdag 8 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 9 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met dameskoor

Misdienaar: Jos

Intenties: Piet Kamps, Gon Kamps-Stoffelen en zonen Pierre en Jan; jrd. Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, Peter en Netta; Gerda Lamers-Wijnhoven, Jaap Lamers en familie.

Zondag 9 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Dinsdag 11 juli 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 12 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 13 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Intentie: Antoon Derksen, familie Derksen-Jacobs-Winnen.

Week 15-21 juli: 15^e zondag door het jaar

Zaterdag 15 juli 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 16 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met Herenkoor

Misdienaar: Jos

Intenties: Harrie van Baal; jrd. Thei Arts, Bets Arts-Stoffels en overleden familie; Dina Basten-Janssen, Gert Basten en familie; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Gerda Lamers-Wijnhoven, Jaap Lamers en familie; Sjaak en Riek Laarakkers-Jakobs; Ada Ebbers-Hakvoort en familie.

Dinsdag 18 juli 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 19 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 20 juli 9.00 uur:

**geen Eucharistieviering i.v.m.
doortocht 4-daagse lopers.**

Week 22-28 juli: 16^e zondag door het jaar

Zaterdag 22 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 23 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met Herenkoor

Misdienaar: Jos

Intenties: Josefiën Jacobs-Lamers en zoon Emiel; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Gerda Lamers-Wijnhoven, Jaap Lamers en familie.

Zondag 23 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Dinsdag 25 juli 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 26 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 27 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 29 juli-4 augustus: 17^e zondag door het jaar

Zaterdag 29 juli 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met volkszang

Misdienaar: Nick en Tom

Intenties: Peter Noij en Tila Noij-Hermens.

Zondag 30 juli 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 30 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Dinsdag 1 juli 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 2 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 3 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 5-11 augustus: 18^e zondag door het jaar

Zaterdag 5 augustus 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met Volkszang

Misdienaar: Jos

Intenties: Josefien Jacobs-Lamers en Emiel; Gerrit Janssen en Maria Janssen-Kersten; Ad Kock en Marie Kock-Peters.

Zondag 6 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 8 augustus 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 9 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 10 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 12-18 augustus: 19^e zondag door het jaar

Zaterdag 12 augustus 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 13 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Trees de Ruyter-Verhülsdonk; Richmonde Berger-Vos de Wael; Anna Stoffelen; Miets Huisman; Peter Johannes van Bergen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Gerda Lamers-Wijnhoven, Jaap Lamers en familie.

Zondag 13 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 16 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 17 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 19-25 augustus: 20^e zondag door het jaar

Zaterdag 19 augustus 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 20 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Dameskoor
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: Josefien Jacobs-Lamers en zoon Emiel; Piet Mans; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 23 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 24 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum
Intentie: Elisabeth van Laer.

Week 26 augustus-1 september; 21^e zondag door het jaar
Dit weekend geen viering in Ottersum en Ven-Zelderheide

Zondag 27 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 30 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 31 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 2-8 september: 22^e zondag door het jaar

Dit weekend geen viering in Ottersum en Ven-Zelderheide
Zaterdag 2 september 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 3 september: Bedevaart naar Kranenburg
Dinsdag 5 september 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 6 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 7 september 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 9-16 september: 23^e zondag door het jaar

Zaterdag 9 september 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 10 september 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistieviering

Zondag 10 september 11.00 uur: kerk MilsbeekZiekendag

Dinsdag 12 september 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 13 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 14 september 9.00 uur: kapel Ottersum

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM-parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl

Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Sebastian Eryangalath: 06-25353895.

Pastoor Martinus Rijs 06-13476798.

Voor afspraken en andere zaken, mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur. Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag geëdiend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor Rijs of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 13,=, een intentie op donderdagmorgen kost € 7,=. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in de regionale krant '1gennep' indien opgegeven vóór dinsdag 17.00 uur in de week ervoor. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij).

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk: vanaf maart t/m oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426,
Tijdelijk mob.nr:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



KERKBALANS

Kerkbijdrage NL35RABO0140602089
Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum



**MIJN KERK
VERBINDT**

**MIJN KERK
IN BALANS**

KERK  **BALANS.nl**
2017