

Heilige Johannes de Doper Ottersum

PAROCHIE

NIEUWS



2e jaargang, nummer 2, maart 2017

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|------------|
| Inhoudsopgave | pag. 1 |
| Van de redactie | pag. 2 |
| Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies | pag. 3-13 |
| Berichten vanuit het kerkbestuur | pag. 3-5 |
| Stille omgang Amsterdam | pag. 6 |
| Dagbedevaart Moresnet | pag. 7 |
| Dagbedevaart Kevelaer | pag. 7 |
| Bedevaart St. Gerardus in Wittem | pag. 8 |
| Vastenactie 2017 | pag. 8-9 |
| Dodenerdenking | pag. 9 |
| Kinderen en jeugd | |
| - Heilige Communie | pag. 9-10 |
| - Vormsel | pag. 10 |
| Jongerenpagina Bas van Nieuwland | pag. 11 |
| Goede week en Pasen | pag. 12-13 |
| Parochieberichten | pag. 14-15 |
| Schema diensten VOM | pag. 15-19 |
| Kerkbalans | pag. 19-20 |
| Wie, wat, waar | pag. 21-22 |



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 8 mei 2017

Inleveren kopij: 22 april 2017

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Pastoor René Schols heeft afscheid genomen en is bij zijn nieuwe parochies in Maastricht West: H. Hart van Jezus in Oud Caberg, De vier Evangelisten in Malberg, H. Christoforus van Caberg, O.L. Vrouw van goede Raad van Malpertuis en Christus Hemelvaart van Pottenberg op zondag 12 februari j.l. geïnstalleerd.

Onze kapelaan Martinus Rijs is pastoor van de 6 parochies geworden. Er is eveneens een nieuwe kapelaan benoemd, Sebastiaan Eriyagalath, afkomstig uit India.

Sebastiaan heten wij namens onze parochie van harte welkom. Samen zijn pastoor Martinus Rijs en Kapelaan Sebastiaan Eriyagalath zondag 19 maart 2017 geïnstalleerd.

In dit Parochie Nieuws leest u meer hierover.

Wij wensen beiden veel succes en Gods zegen.

De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor M. Rijs
Kapelaan S. Eriyangalath

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

BERICHTEN VANUIT HET KERKBESTUUR

Nieuwe pastoor en kapelaan

De parochies VOMMMM hebben een nieuwe pastoor, de voormalige kapelaan Martinus Rijs, en een nieuwe kapelaan, Sebastian Eriyangalath. Het kerkbestuur feliciteert hen beiden en heet hen van harte welkom. Tijdens een plechtige Eucharistieviering op zondag 19 maart in Molenhoek heeft de installatie plaatsgevonden van Martinus Rijs als pastoor en hebben we kennis gemaakt met kapelaan Sebastian. De pastoor zal blijven wonen in Mook, de kapelaan zal zijn intrek nemen op de pastorie in Ottersum.

We wensen hun een gezegende tijd in onze parochies. Mogen zij steeds de inspiratie ontvangen om vol enthousiasme vorm te geven aan hun pastoraat, in goede samenwerking onderling en met alle parochianen.

Hieronder stellen de nieuwe pastoor en kapelaan zich aan u voor:

De oude kapelaan/nieuwe pastoor



Beste parochianen,

Ik heb de benoeming tot pastoor met een dankbaar hart aanvaard. In de afgelopen 3 jaar zijn de 6 dorpen, ieder met zijn eigen kleurrijke achtergrond en karaktermix, me zeer dierbaar geworden. Ik ben ook blij dat we een nieuwe kapelaan mogen verwelkomen, zodat we voorlopig met 2 priesters de pastorale zorg op ons kunnen nemen.

Ik hoop dat Sebastian zich snel thuis zal voelen en dat jullie hem hartelijk verwelkomen. Door het gewone contact zal zijn taalvaardigheid snel toenemen en ook ontvangt hij verder hulp bij zijn taalstudie.

Ik bid dat we samen met alle parochianen de weg van een hartelijke samenwerking verder mogen bewandelen en onze geloofsgemeenschappen mogen versterken. We hebben een zeer gemotiveerd en daadkrachtig kerkbestuur, dat de belangen van elke parochie ter harte neemt en zich van harte hiervoor inzet. Samen willen we bouwen aan de kerk en ervoor zorgen dat zowel het kerkgebouw alsook de rijkdom van ons geloof, voor de toekomst bewaard blijven en meer toegankelijk worden.

Ik vraag hiertoe uw gebed maar ook uw hulp als vrijwilliger bij de vele diensten binnen onze geloofsgemeenschap.

Met vriendelijk groet en Gods zegen,
"Pastoor" Martinus Rijs

De nieuwe kapelaan



Ik ben Sebastian Eriyungalath. Ik kom uit India, uit het bisdom van Cochin, in Kerala, een zuidelijke deelstaat van India. In dit bisdom zijn sporen van de Nederlandse cultuur, omdat van 1663 tot 1795 Cochin onder Nederlands bestuur stond. Ik ben 6 maanden geleden naar Nederland gekomen en woonde op het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Hier leerde ik Nederlands, maakte kennis met de cultuur en achtergrond van het bisdom Roermond en Nederland. Ik ben priester geworden in het jaar 2000 en was werkzaam in mijn bisdom. Daar was ik onder andere verantwoordelijk voor de catechese en de opleiding van catechisten.

Ik ben erg blij te werken in het bisdom Roermond en ik zie dit als het plan van God met mij. Ik verheug me op een goede samenwerking met pastoor Martinus Rijs. Ik beloof dat ik mijn best zal doen voor de mensen in de parochies. Ik vraag uw gebed voor mij.

Met vriendelijke groet, kapelaan Sebastian

Bereikbaarheid

Voor vragen rechtstreeks aan pastoor Martinus Rijs: 06-13476798.
Voor vragen rechtstreeks aan kapelaan Sebastian Eriyangalath:
06-2535 38 95.

Het secretariaat op de pastorie in Ottersum is bereikbaar op dinsdag-
middag van 13.30-16.00 uur op 0485-51126.

Voor informatie of andere zaken buiten de openingstijden van het
secretariaat kunt u contact opnemen met Vera Dijkman via
06-23766873. Vera is het mobiele secretariaat dat altijd bereikbaar is.
E-mail: administratie@vommmm.nl
Website: www.vommmm.nl

Liturgierooster

Tot en met het weekend van 1/2 april blijft het noodrooster gehandhaafd.
Dat betekent:

- Middelaar: mis op zaterdagavond om 17.30 uur.
- Weekse missen in Ven-Zelderheide en Middelaar vervallen.
- Tijdens de missen waarvoor een vervanger was ingeroosterd zal kapelaan Sebastian voorgaan.

Met ingang van Palmzondag is er een nieuw vieringenrooster, gebaseerd
op het oorspronkelijke rooster. Dat betekent:

- Middelaar: mis op zaterdagavond om 19.00 uur.
- Weekse missen in Ven-Zelderheide en Middelaar worden weer hervat.
- Goede Week en Pasen: zie overzicht.

*Tip: kijk de komende tijd in het, elders in dit blad,
gepubliceerde overzicht of op de website!*



STILLE OMGANG 2017 IN AMSTERDAM

In de nacht van 18 op 19 maart 2017 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 130 jaar.

Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Volgens de overlevering werd deze zieke onwel nadat hij het Heilig Sacrament (de hostie) had ontvangen. Hij kon de hostie niet binnenhouden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijk gevolg dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van de haard werd aangetroffen. De priester haalde de hostie op, maar deze keerde steeds weer terug naar het huis van de zieke man. In een officiële processie werd de hostie naar de kerk overgebracht. De mensen zagen hierin de hand van God.

Sinds 1880 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen. Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar luidt deze intentie: "Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte".

Er rijden bussen naar Amsterdam. Mgr. De Jong, hulpbisschop van het Bisdome van Roermond, zal voorgaan tijdens de H. Mis in de Krijtbergkerk in Amsterdam. Aanvang: 01.30 uur.

De kosten zijn €23,- per persoon.

Opstapplaatsen:

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 21.10 uur | Gennep | Hermes, Brabantweg | (om 06.10 uur terug) |
| 21.30 uur | Molenhoek | v/d Valk, Rijksweg 1 | (om 05.50 uur terug) |

Deelnemers dienen minimaal 5 min. vóór vertrek op de opstapplaats te zijn.

Vertrek uit Amsterdam van het Rokin hoek Spui om ongeveer 03.45 uur.

Inlichtingen en/of aanmeldingen:

Wil Berben, tel. 024-3585326; e-mail: d.berben@kpnplanet.nl.

DAGBEDEVAART NAAR MORESNET (B)

Op donderdag 6 april willen we op bedevaart gaan naar Maria Hulp der Christenen in Moresnet (B) Dit ligt bij het Drielandpunt, achter Vaals. We gaan met eigen vervoer en vertrekken om 08.00 uur vanaf het kerkplein in Ottersum.



De reistijd bedraagt 1.45 uur. We zullen daar in het prachtige, door de Franciscanen met lavastenen aangelegde, kruiswegpark de Kruisweg bidden en in de kerk de heilige Mis vieren. We drinken samen koffie bij aankomst en de lunch gebruiken we in een restaurant aldaar. De kosten voor de dag zijn € 20,- pp., voor de reis en de koffie. De lunch in het restaurant is voor eigen rekening. Na de rozenkrans gaan we weer naar huis. We zijn rond 18.00 uur 's avonds weer terug in Ottersum. Opgave bij pastoor Martinus per mail of telefonisch. De kosten kunnen worden voldaan bij vertrek.

mpmrijs@gmail.com / 06-13 47 67 98

DAGBEDEVAART KEVELAER

Op maandag 8 mei gaan we met onze parochies op bedevaart naar Kevelaer.

We vertrekken om 08.00 uur vanaf de kerk in Ottersum.

Opgave via administratie@vommmm.nl of tel. 06-23 76 68 73 (Vera Dijkman) met vermelding van:

1. Voor- en achternaam
2. Aantal personen
3. Adres & telefoonnummer (i.v.m. het regelen van het vervoer)
4. Eigen vervoer ja/nee
5. Het aantal personen die daarnaast nog in de auto mee genomen kan worden (onkosten worden vergoed).



BEDEVAART NAAR ST. GERARDUS IN WITTEM

**Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem:
Wat is de mens alleen, zonder de medemens;
we hebben elkaar nodig.**

**Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn
Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.**

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 77^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:

'Bidden is Je hand in Gods hand leggen.'



Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje do doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mw. C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep. Tel: 0485-517420.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 28 april 2017.

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend jaar weer allemaal te mogen ontmoeten.

VASTENACTIE 2017

Geef eten aan een kind



Net als vorig jaar zal de opbrengst van de Vastenactie ten goede komen aan Mary's Meals.

Dit is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Slechts € 15,60 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden.

Mogen deze kinderen weer op u rekenen? U kunt uw gift tijdens de vastentijd deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de rekening van Diaconie Charitas: NL35 RABO 0306 8485 46 (ANBI Status). o.v.v. "Vastenactie 2017".

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.

DODENHERDENKING

4 mei in Milsbeek en Mook

Op donderdag 4 mei zullen wij weer de mensen herdenken die zijn gestorven voor onze vrijheid. Dit doen wij tijdens een oecumenische dienst in de kerk van Milsbeek en Mook om 19.00 uur.



KINDEREN EN JEUGD

Eerste Heilige Communie

In mei zullen er vier Eerste Communievieringen zijn. Het thema van deze vieringen is: "Jesus is vriend van alle mensen". Iedereen is van harte welkom!

Ven-Zelderheide: zondag 7 mei om 11.00 uur:
Sjuul Artz, Fons van den Broek, Anouk van de Coolwijk,
Nynke Flisijn, Anouk Hiep, Nienke Hiep, Merle van Riet,
Jort Voss.

De communicanten zullen zingen o.l.v. Marianne Albers met muzikale begeleiding door Chris Albers.



Molenhoek: zondag 14 mei om 11.00 uur:

Uit Mook: Dennis Korstanje, Mees van Lent, Jip Meeussen.

Uit Molenhoek: Florianne Bagchus, Bjarne Beurze, Quentin Beuvink, Lammert de Man, Lennard Raedts.

Uit Nijmegen: Thijs Stokkermans.

Met muzikale ondersteuning van kinderkoor St. Frans o.l.v. Marianne en Chris Albers.

Milsbeek: zondag 21 mei om 11.00 uur:

Uit Milsbeek: Aniek Huijs, Manou Mans, Roan van Schaijk, Noortje van der Valk, Bas van der Valk, Sofie Vissers, Tijn Wijers.

Uit Ottersum: Chiem Engelaar.

Uit Gennep: Marianna Liborio Wouters.

De communicanten zullen zingen o.l.v. Marianne Albers met muzikale begeleiding door Chris Albers.

Ottersum: zondag 28 mei om 11.00 uur:

Veerle Borgonjen, Romy Bruggeman, Mick Buitendijk, Joris Ebbers, Emma Geurts, Else Houtepen, Renske Jacobs, Janniek Janssen, Syd Jilisen, Lisa Roland, Kyra Top, Olivier Vullings, Ambra Welten, Lotte Wenting, Zofia Walczak.

De communicanten zullen zingen o.l.v. Marianne Albers met muzikale begeleiding door Chris Albers.

VORMSEL

Tijdens de Mis op **zaterdag 1 april** om 19.00 uur in de kerk in **Milsbeek** zullen de volgende tieners uit de VOMMMM-parochies het sacrament van het Vormsel ontvangen:

Uit Ven-Zelderheide: Rens van den Bogaart, Mart Jans.

Uit Molenhoek: Sybren Beurze, Pepijn van der Heijden, Fenna Rossen.

Uit Ottersum: Marijn Borgonjen, Jolien Janssen, Michelle Janssen, Koen Lamers, Marlon Nas, Teus Roelofs.

Deze viering wordt muzikaal ondersteund door Marianne en Chris Albers.

Iedereen is van harte welkom!



JONGERENPAGINA

BAS VAN NIEUWLAND

Zoals beloofd een recensie van de nieuwe film *Silence* van regisseur Martin Scorsese. De film is in november in het Vaticaan in première gegaan en daarna heeft Scorsese Paus Franciscus ontmoet en de productie van de film met hem besproken. Scorsese omschreef de film als 'zijn persoonlijke bedevaart'.



1640. Nadat bijna heel Japan succesvol tot het Katholicisme is bekeerd besluit het Shogunaat om het land te zuiveren van buitenlandse invloeden. Een grootschalige Christenvervolging is het gevolg. Twee jezuiten reizen naar Japan opzoek naar hun oude leermeester, die naar verluid zijn geloof heeft afgezworen. Tijdens hun verblijf in Japan wordt hun geloof op de proef gesteld. Andrew Garfield speelde vol overtuiging de jezuitische missionaris.

Silence is een film die veel stof tot nadenken biedt. Wat betekent het om te geloven? De christenvervolging deed denken aan de Holocaust. Zowel fysiek als mentaal worden mensen gemarteld om hun geloof af te zweren. De martelingen vormde een vreemd contrast met de prachtige locaties waar ze plaats vonden.



De geslaagde historische setting, de uitmuntende cinematografische kwaliteiten en de sterke filosofische achtergronden maken *Silence* tot een heus meesterwerk. De film is een lange zit en kan soms erg heftig zijn. Voor iedereen van 16+ kan ik hem echter van harte aanbevelen.

- Bas van Nieuwland.

GOEDE WEEK EN PASEN

Palmpasen

Intocht van Jezus in Jeruzalem

Kinderen: palmpaasstokken

Woensdag 5 april in Middelaar

Knutselen en zegening palmpaasstokken.

Informatie over aanmelden volgt nog via Basisschool De Staaij.



Zaterdag 8 april in Molenhoek

16.00 uur: palmpaasstok versieren in de sacristie.

Graag een stok (= een kruis van twee latten of bamboe) meebrengen.

Aanmelden bij Elena Jongen (024-3583181; eljongen@xs4all.nl).

Aansluitend om **17.00 uur:** korte dienst met zegening palmpaasstokken.

Zondag 9 april in de kerk in Ven-Zelderheide

10.00 uur: korte dienst met zegening palmpaasstokken.

Palmzondag Eucharistie

Zaterdag 8 april om **19.00 uur**

in de kerken van Ven-Zelderheide en Middelaar.

Zondag 9 april om **9.30 uur**

in de kerken van Ottersum en Mook.

Zondag 9 april om **11.00 uur**

in de kerken van Milsbeek en Molenhoek.



Witte Donderdag

Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen en instelling van de Eucharistie.

Eucharistievieringen

Donderdag 13 april om **18.30 uur**

in de kerk van Molenhoek met de communicanten van de VOMMMM-parochies, m.m.v. Kinderkoor St. Frans.



Donderdag 13 april om **19.00 uur** in de kerk van Milsbeek.

Na afloop van beide vieringen is er gelegenheid om in stilte bij het Allerheiligste te herdenken dat Jezus in de Hof van Olijven zit te bidden en te wenen.

Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis

Kruisweg

Vrijdag 14 april om **15.00 uur**
in de kerken van Ottersum, Milsbeek,
Middelaar, Mook, Molenhoek.



Kinderkruisweg

Vrijdag 14 april om **17.30 uur** in de kerk van Molenhoek.

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Vrijdag 14 april om **19.00 uur** in de kerk van Mook.

Pasen

Jezus is verrezen en leeft!

Paaswake: Eucharistie in de Paasnacht met ontsteken van het Paasvuur

Zaterdag 15 april om **20.30 uur** in de kerk in Ottersum.

Zaterdag 15 april om **21.30 uur** in de kerk in Molenhoek.

Pasen: Eucharistie met plechtige intocht van de Paaskaars gezegend tijdens de Paaswake.

Zondag 16 april om **9.30 uur**
in de kerken van Ven-Zelderheide en Mook.

Zondag 16 april om **11.00 uur**
in de kerken van Milsbeek en Middelaar.

2^e Paasdag: Eucharistie

Maandag 17 april om **9.30 uur**
in de kerken van Ottersum en Molenhoek.

In de kerk in Molenhoek: met kinderwoorddienst.



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Gerda Lamers-Wijnhoven, weduwe van Jaap Lamers. Geboren te Groesbeek op 16-11-1921 en overleden te Gennep op 16-02-2017. De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaats gevonden in Ottersum op 21-02-2017.



Mia Könings-Brons, weduwe van Thies Könings. Geboren te Goch op 03-04-1929 en overleden te Gennep op 07-03-2017. Na de uitvaartdienst op 11 maart heeft de crematie plaatsgevonden in Venray.

Uitstelling Allerheiligste

Vanaf november 2015 is er op elke laatste donderdag van de maand om **9.00** uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door Ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand.

Doopvoorbereiding

Doopvoorbereidingsavonden in 2017 zijn vastgesteld op:

Dinsdag 16 mei 20.15 uur

Dinsdag 4 juli 20.15 uur

Dinsdag 12 september 20.15 uur.



Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart is de dagkapel dagelijks weer open voor een gebed of het opsteken van een kaarsje.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er elk weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur. Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 25-31 maart: 4^e zondag van de Vasten

Zaterdag 25 maart 19.00 uur: kerk Ottersum
Gezinsviering m.m.v.
Combo Chris en Marianne
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees en Gerry; Piet Toonen (R)

Zondag 26 maart 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 26 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 29 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 30 maart 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 1-7 april: 5^e zondag van de Vasten

Zaterdag 1 april 19.00 uur: geen viering in Ven-Zelderheide
Zaterdag 1 april 19.00 uur: kerk Milsbeek, gezamenlijke Vormselviering van 6 VOMMMM parochies.

Zondag 2 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Herenkoor.
Misdienaar: Jos

Intenties: jrd. Hen Ebbers, ouders Leida en Wim Franken; jrd. Ger Coopmans; Carla Weijers-Fransen; Jan en Nelly Blenkers-Goossens; Jacob Blenkers en Dientje Blenkers-Hoesen en overleden familie.

Woensdag 5 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 6 april 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 8-14 april: Palmzondag en Goede Week

Zaterdag 8 april 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 9 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Viering Palmpasen met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: jrd. Dora Akkers en Marie Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Trees de Ruyter-Verhúlsdonk.

Zondag 9 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 11 april 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 12 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 13 april 9.00 uur: geen viering in kapel Ottersum
Donderdag 13 april 19.00 uur: kerk Milsbeek

Vrijdag 14 april 15.00 uur: Viering Witte Donderdag
kerk Ottersum
Kruisweg met volkszang
Vrijdag 14 april 15.00 uur: Kruisweg kerk Milsbeek

Week 15-21 april: Pasen

Zaterdag 15 april 20.30 uur: kerk Ottersum
Paaswake met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: leden en overleden leden van de KBO.

Zondag 16 april 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 16 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Maandag 17 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Dameskoor
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: familie van Bergen-Vullings; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Marie Akkers en Dora Akkers; familie Akkers-van Bergen; Lambert en Maria Hopman-van Bergen; Jacobus Botden en Maria Botden-Pelzer; Jan Nas.

Dinsdag 18 april 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 19 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 20 april 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 22-28 april: 2^e zondag van Pasen

Zaterdag 22 april 19.00 uur: geen viering Ven-Zelderheide

Zaterdag 22 april 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 23 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Wim Janssen; ouders van Bergen-Cöp en Fien van Bergen-Sloot; ouders Cöp-van Boxtel, Peter Cöp en uit dankbaarheid.

Dinsdag 25 april 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 26 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 27 april 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 29 april-5 mei: 3^e zondag van Pasen

Zaterdag 29 april 13.30 uur: kerk Ottersum
Jubileumviering KBO t.g.v.
50-jarig bestaan met Dameskoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen.

Zaterdag 29 april 17.30 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 30 april 11.00 uur: kerk Milsbeek

Dinsdag 3 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 4 mei 19.00 uur: kerk Milsbeek, oecumenische dienst
Dodenherdenking

Donderdag 5 mei 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 6-12 mei: 4^e zondag van Pasen

Zaterdag 6 mei 19.00 uur: kerk Milsbeek

Zondag 7 mei 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Dameskoor
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: Josefine Jacobs-Lamers en zoon Emiel; Piet Mans; Marie Akkers en Dora Akkers; Harry van Alphen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Zondag 7 mei 11.00 uur: Eucharistieviering Eerste Heilige
Communie in Ven-Zelderheide

Dinsdag 9 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 10 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 10 mei 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 13-19 mei: 5^e zondag van Pasen

Zaterdag 13 mei 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 14 mei 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: ouders Jan en Martha de Ruyter-ten Haaf; Helena ten Haaf; Richmonde Berger-Vos de Wael; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Zondag 14 mei 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 16 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 17 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 18 mei 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 20-26 mei: 6^e zondag van Pasen/Hemelvaart
Zaterdag 20 mei 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Cantica Nova
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: ouders Leida en Wim Franken; Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees en Gerry; familie Mans-Lamers; jrd. Johannes Huisman en familie; Joseph en Mina Ebben-Kamps; jrd. Truus Janssen; ouders Verhülsdonk-Boot en Harry v.d. Berg; Karel v.d. Lest, Tilly v.d. Lest-Vullings, Theo en Riny v.d. Lest.

Zondag 21 mei 11.00 uur: Eucharistieviering Eerste Heilige
Communie in Milsbeek
Dinsdag 23 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 24 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 25 mei 9.30 uur: VOMMMM viering in Mook
Hemelvaart

Week 27 mei-2 juni: 7^e zondag van Pasen

Zaterdag 27 mei 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 28 mei 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 28 mei 11.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistieviering Eerste Heilige
Communie met combo Chris en
Marianne
Misdienaars: Jos

Dinsdag 30 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 31 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 1 juni 9.0 uur: kapel Ottersum

Week 3-9 juni: Pinksteren

Zaterdag 3 juni 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 4 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Marie Akkers en Dora Akkers; Johannes Coopmans en Aldegonda Fleuren; Herman Thissen, Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen.

Maandag 5 juni 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie

Misdienaar: Jos

Intenties: leden en overleden leden van de KBO; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Dinsdag 6 juni 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 7 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 8 juni 9.00 uur:

kapel Ottersum

KERKBALANS

VOMMMM-parochies 2017

Heilige Johannes de Doper Ottersum

Geloof en kerk zijn in de huidige gemeenschap twee van de vele aspecten in het leven geworden. Ze zijn niet meer de dragende grond. Ons geloof is vaak veel te weinig gekleurd. We beseffen immers onvoldoende dat het niet alleen gaat om zomaar wat maatschappelijke normen en waarden maar om God. Het gaat niet alleen om fatsoen en om de kerk als zinvol instituut, maar om vragen die je stelt over leven en dood. De kerk is de plaats en de gemeenschap waar je nadenkt over levensernst en levensvreugde.

De kerk is zoveel meer dan alleen het gebouw en de rituelen.

In de kerk kan men de geestelijke rust vinden, die nagenoeg iedereen zoekt in deze hectische tijd. Het is belangrijk dat mensen merken dat de kerk er voor hen wil zijn, dat ze wil helpen in het leven en bij de zingeving daarvan.

Wij willen u graag blijven inspireren en ondersteunen. Ook willen we zorgen dat er voldoende pastores zijn in een kerkgebouw waarin wij samen kunnen komen. Daarom vragen wij aan u ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage.

Deze financiële bijdrage wordt in uw eigen parochie ingezet.

Ze wordt ingezet om onze kerk en het pastorale werk een centrale plaats te laten innemen in onze gemeenschap.

U kunt uw bijdrage storten op het hierna genoemde rekeningnummer t.n.v. Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum:
NL 35 RABO 0140 6020 89.

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Kerkbijdrage NL35RABO0140602089
Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum



**MIJN KERK
VERBINDT**

**MIJN KERK
IN BALANS**



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Bereikbaarheid pastorie:

Voor dringende zaken: kapelaan Martinus Rijs 06-13476798.

Voor afspraken en andere zaken, tijdelijk mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat blijft bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur. Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met de kapelaan of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 13,=, een intentie op donderdagmorgen kost € 7,=. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op
(datum intentie).

Plaatsing in de regionale krant "1genneþ" indien opgegeven vóór dinsdag
17.00 uur in de week ervoor. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding
in dit blad (uiterste inleverdatum kopij).

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^o dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk: vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dage-
lijks geopend van 10.00-17.00 uur.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon: 0485-511426,
tijdelijk mob.nummer: 06-23766873
e-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
internet: www.vommmm.nl
secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur.



Nieuwe website

van de parochies

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek

Middelaar, Mook, Molenhoek

www.vommmm.nl