

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 2, NO. 6 - DECEMBER 2017



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-9
- Woordje van de pastoor	pag. 3-4
- Berichten vanuit het kerkbestuur	pag. 5
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 6
- Eerste H. Communie	pag. 6
- Adventsactie	pag. 7
- Stille dag voor iedereen	pag. 7-8
- Kringdag Maria Materkring	pag. 8
Jongerenpagina Bas van Nieuwland	pag. 9
Nieuws van het orgelfront	pag. 10
Cantica Nova	pag. 11
Allerheiligen – Allerzielen	pag. 12
Parochieberichten	pag. 13-14
Schema diensten VOM	pag. 14-18
Wie, wat, waar	pag. 19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 22 januari 2018

Inleveren kopij: 6 januari 2018

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Menselijke warmte is kostbare energie!

Het is soms zo simpel en eenvoudig om iets van jouw warmte uit te stralen naar anderen. Je zult merken dat het anderen ook energie geeft: kostbare energie die niets kost (Bond zonder naam).

De maand december, een feestmaand maar ook een tijd om terug te denken wat er allemaal in 2017 is geweest, in de wereld, in Nederland, in Gennepe of in onze eigen parochie Ottersum!

Stof genoeg om over na te denken!

Voor u allen een liefdevol Kerstfeest en een warm, positief 2018!

De redactie

**Wij wensen u allen een zalig kerstfeest,
en goed en gezond 2017.**



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor M. Rijs
Kapelaan S. Eriyangalath

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORDJE VAN DE PASTOOR

Prettige feestdagen of een 'Zalig Kersfeest'.

Nog enkele weken en het is weer kerstmis. Het is een feest dat tot de verbeelding spreekt van gelovigen en ongelovigen. Een diep verlangen wordt in ons hart gewekt naar gezelligheid, warmte, samenzijn met familie en vriendschap. Een diep verlangen naar vrede op aarde voor alle mensen: geen oorlog, geen strijd geen lijden, geen armoe en vervolging.

Op de televisie zie je reclame over kerstmis vieren in Disneyland, kerstconcerten, kerstmarkten, kerstcadeaus, kerstmenu's, kerstman.... Kerstvieringen van velerlei aard. Prettige feestdagen, die je veelal zelf kunt organiseren en invullen.

Maar wat kerstmis tot kerstmis maakt is het kerstkind! Jezus is zijn naam. Hij is de Zoon van God die mens is geworden om de God met ons te zijn: de Emmanuel! Herders en koningen kwamen om Hem te aanbidden, die door de engelen was aangekondigd en die door de ster aan de hemel werd aangeduid.

'Heden is u een Redder geboren, Gij zult Hem vinden in een stal'. We kunnen niet terug gaan in de tijd om op kraamvisite te gaan. Maar we kunnen met de kerk ons voorbereiden gedurende de Advent en verlangend uitzien naar dat kind.

Door de liturgie van de kerk, de viering van de Eucharistie op 25 december of de vooravond, wordt ons een bijzondere genade geschonken.

Het kind dat destijds in de stal geboren werd, mogen wij nu in 2017 in de communie ontvangen en aannemen. Zoals toen Maria, het kindje aan de herders liet zien en het hen in de armen kon leggen, zo reikt de kerk ons door de heilige Communie Jezus aan.

Dezelfde als in de zondagsviering? Ja, opnieuw als een klein kind, dat onze harten wil veroveren om er als vredevorst in te heersen. De Zoon van God voor jou! Komt laten wij aanbidden. Je mag er live bij zijn, omdat Hij graag bij jou wil zijn!

Moeilijk te geloven? Te mooi om waar te zijn? Het kindje dat de herders destijds in de kribbe zagen liggen zag er gewoon uit. Geen special effects, geen kringetje boven het hoofd, geen kroontje op en in doeken gewikkeld en vastgehouden door eenvoudige mensen.

Ze merkten pas dat het een bijzonder kind was toen ze neerknielden en het aanbaden. Toen ze het in hun hart sloten en in hun leven toelieten. Ze gingen vandaar heen als andere mensen. Mensen van hoop, vrede en liefde. Ze gingen terug naar huis langs andere wegen en getuigden overal van wat er daar bij die stal was gebeurd en hoe de hemel zich voor hen had geopend.

Het was een zalig kerstfeest geworden omdat ze God ontmoet hadden in dit kleine kind. Zalig omdat God met zijn liefde en zegen in hun leven was gekomen. Zalig omdat ze beseften dat ze nooit meer alleen waren. Zalig omdat God zijn Zoon had gestuurd om alle zonden op zich te nemen en alle mensen met God te verzoenen. Zalig omdat we zo in vrede met God en elkaar kunnen leven. Zalig omdat het door God wordt bewerkt waar mensen zich in geloof voor Hem openen. Zalig omdat door dit kind hun leven was veranderd.

Ik wens u allen een zalig, door God gezegend kersfeest toe, waarbij u Jezus mag ontmoeten en zijn liefde en vrede mag ervaren. En alvast een zalig Nieuwjaar!

Ook namens kapelaan Sebastian.

Pastoor Martinus



BERICHTEN VANUIT HET KERKBESTUUR

Dank aan de vrijwilligers

Als kerkbestuur zijn we ontzettend blij met alle vrijwilligers en hun inzet om alles in de parochies draaiende te houden. Het is goed dat daar regelmatig waardering voor getoond wordt. Tot nu toe deed elke parochie of vrijwilligersgroep dat op haar eigen manier. Daardoor zijn er verschillen in de manier waarop deze waardering getoond wordt.

Het zou goed zijn als daar meer uniformiteit in komt zodat niemand vergeten wordt. Het kerkbestuur wil graag alle vrijwilligers op dezelfde manier bedanken en wij stellen daarom voor een jaarlijkse vrijwilligersmiddag (of -avond) voor alle vrijwilligers per parochie, georganiseerd door de eigen parochie.

Waar kunt u aan meewerken in uw parochie?

Parochianen houden samen de parochies in stand. De parochies draaien dank zij de inzet van vele vrijwilligers die daardoor een gevoel van saamhorigheid ervaren. De parochie mee opbouwen geeft voldoening. Ook u kunt meewerken in werkgroepen of met het uitvoeren van gewone, maar belangrijke taken.

Wie heeft wat tijd en energie over om zich in te zetten voor onze parochies? Wat zijn uw talenten, wat doet u graag?

Hieronder een aantal voorbeelden, misschien is er iets bij waarvan u zegt: dát is iets voor mij! Dan horen we dat graag.

Alle parochies: onderhoud graven (zie ook hieronder)

Ottersum: leden werkgroep gezinsvieringen; onderhoud tuin bij de kerk; financiën.

Milsbeek: koster ter ondersteuning van Harrie en Lia, beheer financiën.

Middelaar: lectoren, leden werkgroep avondwake.

Molenhoek: contactpersoon uitvaarten; leden kinderkoor St. Frans; leden werkgroep gezinsvieringen; onderhoud begraafplaats (kerkhofploeg).

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Daarvoor kunt u kijken op www.vommmm.nl/ meedoen/vrijwillig-meewerken.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de betreffende parochie of mailen naar: administratie@vommmm.nl.

GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON

De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:

Data: **19 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart.**

Tijd: 20.00-21.45 uur; vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie of thee.

Plaats: Pastorie in Mook, de Hove 1.



Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding:
Pastoor Martinus Rijs: 06-13 47 67 98
e-mail: mpmrijs@gmail.com



EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018



Inmiddels zijn de inschrijvingen voor de Eerste Communie binnen en is de voorbereiding gestart. Van de gezamenlijke parochies doen in totaal 25 kinderen mee.

Op de ouderavond die op 14 november heeft plaats gevonden hebben de ouders van de communicanten uit Mook en Molenhoek aangegeven graag aan te sluiten bij de Eerste Communieviering in Milsbeek.

Er zullen dus 2 communievieringen zijn:

- maandag 21 mei (tweede Pinksterdag) om 11.00 uur in Ottersum
- zondag 27 mei om 11.00 uur in Milsbeek (tevens voor de kinderen uit Mook en Molenhoek)

ADVENTSACTIE 2017

Geef eten aan een kind

De Adventsactie zal ten goede komen aan Mary's Meals.



Dit is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

**Slechts € 15,60 volstaat
om een kind een heel schooljaar te voeden**

Mogen deze kinderen weer op u rekenen? U kunt uw gift tijdens de advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de rekening van Diaconie Charitas: NL35 RABO 0306 8485 46 (ANBI Status). o.v.v. 'Adventsactie 2017'.

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.

STILLE DAG VOOR IEDEREEN

Stille dag van de Maria Mater Kring op dinsdag 12 december a.s.

Een bezinningsdag als voorbereiding op Kerstmis. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Paterskerk en in de bijgelegen pastorie. De ingang van de pastorie is aan de Leunseweg 5 te Venray.

Het programma is als volgt:

- | | |
|-------------------|---|
| 9.30 uur | : inloop met koffie of thee |
| 10.00 uur | : inleiding door Pastoor Sniijders |
| 10.45 – 11.30 uur | : tijd voor bezinning: in de kerk, tuin of in het parochiecentrum |
| 11.30 uur | : boete- en biechtviering |



- 12.00 – 13.30 uur : gelegenheid biechtgesprek
nuttigen van de lunch (**zelf brood meebrengen**)
uitstelling van het Allerheiligste: aanbidding
- 13.00 uur : rozenhoedje
afsluiting: zegen met het Allerheiligste
- 13.30 uur : gezamenlijke kruisweg
- 14.30 uur : Heilige mis

Als afsluiting koffie of thee.

De stille dag duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Er wordt voor deze stille dag een bijdrage van € 5,= gevraagd.

Hopelijk tot ziens op dinsdag 12 december.

C. Kersten, Tel: 0485-517420, mail: carla.kersten@tele2.nl.

KRINGDAG MARIA MATERKRING

'n Dag voor jezelf.

Rust-moment in je drukke leven.

Praten, luisteren, meedenken en nadenken.

Samen met vrouwen onder elkaar.

KERSTVIERING MAANDAG 18 DECEMBER

Dagindeling:

10.00 uur Heilige Mis met stilte-moment.

Na de Mis gezellig samenzijn in de pastorie.

Kosten € 5,=.

Locatie: Kerk Johannes de Doper, Ottersum.

Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum

Carla Kersten 0485-517420 / 06-55925833

Juul Gerits 0485-513621 / 06-20575674



JONGERENPAGINA

BAS VAN NIEUWLAND

Hij komt, hij komt – een betoog

Sinterklaas staat weer voor de deur en al een hele tijd gaat ons kinderfeest ook gepaard met een erg vervelende discussie over de knecht van de Sint. Niet alleen de Nederlandse traditie heeft het zwaar te verduren, in de VS was er in de zomer veel te doen over het slopen van standbeelden van confederate generaals. Omdat de zuiderse staten voor slavernij waren vind men dat de standbeelden moeten verdwijnen.



Ook in Nederland willen mensen dat standbeelden van zeehelden als Michiel de Ruyter worden afgebroken en andere herinneringen aan de VOC-tijd uit het straatbeeld verdwijnen. Alles dat herinnert aan een tijd dat dingen die nu moreel verwerpelijk zijn moeten ineens verdwijnen. En ook het kinderfeest met zwarte piet krijgt kritiek omdat het aan neger-slaven zou doen denken.

Waarom moeten we doen alsof het verleden niet heeft plaatsgevonden? Is het niet juist belangrijk om te leren van het verleden? Bovendien moet je alles wel in de tijd van toen kunnen plaatsen, morele opvattingen veranderen nu eenmaal. Als we alle sporen van het verleden weghalen dan is dat puur geschiedvervalsing, waar George Orwell voor waarschuwde in zijn boek '1984' (een aanrader).

Tradities zijn bovendien erg mooi. We hebben tegenwoordig nog zo weinig eigen cultuur door amerikanisering en secularisering. Laten we de typisch Nederlandse traditie van Sinterklaas niet het slachtoffer laten worden van deze vreemde trend onder extreem links.

De intocht is dit jaar in Friesland en een geïnterviewde Fries maakte in het 8 uur journaal een perfecte opmerking: "Die discussie is iets van de Randstad, hier hebben we die niet. Wij Friezen zijn daar veel te nuchter voor."

-Bas van Nieuwland

Jongerenpagina zoekt schrijver!

Als je geïnteresseerd bent zoek dan contact met de redactie of stuur mij een mailtje:

bas.van.nieuwland@outlook.com



NIEUWS VAN HET ORGELFRONT

Met deze titel begonnen wij in 2006 in ons parochieblad een serie artikel-tjes over de plannen om het grote pijporgel in onze kerk te restaureren. Joep van Deursen en ondergetekende waren al enkele jaren eerder begonnen met het nieuw leven inblazen in het orgel dat al 20 jaar stond te verstoffen. In 2008 mochten wij een herboren orgel opnieuw inwijden. Dat is volgend jaar 2018 tien jaar geleden. Reden voor een feestje.

Sinds 2006 heeft het orgelcomité een mooie traditie aan orgelconcerten opgebouwd. Jaarlijks worden er een of meer concerten op het orgel gegeven. We mogen ons verheugen op een nog steeds groeiend concertpubliek. In 2018 zullen we meerdere concerten op of met ons orgel organiseren.

We starten op woensdag 28 maart a.s. Dan voert de Gemengde Zangvereniging St. Caecilia het geliefde Requiem van Fauré uit. Passende muziek in de Goede Week voor Pasen. Organist is dan oud-plaatsgenoot Paul Tegels.

Op zondag 19 augustus 2018 komt het Duo Severijn in onze kerk een concert geven.

De tweeling Judith (viool) en Tineke (orgel) Steenbrink zijn afkomstig uit onze regio aan de overzijde van de Maas. Ze zijn topmusici, hebben met het door hen opgerichte orkest Holland Baroque internationaal grote successen geboekt. Met dit orkest wonnen ze afgelopen maand een Edison.

Jos Maters, de jonge organist uit Bunschoten, student aan het conservatorium, heeft voor 2018 ook weer een orgelconcert toegezegd. Datum ligt op dit moment nog niet vast.

We hebben plannen voor nog meer evenementen op en met ons fraaie orgel.

Daar hoort u tijdig meer over.

Frans Meeuws



Samen Zingen al 45 jaar!

1972 Jongerenkoor Ottersum ** Cantica Nova 2017



Zaterdagavond 16 december 2017

staat "Cantica Nova", voorheen

"Jongerenkoor Ottersum", stil bij haar 45-jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit jubileum houden wij geen receptie maar vieren dit graag samen met kapelaan Sebastian Eriyangalath en u tijdens de **viering om 19.00 uur in de kerk**

Wij beloven u, dat het een mooie muzikale viering wordt met **eigentijdse liederen** maar ook een greep uit ons 'oude' repertoire.

Wij hopen dat u het jubileum met ons mee komt vieren!

45 jaar "Jongerenkoor Ottersum" *** "Cantica Nova" kan alleen door saamhorigheid tussen mensen zoals u en wij; **samen zingen, luisteren en bidden** daar staan wij voor en daar willen wij mee doorgaan.



Uw komst is ons kado!



Graag tot ziens op zaterdagavond 16 december a.s.



CANTICA NOVA



2016 ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 2017



*"de herinnering is warm,
want sterft een mens,
gedachtenis blijft leven
in ons, altijd....."*



10.11.2016	Jo Hopman-Thelosen	88 jaar
10.01.2017	Klara Lamers-van Ooijen	95 jaar
16.02.2017	Gerda Lamers-Wijnhoven	95 jaar
07.03.2017	Mia Könings-Brons	87 jaar
10.03.2017	Piet Linders	84 jaar
24.05.2017	Dina Basten-Janssen	93 jaar
18.06.2017	Huib Coopmans	80 jaar
06-07-2017	Piet Tiebosch	77 jaar
27.07.2017	Anny Hermsen-Wijnhoven	79 jaar
25.08.2017	Mien Jaspers-v.d. Locht	76 jaar
26.08.2017	Bert Mans	82 jaar



Vergeten we ook de mensen niet
die in droefheid zijn achtergebleven.



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Leny van der Stap-Welling, weduwe van Gerrit van der Stap. Geboren op 17-06-1928 te Pijnacker en overleden op 20-11-2017 te Gennepe. De begrafenis in Ottersum heeft plaats gevonden op 25 november 2017.

Uitstelling Allerheiligste

Vanaf november 2015 is er op elke laatste donderdag van de maand om **9.00** uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand.

Doopvoorbereiding

Data doopvoorbereidingsavonden 2018 zijn nog niet bekend. Deze worden bekend gemaakt op de site van het VOMMMM.

Openstelling dagkapel

In de wintermaanden november t/m februari is de dagkapel gesloten.

Ziekencommunie Kerstmis

De ziekencommunie wordt rondgebracht op zondag 24 december op de, bij pastoor, bekende adressen.

Mocht u de communie voor Kerst thuis willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven op de pastorie.



Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek.

Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur. Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 2-8 december: 1e zondag van de Advent

Zat. 2 december 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zon. 3 december 9.30 uur:

kerk Ottersum

EucharistieDameskoor

Misdienaar: Jos

Dins. 5 december 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woen. 6 december 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Dond. 7 december 9.00 uur:

dagkapel Ottersum

Week 9-15 december: 2e zondag van de Advent

Zat. 9 december 19.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Zon. 10 december 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar:

Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees en Gerry; Harrie van Baal; Dina Basten-Janssen, Gert Basten en overleden familie; Jan van Bergen en Sjaan van Bergen-Weijers.

Zon. 10 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dins. 12 december 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woe. 13 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Don. 14 december 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 16-22 december: 3^e zondag van de Advent

Zat. 16 december 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie: 45-jarig jubileum Cantica Nova
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: Carla Weijers-Fransen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Gerrit Nas; Gerardus Tekaat, Petronella Boekholt Theodorus en Christiaan v.d. Lest; Bertus Könings en overleden familie, Ton en Marijke van Haren-Hermse; Jacob en Nellie Koenen-Herpers, Jeannie en Diane Koenen; Helma, Nellie en Annie Lamers; Riek Lamers-Theunisse.

Zon. 17 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dins. 19 december 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woen. 20 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 21 december 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 23-29 december: 4^e zondag van de advent en Kerstmis

Zaterdag 23 december 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met volkszang
Misdienaar: Jos

Zondag 24 december 17.00 uur: kerstspel kerk Ven-Zelderheide
Zondag 24 december 17.00 uur: kerstspel kerk Milsbeek
Zondag 24 december 17.00 uur: kerstspel kerk Ottersum
Zondag 24 december 19.00 uur: Kerstviering Milsbeek
Zondag 24 december 21.00 uur: Kerstviering kerk Ven-Zelderheide

Zondag 24 december 23.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistieviering
Kerstnacht met Herenkoor.
Misdienaar:

Intenties: ouders Rensen-Jossten; Jean ten Haaf, Lieske ten Haaf-Koks, Betsie en André; Ton Petra; Jef en Jo Heldens-de Bruin.

Maandag 25 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Herenkoor
Misdienaar:

*Intenties: Gerda Lamers-Wijnhoven, Jaap Lamers en familie:
leden en overleden leden van de KBO; Marie Akkers en Dora Akkers
familie Derksen-Jacobs-Winnen;; Willy Derks en Martha Derks-
Janssen; Bert en Lieske van Benthum-Basten en zoon Toon; ouders
Derks-v.d. Lest en Jan Derks.*

Maandag 25 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 26 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Dameskoor
Misdienaar: Nick en Tom

*Intenties: Piet Mans; Piet en Miet ten Haaf-Janssen, Jan ten Haaf en
Harrie ten Haaf; Miets Huisman; Karel van de Lest; Jan Winnen.*

Dinsdag 26 december 11.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 27 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 28 december 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 30 december-5 januari: Oud-Nieuwjaar 2018

Zaterdag 30 december 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Dameskoor
Misdienaar: Jos

Zondag 31 december 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 31 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Maandag 1 januari 11.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Woensdag 3 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 4 januari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 6-12 januari: Driekoningen

Zaterdag 6 januari 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 7 januari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Herenkoor
Misdienaar: Jos

*Intenties: jrd. Richmonde Berger-Vos de Wael; Willy Derks en Martha
Derks-Janssen; jrd. Peter Cöp.*

Woensdag 10 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 11 januari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 13-19 januari: 2^e zondag door het jaar

Zondag 14 januari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met
Broederschap Mook
Misdienaar: Nick en Tom

Intenties: Jan Winnen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts.

Zondag 14 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 17 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 18 januari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 20-26 januari: 3^e zondag door het jaar

Zaterdag 20 januari 10.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zaterdag 20 januari 17.30 uur: kerk Milsbeek
Zondag 21 januari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Jean ten Haaf en Lieske ten Haaf-Koks; jrd. ouders Derks-van de Lest; jrd. Marie Akkers en Dora Akkers; Ger Coopmans.

Woensdag 24 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 25 januari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 27 januari-2 februari: 4^e zondag door het jaar

Zaterdag 27 januari 19.00 uur: kerk Ottersum
Gezinsviering met Combo
Misdienaar: Nick en Tom

Intenties: Ad en Marie Kock-Peters; Jan Winnen; Herman Thissen, Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen; Jan Hopman, Trina Hopman-Koks en Wim Koks.

Zondag 28 januari 9.30 uur: kerk Milsbeek
Zondag 28 januari 11.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Woensdag 31 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 1 februari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 3-9 februari: 5^e zondag door het jaar

Zaterdag 3 februari 17.30 uur: kerk Ottersum
Carnavalsviering
Misdienaar: Jos

Intenties: leden en overleden leden van de Maskotters.

Zondag 4 februari 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Woensdag 7 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 8 februari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 10-16 februari: 6^e zondag door het jaar/Aswoensdag

Zaterdag 10 februari 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 11 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Herenkoor
Misdienaar:

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Zondag 11 februari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 13 februari 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 14 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Woensdag 14 februari 18.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Aswoensdag
met Dameskoor
Woensdag 14 februari 19.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Donderdag 15 februari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Week 17-23 februari : 1^e zondag van de Vasten

Zaterdag 17 februari 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 18 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Harry van Alphen;

Dinsdag 20 februari 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 21 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 22 februari 9.00 uur: dagkapel Ottersum

Van 27 december 2017 tot 9 februari 2018 zijn er geen Eucharistievieringen in de kapel van Ven-Zelderheide in verband met de vakantie van kapelaan Sebastian.



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Sebastian Eryangalath: 06-25353895.

Pastoor Martinus Rijs: 06-13476798.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur. Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor Rijs of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 13,=, een intentie op donderdagmorgen kost € 7,=. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in de regionale krant '1gennepe' indien opgegeven vóór dinsdag 17.00 uur in de week ervoor. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij).

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426
tijdelijk mob.num:	06-23766873
e-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
internet:	www.vommmm.nl
secretariaat :	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur





DE REDACTIE VAN
PAROCHIE NIEUWS
WENST U EEN
ZALIG KERSTFEEST
EN
ALLE GOEDS
VOOR 2018

