

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 5, NO. 3 - MEI 2020



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-18
- Woordje van deken Ed Smeets	pag. 3-4
- Woordje van onze kapelaan	pag. 5-6
- Adreswijziging kapelaan	pag. 7
- God met ons, juist nu	pag. 8-10
- Update maatregelen coronavirus	pag. 10-12
- We kunnen niet naar de mis, wat kunnen we wél doen, H. missen via radio, tv en internet.	Pag. 12-13
- Mensen voor elkaar, juist nu, voedselbank	pag. 14
- Limburg-Noord en Longfonds	pag. 15
- Verloop herstel pastoor Martinus Rijs	pag. 16
- Wijziging regeling tarief uitvaarten	pag. 16
- Opbrengst vastenactie 2020	pag. 16-17
Parochieberichten	pag. 17-19
Schema diensten VOM	pag. 19-21
Waarom Pasen en Pinksteren eigenlijk op 1 dag vallen	pag. 21
Cantica Nova	pag. 22
Jongerenpagina	pag. 23
Wensbus Gennep	pag. 24-25
Wie, wat, waar	pag. 26-27
Geef voor je kerk	pag. 27



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 6 juli 2020

Inleveren kopij: 20 juni 2020

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

In mei vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Dat doen we in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid te delen met mensen die dat nog niet mogen ervaren en in het besef dat we vrijheid door willen geven aan nieuwe generaties.

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid (Cordaid).

Wat is er in een heel korte tijd veel veranderd!

Hoe bizar nu dat onze vrijheid beperkt is. Het was vanzelfsprekend om spontaan een hand te geven, soms een knuffel. Het leven wat we gewend waren ligt stil. Het niet meer bij elkaar op bezoek kunnen, niet meer naar de kerk op zondag of om samen afscheid te nemen van een dierbare parochiaan. Opa en oma mogen de kleinkinderen niet meer knuffelen, voor veel mensen is het werk onzeker, of juist in het ziekenhuis extra moeten werken, allemaal door het coronavirus.

Soms wordt je lamgeslagen door alle nood en weet je niet waar je moet beginnen. Maar als iedereen iets doet, bereik je zoveel. Al is het maar een glimlach waar je voor kunt zorgen, een persoon die je kunt troosten, maar een iemand die je kunt helpen, in deze onzekere tijd. Samen maken we er meer van.

Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen (Cordaid)

Twee parochianen kregen een Koninklijke Onderscheiding en door het coronavirus op een heel speciale manier, beiden werden door de burgemeester gebeld, de onderscheiding zal op een later tijdstip feestelijk worden opgespeld, Dion Wijers en Henk Driesen, namens al de parochianen PROFICIAT!

LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND !

Met hartelijke groet,
De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Martinus Rijs
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORDJE VAN DE DEKEN ED SMEETS

**Deken van Venray en administrator
van de VOMMMM-parochies**

**In verband met de coronacrisis zijn tot 1 juni
alle activiteiten in de parochies stopgezet, zoals
inmiddels bekend is.**

**Wat na die datum mogelijk is, is nu nog niet
duidelijk.**



Het zijn rare tijden. We hebben de viering van het Paasfeest net achter ons en je weet in gelovig vertrouwen dat de verrezen Heer je niet alleen laat, maar uiterlijk oogt alles alsof de grafrust van Stille Zaterdag de sprong naar Pasen dit jaar gemist heeft. Vieringen in lege kerken, een paus moederziel alleen in de Sint-Pieter, alle hartelijkheid en Paaswensen op een meter vijftig.

Wat je dit jaar in ieder geval niet kunt zeggen, is dat het altijd van hetzelfde is. Ineens vieren we heel anders en op punten wellicht meer bewust of indringender dan anders. Bepaalde vaste teksten komen door de duisternis van het isolement ineens in een heel ander licht te staan. Ook de plaatjes van de paus op Eerste Paasdag waren dit jaar eens niet inwisselbaar met andere keren. Met heel wat deuren gesloten, zijn er tegelijk heel wat vensters geopend.

Het is met veel waardering en dank dat we zien dat parochies en priesters uitstekend hun best hebben gedaan de vieringen en Paaswensen bij mensen thuis te brengen. Met grote inventiviteit was het mogelijk dat uit haast elke plaats of regio gestreamd of uitgezonden werd. Het is natuurlijk geen vergelijking met de daadwerkelijke deelname aan de liturgie in de kerk, maar in deze tijden van nood blijkt het een welkome geste. En andere parochies hebben zich, ondanks alle beperkingen, er aan gegeven mensen thuis op een of andere manier een Paaswens over te brengen. Ook worden in sommige parochies kerken opengesteld voor persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje.

Gaten in de kalender

Hoe het verder gaat? We zijn er nog lang niet. Hoe het nieuwe normaal dadelijk uitpakt en wat dat dan allemaal gaat betekenen, moet nog afgewacht worden. Ondertussen blijven de vieringen opgeschort, niet alleen de reguliere, maar ook veel bijzondere gebeurtenissen zoals Eerste Heilige Communie en Vormsel. Met name kleine parochies lijden er onder dat er nauwelijks of niets meer te doen lijkt in hun kerken.

Ook allerhande - om niet te zeggen alle - activiteiten en plechtigheden in en vanuit het bisdom zijn opgeschoven naar later, zonder dat er vooralsnog concrete data te noemen zijn. De jaarkalender die normaal het kerkelijk leven organiseert, slaat minstens dit hele voorjaar grote gaten. Van ons allemaal wordt geduld gevraagd, veel geduld, en gezond verstand voor het moment dat de omstandigheden ons dadelijk weer wat vrijheden geven: niet alles kan dan tegelijk ingehaald worden. We zullen ook niet kunnen doen alsof deze crisis er niet is geweest. Evenmin als er veel zicht is op de ontwikkeling van het virus in de nabije toekomst, is er ook nog weinig zinvol te zeggen over de tijd erna.

Vooralsnog lijken we op de leerlingen van de Heer tussen Pasen en Pinksteren: er is besef van wat er gebeurd is: Jezus is verrezen, dat weten en geloven we, maar ervaren we dat ook in ons leven? De verrezen Heer verscheen aan de leerlingen en veel andere mensen, maar niet iedereen herkende Hem, of althans niet meteen. Zien wij Hem? Herkennen wij Hem in de onderlinge betrokkenheid van mensen in deze moeilijke omstandigheden?

De Geest die nieuw leven en ware kracht schenkt moet nog komen. Alleen God weet wanneer en hoe ... Aan ons is het met moed en vertrouwen dat te doen wat we op dit moment kunnen en moeten doen.

WOORDJE VAN ONZE KAPELAAN

Lieve parochianen en mededorpsbewoners,

‘Nood leert bidden’, zegt men. Hoewel we aan de ene kant wereldwijd te kampen hebben met de ernstige gevolgen van de coronapandemie, zien we aan de andere kant een positieve reactie vanuit de gehele samenleving. Deze crisis, deze noodsituatie, haalt het beste uit ieder mens naar boven. Politieke en kerkelijke leiders spannen zich tot het uiterste in om het algemeen welzijn van het volk te kunnen blijven waarborgen. Zorgverleners cijferen zichzelf geheel weg om er dag en nacht te zijn voor de zieke medemens. Gezinnen groeien meer en meer naar elkaar toe. Vrijwilligers zoeken met veel toewijding en creativiteit naar wegen om hun naasten bij te staan. Kleine gebaren van liefde die voorheen misschien niet eens van belang geacht werden, zijn nu van enorme betekenis voor mensen die zich eenzaam en verlaten voelen.



Het is waar dat we afstand moeten bewaren, maar toch brengt de crisis ons dichterbij elkaar. We moeten aan de ene kant zoveel mogelijk thuisblijven, terwijl we ons aan de andere kant des te meer verbonden voelen met elkaar en groeien in wederzijdse liefde en waardering. Gezellig uit eten of een terrasje pikken met het mooie weer is er niet bij helaas, laat staan lekker op vakantie gaan. Maar toch biedt het ons juist de gelegenheid om eens wat meer na te denken over ons leven en de wijze waarop we er invulling aan geven.

De huidige pandemie herinnert ons eraan dat geen enkel mens voor zichzelf leeft, maar met en voor de ander. Dat er geen verschillen zouden moeten zijn tussen rijke of arme mensen, zieke of gezonde mensen, jonge of oude mensen, maar dat iedereen gelijkwaardig is en met respect en waardering benaderd dient te worden. Tevens doet de huidige crisis ons beseffen dat ieder mens leven uiterst kwetsbaar is, alsook onvervangbaar, van onschatbare waarde, bemind en geschapen door God.

Het is een tijd waarin we alle ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan de kant moeten schuiven. Een periode waarin ieder van ons persoonlijk en de samenleving als geheel op de proef wordt gesteld. Bovenal is het echter een gelegenheid om de liefde tot God en de naasten weer de plek te geven die het verdient.

Een tijd waarin we veel zouden kunnen leren van de eerste Christenen die het geloof hadden aangenomen. Zij 'waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte' (Handelingen 2: 44-45).

De crisistijd waarin we ons bevinden daagt ons uit om die houding van de eerste Christenen eigen te maken, of we nu thuis (moeten) blijven of onderweg zijn. Die eensgezindheid in geloof en naastenliefde is immers meer dan ooit broodnodig.

Ten eerste is er tijd en gelegenheid genoeg om te bidden voor elkaar en met name voor de mensen die ziek zijn en hun familieleden en vrienden. Of het nu de St. Antonius Abt kapel in Ven-Zelderheide is, de boskapel in Mook of één van de VOMMMM-kerken; overal kunt u uw toevlucht nemen tot Onze Lieve Heer. Ondanks het feit dat er geen publieke vieringen zijn, vinden we juist in het persoonlijk gebed veel kracht en troost. Samen met het hele gezin, of gewoon alleen; het doet altijd goed om even een bezoekje te brengen en onze blik omhoog te richten.

Ten tweede biedt deze situatie ons kansen in overvloed om elkaar eenvoudigweg lief te hebben door alle kleine dingen die we iedere dag voor een ander kunnen doen. Al is het een telefoontje om even te vragen hoe het gaat. Of een handje meehelpen met de boodschappen doen. De ander het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat. Samen kunnen we hier sterker uitkomen als we ons eensgezind en onzelfzuchtig richten op het welzijn van elkaar.

Van harte wens ik u veel sterkte en steun toe, veel goede moed en inspiratie, veel geloof en vertrouwen. Vanuit het vertrouwen dat Onze Lieve Heer ieder moment van de dag ons nabij is, blijf ik voor u allen bidden (zeker ook in de Eucharistievieringen).

Hartelijke groeten, in medeleven en vriendschap verbonden,

Kapelaan Kessels



ADRESWIJZIGING KAPELAAN

Beste parochianen,

Ruim 1½ jaar geleden ben ik door onze bisschop als kapelaan benoemd in de VOMMMM-parochies.

Gezien het feit dat mijn tweelingbroer (pastoor Guido Kessels) al langere tijd in Gennepe woonachtig en werkzaam was, hebben we uiteraard veel samengewerkt als pastoraal team (samen met pastoor Martinus).

Steeds meer kwamen mijn broer en ik tot de conclusie dat het praktisch en financieel gezien veel beter zou zijn als we in dezelfde pastorie woonachtig zouden zijn.

In overleg met het bisdom, het kerkbestuur en mijn broer heb ik daarom besloten om - zo lang ik kapelaan ben in de VOMMMM-parochies - bij mijn broer te gaan wonen. Dit verandert natuurlijk niets aan mijn functie als kapelaan.

Mijn adres is voortaan: Niersdijk 1, 6591 DL Gennepe.

Mijn telefoonnummer is enige tijd geleden ook veranderd. Misschien is dit nog niet bij iedereen bekend: 06-11194630. Het email-adres blijft hetzelfde: mcpkessels@gmail.com.



Kapelaan Kessels



VERHUIJSBERICHT

Niersdijk 1
6591 DL GENNEPE
Tel. 06-11194630



GOD MET ONS, JUIST NU

Het is lente, we zien een opbloeiende, ontluikende natuur, bomen en struiken lopen uit, alles begint te bloeien en te groeien, we zien overal nieuw leven. En vanuit de Kerk klinkt 'Jezus is verrezen! Zalig Pasen!' Tegelijkertijd heersen er droefheid en zorgen. Droefheid om dierbaren die zijn gestorven aan het coronavirus, zorgen om de mensen die besmet zijn, om onze eigen gezondheid ... Hoe gaat het verder? Zo komen we in een zekere spanning.

Het is goed om te erkennen dat die spanning er is en de droefheid toe te laten. Dat is een teken van onze liefde en nabijheid. We leven mee met de mensen die ziek zijn, met degenen die ze verzorgen, we rouwen om het verlies van dierbaren.

Daarbij mogen we de **hulp van God** verwachten. We mogen mensen en zorgen in Zijn handen leggen. Jezus zegt: 'Kom met je onmacht naar Mij toe'. We mogen bidden en smeken: *'Heer, stop de verspreiding van het virus! Sterk de artsen en verpleegkundigen in hun opdracht om voor de zieken te zorgen. Bescherm al diegenen die nog niet besmet zijn!'*

We kunnen nu niet in de kerk samenkomen, maar ook **thuis** kunnen we krachtig bidden.

Het vraagt wat meer inspanning en discipline om onszelf tijd te gunnen Jezus te zoeken, maar Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt: 'Zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal worden open gedaan; vraagt en u zal worden gegeven'.

Laten we thuis **samen** bidden, zoals Marta en Maria samen Jezus gesmeekt hebben naar hun huis te komen, toen hun broer Lazarus ziek was.

Bidden we vooral ook op voorspraak van **Maria**. We mogen onze toevlucht zoeken bij onze hemelse Moeder en ons bij haar geborgen voelen. Ze laat ons niet alleen, ook nu niet, juist nu niet. Vragen we haar om haar moederlijke zegen. Een moederlijke zegen betekent bescherming, nabijheid, hulp uit de hemel.

Onze **overledenen** mogen we **toevertrouwen aan de hemelse Vader**, Hem vragen ze met open armen te ontvangen en hun het eeuwige leven bij Hem te schenken.

En wat onze minister-president Mark Rutte zegt m.b.t. de maatregelen van de overheid 'Houd vol' geldt ook in het gebed: **houd vol!** Wanneer verhooring van ons gebed op zich laat wachten, hebben we de neiging

op te geven: 'het werkt toch niet'. Maar zoals Jezus ook zelf zegt: 'Volhard in het gebed' en blijf vertrouwen. Vragen we om dat vertrouwen, als we dat niet hebben: *'Heer, geef mij meer vertrouwen'*. We mogen uitspreken *'Jezus, ik vertrouw op U'* en er eventueel bij zeggen: *'Ik voel dat nog niet zo, maar ik spreek het uit met mijn mond; bewerkt U het maar in mijn hart'*.

Laten we, te midden van alle berichten, vooral ook het bericht horen dat de apostelen ons hebben overgeleverd, het blijde bericht, de **Blijde Boodschap: Jezus is opgestaan!**

We mogen ook in ons toelaten dat het graf leeg is en met de Kerk bevestigen *'Jezus, Gij zijt verrezen. Gij zijt opgestaan uit het graf. Gij zijt in leven!'*

Deze boodschap schenkt ons immers **perspectief**, het perspectief dat het leven overwint, dat de liefde overwint. Deze liefde zien we ook nu: zo vele mensen die zich voor anderen inzetten, die zich in de zorg helemaal geven, die, waar fysieke nabijheid niet mogelijk is, anderen geestelijk nabij zijn door voor hen te bidden. **Daarom is Pasen zo belangrijk**, juist in deze tijd.

De opgestane Heer is niet alleen uit het graf, **Hij is midden onder ons**. Met Kerstmis vieren we dat Hij God-met-ons is als mens. Door de opstanding is Hij God-met-ons elke dag, elk moment tegenwoordig onder ons, tot aan het einde der tijden. De opgestane Heer is zichtbaar of onzichtbaar, herkenbaar of onherkenbaar bij ons en begeleidt ons met Zijn zegen en Zijn genade.

'Ja, maar ...'

Waar we misschien moeite hebben om in die stemming, in die beleving te komen, kunnen we ervoor **kiezen** om te leven vanuit de verrijzenis, om te zeggen: *'Jezus, ik wil met U verrijzen, ik wil met U hoop ontvangen, ik wil met U het Licht ontvangen'*.

Als we ons in dit geloof tot God richten, dan kán Hij, dan wíl Hij, dan zál Hij ons opheffen, oprichten, opwekken. Pasen vieren, de Paastijd beleven, is een keuze voor het leven, een keuze voor de overwinning.

De deuren van onze huizen zijn gesloten, opdat we binnen blijven en slechts beperkt of helemaal geen bezoek ontvangen. Maar Jezus mogen we wél uitnodigen.

We kunnen ons hart voor Hem openen, in stilte, in gebed, in vertrouwen. En als dat moeilijk is: Hij komt ook door gesloten deuren.

Vragen we Hem door de deur van ons hart te komen, ook wanneer die gesloten is.

Bidden we om de genade ons bewust te worden van Jezus' aanwezigheid onder ons, elk moment, de hele dag door ... te geloven dat onze dierbare overledenen thuis mogen zijn bij de hemelse Vader ... te geloven dat alles in Gods hand ligt ... te groeien in vertrouwen dat Hij alles ten goede zal keren ...

En laten we ook anderen helpen hierin mee te gaan.

Het coronavirus steekt veel mensen aan. Maar laten we ons vooral ook laten **aansteken** door de genade van God, door de verrijzenis van Jezus, door het Licht dat Hij wil verspreiden, ook deze dagen en in de komende tijd.

Tot slot:

In Johannes lezen we dat 'Jezus is gekomen om de verstrooide kinderen van God weer bijeen te brengen': God zal ons weer bijeen brengen! Zoals Hij de Israëlieten terugbracht uit de ballingschap, zo **zal ook voor ons een tijd na corona aanbreken!**

Met toestemming heb ik, Elena Jongen, gedachten en citaten overgenomen uit preken en inleidingen in de livestream van vieringen en gebedsbijeenkomsten van de gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde van De Kommel in Maastricht.

Deze kan men terugkijken op Youtube via kanaal "Live stream Kommel Maastricht".

De livestream is te volgen van woensdag t/m zondag via www.kommel.nl/livestream.

Met hartelijke dank aan de mensen van De Kommel.

UPDATE MAATREGELEN BISSCHOPPEN INZAKE CORONAVIRUS (d.d. 27 maart)

A. ALLE PUBLIEKE VIERINGEN → afgelast tot en met 31 mei (Pinksteren).

B. BESLOTEN VIERINGEN → toegestaan onder de volgende voorwaarden

- Alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen.
- Met in achtneming van de strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
- De communie kan niet worden uitgereikt.

C. KERKEN WAAR MOGELIJK OPEN

- Voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
- Met in achtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

D. UITVAARTEN / HUWELIJKEN → toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

- Zo klein en sober mogelijk, met zo min mogelijk (max. 29) aanwezigen.
- Met in achtneming van de strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
- De communie kan niet worden uitgereikt.

E. DOOPSELS → gaan niet door.

Reeds afgesproken doopsels worden uitgesteld.

F. ZIEKENCOMMUNIE → mag niet meer.

De communie kan niet buiten de H. Mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (= laatste heilige communie voor stervenden).

G. EERSTE COMMUNIE (was gepland op 24 mei) → gaat niet door.

Het bisdom adviseert om in overleg met de ouders na 1 juni - als er meer duidelijkheid is over de situatie op dat moment - op zoek te gaan naar een geschikte datum in de periode daarna of in de nazomer.

Eventueel bestaat ook de mogelijkheid om - zodra het weer toegestaan is om publieke eucharistievieringen te houden - kinderen individueel of in kleine groepen tijdens de reguliere zondagsviering de eerste communie te laten ontvangen.

H. VORMSEL

Geplande vormselvieringen kunnen tot 1 juni niet doorgaan.

Het bisdom adviseert om in overleg met het dekenaat en de parochies in de omgeving een geschikte datum na 1 juni te zoeken waarop met meerdere parochies tegelijk of eventueel zelfs in dekenaal verband (en in overleg met de vormheer) een nieuwe vormselviering kan worden gepland.

I. SACRAMENT DER ZIEKEN

Daar waar het mogelijk is om de ziekenzalving op een veilige wijze toe te dienen, is dit zeker aan te bevelen.

Daar waar het door de omstandigheden niet mogelijk is om het sacrament veilig toe te dienen, is er geen andere oplossing dan dit achterwege te laten. Het bisdom adviseert om dan als alternatief voor de zieke/stervende te bidden en eventueel de mis specifiek voor deze persoon op te dragen.

WE KUNNEN NIET NAAR DE MIS, WAT KUNNEN WE WÉL DOEN?

Uitzending H. Missen vanuit Martinuskerk te Gennep

In Gennep vindt elk weekend in de Martinuskerk een besloten viering plaats, met pastoor Guido Kessels en de strikt noodzakelijke bedienaren, overeenkomstig de bepalingen van de bisschoppen i.v.m. de coronacrisis. Deze vieringen zijn te bekijken via de facebookpagina van De Gennepenaar (zie hieronder).

H. Missen via radio, TV en internet

Radio en televisie:

Radio Maria: maandag-vrijdag: 9.00 uur en 19.00 uur
zaterdag 9.30 uur; zondag 10.00 uur
KRO-NCRV: zondag om 10.00 uur op NPO 2

Internet:

- www.Facebook.com/DeGennepenaar
Zondagse Mis vanuit Martinuskerk in Gennep.
- www.Youtube.com zoekwoord 'Maria Geboorte Kerk Nijmegen'
Live Mis: ma t/m zat 19.00 uur; zondag 10.30 uur
Voor betere kwaliteit: www.stefanus.nl/livestream
- www.Youtube.com zoekwoord 'Kerk Millingen'
Live Mis: ma t/m zat 9.00 uur; zondag 11.00 uur.
- www.Youtube.com zoekwoord 'Kommel Maastricht'.
H. Missen, Lofprijzing, Barmhartigheidsrozenkrans met inleiding.
Live op wisselende tijden: zie programma op
www.kommel.nl/livestream
- www.kro-ncrv.nl/katholiek.
Live Mis: ma. t/m zat. 9.30 uur.

Persoonlijk gebed en een kaarsje in een kerk of kapel

In de volgende kerken en kapellen is er gelegenheid voor persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje. Allen van harte welkom!

Uiteraard gelden ook hier de maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Ven-Zelderheide

- Kapel: dagelijks open, hele jaar door.

Ottersum

- Dagkapel in de kerk: in maart t/m oktober dagelijks open van 10.00 - 17.00 uur.
- In de kerk: elke donderdag 9.00 - 9.30 uur Eucharistische Aanbidding.

Milsbeek

- Pastorie open woensdag 10.00 - 12.00 uur.
- Kerk open elke woensdag 14.00 - 16.00 uur (periode corona).

Middelaar

- Kapel Eindweg: altijd open, dag en nacht.
- Kapel Riethorst: dagelijks hele dag open, hele jaar door.

Mook

- Boskappel de Biesselt (Groesbeekseweg in de buurt van 't Zwaantje), altijd open.

Molenhoek

- Kerk (via sacristie): elke woensdag 10.00 - 11.30 uur.
- Kerk open elke zondag 10.00 - 12.00 uur (periode corona). Incidenteel ook op andere momenten, afhankelijk van de beschikbaarheid van een vrijwilliger.

Gebedsintenties

Persoonlijke gebedsintenties, waarvoor u graag het gebed van kapelaan Marc Kessels wilt, kunt u telefonisch aan hem doorgeven. Deze zal hij dan meenemen bij zijn eigen gebedsmomenten. Hiervoor worden geen kosten berekend. Een vrijwillige bijdrage aan de parochie is natuurlijk altijd welkom.

Websites

- www.bisdome-roermond.nl
- www.paroche-heiligedrie-eeheid.nl
met o.a. 'Kerknieuws en corona'
- www.parocheespiritualiteit.org
met o.a. artikelen 'Leven brengen in coronatijd' en 'Verrijzeniskracht'
- www.jongkatholiek.nl met o.a. artikel 'Streaming Wonder' over de waarde van het gebed en online catechese voor jongeren.

MENSEN VOOR ELKAAR, JUIST NU

Voedselbank Limburg-Noord

'Ondanks de Corona crisis blijft Voedselbank Limburg-Noord, met uitdeelpunten in Gennep, Bergen, Horst en Venray, voorlopig open. Steun ons om dit mogelijk te maken.



Om wekelijks ongeveer 200 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo'n 5 euro per voedselpakket. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, huisvesting en energie. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en het voedsel ontvangen we gratis. Omdat de supermarkten nu minder aan ons leveren, zijn we nu genoodzaakt om voedselproducten bij te kopen. Wij kunnen dus zeker nu ons werk niet doen zonder de steun van vele particulieren en bedrijven.

Uw steun is dan ook meer dan welkom!



Geld doneren

- Direct doneren via de website:
www.voedselbank limburg-noord.nl/doneren
- Donaties kunt u ook overmaken op IBAN-rekeningnummer NL09 RABO 0116520949 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg-Noord.

Voedsel doneren

- Mocht u producten voor de voedselbank beschikbaar hebben, bel dan gerust naar het telefoonnummer van de Voedselbank Limburg-Noord **06-50 86 04 18** of mail naar voedselbank limburgnoord@gmail.com.

Bron: www.voedselbank limburg-noord.nl

Mensen voor elkaar, juist nu



Longfonds

Het Longfonds strijdt voor een wereld zonder longziekten.
Corona laat zien dat onze longen van levensbelang zijn.

‘Het coronavirus treft ons allemaal, maar kwetsbare mensen in het bijzonder. Onder hen 1,2 miljoen mensen met een longziekte, mensen die zich nu extra kwetsbaar voelen.’

Wat doet het Longfonds in coronatijd?

- Medewerkers van de advieslijn helpen mensen met informatie, raad en een luisterend oor.
- Website met heldere en actuele informatie.
- Digitaal ‘opvangplein’ voor mensen die corona hebben gehad.
- Post-corona onderzoeksplan, samen met andere (zorg)-organisaties met o.a. een zorgvuldig traject voor behandeling en nazorg van mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus.



Met uw gift draagt u bij aan:

- de strijd voor gezonde lucht en gezonde longen;
- het mogelijk maken van medische doorbraken;
- de allerbeste zorg voor patiënten mogelijk maken.

Geef om onze longen

Donaties kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer
IBAN NL 50 ABNA 0575 25 52 50

Vragen?

Bel dan met Team Service: (033) 43 41 212
of stuur een e-mail naar service@longfonds.nl



Bron: www.longfonds.nl

HULPVERLENERS/ZORGPERSONEEL



TOPPERS BEDANKT!!



VERLOOP HERSTEL PASTOOR MARTINUS RIJS

Het herstel van onze pastoor Martinus blijft goede vorderingen maken. De stijgende lijn zet door. Hij heeft nog professionele begeleiding, naar volle tevredenheid. Geleidelijk aan krijgt hij meer energie, maar hij moet nog steeds zijn rustmomenten in acht nemen. Daarom kan nu nog niets gezegd worden omtrent het moment van terugkeer naar de parochies. Laten we met z'n allen voor hem blijven bidden om een goed herstel. Bidden we in deze tijd ook om bescherming tegen het coronavirus voor hem en voor de kloostergemeenschap waar hij verblijft.

WIJZIGING REGELING TARIEF UITVAARTEN

M.b.t. kerkbijdrage

In het eerder gepubliceerde overzicht Tarieven 2020 staat vermeld dat de kosten voor uitvaart- en huwelijksdiensten niet in rekening worden gebracht mits de afgelopen 4 jaar de minimale kerkbijdrage per jaar is voldaan. Dit was conform een besluit van het kerkbestuur in december 2018.

In de praktijk blijkt dit echter niet te functioneren. Daarom heeft het kerkbestuur op 10 maart 2020 op grond van voortschrijdend inzicht het volgende besloten:

Bovengenoemde regel vervalt en we gaan terug naar de situatie die daarvoor gangbaar was:

De kerkbijdrage van de afgelopen 4 jaar wordt in mindering gebracht op het te betalen bedrag voor de uitvaartdienst.

OPBRENGST VASTENACTIE 2020

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen voor onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden in het kader van de Vastenactie. In deze 40-dagentijd is er in (bijna) elke parochie slechts één H. Mis geweest, waardoor de mogelijkheid voor een gift in de tonnen in de kerken zeer beperkt was. Desondanks is er bijna overal iets gedoneerd, waarvoor onze dank.

De opbrengst hiervan is:

Ven-Zelderheide	€ 0,00
Ottersum	€ 36,00
Milsbeek	€ 33,00
Middelaar	€ 34,82
Mook	€ 18,00
Molenhoek	€ 134,70
Rekening VOMMMM:	€ 125,00

Totaal:	€ 381,52



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE

VASTENACTIE

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Wil van de Lest, weduwe van Karel van de Lest.
Geboren te Nijmegen op 22-06-1940 en overleden te Venray op 27-03-2020. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 01-04-2020 in Ottersum.



Jan Weijers, echtgenoot van Jo Weijers-Schoofs.
Geboren te Ottersum op 23-09-1935 en overleden te Nijmegen op 05-04-2020. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 14-04-2020.





Nellie Derksen-Winnen, weduwe van Antoon Derksen, eerder weduwe van Toon Jacobs. Geboren te Ottersum op 16-05-1932 en overleden te Ottersum op 09-04-2020. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 14-04-2020.



Jan van Bergen, echtgenoot van Nelly van Bergen-Theunissen. Geboren te Gennep op 27-03-1933 en overleden te Gennep op 25-04-2020. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden in Venray op 30-04-2020.



Uitstelling Allerheiligste

Elke donderdagmorgen om 9.00 uur is er een Eucharistieviering met aanbidding in de dagkapel. Deze viering vervalt als er die dag een uitvaart is.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel weer geopend tot 17.00 uur voor gebed of het opsteken van een kaars.

Vastenactie

De opbrengst van de Vastenactie 2020 van het Bisdom Roermond bedraagt €36,00. Hartelijk dank hiervoor.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken (zaterdag 16 mei).

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site:

www.vommmm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Ten tijde van het uitkomen van dit parochienieuws is nog niet bekend of er vanaf 1 juni weer Eucharistievieringen plaats mogen vinden en onder welke voorwaarden. Onderstaande vieringen zijn dus onder voorbehoud.

Week 30 mei-5 juni: Hoogfeest van Pinksteren

Maandag 1 juni 9.30 uur:

Eucharistie Herenchoor
Pinkstermaandag

Intenties: familie Hopman-Lamers; jrd. Johannes Coopmans en Aldegonda Fleuren; Marie Akkers en Dora Akkers; leden en overleden leden van de KBO; ouders Verhülsdonk-Boot en Harry van de Berg; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Helena Elisabeth Theodora ten Haaf.

Woensdag 3 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 4 juni 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 6-12 juni: 10^e zondag door het jaar

Zaterdag 6 juni 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 7 juni 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 10 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 11 juni 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 13-19 juni: 11^e zondag door het jaar/Sacramentsdag

Zondag 14 juni 9.30 uur:

**Eucharistieviering
met Herenkoor.**

**(de vrijwilligersdag die voor
deze morgen gepland stond
gaat niet door).**

Misdienaar: Nick

***Intenties: jrd. Huub Coopmans; Herman Janssen en jrd. Theresie
Janssen-van Bergen.***

Woensdag 17 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 18 juni 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 20-26 juni: 12^e zondag door het jaar

Zaterdag 20 juni 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 21 juni 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Woensdag 24 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 25 juni 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 27 juni-3 juli: 13^e zondag door het jaar

Zondag 28 juni 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

***Intenties: Jaap Lamers en Gerda Lamers-Wijnhoven en overleden
familie.***

Woensdag 1 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 2 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 4-10 juli: 14^e zondag door het jaar

Zaterdag 4 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 5 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 8 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 9 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 11-17 juli: 15^e zondag door het jaar

Zondag 12 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaars: Tom/Feline

Woensdag 15 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 16 juli 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 18-24 juli: 16^e zondag door het jaar

Zaterdag 18 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 19 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 22 juli 9.00 uur:
Donderdag 23 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 25-31 juli: 17^e zondag door het jaar
Zondag 26 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie Herenchoor
Misdienaar: Nick

Intenties: Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans.

Woensdag 29 juli 9.00 uur:
Donderdag 30 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

WAAROM PASEN EN PINKSTEREN EIGENLIJK TOCH OP ÉÉN DAG VALLEN

Af en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als iemand vraagt wanneer er iets gaat gebeuren dat bijna onmogelijk is. 'Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen,' luidt dan het antwoord. 'Nooit dus,' wordt daarmee bedoeld. Maar eigenlijk klopt dat niet, want Pasen en Pinksteren hebben alles met elkaar te maken en vallen op een bepaalde manier ook samen.

Het feest van Pasen beperkt zich niet alleen tot Eerste en Tweede Paasdag. Pasen is zo belangrijk, dat er niet alleen een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om Pasen te vieren), maar zelfs een Paastijd die maar liefst zeven weken ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren. Het Paasfeest is dus eigenlijk pas afgelopen met Pinksteren.

Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Het evangelie van Pinksteren begint met te vertellen dat Jezus op de eerste dag van de week aan zijn leerlingen verscheen. Wie in het Johannesevangelie deze tekst opzoekt, ontdekt dat deze direct na het verhaal van het lege graf op Paasmorgen staat. De evangelist Johannes stapt onmiddellijk over van de ochtend naar de avond van 'de eerste dag van de week'. In dezelfde tekst zendt Jezus de leerlingen uit om zijn boodschap aan de hele wereld te gaan verkondigen. Precies wat we met Pinksteren vieren.



Cantica Nova

We leven in een zorgelijke tijd, zonder kerk en zang...

*De mens is in de war, hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid, raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?*

*Wie had er ooit gedacht, dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek, in één klap helemaal bezweek.*

*Zet het u niet aan het denken? Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders? Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.*

*Het hele land ligt stil, evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken, om het virus in te perken.*

*We staan met lege handen, er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen, dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?*

*Want in de hoge hemel, daar zit onze God.
Hij regeert over dood en leven, en laat de hele mensheid beven.*

*Kom laten we ons dan buigen, geloof in het geloof.
Ons leven ligt in Zijn hand, het hele mensdom, ook ons land.*

*Ontferm U over deze aarde, vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood, ons Zijn genade bood.*

*Het geeft ons rust in bange dagen, dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart, te schuilen aan Uw vaderhart.*

*En hebt u behoefte om in alle rust, eens na te denken over deze tijd..
Kom dan eens naar de kerk en steek een kaarsje aan, heel spontaan.*

*Ga zitten in de mooie kapel, het geeft ons rust in bange dagen.
Pas dan kom je misschien tot gedachten, die je geven; weer wat krachten...*



*Laten we elkaar helpen
Laten we er voor elkaar zijn
Laten we wat meer om elkaar geven
Hoe meer dat we met elkaar delen
Hoe mooier de zon weer gaat schijnen in ieders leven*



Geloven in tijden van Corona

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we noodgedwongen thuis zitten en dat er veel mensen eenzaam zijn, lijden onder ziekte of anderen moeten verzorgen. Ook kunnen we nu niet meer naar de kerk om de Mis bij te wonen of de Heilige Communie te ontvangen (iets wat in Nederland al meer dan 200 jaar niet meer voorgekomen is). Dat is erg lastig, maar toch zegt Paus Franciscus in zijn Paastoespraak: *'de Heer heeft ons niet alleen gelaten! Verenigd in ons gebed zijn we ervan overtuigd dat Hij zijn hand op ons heeft gelegd en ons krachtig heeft gerustgesteld: Wees niet bang: "Ik ben verrezen en ik ben nog steeds bij jullie!"'*

De bisschoppen wijzen ons erop dat we door te bidden de geestelijke communie kunnen ontvangen. De bisschoppen zeggen daarover: *'door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze geestelijke communie zijn genade'*. De geestelijke communie is een oud gebruik dat in de middeleeuwen al voorkwam. Het houdt in dat je God laat weten dat je naar Hem verlangt en graag de Communie wil ontvangen zodra dat weer kan. Dat is geen vervanging voor de Communie in de Mis waarmee we het Lichaam en Bloed van Jezus ontvangen, maar eerder een voorbereiding voor de volgende keer dat wij dat weer zullen doen. Hierbij kan het helpen om op zondag toch je goede kleren aan te doen en via het internet of de televisie de Mis te volgen op dezelfde manier waarop je dat in de kerk zou doen. Het kan ons helpen om iedere zondag tijd vrij te maken voor God door bijvoorbeeld de rozenkrans te bidden, een kaarsje aan te steken voor iemand, of de lezingen van de dag te lezen of te beluisteren.

Laten we hopen - zoals Paus Franciscus en kardinaal Eijk hebben gezegd - dat de coronacrisis eraan bijdraagt dat mensen voortaan meer naar elkaar omkijken, minder egoïstisch zijn en beseffen dat ons leven in handen is van de Goddelijke Voorzienigheid. Juist in tijden als deze is het belangrijk om aan anderen te denken en te bidden voor onze dierbaren en hen die het nu moeilijk hebben.

- Bas van Nieuwland

WENSBUS GENNEP: WE BLIJVEN DOORGAAN!

Ondanks de vele beperkingen die ons door de overheid i.v.m. de Coronacrisis worden opgelegd, proberen we de Wensbus op de weg te houden en onze klanten van dienst te zijn.

Behulpzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Wensbus, al is dat om gezondheidsredenen niet altijd en overal even gemakkelijk.

We zetten hieronder op een rijtje welke (voorzorg)maatregelen en voorwaarden wij noodgedwongen t.a.v. het persoonsvervoer hebben moeten treffen.

- Zoals gebruikelijk is kunt u één dag van tevoren een rit afspreken via onze coördinator (zie beneden). De coördinatoren beoordelen of een cliënt al dan niet gebruik kan maken van de Wensbus. Soms wordt er ook 'nee' verkocht en al is dat niet gemakkelijk, het heeft wel een reden. Dit wordt met de passagier besproken.
- Als de rit plaatsvindt, dan slechts met één klant. Deze dient zelfstandig te kunnen in- en uitstappen en neemt vervolgens plaats achter in de bus (op een minimale afstand van 1,5 meter) vanwege eventueel besmettingsgevaar.
Indien noodzakelijk mag een partner/verzorger meegenomen worden om bijv. te helpen bij het in- en uitstappen.
- Een rollator mag mee in de bus, maar moet door de cliënt zelf, of diens begeleider, in- en ook weer uit de bus gehaald worden.
- Cash-geld wordt voorlopig niet meer aangenomen. De betaling mag later gedaan worden door de passagier. De chauffeur van de Wensbus houdt dit bij.
- In de bus is een doos met plastic handschoenen en schoonmaakdoekjes die gebruikt worden door de chauffeur.

Samen sterk tegen Corona

De crisis waarin we verkeren, laat ook goede kanten zien. Overal om ons heen ontstaan er mooie initiatieven, zo ook in onze gemeente. De Wensbus wil hier uiteraard een aandeel in leveren. Dit heeft recent geleid tot een samenwerking van de Wensbus met Synthese en de plaatselijke Dorpsondersteuners. Iedere dinsdag en donderdag maken deze medewerkers gebruik van het vervoer van de Wensbus, om kwetsbare inwoners in onze kerkdorpen te bezoeken en op hun manier een hart onder de riem te steken. Dit is een prachtig initiatief waar wij als Wensbus graag onze medewerking aan verlenen.

Uiteraard is de Wensbus ook voor 'gewone' ritten op de dinsdag en donderdag beschikbaar.

Wilt u van de Wensbus Gennep gebruik maken?

- U kunt bellen met 06 - 14 70 64 05 om te reserveren.
- Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 - 12 uur.
- Bestel de bus (minimaal) één dag van tevoren.
- De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.
- De Wensbus haalt u thuis op en brengt u ook weer thuis.
De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem.
- De Wensbus rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep.
Daarnaast zijn er enkele bestemmingen buiten onze gemeente, zoals bijv. het Maas Ziekenhuis, zorgcentra Madeleine en St. Anna en de GGD in Boxmeer.
- Een enkele rit binnen de gemeente kost € 1,50, een retourrit € 3,00.
Een enkele - / retourrit buiten de gemeentegrens kost resp. € 2,50 en € 5,00.

Aan alles komt een einde, ook aan deze Corona-crisis. Houd de gedragsregels goed in acht en hopelijk slaan we ons er allen dan gezond doorheen! We zien u graag in de Wensbus!



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Marc Kessels: 0485-511426 of 06-11194630.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50, evenals een intentie op de donderdagmorgen.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op
(datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon: 0485-511426
Tijdelijk mob.nr.: 06-23766873
e-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
internet: www.vommmm.nl
secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



An advertisement for "Actie Kerkbalans 2020". It features a woman with dark hair wearing a bright red jacket, looking towards the camera. The background is a blurred image of a church building. In the top left corner, there is a red speech bubble containing the text "Geef voor je kerk". To the right of the woman, there is text in Dutch: "Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen" followed by "... daarom geef ik voor mijn kerk" in a cursive font. In the bottom right corner, there is a logo for "Actie Kerkbalans 2020" which includes a red church icon. At the bottom of the advertisement, the following text is provided: "Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum", "Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140602089", and "Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140602429".