



PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 4, NO. 6
DECEMBER 2019



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-10
- Woordje van onze kapelaan	pag. 3-4
- Ziekteverlof pastoor Martinus Rijs	pag. 4-5
- Biechtgelegenheid Advent	pag. 5
- De achtergronden van de Advent	pag. 6-7
- Informatie/verduidelijking omtrent misintenties	pag. 7
- Missen door de week in het VOMMMM	pag. 8
- Adventsactie 2019	pag. 8-9
- Eerste communie 2010	pag. 9
- Activiteiten voor jong en oud in Milsbeek	pag. 10
- Kaarsjes militair ereveld Milsbeek	pag. 10
Jongerenpagina	pag. 11
Kleurplaat	pag. 12
16 ^e Kaarsjesavond Gennep	pag. 13
Allerzielen 2018-2019	pag. 14
Parochieberichten	pag. 15-16
Schemadiensten VOM	pag. 16-20
Bezoek de kribbe	pag. 20
Cantica Nova	pag. 21
Kerkbalans	pag. 22
Wie, wat, waar	pag. 23-24



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 20 januari 2020

Inleveren kopij: 4 januari 2020

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl



VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn weer in volle gang. Ieder op zijn of haar manier vult deze dagen in. Mensen die de kerk versieren en de kerststal zetten. Koren repeteren en in dit Parochie Nieuws kunt u al de tijden vinden van de diensten in onze kerk Heilige Johannes de Doper.

Heel vroeger was er een nachtmis, maar dat ligt al heel lang achter ons. Tijden veranderen, maar respect blijft waardevast. (*Cordaid*)

Onze samenleving verandert onder invloed van nieuwe ideeën en beïnvloeding van buiten. Toch zijn er een aantal waarden, die door de tijd heen onveranderd blijven en die we koesteren, zoals RESPECT hebben voor elkaar.

Het thema van dit jaar is eenzaamheid.

Als iedereen naar iemand omkijkt, staat niemand er alleen voor. (*Cordaid*)
In de feestmaand december staan we altijd een beetje meer stil bij mensen die er alleen voor staan. Dit zouden we eigenlijk altijd moeten doen, want als iedereen naar iemand omkijkt, ziet de wereld er een stuk mooier uit.

Onze gedachten gaan extra uit naar Pastoor Martinus Rijs, wij wensen hem een voorspoedig herstel en een Zalig Kerstfeest!

De redactie

**Wij wensen u allen een liefdevol
Kerstfeest en een voorspoedig 2020.**



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Martinus Rijs
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

EEN WOORDJE VAN ONZE KAPELAAN

HET LICHT TEGEMOET

Ieder mens is uniek en tegelijkertijd op dezelfde wijze gewoon mens als ieder mens.

In een dorpsgemeenschap is iedere inwoner verschillend van de ander, terwijl men als gemeenschap toch een geheel vormt. Het is als het ware een eenheid in verscheidenheid. Zo zijn we ook als Kerk een gemeenschap van mensen die hetzelfde geloof belijden, ieder met zijn of haar eigen achtergrond, talenten en levensvulling. Dat maakt zo'n gemeenschap juist zo boeiend, kleurrijk en complementair.



Als gemeenschap zijn we dankbaar voor al die mensen die dagelijks tijd en energie vrijmaken om klaar te staan voor de ander. Talloze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de zieke medemensen te bezoeken; om de armen bij te staan; om een bijdrage te leveren in de liturgie; om de parochies financieel te ondersteunen; om de parochies te besturen; om te getuigen van hun geloof; om te bidden voor de mensen in nood; om tieners en jongeren te begeleiden, etc. Zo blijven we als Kerk op weg gaan, het Licht tegemoet.

Diezelfde kerkgemeenschap komt echter zo nu en dan onder druk te staan. Dat was zo in de eerste eeuwen van de Kerk en dat is altijd zo gebleven.

Ook tegenwoordig hebben we als Christenen te maken met diverse vormen van tegenslagen, verdrukking of zelfs vervolging van Christenen. De Kerk, ook hier in Nederland, heeft te kampen met beproevingen van allerlei soort. Bovendien voelen steeds meer gelovige Christenen zich in ons eigen land een minderheid worden die onder druk komt te staan. Mijns inziens is het een goede zaak dat diverse organisaties en verenigingen dit alles aan het licht brengen.

De vrijheid van godsdienst wordt niet overal in de wereld gerespecteerd. Hoewel we hier in Nederland blij mogen zijn dat we überhaupt ons geloof beleven mogen, zouden we er wellicht ook meer gebruik van moeten maken. Er liggen iedere dag weer kansen om onze Christelijke identiteit te waarborgen en door te geven aan de toekomstige generaties. We hoeven ons niet in een hoekje te laten drukken. Integendeel! We hebben als Christenen een prachtige, vreugdevolle boodschap die we willen beleven en waarvan we willen getuigen. De uitdaging ligt bij ieder van ons persoonlijk om hier handen en voeten aan te geven.

We vieren over een tijdje weer Kerstmis; de geboorte van onze Heer Jezus Christus: het Licht van de wereld. Het zou goed zijn om onszelf in deze voorbereidingstijd de vraag te stellen op welke manier wij dat Licht willen en kunnen uitdragen, midden in een maatschappij die meer dan ooit behoefte heeft aan diepgang en bezinning. Dat we stap voor stap de deur van de herberg van ons eigen leven wijder openzetten voor de komst van Christus. Samen het Licht tegemoet!

Van harte wens ik u, mede namens Pastoor Martinus Rijs, een gezegende Advent toe.

Hartelijke groeten,
Kapelaan Marc Kessels



ZIEKTEVERLOF PASTOOR MARTINUS RIJS

Pastoor Martinus Rijs heeft ruim 4½ maand geleden de stap moeten zetten om rust te nemen en zodoende het pastoraat in de VOMMMM-parochies tijdelijk achter zich te laten. In de afgelopen maanden heeft hij voornamelijk zijn toevlucht kunnen nemen in een klooster om de nodige innerlijke en uiterlijke rust te vinden en te herstellen. Hij heeft tevens professionele psychische begeleiding, waar hij zeer tevreden mee is en waardoor hij al enige vooruitgang heeft geboekt.

Dit proces verloopt stapsgewijs en vereist veel geduld, zowel voor hem als voor de parochies. Op dit moment kan nog niets gezegd worden over hoe lang zijn herstel en ziekteverlof nog zal duren. Laten we hem deze tijd gunnen en voor hem blijven bidden!

Als gevolg van zijn afwezigheid, is onze kapelaan Marc Kessels - naast zijn werkzaamheden op Rolduc - al meer dan 4 maanden de enige (aangestelde) priester in de VOMMMM-parochies. Hoewel we dankbaar zijn dat hij ondersteuning krijgt van zijn broer en meerdere (emeriti) priesters, mag het duidelijk zijn dat het een zeer lastige situatie is waarvoor niet eenvoudig een oplossing bedacht kan worden.

Gezien het feit dat we als VOMMMM-parochies te maken hebben met de afwezigheid van de pastoor en de slechts beperkte beschikbaarheid van de kapelaan, zullen we wat betreft de vieringen en al het andere pastoraat ermee rekening moeten houden dat niet alles door kan gaan zoals het wellicht eerder gepland was. Dat geldt zowel voor de doordeweekse vieringen alsook voor de zondagse vieringen en de hoogfeesten zoals Kerstmis. Hoewel we allemaal ons uiterste best doen om de pastorale activiteiten in de parochies zoveel mogelijk te laten doorgaan, laat de huidige situatie ons geen andere keus dan hier en daar de vieringen te beperken tot het realistisch haalbare.

We hebben te maken met 6 dorpen en 6 parochies, met vele groeperingen, koren, verenigingen en vooral vele parochianen, maar ook met slechts één gedeeltelijk beschikbare priester. Natuurlijk is het enorm te waarderen dat ieder dorp en iedere parochie wil opkomen voor bepaalde parochiële belangen. Aangezien we ons echter tijdelijk in een moeilijke situatie bevinden, zullen we rekening moeten houden met de beperkte mogelijkheden die we hebben op dit moment. We vragen u vriendelijk om daar begrip voor te hebben en hiermee rekening te houden. Als we geduldig en verdraagzaam, dienstbaar en liefdevol omgaan met deze uitdagingen, dan zullen we hier als gemeenschap ook sterker uitkomen.

BIECHTGELEGENHEID ADVENT

Het is een bijzonder mooi gebruik om in de Adventstijd het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Hoewel er uiteraard altijd gelegenheid is voor een biechtgesprek of voor welk gesprek dan ook, wordt er op **dinsdagavond 17 december** in Molenhoek van 18.30 tot 19.00 uur biechtgelegenheid aangeboden, voorafgaande aan de H. Mis.

DE ACHTERGRONDEN VAN DE ADVENT

Je moet het maar weten

In het weekeinde van zaterdag 30 november en zondag 1 december is de Advent begonnen. Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt 4 weken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Enkele weetjes over de Advent op een rij:

Naam Advent

De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord *advenire*, dat 'naderen' betekent. Ook het woord *adventus* is hiervan afgeleid. Dat betekent 'komst'. Het werd aanvankelijk gebruikt voor de troonsbestijging van een Romeinse keizer of de allereerste keer dat de keizer of een andere vorst een tempel betrad. Gelovige mensen kijken in de Advent uit naar de komst van Christus, de vredevorst.

Vier zondagen

Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een voorbereidingstijd op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de 5^e eeuw is in de Oosterse Kerk duidelijk sprake van een periode van enkele weken. Toen was nog sprake van 8 weken: van 11 november tot 6 januari. Via Spanje en Frankrijk komt de traditie in de 6^e eeuw naar Rome en de rest van Europa. De duur van de advent verschilde per land en per eeuw. Er was sprake van 4, 5 en soms zelfs 6 adventszondagen. Tegenwoordig begint de advent op de 4^e zondag vóór 25 december. Dat betekent dat het begin van de advent per jaar verschilt.

Paars

Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het Kerstfeest, maar ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van de liturgische gewaden in deze periode paars, net als in de 40-dagentijd voor Pasen. Halverwege de advent schijnt het licht van Kerstmis al een beetje door en mag de kleur roze zijn, net als met halfvasten.

Adventskrans

Het meest zichtbare teken van de Advent is de adventskrans, waarop elke week een kaarsje extra wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, overwinning en kroning. In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op hun hoofd.

De adventskrans verwijst al een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. De krans staat symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser.

Bron: Een jaar vol feesten van Bart Lauvrijs, Uitgeverij Standaard, 2004



TER INFORMATIE EN VERDUIDELIJKING OMTRENT MISINTENTIES

Er blijkt nog onduidelijkheid te bestaan over de tarieven voor Misintenties en de gang van zaken rond Misintenties na uitvaarten.

Daarom het volgende ter informatie:

Sinds eind vorig jaar zijn vanuit het kerkbestuur de tarieven voor de Misintenties gelijk geschakeld voor alle 6 parochies.

In alle parochies wordt nu één tarief gehanteerd, zowel voor Missen **in het weekend** als **door de week: € 15,- per intentie.**

Na een uitvaart wordt het aantal Misintenties niet meer gebaseerd op het bedrag van de collecte tijdens de uitvaartmis. Elke overledene wordt gedurende 6 weken herdacht in elke parochie waar dat weekend een mis is. In deze periode zijn er in heel VOMMMM 3 missen per weekend. Dat betekent dat elke overledene in $6 \times 3 = 18$ missen herdacht wordt.

Wie wil weten waar en wanneer er missen zijn, kan bellen met de parochietelefoon (06 23 76 68 73) of onze website raadplegen (www.vommmm.nl/Agenda).

MISSEN DOOR DE WEEK IN HET VOMMMM

De afgelopen maanden waren er door de week alleen missen op dinsdag in Molenhoek en op woensdag in Milsbeek. Sinds kort zijn de missen op donderdag in Ottersum en op vrijdag in Mook weer hervat. We danken pastoor Guido Kessels uit Gennep voor zijn bereidheid in deze Missen voor te gaan.

Overzicht van alle door-de-weekse missen

dinsdag	18.30 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Heilige Mis	kerk Molenhoek (sacristie)
woensdag	9.00 uur Heilige Mis	kerk Milsbeek (sacristie)
donderdag	9.00 uur Heilige Mis 9.30 uur Aanbidding (tot 10.00 uur)	kerk Ottersum (dagkapel)
vrijdag	9.00 uur Heilige Mis aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans	kerk Mook

ADVENTSACTIE 2019

Geef eten aan een kind

Evenals vorig jaar vragen we in het kader van de Adventsactie weer uw aandacht voor de allerarmste kinderen.



Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de organisatie Mary's Meals krijgen zij elke schooldag één voedzame maaltijd.

Slechts € 15,60 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden.

Mogen deze kinderen weer op u rekenen?

U kunt uw gift tijdens de weken van de Advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies **NL 34 RABO 0308 1047 14** o.v.v. '**Adventsactie 2019**'. (ANBI Status).

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.

EERSTE COMMUNIE 2020

Inmiddels zijn alle aanmeldingen voor de Eerste Communie binnen. Het aantal communicanten en de geografische spreiding is zodanig dat er één communieviering zal zijn, voor alle communicanten van VOMMMM gezamenlijk: in **Ottersum** op **zondag 24 mei** om 11.00 uur.



Van de in totaal 12 communicanten komen er 4 uit Ven-Zelderheide, 6 uit Ottersum, 1 uit Milsbeek en 1 uit Mook.

Inmiddels zijn de kinderen enthousiast begonnen met de voorbereidingslessen. Deze worden gegeven op dinsdagmiddag in Ottersum. In elke les wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Communie, er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden, in het Communieproject gewerkt en geknutseld, kortom een rijk en gevarieerd programma.

Op zondag 2 februari is er in Molenhoek om 11.00 uur een gezinsviering met zegening van de gezinnen, waarvoor speciaal de communicanten uitgenodigd zijn.

Hierover volgt meer informatie in het volgende parochieblad.



ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD IN MILSBEEK

Kerstspel *24 december 2019* *18.00 uur*



Kerstspel vóór en dóór kinderen en volwassenen.

We spelen het spel rondom een echt kindje Jezus. Het traditionele Kerstverhaal in een eigentijds jasje.

M.m.v. Jeugdorkest, vrijwilligers en wg. jeugd4ingen

KAARSJES MILITAIR EREVELD MILSBEEK

ONTSTEKEN LICHTJES 24 DEC. 2019 18.45 UUR

Een landelijk initiatief is ook in Milsbeek omarmd: het ontsteken van lichtjes op het militair ereveld op Kerstavond. Op die manier brengen we warmte en licht bij de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten en staan we erbij stil dat wij tot vandaag de dag in vrijheid mogen leven. Vrijwilligers verzamelen om 18.45 uur bij de kerk. Komt u ook?

M.m.v. Paul ten Broeke, gilde en werkgroep jeugd4ingen.



Samen voor het leven

Afgelopen 16 november was ik samen met andere jongeren aanwezig bij de Stille Mars voor het Leven in Utrecht. Voorafgaand ben ik naar een Latijnse Mis geweest in de prachtige St. Willibrordkerk midden in de stad. Om vervolgens samen met de priesters

en een groep jongeren naar de Jaarbeurs te gaan. Daar verzamelde zich een grote groep mensen, ruim 11.000! Met deze grote groep liepen we vervolgens in stilte (of de rozenkrans biddend) een route door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van het ongeborn kind. In de mars liepen voornamelijk protestanten en gereformeerden mee, zoals SGP-politicus Kees van der Staaij. Ook waren er veel andere Katholieken. Zo kwamen we onze hulpbisschop Mgr. Everhard de Jong en de Blauwe Zusters tegen.



Niet iedereen die meeliep was Christelijk, maar we stonden allemaal samen in de overtuiging dat er een nieuw debat over abortus nodig is en er meer aandacht moet komen voor andere manieren om ongewenst zwangere vrouwen te helpen. Abortus maakt vaak veel emoties los en ook dit keer waren er tegengeluiden te horen. Er was een tegendemonstratie en een enkele keer verbrak een omstander de stilte door iets toe te schreeuwen. Toch vond ik de Mars veel meer iets dat mensen verenigt, dan iets dat mensen verdeeld. Het was prachtig om te zien hoe toeristen en Moslims die we passeerden hun duim bemoedigend naar ons opstaken. Echt een warm gevoel om je met zoveel mensen verbonden te voelen, ondanks alle verschillen. Ook de gefronste wenkbrauwen en verwonderde gezichten waren een goed teken. Het doel was namelijk om mensen aan het denken te zetten en dat is gelukt.

Opvallend was hoeveel gezinnen en jongeren meeliepen, terwijl de tegendemonstranten (op studenten na) al wat ouder waren. Dat sluit helemaal aan bij het nieuws dat Nederlandse jongeren kritischer worden op abortus en een heel andere kijk op de wereld en religie hebben dan de generaties van de jaren '70. Het was dan ook erg toepasselijk dat veel mensen een bordje hadden met de tekst: "We are the pro-life generation".

- Bas van Nieuwland

KLEURPLAAT



16^E KAARSJESAVOND GENNEP

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019
Tevens afsluiting Jaar van de Ontmoeting

De dagen worden alweer zichtbaar korter en dat betekent dat zaterdag 21^e december met rasse schreden nadert. Op die kortste dag van het jaar is er op de Markt in hartje Gennep **om half acht in de avond** voor de 16^e keer de Kaarsjesavond, een sfeervolle Samenzang bij Kaarslicht is. Het feeërieke kaarslicht en de Samenzang zorgen zo kort voor Kerstmis al jaren voor een moment van bezinning en een voelbaar ingetogen sfeer. Het evenement is inmiddels in Gennep een traditie en al vele jaren een passende afsluiting van het jaar.

De organisatie is heel blij dat dit keer de Harmonie Sint Caecilia uit Ottersum en Ven Zelderheide en het koor Suuk 7 de samenzang zullen begeleiden en ondersteunen. De verwachting is dat er door 800-1000 aanwezigen bekende kerstliederen gezongen gaan worden. Traditioneel is ook een korte kerstboodschap van de burgemeester van Gennep.

Aangezien met de Kaarsjesavond ook het 'Jaar van de Ontmoeting' wordt afgesloten zal de voorzitter van die organisatie kort het woord voeren. Tijdens dit Jaar van de Ontmoeting was er veel aandacht voor de ca. 1000 nieuwkomers in Gennep en daarom hecht de organisatie van de Kaarsjesavond er veel waarde aan dat ook iemand van hen zal vertellen hoe zij dit zelf hebben ervaren.

Vast ritueel is dat de elektrische verlichting wordt uitgeschakeld en de Markt dan alleen sfeervol verlicht zal zijn door een paar duizend kaarsen: achter de ramen rond de Markt, op het plein en in de handen van de bezoekers.

Zoals in alle voorgaande jaren zijn de kaarsen en het programmaboekje gratis.



ALLERZIELEN 2018 - 2019 OTTERSUM



*“de herinnering is warm,
want sterft een mens,
gedachtenis blijft leven
in ons, altijd ...*



Hein Franken	02-12-2018	78 jaar
Doortje Konings-Singendonk	11-12-2018	88 jaar
An Heldens-Gerrits	15-01-2019	98 jaar
Mia Peters-Schoenmakers	20-01-2019	94 jaar
Ben de Haan	09-03-2019	78 jaar
Cor Verhulsdonk	17-05-2019	83 jaar
May Smits-Pubben	18-05-2019	72 jaar
Berthe Wientjens-Verhofstad	05-06-2019	94 jaar
Dora Nas-Janssen	07-08-2019	89 jaar
Piet Hermsen	30-08-2019	86 jaar
Piet Reekers	13-09-2019	93 jaar
Wim Rensen	08-10-2019	77 jaar



**Vergeten we ook de mensen niet
die in droefheid zijn achtergebleven.**



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Piet Rekers

Echtgenoot van mw. S. Rekers-Versluys.
Geboren te Delft op 30-11-1925 en overleden te
Genneep op 13-09-2019. De begrafenis heeft
plaatsgevonden in Ottersum op 21-09-2019.



Wim Rensen

Echtgenoot van Cobie Rensen-van Lendt. Geboren in
Ottersum op 24-02-1942 en overleden te Ottersum op
08-10-2019. De crematie heeft plaatsgevonden in
Cuijk op 14-10-2019.



Uitstelling Allerheiligste

Elke donderdagmorgen om 9.00 uur is er een Eucharistieviering met aanbidding in de dagkapel. Deze viering vervalt als er die dag een uitvaart is.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Gedoopt

Op 24 maart 2019 is gedoopt in de kerk van Heilige Johannes de Doper Ottersum, Sophie Versleijen. Wij wensen Sophie en haar ouders Mareska en Mark Versleijen heel veel geluk.

*Kleine druppels water vallen
op je hoofd. Huil maar niet,
het doet geen pijn.
God wil altijd bij je zijn,
dat heeft Hij beloofd.*



Openstelling dagkapel

Tijdens de wintermaanden is de dagkapel gesloten. Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel weer geopend tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur.

De komende maanden geldt in de 6 VOMMMM parochies nog steeds een aangepast dienstenschema, waarbij er in elke parochie minimaal 1 x in de 2 weken een Eucharistieviering plaats vindt; het hierboven vermelde dienstenschema is tijdelijk niet van toepassing.

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 7-13 december: 2^e zondag van de Advent

Zaterdag 7 december 19.00 uur:	kapel Ven-Zelderheide
Zondag 8 december 11.00 uur:	kerk Milsbeek
Woensdag 11 december 9.00 uur:	sacristie Milsbeek
Donderdag 12 december 9.00 uur:	kapel Ottersum

Week 14-20 december: 3^e zondag van de Advent

Zondag 15 december 9.30 uur:	kerk Ottersum
	Eucharistie Herenkoor
	Misdienaar: Nick

Intenties: Carla Weijers-Fransen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry en Frans; Harry Krebbers; Harrie van Baal; Gerardus Tekaat, Petronella Boekholt en Theodorus en Christiaan v.d. Lest; ouders Cöp-van Boxtel, Peter en Jo Cöp; ouders Jan van Bergen en Sjaan van Bergen-Weijers; familie Kroon-v.d. Mortel en familie Schoenmakers.

Woensdag 18 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 19 december 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 21-27 december: 4^e zondag van de Advent/Kersttijd

Zaterdag 21 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 22 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Dinsdag 24 december 17.00 uur: kerstspel in kapel Ven-Zelderheide

Dinsdag 24 december 18.00 uur: kerstspel Ottersum

Dinsdag 24 december 18.00 uur: kerstspel Milsbeek

Dinsdag 24 december 20.00 uur: Kerstviering Milsbeek

Dinsdag 24 december 21.00 uur: Kerstviering Ottersum met zangvereniging St. Caecilia. Misdienaar: Nick

Intenties: Chris en Jo Hopman-Thelosen en zoon Gerrie; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Leo Frey.

Woensdag 25 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Donderdag 26 december 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaars: Tom en Feline

Intenties: jrd. familie Akkers-van Bergen; Marie Akkers en Dora Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; leden en overleden leden van de KBO; Miets Huisman; Bert en Paula Könings-Lamers en Mia en Bertje; overleden familieleden Könings-Lamers; Ton en Marijke van Haren-Hermse en oma Bertha Hermse-Arens; Jacob en Nellie Koenen-Herpers, Jeannie en Dianne Koenen; ouders Bert en Lieske van Benthem-Basten en zoon Toon; Herman en Theresie Janssen-van Bergen.

Week 28 december-3 januari: Feest Heilige Familie, Nieuwjaar

Zaterdag 28 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 29 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 1 januari 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Donderdag 2 januari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 4-10 januari: Feest van Drie Koningen

Zaterdag 4 januari 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 5 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 8 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 9 januari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 11-17 januari: Doop van de Heer

Zondag 12 januari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick

Intenties: Piet ten Haaf en Miet ten Haaf-Janssen, Jan ten Haaf en Harrie ten Haaf; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; jrd. Peter Cöp; Nol en Marie Schaap-Pluk en Theo; jrd. Marie en Dora Akkers; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts.

Woensdag 15 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 16 januari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 18-24 januari: 2^e zondag door het jaar

Zaterdag 18 januari 10.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 19 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 22 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 23 januari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 25 -31 januari: 3^e zondag door het jaar

Zaterdag 25 januari 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met
Cantica Nova
Misdienaars: Tom en Feline

Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. de eerste verjaardag van Sophie Versleijen; Herman Thissen, Cornelia Thissen-Derks en Antoon Thissen; jrd. Jan Hopman, Trina Hopman-Koks en Wim Hopman; jrd. Ger Coopmans.

Zondag 26 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 29 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 30 januari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 1-7 februari: 4^e zondag door het jaar

Zondag 2 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Woensdag 5 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 6 februari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 8-14 februari: 5^e zondag door het jaar

Zaterdag 8 februari 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 9 februari 9.30 uur: kerk Milsbeek carnaval
Woensdag 12 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 13 februari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 15-21 februari: 6^e zondag door het jaar

Zaterdag 15 februari 10.00 uur: kerk Milsbeek
oecumenische dienst
75 jaar bevrijding van Gennep
**Zaterdag 15 februari 17.30 uur: kerk Ottersum
Carnavalsviering
Misdienaar: Nick**

Intenties: leden en overleden leden van de Maskotters; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Zondag 16 februari 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Carnavalsviering
Woensdag 19 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 20 februari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 22-28 februari: 7^e zondag door het jaar; Carnaval

Zaterdag 22 februari 19.00 uur: kerk Milsbeek
**Zondag 23 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaars: Feline en Tom**

Intenties: Harry van Alphen; Peter Cöp; jrd. Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen.

Woensdag 26 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Woensdag 26 februari 19.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Aswoensdag aansluitend
haring happen.
Donderdag 27 februari 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 29 februari-6 maart: 1^e zondag van de Vasten

**Zondag 1 maart 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick**

Intenties: Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen
Woensdag 4 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 5 maart 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 7-13 maart: 2^e zondag van de Vasten

Zaterdag 7 maart 19.00 uur:

**kerk Ottersum
Eucharistieviering met
Cantica Nova
Misdienaar: Nick**

***Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol en Marie
Schaap-Pluk en zoon Theo.***

Zondag 8 maart 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 11 maart 9.00 uur;

sacristie Milsbeek

Donderdag 12 maart 9.00 uur:

kapel Ottersum

BEZOEK DE KRIBBE

Op eerste kerstdag zal de parochiekerk weer open zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur om de fraaie kerststal te bezoeken en een kaarsje bij de pasgeborene aan te steken.

De kerststal die ieder jaar door een aantal parochievrijwilligers wordt opgebouwd omvat niet alleen de stal met Kerstkind en zijn ouders maar ook een heel landschap met 'herders te velde', de schapen die zij hoeden en zelfs de 3 wijzen uit het oosten die de ster naar Bethlehem volgen.

De openstelling van de kerk wordt net als vorig jaar weer mogelijk gemaakt door Vrijwilligers van de DAG-werkgroep Leuk en de stichting cultureel erfgoed.



Cantica Nova

Warmte * Vrede * Geluk



Kerstfeest

*van licht, hoop en liefde
om samen verder te gaan ...*

Mooie Kerstdagen *gewenst*
en een Gelukkig Nieuwjaar!

***Graag begroeten wij u weer in het nieuwe
jaar op zaterdagavond***

25 januari 2020

7 maart 2020

tijdens de viering om 19.00 uur in de kerk

**Doe je
mee?**

KERK ZIJN WE SAMEN

De kerk geeft ons dorp
een eigen karakter.
Het is onze kerk.

Het is de plaats waar
we onze kinderen laten dopen,
en afscheid nemen van
onze dierbare overledenen,
waar we een kaarsje kunnen opsteken
voor onszelf of voor een ander,
waar je even tot jezelf kunt komen
en God kunt vinden.

Als gelovige mensen zijn we blij
Met ons mooi kerkgebouw.
Met de inzet van vele vrijwilligers
Houden we alles zo goed mogelijk in stand.
Ieder draagt z'n steentje bij.

Het afgelopen jaar zijn we zeer bemoedigd
door uw financiële bijdrage.
Deze is onmisbaar voor ons
voor het in stand houden van de kerk.

Mogen we ook dit jaar
weer op u rekenen?



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140602089
Steu fonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140602429

Actie  2019
Kerkbalans

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Marc Kessels 0485-511426 of 06-55416709.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag gedeeld. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 15,=, evenals een intentie op de donderdagmorgen. Zie ook pagina 6.

Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Helaas worden vanaf oktober de kerkberichten en intenties niet meer geplaatst in Boxmeers Weekblad. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad. (uiterste inleverdatum kopij).

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426,
Tijdelijk mob.nr.:	06-23766873
e-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
internet:	www.vommmm.nl
secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur





De redactie van
PAROCHIE NIEUWS
wenst u
een Zalig Kerstfeest
en alle goeds voor 2020

