

# PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 4, NO 4 - JULI 2019



# INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-10
- Woordje van de pastoor	pag. 3-4
- Dagbedevaart naar de Heilige Apollinaris in Remagen	pag. 5-6
- Vierdaagse in Mook en Milsbeek	pag. 7
- Maria ten Hemelopneming 2019	pag. 7
- Dagbedevaart naar Kranenburg	pag. 8
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 8-9
- Vakantierooster 6 juli t/m 1 september	pag. 9
- Kinderen en jeugd	
- Eerste communie 2019	pag. 10
- Vormsel 2019	pag. 10
Jongerenpagina	pag. 11
Onze Eerste Heilige Communie	pag. 12
Parochieberichten	pag. 13-14
Schema diensten VOM	pag. 14-17
Afscheid Vrijwilligers	pag. 18
Oproep voor deelname Kerngroep Ottersum	pag. 19
Huiskamer de Prôt	pag. 20
Wie, wat, waar	pag. 21-22
Kerkbalans 2019	pag. 23



## **Volgende Parochienieuws**

Verschijningsdatum: 9 september 2019

Inleveren kopij: 24 augustus 2019

Inleveren via e-mail: [toosenpiet@hetnet.nl](mailto:toosenpiet@hetnet.nl)

## VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Zondag 19 Mei hebben 5 kinderen uit Ottersum de Eerste Heilige Communie gedaan.

In dit Parochie Nieuws staan mooie foto's van Tim, Yfke, Laure, Maarten en Daan, met een stukje erbij geschreven over de ervaring van die dag.

De examens zijn achter de rug, hier en daar nog een her, even een vakantiebaantje om wat geld te sparen en dan kan de vakantie beginnen. Proficiat voor al de geslaagden.

Cordaid heeft elke maand een mooie spreuk:  
'Geluk ontstaat vaak door aandacht te hebben voor de kleine dingen.'

Geluk lijkt voor ieder mens een andere betekenis te hebben. Een vaak vergeten wijsheid is dat geluk vaak dichtbij te vinden is door kleine momenten in het leven, zoals een mooi gesprek, genieten van de omgeving of gewoon tevreden zijn met jezelf.

Fijne vakantie, thuis of ver weg.

Geniet van de zomer!

De redactie



**Vanaf 1 MEI kunt u de wekelijkse kerkberichten  
ook terugvinden in het Boxmeers Weekblad.**

## BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:  
Pastoor M. Rijs  
Kapelaan Marc Kessels

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek**

**Website: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)**

## WOORDJE VAN DE PASTOOR

### **'Ik zal u rust en verlichting schenken...'**

Langzaam loopt het schooljaar ten einde, proefwerken, examens voor de jeugd, een nieuwe school.

De zomer worstelt nog om door te breken... er hangen nog wolken voor en op de achtergrond horen we het gedonder. We kijken al een beetje uit naar de vakantie. Het verlangen naar rust, even uit de dagelijkse sleur ontsnappen, genieten van de mooie natuur... tijd hebben om er bij stil te staan.



Het lijkt net alsof het leven wat langzamer gaat, wat meer lucht, wat meer licht, net als de natuur komen we tot leven. In werkelijkheid gaan de wereld en de tijd niet langzamer of wordt de omgeving niet mooier. Nee, wij gaan wat langzamer, wij gunnen onszelf wat rust, het mag nu even. Even niks moeten, toe maar... je hebt het verdiend.

Lekker op de fiets, de warmte van de zon op je lichaam, de koele wind door je haar... wat is de wereld mooi. Ik hoef nergens heen, het is genoeg er te zijn, de bomen en de bloemen lachen me toe en de vogels fluiten de melodietjes die ik graag hoor. Het lichaam ontspant, de gedachten komen tot rust... af en toe nog een flitsje van het werk.. een verdrietig moment, een zucht, een traan.

Het blijft langer licht... er lijkt geen eind aan te komen... de temperatuur blijft aangenaam... zelfs de nacht is helder... de krekels zingen. Langzaam kom ik tot rust...

Deze hele beweging die ons innerlijk maakt is een mooie vergelijking met wat God met onze ziel doet wanneer we bij Hem komen uitrusten. Zo zei Jezus ook tot zijn leerlingen: 'Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal u rust en vrede schenken...' en op een andere plaats: 'Kom nu eens mee naar een eenzame plaats en rust wat uit.'

Ja, uitrusten bij Jezus. Even in een gemakkelijke stoel gaan zitten en de ogen sluiten. Voel de zachte leuning achter je of het kussen in je zijde, alsof het Jezus is tegen wie je leunt. Stel je voor dat je even tegen Jezus aan mag leunen... even je hoofd op zijn schouder mag leggen. Hij spreekt je toe: 'Rust maar even uit, Ik weet hoe moe je bent... Ik zie het verdriet dat nog in je hart vastzit... rust maar even uit. Leun maar even tegen Mij aan, laat je maar even vallen... Ik ben bij je.' Een paar tranen spoelen het verdriet en de laatste spanningen weg, de hartslag wordt rustig en de ademhaling regelmatig... je dommelt even in... oeps dat was fijn, mijn hart is vol van vrede. Dank U Heer, dat ik even bij u mocht uitrusten. Het is net een kleine 'thuisvakantie' ... je hoeft er niet ver voor weg te gaan... een rustig plekje waar niemand je stoort is genoeg. En je kunt het meerdere keren per dag doen. En hoe meer je het doet, hoe sterker en duurzamer de rust in je is.

Het is de heilige Geest die rust geeft aan onze ziel, wanneer we rusten bij de Heer!

'Heilige Geest, begeleid alle mensen elke dag opnieuw naar plekken waar ze rust vinden voor hun ziel en kracht en genezing ontvangen voor hun vermoeide lichaam en ziel.'

Ik wens u allen een gezegende vakantietijd toe,

Pastoor Martinus



# DAGBEDEVAART NAAR DE HEILIGE APOLLINARIS IN REMAGEN (D) MAANDAG 29 JULI

## Hartelijk welkom in Remagen op de Holland-Dag!

Op maandag 29 juli is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbedevaart naar de Apollinariskerk in Remagen, om Gods zegen op voorspraak van de H. Apollinaris te ontvangen.



In deze kerk, ongeveer 20 km. ten zuiden van Bonn, op een heuvel 50 m. boven de Rijn, wordt sinds 1164 de Heilige Apollinaris vereerd. Apollinaris was in de 2<sup>e</sup> eeuw bisschop van Ravenna en is daar als martelaar gestorven.

De verering van de heilige Apollinaris vindt vooral plaats tijdens de jaarlijkse grote 'Apollinariswallfahrt', dit jaar van 20 juli tot en met 4 augustus. Gedurende deze 2 weken komen zo'n 11.000 pelgrims naar de vieringen.

Na elke Eucharistieviering

of elk lof is er voor ieder de gelegenheid om persoonlijk de zegen op voorspraak van de heilige Apollinaris te ontvangen. De relikwie (een gedeelte van het hoofd van de heilige Apollinaris) is geplaatst in een zilveren borstbeeld. Dit borstbeeld wordt door de priester (of diaken) boven het hoofd van de pelgrim gehouden geplaatst, waarbij een zegengebed wordt uitgesproken. Men kan de zegen voor zichzelf ontvangen of plaatsvervangend voor een ander die er zelf niet bij kan zijn.

(meer info via [www.apollinariskirche.de](http://www.apollinariskirche.de))



## Waarvoor wordt de heilige Apollinaris aangeroepen?

Vroeger werd de heilige Apollinaris vooral aangeroepen om genezing te verkrijgen bij epilepsie. In de laatste jaren roepen wij hem vooral aan met betrekking tot ziekten in het hoofd: lichamelijke en geestelijke ziekten, ook zorgen die 'in ons hoofd' zitten. Volgens het jaarthema 'Mij geschiede naar Uw Woord!' roepen wij hem in dit jaar ook daarvoor aan, dat we - zoals Maria, de moeder van de Heer en van de Kerk - kunnen en willen zeggen: 'Mij geschiede naar Uw Woord!'

## Maandag 29 juli: een dag voor de Nederlanders

Op deze 'Holland-Dag' zijn alle vieringen in het Nederlands.

### Programma:

- 07.15 uur Vertrek vanaf kerkplein Mook
- 07.30 uur Vertrek vanaf kerkplein Ottersum
- 09.30 uur Aankomst te Remagen
- 09.45 uur Rozenkrans
- 10.30 uur Mooi opgeluisterde Eucharistieviering met aansluitend persoonlijke zegen.  
Daarna worden alle pelgrims in klooster en tuin gastvrij ontvangen met soep en brood of koffie met gebak.
- 15.00 uur Pelgrimslof met voordracht en aansluitend persoonlijke zegen.  
Daarna 'Kaffee & Kuchen'
- 17.30 uur Vertrek uit Remagen
- 20.00 uur Aankomst in Ottersum / Mook

### Deelname

- Aanmelding: via de parochietelefoon 06-23766873 (Vera Dijkman).
- Vervoer: dit regelen we met eigen auto's.  
Bij aanmelding daarom graag aangeven of u kunt rijden en hoeveel personen er daarnaast nog mee kunnen als passagier. De chauffeur krijgt de benzinekosten vergoed.
- Kosten: € 20,00 pp., contant te voldoen op de dag zelf.
- Eten en drinken worden door het klooster aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus zelf niets mee te nemen, tenzij u een dieet heeft.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,  
Pastoor Martinus



## VIERDAAGSE IN MOOK EN MIDDELAAR

Tijdens de doortocht van de Vierdaagse op **donderdag 18 juli** en **vrijdag 19 juli** zullen de kerken in Milsbeek en Mook open zijn.

Wandelaars krijgen de gelegenheid om zich even terug te trekken en rust te nemen, voor hun persoonlijke gedachten en intenties, om een kaarsje aan te steken, een praatje te maken, de zegen te ontvangen. Natuurlijk zijn ook niet-wandelaars van harte welkom!

Openingstijden op beide dagen:

- Milsbeek: donderdag 18 juli van 6.30 uur tot 11.00 uur (doortocht 50 km).
- Mook : donderdag 18 juli van 7.00 - 12.00 uur,  
vrijdag 19 juli van 11.00 - 14.30 uur.



## MARIA TEN HEMELOPNEMING 2019

Op **15 augustus** vieren we Maria ten Hemelopneming met een H. Mis om 19.00 uur bij de Mariakapel aan de Eindweg in Middelaar.



Dan vieren we dat wij een Moeder in de hemel hebben. Net als kinderen naar hun moeder gaan met hun vreugde, pijn, verdriet en verhalen over wat ze hebben meegemaakt, zo mogen wij ons hart uitstorten bij Maria. Dan vinden we innerlijke rust, want zij neemt alles mee naar Jezus, die ons kan genezen en troosten.





## DAGBEDEVAART NAAR KRANENBURG

**Zondag 1 september:**



Op de eerste zondag van september (**1 september**) is er weer de mogelijkheid om op bedevaart te gaan naar Kranenburg.

De wandelaars vertrekken om **06.30 uur** vanaf de Martinuskerk in Gennep onder begeleiding van pastoor Guido Kessels.

De fietsers vertrekken om **08.00 uur**, eveneens vanaf de Martinuskerk in Gennep.

We vieren in Kranenburg de H. Mis om **09.30 uur**, met preek in het Nederlands.

Na de Mis is er nog een samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden door de parochie Kranenburg.

Iedereen is van harte welkom!

In het VOMMMM zijn er dit weekend daarom alleen op zaterdagavond H. Missen: om 17.30 uur in Middelaar en om 19.00 uur in Ottersum.

## GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON

De komende geloofsavonden zijn op de volgende dinsdagen:

Data: **30 juli, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december**

Tijd: 20.00 - 21.45 uur; vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee

Plaats: pastorie, de Hove 1 in Mook.



Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding:

Pastoor Martinus Rijs: 06 13 47 67 98  
E-mai: [mpmrijs@gmail.com](mailto:mpmrijs@gmail.com)



## VAKANTIEROOSTER 6 JULI TM 1 SEPTEMBER

Voor een aantal weken in de zomervakantie, wanneer pastoor of kapelaan afwezig zijn, is een rooster opgesteld waarbij alle vieringen door één priester verzorgd kunnen worden.

De Missen zijn dan zo verdeeld dat er in VOM- én in MMM parochies een viering is op zaterdag én op zondag.

	Ven-Zelderheide	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
6/7 juli	-----	zo. 9.30	-----	za. 19.00	-----	zo. 11.00
13/14 juli	za. 19.00	-----	zo. 11.00	-----	zo. 9.30	-----
20/21 juli	-----	zo. 9.30	-----	za. 19.00	-----	zo. 11.00
27/28 juli	za. 19.00	-----	zo. 11.00	-----	zo. 9.30	-----
3/4 aug	-----	zo. 9.30	-----	za. 19.00	-----	zo. 11.00
10/11 aug	za. 19.00	-----	zo. 11.00	-----	zo. 9.30	-----
17/18 aug	-----	zo. 9.30	-----	za. 19.00	-----	zo. 11.00
24/25 aug	zo. 9.30	-----	za. 19.00	-----	zo. 11.00	-----
za. 31 aug.	-----	za. 19.00		-----	-----	za. 17.30
zo. 1 sept.	Zondag 9.30 uur in Kranenbrug					

## KINDEREN EN JEUGD

### Eerste Communie 2020



Op **maandag 23 september** om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een **informatieavond** voor ouders die overwegen hun kind de Eerste Communie te laten doen. Nadere informatie hierover volgt in september, in de parochiebladen en in een brief aan de ouders van de kinderen van groep 4.

### VORMSEL 2020

Op **maandag 30 september** om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een **ouderavond** over de betekenis van het Vormsel en de praktische organisatie van de voorbereiding. Nadere informatie over de aanmelding volgt in september, in de parochiebladen en middels een brief die de leerlingen van groep 8 via school ontvangen.



# JONGERENPAGINA

BAS VAN NIEUWLAND



Vandaag wil ik het hebben over lokale Heilige, je hebt misschien al wel eens van hem gehoord: St. Norbertus van Gennepe (in het buitenland: Norbert van Xanten) werd in 1080 geboren in het Genneperhuis en was de zoon van de heer van Gennepe. Hij volgde een opleiding in Keulen en werd kanunnik in Xanten. Daarna werd hij geestelijk raadsman aan het hof van de Duitse keizer Hendrik V.

Volgens de legende werd Norbertus op zijn 30<sup>e</sup> van zijn paard geworpen toen de bliksem voor hem insloeg. Hierna legde hij zijn functies neer om tot priester gewijd te worden in 1115 en als prediker door de Nederlanden en Frankrijk te trekken. In Antwerpen ging hij de strijd aan met de prediker Tanchelm, die als ketter werd gezien.

In deze tijd werd de kerk geplaagd door simonie (adel die kerkelijke titels koopt) en nicolaïsme (priesters die stiekem een vrouw hebben). De Gregoriaanse hervorming (1049-1122) wilde daar een eind aan maken door hoge opleidingseisen en een streng celibaat. Ook Norbertus was tegen de misstanden en was voor het strikt nakomen van de (klooster) geloften.

In 1120 stichtte Norbertus op verzoek van de Paus een klooster in het Franse Prémontré. Zijn volgelingen worden Premonstratenzers of Norbertijnen genoemd en richten zich op prediking en zielzorg. De orde is snel gegroeid en is nu verspreid over de hele wereld.

In 1126 werd Norbertus nog aartsbisschop van Maagdenburg, waar hij in 1130 stierf. In de 17<sup>e</sup> eeuw werd tijdens de 30-jarige oorlog zijn lichaam naar Praag gebracht, waar het nu nog bewaard wordt. Sinds 1980 is er in Gennepe-Zuid een St. Norbertusparochie. Norbertus wordt afgebeeld met monstrans en miskelk en is de beschermheilige van Tsjechië, Antwerpen en kraamvrouwen. Zijn feest is op 6 juni.

-Bas van Nieuwland

## ONZE EERSTE HEILIGE COMMUNIE



Het was een super leuke dag!  
Heel speciaal om nu de hostie te ontvangen.  
Het zingen vond ik ook echt heel erg leuk!

Groetjes Yfke

We hebben echt genoten van deze dag.  
De kerk was mooi versierd en alle mensen  
zagen er deftig uit.  
Het was wel even spannend om in een volle  
kerk door een microfoon te praten.

Groetjes Maarten en Daan



Ik vond de dag erg leuk, vooral het voorlezen, het  
zingen en de eerste keer de hostie ontvangen.  
Van het feest daarna thuis heb ik erg van genoten.

Groetjes Laura

Ik vond het een hele leuke dag.  
Vooral het voorlezen en het aansteken van de  
doopkaars vond ik leuk! En dat alle mensen na de  
mis op mijn feestje waren.

Groetjes Tim



# PAROCHIEBERICHTEN

## Overleden



**Cor Verhulsdonk.** Geboren in Gennep op 11-12-1935 en overleden te Nijmegen op 17-05-2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 25-05-2019.



**May Smits-Pubben,** echtgenote van Paul Smits. Geboren in Ottersum op 18-05-1947 en overleden te Ottersum op 18-05-2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 23-05-2019.



**Berthe Wientiens-Verhofstad,** weduwe van Frans Wientjens. Geboren te Leende op 31-05-1925 en overleden te Gennep op 05-06-2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 08-06-2019.

## **Uitstelling Allerheiligste**

Elke laatste donderdag van de maand is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door Ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

## Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

## Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart t/m 31 oktober 2019 is de dagkapel weer dagelijks geopend voor een gebed of het aansteken van een kaars.

## Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur. Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: [www.vommm.nl](http://www.vommm.nl).

## Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



## SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 29 juni -5 juli: 13<sup>e</sup> zondag door het jaar

Zaterdag 29 juni 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie volkszang

Misdienaar: Nick

*Intenties: Piet Kamps, Gon Kamps-Stoffelen en zonen Pierre en Jan; Bertus Könings en Paula Könings-Lamers, Bertje en Mia; Hen Ebbers; Piet Smits, Nellie Smits-Coopmans en Hennie Smits.*



Zondag 30 juni 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide  
Zondag 30 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek  
Woensdag 3 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 4 juli 9.00 uur: dagkapel Ottersum**

**Week 6-12 juli: 14<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**Zondag 7 juli 9.30 uur: kerk Ottersum**  
**Eucharistie volkszang**

***Intenties: Piet Tiebosch en Nardy Tiebosch-Henst; Henny en Nicole van Loon, opa en oma van Loon; jrd. Alfred Smits en Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, Peter, Netta en May.***

Woensdag 10 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 11 juli 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 13-19 juli: 15<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 13 juli 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide  
Zondag 14 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek  
Woensdag 17 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

**Donderdag 18 juli: geen Eucharistieviering in de dagkapel i.v.m. doorkomst Nijmeegse Vierdaagse lopers.**

**Week 20-26 juli: 16<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**Zondag 21 juli 9.30 uur: kerk Ottersum**  
**Eucharistie volkszang**

***Intenties: Harrie Giesbers en ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.***

Woensdag 24 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 25 juli 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 27 juli-2 augustus: 17<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Zaterdag 27 juli 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide  
Zondag 28 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek  
Woensdag 31 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 1 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 3-9 augustus: 18<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**Zondag 4 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum**  
**Eucharistie herenkoor**

***Intenties: Anna Stoffelen.***

Woensdag 7 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 8 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 10-16 augustus: 19<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 10 augustus 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide  
Zondag 11 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek  
Woensdag 14 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 15 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 17-23 augustus: 20<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**Zondag 18 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum**  
**Eucharistie Herenkoor**

*Intenties: Trees de Ruyter-Verhülsdonk en overleden familieleden; Jacob Cöp, Maria Engels, Peter en Jo Cöp; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.*

Woensdag 21 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 22 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 24-30 augustus: 21<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 24 augustus 19.00 uur: kerk Milsbeek  
Zondag 25 augustus 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide  
Woensdag 28 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 29 augustus 9.00 uur: kapel Ottersum**

**Week 31 augustus-6 september: 22<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**Zaterdag 31 augustus 19.00 uur: kerk Ottersum**  
**Eucharistie**  
Zondag 1 september 9.30 uur: Bedevaart naar Kranenburg.  
Woensdag 4 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek  
**Donderdag 5 september 9.00 uur: kapel Ottersum**



**De kerk als gebouw dat hoort bij het dorp**

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum

Kerkbijdrage NL70RABO0140602429

*(deze diensten zijn nog onder voorbehoud)*

**Week 7-13 september: 23<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 7 september 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 8 september 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide

**Zondag 8 september 11.00 uur:**

**kerk Ottersum**

**Nationale Ziekendag**

Woensdag 11 september 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

**Donderdag 12 september 9.00 uur:**

**kapel Ottersum**

**Week 14-20 september: 24<sup>e</sup> zondag door het jaar**

Zaterdag 14 september 19.00 uur|:

kerk Milsbeek

**Zondag 15 september 9.30 uur:**

**kerk Ottersum**

**Intenties: Fien van Bergen-Sloot; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.**

Woensdag 18 september 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

**Donderdag 19 september 9.00 uur:**

**kapel Ottersum.**



## AFSCHEID VRIJWILLIGERS

Op dinsdag 28 mei 2019 hebben de vrijwilligers, die ongeveer 30 jaar lang de Kerk hebben schoongehouden, onder het genot van een lunch aangeboden door het kerkbestuur, afscheid genomen.



Op de foto ziet u de dames :  
Dina Artz, Riek van Baal, Nelly van Bergen, Jo Bindels, Maria Ebbers, Koojsje Kamps, Dieny Mans en Leny Mans.  
(Lucy Cöp en Coby Rensen, ontbreken op de foto.)

Een heel hartelijk dank je wel namens alle parochianen van Ottersum!

**BEDANKT**

# Oproep voor deelname Kerngroep Ottersum

**\*\*\* Wil je meedenken en of meepraten over onze parochie \*\*\***

Je bent van harte welkom!

Even voorstellen:

wij zijn een 16-tal bewoners van onze mooie parochie Ottersum  
en komen een paar keer per jaar samen om te praten over

**'wat er speelt in onze parochie'**

zoals bijvoorbeeld

Communicatie \* Betrokkenheid kapelaan \* Vrijwilligersbeheer  
Uitvaart \* Cultureel Erfgoed en kerkgebouw \* Automatisering  
en wat verder 'ter tafel komt'.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meepraten  
of heb je voor ons bespreekpunten,  
kom dan naar ons volgende overleg of geef het bespreekpunt  
aan ons door zodat wij het bespreekbaar maken.

**Ons 3<sup>e</sup> Kerngroep-overleg staat gepland op  
dinsdagavond 10 september a.s. om 19.30 in de kerk.**

Graag tijdig aanmelden of doorgeven aan:  
het secretariaat op de pastorie  
bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur

\*\* telefoonnummer: 0485-511426

\*\* e-mail: [parochieottersum@vommm.nl](mailto:parochieottersum@vommm.nl)

**Graag tot ziens!**





# HUISKAMER DE PRÔST

Een gedicht bij de inzegening van huiskamer  
De Prôst op 14 februari 2019 door EM  
pastoor Bert Paquay.



## 'JIJ BENT IK'.

En zo ben ik een wonder  
van spieren en botten  
van weefsels en organen,  
van lucht in mijn longen  
en bloed in mijn aderen.

*En als ik zo ben, ben jij het ook.*

En ik ben een mens  
met honger en dorst  
en ik moet eten en drinken,  
dat ik soms bang ben of ziek  
en blij ben met de zon.

*En als ik zo ben, ben jij het ook.*

En ik kan geloven  
dat liefde van  
ruzie en oorlog kan winnen,  
dat leven zo sterk is  
als licht in het donker.

*En als ik het kan kun jij het ook.*

Als ik zo leven mag  
in winter en zomer  
met geuren en kleuren  
met mensen en God,  
die er ook nog is.

*Als ik zo leven mag, mag jij het ook.*

En weet je ik heb ook mensen nodig  
om te buurten en te praten en  
niet altijd alleen te zijn.

*En als ik zo ben, ben jij ook zo.*



# WIE - WAT - WAAR

## **Contactadressen:**

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl).

Mailadres VOMMMM parochies: [administratie@vommmm.nl](mailto:administratie@vommmm.nl).

Mailadres administratie Ottersum: [parochieottersum@vommmm.nl](mailto:parochieottersum@vommmm.nl).

## **Bereikbaarheid pastorie**

Pastoor Martinus Rijs 06-13476798.

Kapelaan Marc Kessels 06-55416709 of 0485-511426.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

**Eucharistie:** zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur. Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

**Sacramenten:** doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

**Huwelijk:** aanvragen via de pastorie.

**Uitvaart, avondwake:** contact opnemen met de pastorie.

## **Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:**

Iedere 1<sup>e</sup> donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

**Huisbezoek:** u kunt hiervoor met pastoor Rijs of via de pastorie een afspraak maken.

**Misintenties:** aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: [parochieottersum@vommmm.nl](mailto:parochieottersum@vommmm.nl).



**Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 15,00, evenals een intentie op de donderdagmorgen.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:  
NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor ..... op ....  
(datum intentie).

**Vanaf 1 mei worden kerkbericht en intenties geplaatst in Boxmeers Weekblad. Intenties minimaal een week voor uitgave opgeven op de pastorie.** Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina1.

### **Spreekuur begraafplaats:**

Elke 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

### **Openstelling kerk:**

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

**Kerkbijdrage:** NL70RABO0140602429.

### **Adressen en telefoonnummers:**

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426,
Tijdelijk mob.nr.:	06-23766873
e-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
internet:	www.vommmm.nl
secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



**Doe je  
mee?**

## KERK ZIJN WE SAMEN

De kerk geeft ons dorp  
een eigen karakter.  
Het is onze kerk.

Het is de plaats waar  
we onze kinderen laten dopen,  
en afscheid nemen van  
onze dierbare overledenen,  
waar we een kaarsje kunnen opsteken  
voor onszelf of voor een ander,  
waar je even tot jezelf kunt komen  
en God kunt vinden.

Als gelovige mensen zijn we blij  
Met ons mooi kerkgebouw.  
Met de inzet van vele vrijwilligers  
Houden we alles zo goed mogelijk in stand.  
Ieder draagt z'n steentje bij.

Het afgelopen jaar zijn we zeer bemoedigd  
door uw financiële bijdrage.  
Deze is onmisbaar voor ons  
voor het in stand houden van de kerk.

Mogen we ook dit jaar  
weer op u rekenen?



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum  
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140602089  
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140602429

Actie  2019  
**Kerbalans**