

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 4, NO 2 - MAART 2019



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-15
- Woordje van onze bisschop	pag. 3-5
- Kerkelijke uitvaartdienst?	pag. 5-7
- Kosten uitvaart en kerkbijdrage	pag. 8
- Mis in kapel Riethorst	pag. 8
- Nieuwe versie privacyverklaring	pag. 8
- Tarieven parochies VOMMMM januari 2019	pag. 9-10
- Gezellige filmavonden	pag. 11
- Vastenactie VOMMMM 2019	pag. 12-13
- Goede Week en Pasen	pag. 14-15
Parochieberichten	pag. 16-17
Schema diensten VOM	pag. 17-21
Dameskoor Ottersum	pag. 21
Cantica Nova	pag. 22
Maria Materkring Gennep-Ottersum	pag. 23
Maria Materkring Venray	pag. 24
Bedevaart naar St. Gerardus in Wittem	pag. 25
Wie, wat, waar	pag. 26-27



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 13 mei 2019

Inleveren kopij: 27 april 2019

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

De meteorologische lente is op 1 maart alweer begonnen.

De carnaval is achter de rug.

Na carnaval start de tijd van vasten en bezinning. Je bewuster worden van wat er werkelijk toe doet. Een tijd om tot jezelf te komen en tot rust. Een tijd om te luisteren naar jezelf. Te ontdekken wat jij belangrijk vindt en nodig hebt om lekkerder in je vel te zitten.

In deze uitgave van Parochie Nieuws geen 'Woordje van pastoor' maar een 'Woordje van onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets', de eerste vastenbrief van onze bisschop bij gelegenheid van de veertigdagentijd. Met als vastenboodschap: 'Gebruik het vergankelijke met het oog op het eeuwige'. Lees de volledige tekst verderop bij berichten uit het pastoraat.

Daar vindt u ook informatie over de Vastenactie van het VOMMMM 2019, een klein project in het straatarme Burundi door vrijwilligers. Van harte hopen dat u als parochiaan dit project wilt ondersteunen.

In deze uitgave treft u deze keer geen 'Jongerenpagina' aan i.v.m studie van Bas van Nieuwland, maar in de volgende uitgave van mei zal deze er weer in staan.

Over de Goede Week en het Paasfeest kunt u in dit blad alle informatie vinden.

Al met al weer een blad vol informatie en mooie artikelen. Wij wensen u allen een fijne paastijd en een mooie lente toe.

De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar,
Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORDJE VAN ONZE BISSCHOP

Brief van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij gelegenheid van de veertigdagentijd.

Dierbare medegelovigen,

‘Laat ons het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.’ Die woorden staan in de tweede prelatie van de veertigdagentijd.

Het zijn woorden die deel uitmaken van een gebed. De priester leest er wellicht gemakkelijk overheen, de kerkganger hoort ze misschien maar half. Begrijpelijk, want in onze wereld waarin zoveel woorden over ons worden uitgestort, kunnen we niet elke letter uitvoerig overwegen.

Toch wil ik aan het begin van de voorbereidingstijd op Pasen graag uw aandacht vragen voor juist deze woorden: ‘Het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.’

De goederen die we gebruiken, worden vaak al gemaakt met de verwachting van een beperkte levensduur. Ze worden gemaakt om vergankelijk te zijn. Een smartphone gaat gemiddeld tweeëneenhalf jaar mee. En de meest voorkomende reden om hem te vervangen, is dat het abonnement afloopt en een nieuwer model voor het grijpen ligt.



Bij alle mooie verhalen over duurzaamheid is onze economie er toch vooral op gericht om ons vaak en veel nieuw gerei te laten aanschaffen. Het ene vergankelijke wordt vervangen door iets wat aantrekkelijker lijkt, maar net zo goed vergankelijk is.

Onze consumerende wereld gebruikt het vergankelijke eigenlijk zo, dat ons hart ook op het vergankelijke gericht blijft.

Een veelgehoorde uitdrukking is: 'Je moet doen wat je hart je ingeeft.' Maar is dat wel altijd zo verstandig? Zeker: ons hart kan ons goede dingen ingeven en dat kan veel goeds brengen. Maar een menselijk hart kan ook donkere gedachten en daden voortbrengen of kan ons op een dwaalspoor zetten.

Dus kan het geen kwaad ons hart wat in de gaten te houden en niet altijd zomaar te doen, wat het ons ingeeft. Als het om materiële zaken gaat: wanneer we zomaar doen wat ons hart ons ingeeft, lopen we dan niet het risico elke willekeurige gril die in ons opkomt, tot hoogste prioriteit te maken? Als de materiële wereld ons enige kompas is, lopen we gereede kans ons hart gevuld te houden met alles wat we willen hebben.

Maar het is niet Gods wil dat wij van alles hebben, God wil dat wij zijn. Als christenen mogen wij ervaren dat ons leven - het kostbaarste dat wij hebben - een geschenk op zich is. Op Aswoensdag hoorden we: 'Gedenk mens dat je uit stof gemaakt bent en tot stof zult weerkeren.' Met andere woorden: denk eraan dat je vergankelijk bent, dat je leven op aarde ooit aan een einde raakt. Hou dat in gedachten en gebruik het vergankelijke zo dat het hart gericht blijft op het eeuwige.

De mens is meer dan een vergankelijk wezen dat gisteren werd geboren en morgen sterft. We zijn als mensen meer dan stof die tot stof zal weerkeren. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en draagt daardoor ook het verlangen naar eeuwig leven in zich. De veertigdagentijd biedt kans om ons eigen leven, onze leefwereld tegen het licht te houden en te zien waarmee we bezig zijn.

Misschien zijn we wel meer aan het aardse gehecht dan goed voor ons is en kunnen we - door onze blik over de horizon heen te richten - meer gaan beseffen wat werkelijk van belang is: dat we geroepen zijn om mens te zijn, naar het voorbeeld en in de geest van Jezus.

Enige tijd geleden bezocht ik een contemplatief zusterklooster. Deze zusters leiden een verborgen leven van gebed, waarin handenarbeid een vaste plaats heeft.

De overste liet mij ook de keuken zien: 'Aan die tafel daarachter maken we de groenten uit eigen tuin schoon' zei ze. 'We zouden de groenten best van buiten kunnen laten komen, maar het is voor ons religieuze leven belangrijk dat we ook dit werk doen.'

Achterliggende gedachte van de zusters is, dat die specifieke handenarbeid het bewustzijn levend houdt dat ook het vergankelijke leven een geschenk is, iets dat we elke dag opnieuw ontvangen.

Net als hun gebed, is zelfs het schoonmaken van de zelf geteelde groenten een manier om het hart gericht te houden op het eeuwige; op het leven dat uiteindelijk een geschenk is, een mysterie.

Aards, vergankelijk leven zo gebruiken dat het hart gericht blijft op het eeuwig leven: in die geest heeft Jezus op aarde geleefd, in die geest is Hij gestorven. Maar dat vergankelijke was niet het laatste. Juist zijn verrijzen, als eerste uit de doden, geeft ons een kompas dat verder wijst dan het aardse, een kompas dat ons hart richt op het eeuwig leven. In die geest wens ik u Zalig Pasen.

Roermond, Veertigdagentijd 2019
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond



KERKELIJKE UITVAARTDIENST?

Regelmatig wordt de vraag gesteld, wat er nu wel en niet mag bij een kerkelijke uitvaartdienst. Daarom wil ik hier 2 aspecten van het kerkelijk afscheid toelichten die samen de ingrediënten vormen van een kerkelijke uitvaartdienst.

Het menselijke aspect: onze gevoelens uitdrukken

Wanneer iemand van wie we houden komt te overlijden, worden we vervuld met verdriet. We proberen met het verstand te pakken wat er gebeurd is, maar op een of andere manier ontglipt het ons. We proberen te verwoorden wat we voelen. Wanneer het ons lukt te zeggen wat we in ons hart beleven, overweldigen de emoties ons.

Een persoonlijk en hartelijk afscheid

We willen op waardige wijze afscheid nemen en daar ons hele hart in leggen. We willen de dienst aankleden met elementen die ons helpen uit te drukken wat we voelen. We maken of kiezen mooie gedichten uit en maken een bloemlezing over het leven van onze dierbare overledene. We steken kaarsjes aan, laten de kleinkinderen een mooie tekening maken. We versieren de kist met mooie bloemen, want uit alles moet de kostbaarheid blijken van de persoon van wie we afscheid nemen.

Het goddelijke aspect: de overledene naar de hemel brengen

Geloof in het eeuwig leven

Een kerkelijke uitvaart kiezen we vanuit het geloof in de verrijzenis van Jezus en daarmee het geloof in de belofte van het eeuwig leven. Ja, een weerzien bij God in de hemel!

De overledene staat nu voor God

Het geloof in het eeuwige leven zegt ons: de overledene staat nu voor God en God vraagt hem of haar verantwoording af te leggen over zijn of haar leven.

We hebben het leven immers van God als geschenk ontvangen om God te dienen en om elkaar door oprechte naastenliefde gelukkig te maken en te helpen. Jezus nodigt ons uit om in Hem te geloven: 'Al wie in Mij gelooft wordt gered'. Ook vraagt Hij ons een in Gods ogen goed leven te leiden door zijn geboden te onderhouden: 'Bemin God en bemin uw naaste als uzelf'.

Na deze levensopdracht - lang of kort - komen we voor God. Ons leven wordt door God beoordeeld. Daarbij kijkt Hij naar ons geloof en naar de liefde die we onze naaste hebben betoond.

De waarde van de Eucharistie voor een overledene

Het mooiste, beste, krachtigste middel om iemand snel in de hemel te krijgen is de Eucharistie. Vanuit ons geloof kun je God niets aanbieden dat waardevoller is voor het zielenheil van de levenden of voor een overledene dan het vieren van een heilige Mis, omdat Jezus zelf daarin sacramenteel aanwezig is.

De ziel van de overledene wordt bevrijd en genezen. Zijn of haar leven wordt voltooid. Hij of zij krijgt vergeving van zonden. De opgang naar het eeuwig leven wordt bespoedigd.

Wat vieren we in de Eucharistie?

Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens het laatste Avondmaal op Witte Donderdag. Op deze wijze is Hij blijvend onder ons aanwezig.

In de Eucharistie vieren we dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven voor onze zonden en zo de hemel voor ons heeft geopend. Door te gedenken en te vieren krijgen we deel aan dit offer. We ontvangen het Lichaam en Bloed van Jezus zelf in heilige Communie en worden daarvoor gesterkt.

Bij een kerkelijk afscheid komen het menselijke en het Goddelijke samen

- ✚ We gedenken de overledene, zetten hem/haar in het zonnetje, geven uitdrukking aan onze gevoelens. We danken God voor al het goede dat we samen hebben beleefd.
- ✚ Daarna vragen we God de heilige Eucharistie als een verzoenings-offer aan te nemen en onze overledene zijn of haar zonden te vergeven en heilig te maken, zodat hij of zij naar de hemel mag gaan.

In de liturgie (eredienst) van de Kerk, aangevuld en opgesmukt met al die persoonlijke elementen, worden wij als familie en vrienden goede voor sprekers voor onze overledenen.

Keuze in overleg

Indien u kiest voor een kerkelijke uitvaartdienst neemt u contact op met de pastoor of kapelaan om een afspraak te maken. In het daarop volgende gesprek wordt er samen gekeken hoe al die persoonlijke elementen een goede plaats kunnen krijgen in de eredienst die in de kerk plaatsvindt. We zoeken dan samen naar de juiste vorm.

Dat kan een Avondwake zijn of Woord en Gebedsdienst of een Eucharistieviering.

Steeds staan God en het geloof in de verrijzenis centraal en zoeken we samen met u naar een waardig, gelovig en persoonlijk afscheid!

Namens het pastoraal team,
Pastoor Martinus



KOSTEN UITVAART EN KERKBIJDRAGE

Om de parochie in stand te houden vragen we aan parochianen om jaarlijks kerkbijdrage te betalen. We hanteren een richtbedrag van € 9,00 per huishouden per maand. Ieder die kerkbijdrage betaalt helpt eraan mee dat we kinderen kunnen blijven dopen, kunnen vieren, uitvaarten kunnen houden, de kerkgebouwen kunnen verwarmen en onderhouden. Daar zijn we erg blij mee. Als teken van onze waardering vergoeden we de uitvaartkosten voor wie bij overlijden **tenminste de 4 voorafgaande jaren dit richtbedrag (€ 100,00 per jaar)** aan kerkbijdrage heeft betaald. Indien dit niet het geval is dan worden de volledige uitvaartkosten gewoon in rekening gebracht.

MIS IN KAPEL RIETHORST

De meimaand is Mariamaand.

Daarom is er op **donderdag 2 mei** om 19.00 uur een H. Mis in de Riethorstkapel.

Voorafgaand bidden we om 18.30 uur het rozenkransgebed.

Iedereen is van harte welkom om zo samen de meimaand te beginnen met Maria.



NIEUWE VERSIE PRIVACYVERKLARING

In het parochieblad van juni is de tekst van de Privacyverklaring R.K.-Parochies integraal gepubliceerd. In januari 2019 is er een nieuwe versie van deze Privacyverklaring verschenen. Deze nemen we niet meer in het parochieblad op. Wie belangstelling heeft kan deze vinden op onze website www.vommmm.nl onder Contact > Privacy.

TARIEVEN PAROCHIES VOMMM JANUARI 2019

Misstipendia	€ 15,00
Doopsel	<i>vrije gift</i>
Doopkaars (naar keuze, vanaf)	€ 10,00
Trouwkaars (naar keuze, vanaf)	€ 15,00
Eerste communie , ouderbijdrage	€ 35,00
Vormsel , ouderbijdrage	€ 30,00

Kerkdiensten:

Jubileumdienst	€ 250,00
Huwelijksdienst*	€ 400,00
Uitvaart*	€ 400,00
Avondwake en uitvaart *	€ 600,00
Kosten koor** + organist	€ 70,00
Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst	€ 50,00
Avondwake zonder uitvaart*	€ 400,00

Grafrechten:

Enkel of dubbel boven elkaar	€ 730,00	<i>voor 20 jaar</i>
Dubbel naast elkaar:	€ 900,00	<i>voor 20 jaar</i>
Kindergraf	€ 365,00	<i>voor 20 jaar</i>
Nis in urnenmuur	€ 730,00	<i>voor 20 jaar</i>
Urnengraf	€ 730,00	<i>voor 20 jaar</i>
Verlenging	€ 730,00	<i>voor 20 jaar</i>
(of deel hiervan, afhankelijk van het aantal jaar)		
Gebruik strooiveld	€ 100,00	

Bijzetting:

Graf: er moet worden bijbetaald.

Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven ligt.

Voorbeeld: Voor de eerst begravende is voor 20 jaar aan grafrechten betaald.

De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet betaald te worden.

Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust hebben (wettelijk verplicht).

Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden.

2° Urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig.

* Voor de aangegeven diensten worden deze kosten niet in rekening gebracht, mits de afgelopen 4 jaar de minimale kerkbijdrage á € 100,00 per jaar is voldaan. Er wordt een maximum van € 400,00 vergoed. Bij een lagere jaarlijkse kerkbijdrage dan € 100,00 worden bovenstaande tarieven in rekening gebracht.

Overigens adviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage.

** Het koor Allegria van de parochie Middelaar is geen kerkkoor en hanteert een ander tarief (nader op te vragen).

Aldus vastgesteld door Kerkbestuur VOMMMM op 31-01-2018.

Kleine correctie op 28-02-2018; correctie formulering bijzetting op 30-01-2019.



KERK  **BALANS**  2019

De betekenis  van een kerk in het dorp.

De kerk als gebouw dat hoort bij het dorp

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum

Kerkbijdrage NL70RABO0140602429

GEZELLIGE FILMAVONDEN

Filmavonden in maart en april



De films die we vertonen zijn voornamelijk films met een geloofsinhoud of zijn waargebeurde verhalen die ons inspireren om als christenen te leven.

Na afloop van de film is er altijd gelegenheid om even samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. De entree is gratis, maar we stellen een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten zeer op prijs. Hiervoor zal een mandje op tafel staan.

De kosten van de vertoonrechten die we betalen lopen enorm op, wanneer we met filmtitel en of foto in het parochieblad reclame maken. Vandaar de summiere vermelding in het parochieblad.

De aanvangstijden kunnen variëren wanneer een film langer duurt!

Locatie: in de sacristie van de kerk in Molenhoek.

20 Maart: verfilming van het leven van Karol Wojtyla, die tijdens de 2^e WO en de communistische overheersing daarna de weg van het priesterschap opgaat en uiteindelijk Paus Johannes Paulus II wordt. In de veertig-dagentijd een mooi voorbeeld van geloof en volharding en Gods trouw in alle omstandigheden.

Aanvang 19.00 uur (vanwege de lengte 2.35 uur).

10 April: een ongelovige Romeinse soldaat moet de geruchten gaan onderzoeken over een zogenaamde 'Messias', Jezus, die gekruisigd is en weer opgestaan. Dit om oproer in Jeruzalem te voorkomen. In de tijd voor Pasen willen we ons bezinnen op de verrijzenis van de Heer.

Aanvang 20.00 uur (lengte 1.46 uur).



VASTENACTIE VOMMMM 2019

Een klein project in het straatarme Burundi door vrijwilligers!



Beste parochianen,
Een tijdje geleden hoorde ik van goede kennissen uit Duitsland dat ze in het dorpje Kwamekwesi in Ghana een kerkje hadden gebouwd.

Om dat te kunnen doen moesten ze een steengroeve openen. Daardoor konden de arme mensen daar werken en geld verdienen.



Ze sloegen een waterput waardoor de bewoners niet meer grote afstanden moesten afleggen om water te halen. Zo ontstond door de bouw van dit kerkje een kleine infrastructuur waardoor de mensen geholpen werden en een beter leven



kregen. De huizen en andere gebouwen rondom de kerk werden ook verbeterd en versterkt.



Deze groep mensen doet dit werk op vrijwillige basis. Er zijn geen directeuren, alleen maar vrijwilligers, die al hun vrije tijd daarin investeren.

Ze nodigen vakmensen uit om ter plekke mee te werken in de vakantieperiode.

Die werken daar dan veelal gratis en de plaatselijk bevolking wordt daarbij ingeschakeld.



Nu een nieuw project in Burundi

Nu beginnen dezelfde vrijwilligers een project in Burundi, in Bujumbura. Burundi behoort tot de armste landen van Afrika. Pas sinds enkele jaren kent het een enigszins stabiele vrede. Dit na vijftig jaar van oorlogen, staatsgrepen en genocide. De geestelijk en materiële nood gaan er hand in hand en er is veel hulp nodig.

Met de medewerking van de plaatselijke bisschop Simon Ntamwana en de plaatselijke priester, gaat de bovengenoemde groep vrijwilligers hier een kerkje bouwen en een centrum voor geloofsverdieping. Er is grote behoefte aan een plaats waar men tot rust en bezinning kan komen. Een plaats waar men terecht kan om geloofsverdieping en vorming te ontvangen.

De vele oorlogen, staatsgrepen en genocide hebben diepe wonden geslagen in de levens van de mensen. Het te bouwen centrum gaat een belangrijke plaats innemen bij de verwerking van deze gebeurtenissen. De plaatselijke bisschop ondersteunt het project van harte. Zo wordt de geestelijke en materiële zorg voor de mensen met elkaar verbonden. Wij kunnen hen daarbij helpen.

Ze hebben een stukje grond gekregen om te beginnen. Deze zomer gaan de vrijwilligers er heen voor de eerste voorbereidingen. Het is een overzichtelijk project en we hebben goede contacten, zodat we ook de vooruitgang ter plekke meekrijgen. We zullen hiervan verslag uitbrengen op onze website en ook melding maken in het parochieblad.

Ik hoop van harte dat u dit project wilt ondersteunen.

Moge God u uw vrijgevigheid honderdvoudig vergoeden!



Voor alle parochies van het VOMMMM
a.u.b. via het bankrekeningnummer van:

RK. PAR. JOH. DE DOPER

NL34 RABO 0308 1047 14

GOEDE WEEK EN PASEN

Palmpasen

Intocht van Jezus in Jeruzalem

Kinderen: palmpaasstokken

Woensdag 10 april in Milsbeek

Knutselen palmpaasstokken op school.

Informatie over eventuele zegening van de palmpaasstokken volgt.



Palmzondag Eucharistievieringen

Zaterdag 13 april om **19.00 uur**

in de kerken van Ven-Zelderheide en Middelaar.

Zondag 14 april om **9.30 uur**

in de kerken van Ottersum en Mook.

Zondag 14 april om **11.00 uur**

in de kerken van Milsbeek en Molenhoek.



Witte Donderdag

Herdenking van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen.

Viering van de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Eucharistievieringen

Donderdag 18 april om **19.00 uur**

in de kerk van Milsbeek.

Aansluitend korte wake tot 20.30 uur.

Donderdag 18 april om **19.00 uur**

in de kerk van Molenhoek.

Na afloop is er tot 22.00 uur gelegenheid om in stilte met Jezus te waken en bidden in de zijkapel.



Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis

Kruisweg

Vrijdag 19 april om **15.00 uur**
in de kerken van Ottersum, Milsbeek,
Middelaar, Mook, Molenhoek.



Kinderkruisweg

Vrijdag 19 april om **17.30 uur** in de kerk van Molenhoek.

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Vrijdag 19 april om **19.00 uur** in de kerk van Mook.

Pasen

Jezus is verrezen en leeft!

Paaswake: Eucharistie in de Paasnacht met ontsteken van het Paasvuur.
Zaterdag 20 april om **21.00 uur** in de kerken in Milsbeek en Middelaar.

Pasen: Eucharistie met plechtige intocht van de Paaskaars.

Zondag 21 april om **9.30 uur**
in de kerken van Ottersum en Mook.

Zondag 21 april om **11.00 uur**
in de kerken van Ven-Zelderheide en Molenhoek
In Molenhoek: met kinderwoorddienst.



2° Paasdag: Eucharistie

Maandag 22 april om **9.30 uur**, in de kerken van
Milsbeek en Middelaar.



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



An Heldens-Gerrits, weduwe van Piet Heldens. Geboren te Overasselt op 03-05-1920 en overleden te Ottersum op 15-01-2019.

Na de uitvaartdienst in Ottersum op 19-01-2019 heeft de crematie plaatsgevonden in Nijmegen.



Mia Peeters-Schoenmakers, weduwe van Henk Peeters. Geboren te Ottersum op 01-11-1924 en overleden te Gennep op 20-01-2019. Na de uitvaartdienst in Ottersum op 25-01-2019 heeft de crematie plaatsgevonden in Nijmegen.



Marius van Hal, echtgenoot van Tilly van Hal-Leenders. Geboren te Escharen op 7-01-1949 en overleden te Ottersum op 18-02-2019. Het afscheid en de crematie hebben op 22-02-2019 plaatsgevonden in Cuijk. De opbrengst voor het Diabetes Fonds bedroeg € 611,10. Hartelijk dank hiervoor namens de familie Van Hal.



Ben de Haan, echtgenoot van Ida de Haan-Tielen. Geboren te Arnhem op 27-03-1940 en overleden te Gennep op 09-03-2019. Na de uitvaartdienst in Ottersum op 14-03-2019 heeft de crematie plaatsgevonden in Venray.

Uitstelling Allerheiligste

Elke laatste donderdag van de maand is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door Ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Doopsel en doopvoorbereiding

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaand wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart t/m 31 oktober 2019 is de dagkapel weer dagelijks geopend voor een gebed of het aansteken van een kaars.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur. Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommm.nl.

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 16-22 maart: 2^e zondag van de Vastentijd

Zaterdag 16 maart 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 17 maart 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie volkszang

Misdienaars: Feline en Tom

Intenties: Piet en Miet ten Haaf-Janssen, Jan ten Haaf en Harrie ten Haaf; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; jrd. Fien van Bergens-Sloot; Jacob Cöp, Maria Engels, Peter en Jo Cöp; ouders Derks-van de Lest en Jan Derks; Jan Winnen.

Woensdag 20 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 21 maart 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 23-29 maart: 3^e zondag van de Vastentijd

Zaterdag 23 maart 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 24 maart 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor

Intenties: jrd. Ger Coopmans; Sjang en Lieske ten Haaf-Koks; Leonardus Verhùlsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry en Frans; Theodorus Derks en overleden familie.

Donderdag 28 maart 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 30 maart-5april: 4^e zondag van de Vastentijd

Zaterdag 30 maart 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
Cantica Nova

Intenties: Hen Ebbers; Martien Nouwens en zoon Hans; jrd. Carla Weijers-Fransen; jrd. Jan Blenkers en Nelly Blenkers-Goossens; jrd. Dientje Blenkers-Hoesen en Jacob Blenkers.

Zondag 31 maart 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 31 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 3 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 4 april 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 6-12 april: 5^e zondag van de Vastentijd

Zaterdag 6 april 19.00 uur: kerk Milsbeek
Zondag 7 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaars: Feline en Tom

Intenties: jrd. Geert Vullings; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Zondag 7 april 12.30 uur: Doopviering Maud Hubers
Woensdag 10 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 11 april 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 13-19 april: Palmzondag - Goede Week

Zaterdag 13 april 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 14 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick

Intenties: Trees de Ruyter-Verhùlsdonk en overleden familieleden; jrd. Jan Derks; Harrie Giesbers; jrd. Dora Akkers en Marie Akkers;

***Lambert en Maria Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings;
Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.***

Zondag 14 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 17 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 18 april 19.00 uur: kerk Milsbeek
**Vrijdag 19 april 15.00 uur: kerk Ottersum
Goede Vrijdag met
samenzang**

Week 20-26 april: Pasen

Zaterdag 20 april 21.00 uur: kerk Milsbeek
**Zondag 21 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Paaszondag
Herenkoor
Misdienaar: Nick**

***Intenties: Marie Akkers en Dora Akkers; familie Akkers-van Bergen;
Jan Nas, Jacobus Botden en Maria Botden-Pelzer; ouders Derks-van
de Lest en Jan Derks; Jan Winnen; leden en overleden leden van de
KBO; Piet van Bergen en Maria van Bergen-Cöp en Fien van Bergen-
Sloot; Harry Krebbers.***

Maandag 22 april 9.30 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 24 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 25 april 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 27 april-3 mei: 2^e zondag van Pasen

**Zaterdag 27 april 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie volkszang
Misdienaars: Feline en Tom**

***Intenties: Wim Janssen; jrd. Willemien Janssen-Geurts en Bertus
Janssen.***

Zondag 28 april 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 28 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 1 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 2 mei 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 4-10 mei: 3^e zondag van Pasen

Zaterdag 4 mei 19.00 uur: kerk Milsbeek
Dodenherdenking
**Zondag 5 mei 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor**

Intenties: Harry van Alphen; Marie en Dora Akkers.

Zondag 5 mei 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 8 mei 9.00 uur:
Donderdag 9 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 11-17 mei: 4^e zondag van Pasen

Zaterdag 11 mei 19.00 uur:
Zondag 12 mei 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide
kerk Ottersum
Eucharistie volkszang

Intenties: Ad Kock en Marie Kock-Peters; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Piet Kamps, Gon Kamps-Stoffelen en zonen Pierre en Jan; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Frans Wientjens en overleden familie Wientjens-Verhofstad.

Zondag 12 mei 11.00 uur:
Woensdag 15 mei 9.00 uur:
Donderdag 16 mei 9.00 uur:

kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 18-24 mei: 5^e zondag van Pasen

Zaterdag 18 mei 19.00 uur:
Zondag 19 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek
kerk Ottersum
Viering Eerste
Heilige Communie

Woensdag 22 mei 9.00 uur:
Donderdag 23 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 25-31 mei: 6^e zondag van Pasen

Zaterdag 25 mei 19.00 uur:
Zondag 26 mei 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor

Intenties: Jan en Martha de Ruijter-ten Haaf; Helena ten Haaf; ouders Cöp-van Boxtel, Peter en Jo Cöp; jrd. Jaap Lamers en Gerda Lamers-Wijnhoven en familie; ouders Derks- van de Lest en Jan Winnen; jrd. Joseph en Mina Ebben-Kamps; ouders Verhülsdonk-Boot en Harry v.d. Berg; jrd. Truus Janssen.

Zondag 26 mei 11.00 uur:
Woensdag 29 mei 9.00 uur:
Donderdag 30 mei 9.30 uur:

kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek
Mook

Gezamenlijke VOMMMM-viering op scoutingterrein

Week 1-7 juni: 7^e zondag van Pasen

Zaterdag 1 juni 19.00 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie
Cantica Nova

Zondag 2 juni 9.30 uur:
Woensdag 5 juni 9.00 uur:
Donderdag 6 juni 9.00 uur:

kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

DAMESKOOR OTTERSUM

Afscheid van het Ottersums Dameskoor

Op zondag 29 december 2018 heeft ons Dameskoor voor de laatste keer in onze parochiekerk de H. Mis opgeluisterd. Op dat moment waren we nog maar met 8 dames. Het koor bestond 47 jaar, maar het heeft tot het eind toe, haar taak als kerkkoor en als avondwakekoor met veel toewijding vervuld.

Zo'n 50 jaar geleden ontstonden, als gevolg van de vrouwenemancipatie in de kerk, overal, naast de herenkoren, dameskoren.

Het koor heeft in deze jaren een niet weg te denken rol gespeeld in de parochie en het is dan ook een groot verlies dat we moesten stoppen.

In augustus hebben we nog samen met kapelaan Sebastiaan, Bert Paquay en Frans Meeuws en met het hele koor, tijdens een lekkere maaltijd in het Zwaantje, overlegd wat we konden doen om het koor nog op de been te houden. Toen is afgesproken dat we door zouden gaan tot Kerstmis. In die periode kwamen er weer geluiden dat er nog 2 dames wilden ophouden. En dat heeft ons toen doen besluiten om het koor definitief op te heffen. Met pijn in ons hart.

Ik, als laatste dirigent van het koor, was best met hart en ziel verknocht aan het dameskoor. We hebben samen een mooie tijd gehad en ik dank iedereen voor de prettige samenwerking in al die jaren, dat we samen een belangrijke rol hebben gespeeld in het Ottersumse kerkelijke leven.

In het bijzonder een woord van dank aan Frans Meeuws, waar ik heel goed mee heb mogen samenwerken.

Thijs Albada Jelgersma.



Bedankt!

Cantica Nova



Kun je zingen ... Zing dan mee!

Je bent van harte welkom bij ons koor.

Wij repeteren op:

maandagavond vanaf 19.30 uur in de kerk.

Wij zingen weer voor u op:

Zaterdagavond **30 maart a.s.**

Zaterdagavond **1 juni a.s.**

Graag tot ziens!

MARIA MATERKRING GENNEP-OTTERSUM

'n Dag voor jezelf.

Rustmoment in je drukke leven.
Praten, luisteren, meedenken en nadenken.
Samen met vrouwen onder elkaar.



Woensdag 27 Maart 2019

Dag indeling:

09.30 uur	Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur	Inleiding: een thema uit de bijbel door Pastoor M. Rijs
11.00 uur	Heilige Mis met stilte moment
12.00 uur	Lunch (zelf mee brengen)
13.00 uur	Gastspreker: Anke Sonnemans en vluchtelingen Thema: Ontmoeting
15.00 uur	Afsluiting
Kosten	€ 5,00
Locatie:	Kerk Heilige Johannes de Doper, St. Janstraat 13 te 6595 AA Ottersum. Ingang sacristie, Wilhelminastraat, achter de kerk, trap omhoog.

Vragen: Maria Materkring Gennep/Ottersum

Carla, tel: 0485-517420 / 06-55925833, e-mail: carla.kersten@tele2.nl.



MARIA MATERKRING

Stille dag voor iedereen.

Stille dag van de Maria Mater Kring op
dinsdag 2 april a.s.

Een bezinningsdag als voorbereiding op Pasen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Paterskerk
te Venray en in de bijgelegen pastorie. De ingang
van de pastorie is aan de Leunseweg 5 te Venray.



Het programma is als volgt:

- | | |
|-------------------|--|
| 09.30 uur | : inloop met koffie of thee |
| 10.00 uur | : inleiding door Pastoor Sniijders |
| 10.45 - 11.30 uur | : tijd voor bezinning: in de kerk, tuin of in het
parochiecentrum |
| 11.30 uur | : boete- en biechtviering |
| 12.00 - 13.30 uur | : gelegenheid: - biechtgesprek
nuttigen van de lunch (zelf brood meebrengen)
uitstelling van het Allerheiligste: aanbidding |
| om 13.00 uur | : Rozenkrans
afsluiting: zegen met het Allerheiligste |
| 13.30 uur | : gezamenlijke kruisweg |
| 14.30 uur | : Heilige mis |

Als afsluiting koffie of thee.

De stille dag duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Er wordt voor deze stille dag een bijdrage van € 5,= gevraagd.

Hopelijk tot ziens op dinsdag 2 April.

C. Kersten, tel: 0485-517420, e-mail: carla.kersten@tele2.nl



BEDEVAART NAAR ST. GERARDUS IN WITTEM

Op zaterdag 25 mei 2019 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 79^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:

'Jouw stap naar de a(A)nder'.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mw. N. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep, tel: 0485-511195

Mw. C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep, tel: 0485-517420

E-mail: carla.kersten@tele2.nl.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 13 april 2019.

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u dit jaar allemaal te mogen ontmoeten.

*Fijne
Paasdagen*



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Bereikbaarheid pastorie

Pastoor Martinus Rijs 06-13476798

Kapelaan Marc Kessels 06-55416709 of 0485-511426

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur. Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag gedeeld. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor Rijs of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 15,=, evenals een intentie op de donderdagmorgen. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Vanaf 1 januari 2019 worden kerkberichten en intenties helaas niet meer geplaatst in Viagennep. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij blz. 1).

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk: vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon: 0485-511426,
tijdelijk mob.num: 06-23766873
e-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
internet: www.vommmm.nl
secretariaat : dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



De kerk als gebouw dat hoort bij het dorp

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum

Kerkbijdrage NL70RABO0140602429