

Heilige Johannes de Doper Ottersum

PAROCHIE

NIEUWS



3e jaargang, nummer 3, mei 2018

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-8
- Woordje van pastoor	pag. 3-4
- Bericht van de penningmeester VOMMMM	pag. 4-5
- Gedicht 'Op zoek naar God?'	pag. 6
- Opbrengst Vastenactie VOMMMM	pag. 7
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 7
- 17 juni VOMMMM-viering in Ottersum	pag. 8
50-jarig jubileum Bert Paquay	pag. 8
Kinderen en jeugd	pag. 9-11
- Eerste Heilige Communie	pag. 9
- Dankviering communicanten Molenhoek	pag. 9
- Het heilig Vormsel	pag. 10
- Onze voorbereiding op de Eerste Communie	pag. 11
Jongerenpagina	pag. 11-12
Parochieberichten	pag. 12-14
Schema diensten VOM	pag. 14-16
Wie, wat, waar	pag. 17-18

Jongerenpagina zoekt schrijver!

Als je geïnteresseerd bent zoek dan contact met de redactie of stuur mij een mailtje: bas.van.nieuwland@outlook.com

Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 2 juli 2018

Inleveren kopij: 16 juni 2018

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Zondag 22 april zijn 7 kinderen uit onze parochie gevormd.
In dit parochienieuws staat een foto met tekst van het vormsel.

3 Kinderen, die op 2^e Pinksterdag 21 mei 2018 in de kerk van Ottersum de Eerste Heilige Communie ontvangen, hebben ook al een klein stukje geschreven.

Voor de vormelingen een **proficiat** en voor de communicanten: een heel fijne dag!

De zon heeft al aardig geschenen.

Zoals een zonnestraal een bloem doet open gaan, zo kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen (mei 2018 Cordaid).

De zomer staat voor de deur en samen hopen wij op een stralende zomer!

De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor M. Rijs
Kapelaan S. Eriyangalath

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORDJE VAN DE PASTOOR

“Paracletamol” een goddelijk recept!

De kerk bidt elk jaar in de tijd na Pasen opnieuw heel bijzonder om de heilige Geest. Hij is de beloofde Trooster en Helper die over eenieder van ons wil komen! Jezus die weet dat we Hem nodig hebben is door zijn heilige Geest bij iedere mens overal tegelijk aanwezig om hem bij te staan in zijn leven.

Door de verrijzenis is Jezus op deze wijze als levende Heer in ons midden en blijft Hij bij zijn kerk en haar ledematen tot aan het einde der tijden. Bij u en mij hier en nu, waar we ook zijn ... heerlijk! God met ons in elke situatie en op bijzondere wijze in de sacramenten van de Kerk.

God zoekt deze nabijheid met ons, Hij wil ons de weg door het leven tonen, de weg naar een intens innerlijk geluk. Dat geluk vindt zijn grondslag in het bij Hem zijn. Jezus zegt hierover zelf: ‘Als je in Mij gelooft en mijn woord onderhoudt, dan nemen mijn Vader en Ik intrek in je hart en wat je ook zult vragen zul je verkrijgen.’

De apostel Johannes zegt om ons aan te moedigen: ‘Wij krijgen alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem behaagt’. De heilige Geest is ons gegeven om ons hierbij te helpen.

Steeds opnieuw bidden we daarom met heel de Kerk: ‘Kom heilige Geest, kom heilige Geest, kom heilige Geest...!’



Nee, de heilige Geest is niet doof of slechthorend, maar door de voortdurende herhaling van deze aanroeping wordt ons gebed een gebed van het hart. En als we vanuit de diepte van ons hart bidden, worden we in de diepte van ons hart vervuld met Gods liefde en dat maakt ons gelukkig! Een huisarts schrijft soms paracetamol voor: in te nemen al naar gelang de toestand enkele malen per dag. Welnu, Jezus schrijft ons het regelmatige gebruik van paracletamol voor. De 'Paracleet' is een ander woord voor de heilige Geest (Trooster en Helper). Het gedurende de dag regelmatig aanroepen van de heilige Geest is een weldaad voor hart, ziel en lichaam. Hij maakt ons rustig en helpt ons bij een goede ordening van de dag en van heel ons leven. Het is gratis en zonder eigen risico!

Hebt u last van stress, onrust, angst, depressie, gejaagdheid? Kom heilige Geest, geef mij rust; kom heilige Geest, verdrijf mijn angst; kom heilige Geest, geef mij leven; kom heilige Geest, wijs mij de weg; kom heilige Geest, vervul mij helemaal! Gemakkelijk te bidden op de kraaltjes van de rozenkrans. Drie maal daags één of meerdere tientjes bidden met deze aanroepingen doet wonderen.

Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest toe vol van Gods liefde en levensvreugde.

Ps.:

Voor blijvende verbetering: kuur helemaal afmaken en na Pinksteren blijven voorzetten!

Pastoor Martinus

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER VOMMMM

T.b.v. Ottersum.

Aan veel parochianen is al eerder beloofd om een overzicht te geven van de financiële situatie van VOMMMM als geheel en de parochies afzonderlijk.

Het heeft even geduurd omdat van sommige parochies de jaarrekeningen met terugwerkende kracht vanaf 2013 of later opgemaakt dienden te worden. Dat is inmiddels gereed en we zijn bij t/m 2016.

Binnenkort zullen ook de jaarrekeningen van 2017 voor alle 6 de parochies gereed zijn.

Het was al eerder bekend dat de financiële situatie niet rooskleurig was.

Na correcties van boekingen, was het verlies in afgeronde bedragen van VOMMMM als geheel:

2013: € 72.000

2014: € 110.000

2015: € 122.000

2016: € 91.000

2017: € 40.000 (naar verwachting)

In al die jaren is er al ingezet op bezuinigingen, echter de terugloop van de inkomsten was bijna net zo groot als het resultaat van de bezuinigingen.

Eind 2016 en geheel 2017 is er verder ingezet op bezuinigingen. Dat heeft consequenties gehad voor velen in onze parochies. Gelukkig snapte iedereen dat er bezuinigd moest worden en zijn veel maatregelen zonder grote problemen doorgevoerd.

Financieel overzicht Ottersum 2016

Inkomsten

Bijdrage parochianen € 23.206

Opbrengst bezittingen € 37.030

Incidenteel € 188

Totaal € 60.424

Uitgaven

Personeelskosten € 19.672

Kosten kerk/onr. goed € 26.933

Kosten beleggingen/bank € 2.383

Kosten eredienst/pastoraal € 9.363

Afdracht bisdom € 11.915

Kosten huish/beheers € 9.845

Totaal € 80.111

Het verlies over 2016 bedraagt € 19.687.

Dit is een groot verlies, doch al aanmerkelijk minder dan het verlies in de voorafgaande jaren van afgerond resp. € 46.000 in 2014 en € 39.000 in 2015. De ingezette bezuinigingen zullen verder zijn effect hebben in 2017 en het verwachte verlies in 2017 zal dan ook aanmerkelijk lager zijn. Die informatie hoop ik u zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken. Pas dan kunnen we beoordelen of verdere maatregelen vereist zijn.

Voor geheel VOMMMM zal 2017 minder verliesgevend zijn dan 2016.

Naar verwachting komt het uit op een verlies van € 40.000.

Ook in 2018 zal het effect van bezuinigingen merkbaar zijn en zal er naar verwachting nog minder verlies voor VOMMMM zijn. Voor de toekomst ziet het er dus gelukkig beter uit.

Na inventarisatie van de situatie in de parochies en raadpleging van de richtlijnen van het bisdom zijn nieuwe geharmoniseerde tarieven vastgesteld voor alle VOMMMM-parochies.

OP ZOEK NAAR GOD?

Ik was op zoek naar God, dus nam ik de eerste trein.
Het was nogal druk en ik wilde de eerste zijn.

Ik wist niet welke trein het was, en gokte op spoor 1.
Daar stonden nog geen mensen; wie God zoekt, zoekt alleen.

De trein had flink vertraging, de bovenleiding was weer kapot.
Ook de tweede trein kwam maar niet, ik dacht nog 'God o God'.

Ik liep naar het loket, daar ligt een formulier
voor als de trein, die om één uur gaat, pas komt om kwart voor vier.

Een geeuwende mevrouw zei: "Hier zo, vult u dit maar in!"
Ik zei: "'t is voor de trein naar God, of heeft het dan geen zin?"

Ze keek me wat verwonderd aan en lachte: "Maar meneer,
de trein naar God die rijdt maar zelden meer.

De lijn lijkt opgeheven, want er kwam geen hond",
zei ze onverschillig, terwijl ik daar wachtend stond.

Dat ik vandaag God niet vond, lag dat aan de NS?
Of zocht ik op de verkeerde plaats en deed ik wel mijn best?

Toen zat ik beteuterd op het bankje en het was er heel erg stil.
Ik herinnerde me dat God zich vinden laat voor wie echt zoeken wil.

Het diepe verlangen naar Hem kwam weer op in mijn hart.
Mijn gedachten gingen alle kanten op; ik was erg verward.

Heer, waarom lijkt U toch zo moeilijk te vinden,
juist als de stormen van het leven ons lijken te verslinden?

En onbewust sprak ik een eenvoudig gebed met mijn hart
en vertelde ik God over mijn zorgen en smart.

Mij kwamen de tranen en ik liet ze de vrije loop.
Langzaam vulde mijn hart zich met een zachte vrede en met hoop.

Ik besepte ineens dat Hij alles hoorde wat ik zei
en ik voelde me begrepen en gedragen, het maakte me blij.

Het leek alsof Hij naar me glimlachte en opeens scheen weer de zon.
Ik had een prachtige ontmoeting met God, hier zomaar op het perron.

Ik besef nu weer ten volle dat Hij steeds bij me is en mij echt bemint
en dat Hij zich vinden laat als iemand met het hart te bidden begint!

"Naar een gedicht van Ger Kok".

OPBRENGST VASTENAKTIE VOMMMM 2018

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Vastenactie ten bate van de 'blauwe' Zusters in Omsk en Kazan. Dankzij uw bijdragen kunnen deze zusters verbeteringen aanbrengen in hun woonsituatie en zich zo beter beschermen tegen de kou.

De opbrengst is:

- Ven-Zelderheide:	€ 72,83
- Ottersum	€ 423,-
- Milsbeek:	€ 196,50
- Middelaar:	€ 120,40
- Mook:	€ 435,-
- Molenhoek	€ 116,26
- Rek. Diaconie Charitas:	€ 695,-

Totaal (afgerond): € 2.059,00



GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON

Ook de komende maanden worden weer geloofsavonden aangeboden: geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. Met de bijbel als uitgangspunt bidden we samen en willen we God beter leren kennen. We ontdekken zijn werkzaamheid in ons leven meer en meer en delen dit met elkaar. Zo groeit ons geloof en bemoedigen we elkaar. De maandelijkse bijeenkomsten, op de laatste dinsdag van de maand, zijn los te volgen.

Data: **dinsdag 29 mei, 26 juni, 31 juli**

In augustus vervalt deze avond.

Tijd: 20.00 - 21.45 uur; vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee.

Plaats: pastorie, de Hove 1 in Mook

Er zijn geen kosten aan verbonden.



Meer informatie of aanmelding:

Pastoor Martinus Rijs: 06-13 47 67 98, e-mail: mpmrijs@gmail.com.

17 JUNI VOMMMM-VIERING IN OTTERSUM

Het thema van de gezamenlijke VOMMMM-viering is:

'Welkom in Gods tuin'.

Vanaf het begin heeft God een mooie plek willen maken om met ons samen te zijn. Dat was in het aards paradijs, de tuin van Eden!

Inmiddels staan in de grote tuin prachtige tuinhuisen voor onze samenkomsten met elkaar en de Heer.

De volgende feestelijke bijeenkomst is in de parochiekerk te Ottersum op zondag 17 juni 2018 om 09.30 uur.

Aansluitend is er koffie/thee in de tuin van de kapelanie.
Iedereen is van harte welkom!

WAT EEN PRACHTIG JUBILEUM

50 Jaar priesterjubileum vieren met heel veel mensen: de samenwerkende koren, het groot orgel, de mensen achter de schermen, de voorlezers, de misdienaars, de preek, de enthousiaste samenzang, de fotografen, kerkbestuur ... Het was een dienst van samenzijn, het was een echte viering om te danken voor wat we ook als christenen gedeeld hebben in goede en moeilijke tijden.



En wat was het gezellig in 't Swaantje en in de Pub, heel hartelijk.
De reacties waren geweldig.

En dan nog het cadeau dat samen is gebracht voor de 3 goede doelen, maar liefst € **3.917,00**. Daar zijn weer vele mensen blij mee.

Heel hartelijk dank voor alles.

Bert Paquay

KINDEREN EN JEUGD

Eerste Heilige Communie

In mei zullen er 2 Eerste Communievieringen zijn:

Maandag 21 mei (2^e Pinksterdag) om 11.00 uur in Ottersum:
communicanten uit Ottersum

Zondag 27 mei om 11.00 uur in Milsbeek:
communicanten uit Milsbeek, Mook en Molenhoek

Het thema van deze vieringen is: 'Kom vlug, want Jezus wil bij jou op bezoek komen'.

Met muzikale ondersteuning (gitaar) door Els Dillerop.

Iedereen is van harte welkom!

Dankviering Communicanten in Molenhoek

Op zondag 1 juli om 11.00 uur is in de kerk in Molenhoek een dankviering van alle communicanten van de VOMMMM-parochies. Iedereen is hierbij van harte welkom!

Evenals vorig jaar hebben de communicanten geld gespaard voor **Mary's Meals**. Tijdens deze viering zullen de kinderen het gespaarde bedrag overhandigen aan een vertegenwoordiger van deze organisatie die voor de allerarmste kinderen maaltijden verzorgt op school.

Na de mis is er voor de communicanten en hun ouders een afsluitende bijeenkomst waarin even nagepraat kan worden onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers.



HET HEILIG VORMSEL

Zondag 22 april 2018, heeft vicaris Schnackers het heilig Vormsel gegeven aan: Floor Borgonjen, Lieke ten Haaf, Noelle ten Haaf, Jop Haasen, Daniek Haasen, Isabelle Smits, Eva ten Thije en Tom Thomassen.



De kinderen hebben er met de ouders voor gekozen om het heilige Sacrament van het Vormsel te ontvangen en de Heilige Geest in hen te krijgen.

Dit klinkt vrij zwaar, het is natuurlijk ook een serieuze aangelegenheid en een bewuste keuze om het heilig Vormsel te ontvangen.

Het is een periode geweest waarin op een eigentijdse manier werd gesproken over het geloof, het gebed en de Heilige geest.

De kinderen gingen met plezier naar de voorbereiding. De groep ging erg goed met elkaar om en leerde, door samen te leren, bidden en zingen.

De uitleg was mooi en aansprekend met het verhaal van Jezus uitgebeeld in een armband, het indrukwekkende filmpje van Corrie ten Boom en niet te vergeten de onvergetelijke uitleg over de heilige Geest. Ze vonden de voorbereiding en het heilig Vormsel, opgeluisterd met mooie muziek, leuk en leerzaam.



Iedereen die heeft meegewerkt aan het 'vormen' van onze kinderen, nogmaals bedankt.

ONZE VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE

We denken aan arme mensen
We praten over goed omgaan met elkaar
We denken aan God en Jezus
We praten over lief zijn voor elkaar en vrede op aarde
We luisteren naar de pastoor en de kapelaan
We knutselen in de kerk
We leren over de doop
We spelen toneel en leren daarbij over de bijbel
We leren dat Jezus aan het kruis is gehangen
We leren dat arme mensen alleen pap krijgen en
we sparen voor de arme mensen
We hebben een speurtocht in de kerk gedaan
En we vonden het heel, heel, heel super leuk!!



Femke Peters, Maud ten Haaf en Brechtje Federowsky

JONGERENPAGINA
BAS VAN NIEUWLAND

#wel4meivoormij

Afgelopen 4 mei was het weer zo ver; de Nationale dodenherdenking. Hier herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De dodenherdenking brengt vaak wat discussie met zich mee. Zo voelen alloctonen zich soms niet verbonden met de Tweede wereldoorlog, hebben Palestijnen moeite met het herdenken van Joden door het conflict met Israël en zien steeds minder jongeren het belang er van in. Vandaag de dag is de kritiek vooral dat de herdenking 'eurocentrisch' is. Op internet pleiten actiegroepen om niet meer te herdenken of de herdenking zelfs te verstoren.



Wat mensen vergeten is dat we het hier hebben over mensen die hun leven hebben opgeofferd voor hun land of onschuldig waren en zijn vermoord. Ook al is het lang geleden of kom je misschien niet uit Nederland, je zou hier niet in vrijheid hebben kunnen leven zonder het offer van deze mensen. Slechts 2 minuten respect is alles wat er gevraagd wordt. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat op deze manier nooit vergeten wordt waarom we in een vrij land leven en de nagedachtenis van de slachtoffers in leven blijft.

Daarnaast ben je volledig vrij om te herdenken wat je zelf wilt. Zo herdenk ik in het bijzonder de militairen van Operatie Market Garden en Operatie Veritable. En denk ik aan hoe grootouders in oorlogstijd hebben geleefd en aan mijn grootvader die in Indië heeft gevochten.

-Bas van Nieuwland

(Dit stukje is geschreven vóór 4 mei 2018)

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Broer Mooren. Geboren te Gennep op 29-05-1926 en overleden te Gennep op 17-03-2018. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 22-03-2018.



Geert Vullings. Geboren te Middelaar op 15-10-1934 en overleden te Gennep op 28-03-2018. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 04-04-2018.



Carla Nabbe-van Schaijk, echtgenote van Math Nabbe. Geboren te Gennep op 26-02-1931 en overleden te Gennep op 23-04-2018. De avondwake is geweest in Ottersum op 27-04-2018 en de crematie heeft plaats gevonden op 28-04-2018 in Nijmegen.

Uitstelling Allerheiligste

Vanaf november 2015 is er op elke laatste donderdag van de maand om **9.00** uur een Eucharistieviering in de dagkapel, gevolgd door Ochtendgebed en uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand.

Doopvoorbereiding

Data doopvoorbereidingsavonden 2018 zijn op:
2 juli, 10 september en 5 november.



Openstelling dagkapel

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks van 10.00-17.00 uur geopend voor gebed en het branden van een kaarsje.

Vastenactie

De opbrengst van de Vastenactie 2018 bedraagt €432,00 en is bestemd voor de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà, ook wel genoemd 'de Blauwe zusters' in Rusland. Namens de parochie hartelijk dank voor uw gift.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals de Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur.

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

MIJN KERK
INSPIREERT

MIJN KERK
IN BALANS

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 12-18 mei: 7^e zondag van Pasen

Zaterdag 12 mei 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 13 mei 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaars: Tom en Nick

Intenties: Ad Kock en Marie Kock-Peters; Richmonde Berger-Vos de Wael; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Maria Konings en Leonard Verhülsdonk, Trees, Gerry en Frans; Piet Kamps, Gon Kamps-Stoffelen en zonen Pierre en Jan.

Zondag 13 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Dinsdag 15 mei 9.00 uur:

geen viering in Ven-Zelderheide

Woensdag 16 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 17 mei 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 19-25 mei: Pinksteren

Zaterdag 19 mei 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 20 mei 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Intenties: Johannes Huisman en familie; jrd. Joseph en Mina Ebben-Kamps; Truus Janssen; Marie Akkers en Dora Akkers; Johannes Coopmans en Aldegonda Fleuren; ouders Petrus van Baal en Maria Lamers; ouders Cöp-van Boxtel, Peter en Jo Cöp; leden en overleden leden van de KBO; Koosje en Chris Hopman-Lamers en overleden familie.

Maandag 21 mei 11.00 uur:

kerk Ottersum

Eerste Heilige

Communieviering

Misdienaars: Nick en Tom

Dinsdag 22 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 23 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 24 mei 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 26 mei-1 juni: 8^e zondag door het jaar
Zaterdag 26 mei 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Cantica Nova
Misdienaar: Jos

Intenties: ouders Verhülsdonk-Boot en Harry v.d. Berg; ouders Jan en Martha de Ruyter-ten Haaf; jrd. Helena Elisabeth Theodora ten Haaf; 6 wkd. Geert Vullings.

Zondag 27 mei 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 27 mei 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 29 mei 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 30 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 31 mei 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 2-8 juni: 9^e zondag door het jaar
Zondag 3 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Dameskoor
Misdienaars: Nick en Tom

Intenties: Herman Thissen en Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen; ouders Derks-van de Lest en Jan Derks.

Zondag 3 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 5 juni: geen viering in Ven-Zelderheide
Woensdag 6 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 7 juni 9.00 uur: kapel Ottersum
Intenties: Theodoor, Peter, Maria en Gerard Laemers.

Week 9-15 juni: 10^e zondag door het jaar
Zaterdag 9 juni 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 10 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Jos

Intenties: Dina Basten-Janssen, Gert Basten en familie; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol Schaap en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; jrd. Jan Winnen.

Zondag 10 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek
Dinsdag 12 juni: geen viering in Ven-Zelderheide
Woensdag 13 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 14 juni 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 16- 22 juni: 11^e zondag door het jaar

Zondag 17 juni 9.30 uur: **Gezamenlijke VOMMMM-
viering in Ottersum
Misdienaars: Jos, Nick + Tom**

Intenties: Peter Cöp; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts.

Dinsdag 19 juni 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 20 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 21 juni 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 23-29 juni: 12^e zondag door het jaar

Zaterdag 23 juni 19.00 uur: kerk Milsbeek

Zondag 24 juni 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Jos

**Intenties: jaardienst Piet Tiebosch, Nardy Tiebosch, Henny, Nicole,
Opa en Oma van Loon.**

Dinsdag 26 juni 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 27 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 28 juni 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 30 juni-6 juli: 13^e zondag door het jaar

**Zaterdag 30 juni 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Dameskoor
Misdienaar: Jos**

**Intenties: jrd. Harrie van Baal; Piet Kamps, Gon Kamps-Stoffelen en
zonen Pierre en Jan.**

Zondag 1 juli 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 1 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek

Dinsdag 3 juli 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 4 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 5 juli 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 7-13 juli: 14^e zondag door het jaar

Zaterdag 7 juli 19.00 uur: kerk Milsbeek

**Zondag 8 juli 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Jos**

**Intenties: jrd. Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria,
Karin, Peter en Netta.**

Dinsdag 10 juli 9.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 11 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 12 juli 9.00 uur: kapel Ottersum

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM-parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Bereikbaarheid pastorie:

Kapelaan Sebastian Eryangalath: 06-25353895.

Pastoor Martinus Rijs 06-13476798.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie:

Zondagmorgen 9.30 uur; de laatste zaterdag van de maand om 19.00 uur.

Ook iedere donderdagmorgen in de dagkapel om 9.00 uur.

Bij een uitvaart vervalt deze dienst.

Sacramenten:

Doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend.

Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor Rijs of via de pastorie een afspraak maken.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Misintenties:

Aanvragen via de pastorie, tel. op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 15,=, een intentie op donderdagmorgen kost € 7,=. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in de regionale krant 'VIA genep' indien opgegeven vóór dinsdag 17.00 uur in de week ervoor. Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij).

Openstelling kerk: vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie	: Heilige Johannes de Doper
Adres	: Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon	: 0485-511426
tijdelijk mob.nr.	: 06-23766873
e-mail parochie	: parochieottersum@vommmm.nl
internet	: www.vommmm.nl
secretariaat	: dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur

Parochies VOMMMM

www.vommmm.nl

KERK  BALANS

De betekenis  van een kerk in het dorp.

De kerk als gebouw dat hoort bij het dorp

