

# Parochienieuws

MIDDELAAR MOOK MOLENHOEK

JAARGANG 12, NO. 6

7 december 2024 - 1 februari 2025

[www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)





## **BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES**

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar,  
Mook, Molenhoek**

### **Woord van de pastoor**

Zo oud als ik ben, herinner ik mij dat met Kerstmis voor de vrede in de wereld wordt gebeden.

Terecht, want de engelen vertellen er over aan de herders.

en de herders gaan kijken in Bethlehem.

Het kind Jezus in de kribbe straalt de vrede uit waarover de engelen zingen:

“Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde voor alle mensen”.

De laatste jaren kunnen we werkelijk een flinke portie vrede gebruiken,

want we bakken er niets van.

In Oekraïne is al 1000 dagen een oorlog gaande tegen de Russische invallers.

In onze eigen omgeving huisvesten we Oekraïense vluchtelingen.

Samen proberen de vluchtelingen en de hulpverleners er het beste van te maken. Dat gaat goed.

Het conflict in Israël en Gaza is inmiddels overgeslagen naar Libanon.

De diplomatie bericht eind november dat er mogelijk een keerpunt komt.

Zouden we met kerst weer een vredige kerst krijgen?

De onverdraagzaamheid tussen landen en bevolkingsgroepen neemt steeds meer toe.

En de wereldpolitiek wordt steeds vinniger. Kan de nieuw gekozen president van Amerika de vrede afdwingen in Oekraïne en Rusland? We zullen zien of het hem lukt.

Maar hoe zit het met ons zelf? Weten we zelf de vrede en de vreugde te bewaren in eigen huis en gezin, in de buurt en op ons werk? Het is een wisselwerking met de omgeving. Maar we kunnen wel zelf de eerste stap doen als dat nodig is.

Wellicht kan dit gebed helpen dat ik vond in een Duitse gebedenbundel van Broeder Leonard ofm.

### ***Solidariteit met de armen en de kwetsbaren***

Maak ons waardig, Heer,  
om onze medemensen over de hele wereld te dienen  
die leven en sterven in armoede en honger.  
Geef hun vandaag hun dagelijks brood door onze handen,  
vrede en vreugde door onze begripvolle liefde.  
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede,  
dat waar haat is, ik liefde mag brengen;  
waar onrecht is, de geest van vergeving;  
waar onenigheid is, eenheid;  
waar fouten zijn, waarheid;  
waar twijfel is, vertrouwen;  
waar wanhoop is, hoop;  
waar schaduwen zijn, licht;  
waar droefheid is, vreugde.

Heer, geef dat ik mag zoeken,  
om te troosten in plaats van getroost te worden,  
om lief te hebben in plaats van geliefd te worden;  
want door zelfvergetelheid vindt men U,  
door vergeving verkrijgt men vergiffenis,  
door te sterven ontwaakt men tot het eeuwige leven. Amen.

# OP WEG NAAR ÉÉN PAROCHIE

We zijn binnen het VOMMMM al een tijd op weg naar één nieuwe parochie. Het VOMMMM zelf was al een belangrijke stap in de samenwerking. Dat werd een federatie met een pastoraal team maar hierbij is iedere parochie zelfstandig gebleven. Het kerkbestuur was benoemd voor ieder van de 6 parochies.

Door de verder gaande ontkerkelijking is het gewenst om naar de toekomst te kijken en belangrijke beslissingen te nemen. Net zoals er in de vorige eeuw afsplitsingen van de eeuwenoude parochies kwamen en er nieuwe parochies werden gesticht (Milsbeek, Molenhoek, Ven-Zelderheide) zien we nu de omgekeerde beweging. Parochies zullen worden opgeheven, er komt één nieuwe parochie die het hele VOMMMM-gebied omvat.

De bestuurlijke fusie is nu aanstaande. Afgelopen zomer is er in iedere parochie een hoorzitting geweest en op 4 november in Milsbeek een formele hoorzitting waarbij namens het bisdom en de priesterraad (in oprichting) vertegenwoordiging aanwezig was in de personen van deken Ed Smeets en vicaris-generaal Harry Quaedvlieg. Conclusie is dat er geen verzet bestaat tegen het traject dat in gang is gezet en de noodzaak door de aanwezigen is onderkend. Het fusieproces zal uiteindelijk leiden tot een besluit van de bisschop om de bestaande parochies op te heffen en de nieuwe parochie op te richten. Het voorstel is om de nieuwe parochie toe te wijden aan H. Antonius abt en als parochiekerk de gelijknamige kerk in Mook aan te wijzen. De afgelopen tijd zijn er wat suggesties voor andere namen gedaan zoals H. Familie, H. Lambertus, Christus Koning, H. Norbertus maar de voorkeur gaat vooralsnog uit naar H. Antonius abt. Dit is het voorstel aan de bisschop. Het is dus nog niet definitief. Als er nog onderbouwde voorstellen voor andere patroonheiligen komen, kunnen die nog betrokken worden in de uiteindelijke keuze.

In tegenstelling tot hetgeen er in de media heeft gestaan is er nog niets besloten. Dat doet op enig moment de bisschop. Voor de

opgeheven parochies verandert er alleen financieel/administratief iets. De administraties worden namelijk geïntegreerd. Feitelijk is dit voor een groot deel al enkele jaren het geval.

De kerkelijke praktijk verandert op korte termijn niet. Alle gebedshuizen blijven in gebruik en er zal in iedere kerk om de week in het weekend een Eucharistieviering blijven. Dat door de verdergaande ontkerkelijking op enig moment in de verdere toekomst tot het stoppen van erediensten in het weekend of zelfs onttrekking aan de eredienst van kerkgebouwen moet worden overgegaan is, zoals het er nu naar uitziet, iets waar we rekening moeten houden. Het kan ook zijn dat een kerkgebouw een andere bestemming zal krijgen zoals in Ven-Zelderheide al gebeurd is. Als er plannen met betrekking tot de toekomst van een kerk (sluiting/herbestemming e.d.) aan de orde is, zullen de parochianen daar altijd bij betrokken worden.

Het herbestemmen van de kerken die rijksmonument zijn (behalve in Mook is dat in Middelaar en Ottersum het geval), ligt bovendien erg ingewikkeld. Het nieuwe kerkbestuur is overigens verplicht om voor het noodzakelijke onderhoud van de kerkgebouwen en overig onroerend goed te zorgen zolang zij daar de eigenaar van is.

In eerste instantie verandert er dus vooral kerkelijk-juridisch en daarmee financieel/administratief het een en ander. De kerken en kapel blijven in gebruik. Hoe de toekomst er uit gaat zien, is nog ongewis maar het kerkbestuur sluit er de ogen niet voor.

Uitgangspunt blijft hierbij steeds, zoals de vicaris-generaal het mooi uitdrukte aan het slot van de hoorzitting, dat een parochie niet voor zichzelf bestaat maar licht is voor de wereld.

## Bliksembezoek Bisschop Cornelis (Ron van den Hout) in Milsbeek

**Milsbeek** – Bij de Allerzielenviering op zondag 3 november was bisschop Ron van den Hout voor de parochianen onverwacht aanwezig in de kerk Maria Moeder van Altijddurende Bijstand. 's Middags was hij genodigd elders in het land en op de heenreis vierde hij samen met onze parochianen de zondagse eucharistie om 11 uur.



Pastoor Miedema kwam na de zegening van het kerkhof in Mook naar de kerk van Milsbeek en daar trof hij de bisschop en zijn sacristano (assistent). De bisschop was hoofdcelebrant en verzorgde de preek. Naderhand heeft de bisschop met de pastoor de graven op het kerkhof gezegend en met verschillende aanwezigen een praatje gemaakt. Na de koffie reisde hij verder naar het noorden.

## Filmavond – The Chosen (seizoen 4)

In het voorjaar van 2024 is pastoor gestart met een filmavond in de pastorie van Mook. Het initiatief is bescheiden begonnen met een zestal personen in de woonkamer. De filmreeks gaat over het leven van Jezus in de verfilming van 'The Chosen'. De filmserie is met crowdfunding bekostigd en een groot succes.

Men filmt het leven van Jezus in 7 jaarseries. De eerste vier seizoenen zijn al op de markt. Een serie bevat een 8-tal afleveringen (40 à 60 min. per aflevering). Op de filmavonden in Mook bekijken we 2 afleveringen per avond.



Wilt u een keer deelnemen, belt u dan met de pastoor. Ook andere films met christelijke thema's komen voorbij. Toegang is gratis.

## Bijbel van kaft tot kaft

Op verzoek van enkele parochianen is de pastoor in Milsbeek begonnen met een bijbelleesavond. Iedere bijeenkomst (zo ongeveer om de 14 dagen op een donderdag) proberen we een boekdeel van de bijbel te lezen. We zijn begonnen met het boek Genesis en zijn nu



**BibleProject - Dutch / Nederlands**

8,36K abonnees

bij het boek Koningen. We beginnen met een kop thee en vervolgens kijken we naar een schematische opbouw, kort en kruidig samengevat in een cartoonachtig filmpje van 7 à 10 min

Vervolgens lopen we de gelezen tekst door.

Pastoor interpreteert de teksten vanuit de nieuwtestamentische heilsverwachting, nl. vanuit Jezus Christus. Er staan wel een 300 verwijzingen (profetieën) naar Christus in het oude testament. De hele bijbel doorlezen zal wel 2 -3 jaar duren. U kunt altijd aansluiten in het bijgebouw van de kerk van Milsbeek (zij-ingang van de sacristie). Als de groep te groot wordt voor deze ruimte, kunnen we uitwijken naar de warme huiskamer van Milsbeek (Plataan 28). Belt u met pastoor of met Vera Dijkman om eventueel aan te sluiten.

## Rooster vieringen VOMMMM

	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Molenh
7/8 dec		9.30	za. 17.00 KV	19.00		11.00
do. 12 dec			14.00 KBO Trefpunt			
14/15 dec	19.00		11.00		9.30	
vr. 20 dec	14.00 Zonnebl In MFA					
21/22 dec		9.30	za. 20.00 Kerstconc	za. 18.00 Lichtjes		11.00
24 dec		20.00 CN/Heren	18.00 Kerstspel	18.00		
25 dec			11.00 HR		9.30	11.00



	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Molenh
26 dec	9.30					
28/29 dec	19.00		11.00		9.30	
4/5 jan		9.30		19.00		11.00
11/12 jan	19.00		11.00		9.30	
18/19 jan		19.00	za. 17.00 KV	9.30 G HR St. Sebast	9.30 G H. Ant.A	11.00
25/26 jan	19.00		11.00		9.30	

KV = Kinderviering

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

Lichtjes = Lichtjestocht

St. Sebast = Patroonsfeest St. Sebastianus

H. Ant.A. = Patroonsfeest H. Antonius Abt

## Adventsactie 2024 - voedzame gewassen voor gezonde families

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen.

**ADVENTSACTIE**

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

### Grote gevolgen voor gezondheid

Monocultuur, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan. Landbouw op deze percelen brengt

steeds minder op. Ook de kwaliteit van de oogst komt onder druk te staan: de gewassen bevatten minder belangrijke voedingsstoffen. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mensen die ervan leven. Mensen die langere tijd voedsel eten met onvoldoende goede bouwstoffen, raken chronisch ondervoed.

Voor jonge kinderen heeft chronische ondervoeding ernstige en blijvende gevolgen.



## **Samen doen**

Daar willen we samen met u wat aan doen. Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten -lokale landbouwmethode en gewassen die zijn aangepast aan het lokale klimaat. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

**Land:** Indonesië, Guatemala

**Doelgroep:** Boerengemeenschappen

**Thema:** Voedselzekerheid

## Hoe kunt u helpen?

Alle steun is welkom. Uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.

## Steun Adventsactie

**U kunt uw donatie overmaken  
op het volgende gezamenlijke rekeningnummer:**

**RK Parochie H. Johannes de Doper  
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status)  
onder vermelding van "Adventsactie".**

**Ook kunt u uw gift deponeren in de daarvoor bestemde collectebus in  
uw eigen parochiekerk.**

(Bron: [www.bisdom-roermond.nl](http://www.bisdom-roermond.nl))

## ‘De Middelaarse kerk is fijne plek voor een kerstconcert’

### Ensemble Omnes Terminos

Ze treden overal in het land op, vertelt organist Jeroen Pijpers. “Maar het kerkje van Middelaar vinden we een heel fijne, leuke plek om onze muziek te laten horen. Ook het verhaal achter de kerk vinden we mooi: vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar prachtig herbouwd. We komen in december graag terug om weer een kerstconcert te geven.”

In september 2022 trad het ensemble Omnes Terminos voor het eerst op in de Middelaarse kerk, tijdens Open Monumentendag. Dat beviel bij het publiek én de musici zo goed, dat twee kerstconcerten volgden. Opnieuw waren de reacties van de circa honderd bezoekers enthousiast. Op 22 december volgt het derde concert.

“We hebben het een tijdje rustiger aan gedaan”, zegt Pijpers. “Onze sopraan, Margarita Celmina, is in september bevallen van een zoon. Violiste Irina Trajkovska en ik hebben naast onze optredens ook nog

allerlei werkzaamheden. Maar nu pakken we de draad weer wat meer op.”

## Grenzen

Het drietal leerde elkaar kennen op het Conservatorium in Maastricht en richtte daar Omnes Terminos, wat losjesweg ‘mensen van over de grenzen’ betekent. De naam verwijst naar de herkomst van het muzikale drietal: Margarita is afkomstig van Letland, Irina komt uit Macedonië en Jeroen uit Zutphen. De muziek die ze ten gehore brengen, komt ook van alle windstreken. Zo brengen ze op 22 december onder meer een Letse psalmencyclus ten gehore, een ode aan Margarita’s geboorteland. Vanwege de adventstijd klinken er bijvoorbeeld ook Mariagezangen en Engelse kerstliederen.



De prachtige muziek van drie begaafde musici, in combinatie met een sfeervol door kaarsen verlicht kerkje in kerstsfeer, levert gegarandeerd een gedenkwaardige avond op.

## Kerstconcert

Het kerstconcert van het trio Omnes Terminos wordt georganiseerd door de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar begint op **zondag 22 december om 16.00 uur**. Kaartjes à € 20,- zijn verkrijgbaar via [www.kamermuziekmookenmiddelaar.nl](http://www.kamermuziekmookenmiddelaar.nl) of voor aanvang van het concert in de kerk. Na afloop wordt onder de kerktoren glühwein en warme appelsap geschonken.

*Dit concert valt buiten de zesconcertenkaart, die geldig is voor de concerten in Mook*

# De Middelaarse processie en “d’n hemel”

In Middelaar vond vroeger elk jaar een bijzondere gebeurtenis plaats die het hele dorp samenbracht: de Middelaarse processie. Deze processie was niet zomaar een optocht, maar een traditie vol symboliek en religieuze devotie.

Centraal in de processie stond het baldakijn, dat werd gebruikt om de geconsacreerde hostie in een monstrans (het Allerheiligste Sacrament) te overkappen en te beschermen. Het baldakijn, ook wel hemeldak genoemd, stond in de Middelaarse volksmond bekend als “d’n hemel”. Het baldakijn dak was bekleed met een goudgeel doek en symboliseerde de eerbied en het respect voor het sacrament dat eronder werd gedragen.

Het dragen van “d’n hemel” was toevertrouwd aan vier kerkmeesters, die gehuld waren in lichtblauwe sjerpen met een witte pluim over hun schouder.

De sjerpen symboliseerden de waardigheid en het gewicht van de taak die de dragers op zich namen.



Elk jaar kwamen er twee priesters vanuit het nabijgelegen klooster van St. Agatha naar Middelaar om, samen met de pastoor van Middelaar, het Allerheiligste Sacrament te dragen.

De processie trok, onder muzikale begeleiding van fanfare St. Caecilia, door de met witgele processievlaggen versierde straten van Middelaar. Bruidsmisjes in witte jurken strooiden bloemen terwijl de stoet voortging.

Langs de route stonden rustaltaren opgesteld: zorgvuldig versierde plekken waar de processie even halt hield. Hier werd dan van priester gewisseld, die vervolgens de monstrans overnam en verder droeg naar het volgende rustaltaar.

Tijdens de Open Monumentendag op 15 september werd het oude baldakijn, dat nog steeds zorgvuldig bewaard wordt, tentoongesteld in

de toren van de kerk. Samen met het processievaandel en de monstrans vormde het een tastbare herinnering aan een voorbije traditie die de tand des tijds niet heeft doorstaan.

Naast deze tastbare herinneringen zijn we nog op zoek naar foto's en aanvullende verhalen over de Middelaarse processie. Het zou mooi zijn als op zo'n foto ook het baldakijn te zien is. U kunt hiervoor mailen naar [j.h.j.derks65@gmail.com](mailto:j.h.j.derks65@gmail.com).

*Bron: Pierre Venbrux*

## **Gemengd Koor Molenhoek bestaat 50 jaar**

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het gemengde kerkkoor Molenhoek heropgericht werd na een roerige periode in onze parochie.

Destijds was het een koor van 42 leden; inmiddels zijn er nog 12 leden over. Het is duidelijk: het koor wordt kleiner, ouder en grijzer.

Zeker wanneer het koor voltallig is, kunnen we op dit moment - onder leiding van onze organiste Phily Leyendeckers - nog een aardig, deels meerstemmig, repertoire ten gehore brengen.

Dit jubileum hebben ze gevierd op zondag 24 november tijdens de eucharistieviering in Molenhoek.

Iedereen - en met name oud-koorleden - waren van harte uitgenodigd om dan te komen luisteren.



Na afloop van de dienst waren alle aanwezigen van harte welkom om in de sacristie onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij, even met de koorleden stil te staan bij hun 50-jarig jubileum.

# Gerardus kalender 2025

*Elke dag een beetje spirit*

**Kosten: € 10,50**

De Gerarduskalender is een scheurkalender : elke dag een beetje spirit!

## **Op de voorkant:**

elke dag een spreuk  
om de dag goed mee te beginnen

## **Op de achterkant:**

moppen, gedichten  
bezingingsteksten  
puzzels, informatie



De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)).

## **Verkoop adressen:**

Mevr. Kersten Fazantstraat 33 Gennepe

Tel: 06 55925833; Email: [chpm.kersten@gmail.com](mailto:chpm.kersten@gmail.com)

Dhr. V. Bergen Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek

Tel: (0485) 515667 / 06 13143900

## **Diaconie**

## **Kerktaxi**

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de contactpersoon in uw eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51

Mook: Michiel Bakker, 024 696 19 35

Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30

## VIERINGEN IN MMM 7 dec 2024 – 2 februari 2025

- 7/8 dec 2<sup>e</sup> zondag van de Advent**  
za 19.00 u. **Middelaar** Mis  
*Intentie: Theo van Schaijk*  
zo 11.00 u. **Molenhoek** Mis  
*Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen*
- di 10 dec **Molenhoek** 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis  
do 12 dec **Molenhoek** 9.00 u. géén Mis  
vr 13 dec **Mook** 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans  
**Molenhoek** 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
- 14/15 dec 3<sup>e</sup> zondag van de Advent**  
zo 9.30 u. **Mook** Mis  
di 17 dec **Molenhoek** 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis  
do 19 dec **Molenhoek** 9.00 u. géén Mis  
vr 20 dec **Mook** 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans  
**Molenhoek** 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
- 21/22 dec 4<sup>e</sup> zondag van de Advent**  
zo 11.00 u. **Molenhoek** Mis  
*Intenties: overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry*  
di 24 dec **Middelaar** 18.00 u. Mis Kerstavond  
*met zang door de cantorgroep*  
*Intenties: Thé Janssen en Willy Janssen - Weijers*  
wo 25 dec **Mook** 9.30 u. Mis Eerste Kerstdag  
**Molenhoek** 11.00 u. Mis Eerste Kerstdag  
vr 27 dec **Mook** 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans  
**Molenhoek** 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding
- 28/29 dec H. Familie**  
zo 9.30 u. **Mook** Mis  
di 31 dec **Molenhoek** 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis  
do 2 jan **Molenhoek** 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding  
vr 3 jan **Mook** 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans  
**Molenhoek** 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding



<b>4/5 jan</b>	<b>Openbaring des Heren</b>
za 19.00 u.	<b>Middelaar Mis</b>
zo 11.00 u.	<b>Molenhoek Mis</b>
	<i>Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse</i>
di 7 jan	<b>Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis</b>
do 9 jan	<b>Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding</b>
vr 10 jan	<b>Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans</b>
	<b>Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding</b>
<b>11/12 jan</b>	<b>Doop van de Heer</b>
zo 9.30 u.	<b>Mook Mis</b>
di 14 jan	<b>Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis</b>
do 16 jan	<b>Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding</b>
vr 17 jan	<b>Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans</b>
	<b>Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding</b>
<b>18/19 jan</b>	<b>2<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>
zo 9.30 u.	<b>Middelaar Mis: Patroonsfeest St. Sebastianus met Gilde</b>
	<i>Gildemis met zang door de cantorgroep</i>
zo 9.30 u.	<b>Mook Mis: Patroonsfeest H. Antonius Abt met Gilde</b>
zo 11.00 u.	<b>Molenhoek Mis</b>
di 21 jan	<b>Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis</b>
do 23 jan	<b>Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding</b>
vr 24 jan	<b>Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans</b>
	<b>Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding</b>
<b>25/26 jan</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>
zo 9.30 u.	<b>Mook Mis</b>
di 28 jan	<b>Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis</b>
do 30 jan	<b>Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding</b>
vr 21 jan	<b>Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans</b>
	<b>Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding</b>
<b>1/2 febr</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>
za 19.00 u.	<b>Middelaar Mis: Patroonsfeest H. Brigida</b>
zo 11.00 u.	<b>Molenhoek Mis</b>
di 4 febr	<b>Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis</b>
do 6 febr	<b>Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding</b>
vr 7 febr	<b>Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans</b>
	<b>Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding</b>

# Overzicht Doordeweekse Vieringen

Dinsdag	18.30 Rozenkransgebed 19.00 Eucharistie	Molenhoek
Woensdag	9.00 Eucharistie	Milsbeek
Donderdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur	Molenhoek
Vrijdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans	Mook

## Openstelling kerk Molenhoek op zondag

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van 11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje. Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de woensdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur.

## Mothers Prayers (Biddende Moeders) in Molenhoek

Al geruime tijd kwamen de Biddende Moeders om de twee weken op een woensdagochtend bij elkaar om te bidden voor hun kinderen en kleinkinderen.

***Deze bijeenkomsten zijn voortaan op de maandagochtend.***

***Ook de tijd is veranderd: 9.30 – 10.30 uur.***

*Voor de exacte data en de locatie graag contact opnemen met Maria José Kaanders, tel. 024 696 33 00.*



## **CONTACT VOMMMM**

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via [administratie@vommmm.nl](mailto:administratie@vommmm.nl)

Website: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)

## **PASTOOR VOMMMM**

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: [pastoor@tmiedema.nl](mailto:pastoor@tmiedema.nl)

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).

Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

## **KERKBESTUUR VOMMMM** St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum

E-mail: [kerkbestuur@vommmm.nl](mailto:kerkbestuur@vommmm.nl)

Voorzitter: pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Jacq Thomassen-Mans

Penningmeester: Rob Peperzak

Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen

Lid: André Kolodziejak

Extra leden: vacatures

## **PAROCHIE NIEUWS**

Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)

Volgende uitgave: 1 februari 2025

Kopij parochieblad: vóór 16 januari 2025 inleveren [eljongen@xs4all.nl](mailto:eljongen@xs4all.nl)

Coördinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223;

Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492;

Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.

Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw coördinator van de bezorging.

**MIDDELAAR** – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).  
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 024 6961782; Diny Rohrbach,  
06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,  
Carla Wienhofen, 06 38373223 .

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,  
lia.leijen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.

Contactpersoon koster: Wienand Wienhofen, 06 22306791.

Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en  
kerkgebouw.

Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

**MOOK** – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024  
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184

Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.

Misintenties: tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Wil Wijers, Hüsenhof 61, 6561 GC Groesbeek,  
06 24283760

Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St.

Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

**MOLENHOEK** – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.

Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024  
3583181.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: parochiemolenhoek@vommm.nl of Elena Jongen 024  
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.

Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181.

Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw.

Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386  
alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.