

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 9, NO. 5 - AUGUSTUS 2024



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Berichten en mededelingen vanuit de Parochiefederatie VOMMMM	pag. 2-11
- Verslag bijeenkomst Ottersum m.b.t. fusieplan	pag. 2-7
- Bedevaart naar Kevelaer 8 oktober 2024	pag. 8
- KGZ De Volharding uit Valkenswaard zingt op 22 september om 11.00 uur in kerk van Milsbeek	pag. 8-9
- Eerste communie 2025	pag. 9
- Regiodag biddenden moeders	pag. 10
- Roostervieringen VOMMMM	pag. 11
Parochieberichten	pag.12
Kerngroep parochie Ottersum, oproep	pag. 13
Schema diensten VOM	pag. 14-16
Vrijwilligers gevraagd ter versterking van het groen-team van onze parochie	pag. 17
Wie, wat, waar	pag. 18-19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 7 december 2024

Inleveren kopij: 21 november 2024

Inleveren via e-mail: parochiebladottersum@ziggo.nl

BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM



**Pastoraal verantwoordelijke:
Pastoor Theo Miedema**

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek
Website: www.vommmm.nl**

VERSLAG BIJEENKOMST OTTERSUM M.B.T. FUSIEPLAN

Inleiding pastoor Miedema op 28 mei 2024

Pastoor heet iedereen welkom. Ieder heeft gehoord dat er veranderingen op komst zijn. We zijn een samenwerkingsverband van 6 parochies. Het voornemen is om per 1 januari 2025 een fusie parochie te worden. Deze nieuwe parochie krijgt ook een nieuwe naam. Pastoor geeft aan dat hij binnengekomen is in een parochiefederatie. Het pastoraal team bestond toen uit 2 personen; nu nog maar uit 1. Dat is eigenlijk te weinig. We hebben nu al 1 kerkbestuur voor 6 parochies. Er is ook al een gezamenlijke jaarrekening die is samengesteld uit de jaarrekeningen van de 6 afzonderlijke parochies.

Inleiding Rudy de Kruijff

Rudy heeft ervaring met parochiefusies. Hij is voormalig pastoor van een fusieparochie. Hij heeft altijd hart voor de RK-kerk gehouden.

Voorafgaand aan deze avond is er al veel gebeurd in de kerk plaatselijk maar ook mondiaal. Om een schets te geven hoe het RK-landschap veranderd is, leest Rudy een stuk voor uit het boek: Mijn vader was priester van Katja Kreukels.

De wereld is klein geworden en veranderd; op internet kan veel opgezocht worden. Mensen maken andere keuzes; het kerkbezoek is teruggelopen. Dus moet er iets veranderen. Moeten we afscheid nemen van de kerk (rouwverwerking) of zetten we in op het uitdragen van de boodschap van het RK-geloof. In dat geval moet ons geloof wel afgestoft worden. Aan ons de keuze: nemen we afscheid of gaan we voor nieuw elan.

Antwoorden op de vragen parochieavond Ottersum

1. *Wat trekt me aan in deze parochie? Waar ben ik trots op?*

- Onze mooie dorpskerk
- De harmonie tot nu toe
- De verbondenheid tussen de medegelovigen
- De gemeenschap
- De saamhorigheid
- Het aantal vrijwilligers; het vrijwilliger-zijn
- Het samen kerk-zijn gestalte geven
- Tot 2005 was ik trots op de onderlinge betrokkenheid en de ruimte om als kerk ruimdenkend in de maatschappij mee te bewegen
- Cantica Nova; samen vieringen maken, samen met parochianen zingen, samen kerk zijn
- Het steeds ontmoeten van een groep mensen en als je er niet bent, word je gemist
- De trouwe kerkbezoekers
- Ik ben trots op de hier aanwezige mensen die in het verleden in de opbouw van de kerk meegewerkt hebben
- Dat ik naar de kerk kan gaan
- Het kunnen thuiskomen in de kerk
- De cultuurhistorische waarde van onze kerk
- Onze koren
- Mee mogen doen met de vieringen
- Trots op de kerkklokken
- Trots op de kunst in de kerk
- Actief, kerk, samen, sfeer
- Het vieren van de H. Mis
- Een gebouw van rust, steun en bezinning
- Gekend te worden door medeparochianen

2. *Wat stoot me af in onze parochie? Wat maakt me boos/verdrietig?*

- Onze kerk moet voor meer doeleinden gebruikt worden; iedereen die dat doet, doet dat met respect, zorg en liefde
- Jongere pastoors die moeilijk doen
- Aangestelde pastoors die veel hebben afgebroken van wat opgebouwd was
- Dat er veel kritiek en negatieve reacties naar pastoor en kerkbestuur gaan
- Gebeurtenissen en besluiten die in het verleden zijn gemaakt

- Het niet meebewegen met de maatschappij
- Dat veel oude getrouwe vrijwilligers afscheid nemen wegens gebrek aan waardering
- Dat er geen streep gezet kan worden onder het verleden
- Dat er vaak in “moeilijkheden” gedacht wordt
- Dat er zo weinig kerkgangers zijn
- Dat preken niet aansluiten bij de huidige tijd
- Dat geen woord- en communievieringen meer mogen worden gehouden
- Dat vrijwilligers aan de kant gezet zijn
- Dat de gemeenschap klein geworden is
- Dat het kerkgebouw onderhoud nodig heeft; het huidige onderhoud is niet optimaal
- Weinig belangstelling van de jongeren
- Dat de katholieke kerk te star is
- De kaalslag op het kerkhof
- Dat de kerk uit ons dorp kan verdwijnen
- Het zomaar verhuren van de pastorie
- Dat onze centen naar een andere parochie gaan
- Dat de fusie een afstand creëert

3. Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie?

- Meedenken in kerngroep en parochie met een open blik naar de mogelijkheden
- Die is afhankelijk van het besluit over een fusie
- Alleen in de eigen parochie
- Niets
- Dat wat ik nu doe
- De samenwerking met andere parochies
- Erbij zijn
- Diensten bijwonen als die weer maatschappij gekoppeld zijn
- Cantica Nova begeleiden en zingen
- De geldelijke middelen van de parochie Ottersum moeten in Ottersum blijven
- Iedere parochie zou een contactpersoon moeten hebben die in verbinding staat met pastoor
- Jongeren betrekken bij de parochie
- Hand- en spandiensten
- De kerk bezoeken 1x per maand
- Als de fusiekerk in Molenhoek komt, ga ik in Gennep naar de kerk

- Vrijwilligerswerk
- Meedenken over de toekomst
- Zingen in het koor
- Interesse tonen en het proces volgen
- Iemand in het kerkbestuur die echt betrokken is bij de parochianen en niet zakelijk
- Alle banken uit de kerk zodat de kerk beschikbaar is voor het dorp als er iets te doen is
- Dat de kerk deels blijft bestaan voor ons geloof en parochianen en dat het overige deel gedeeld wordt met het dorp voor een dorpsgemeenschapsgebouw

Discussie met de aanwezige parochianen naar aanleiding van de vragen met antwoorden.

Een aanwezige vindt dat er in de loop der jaren veel dingen verdwenen zijn zoals de woord- en communievieringen. Die zijn in 2005 gestopt. Deze vieringen waren geliefd in Ottersum. Het mocht niet meer. Alleen de H. Mis mocht nog maar gevierd worden. Het bisdom legde dat op. Er is veel meer kerk dan alleen de H. Mis. Door het stoppen van deze vieringen, is er meer gestopt. Hele gezinnen haakten af. Vele vrijwilligers haakten af.

Een priesterstudent pleitte in het “Geloofsgesprek” (een tv-programma) om meer flexibiliteit van de priester. In dat geloofsgesprek werd duidelijk dat in andere bisdommen woord- en communievieringen wel mogelijk zijn. Aanwezige vraagt hoe dat kan. We belijden toch allemaal hetzelfde geloof? De uitleg is dat het RK-geloof een mondiale godsdienst is. Verschil in historie, cultuur en volksaard zorgen ervoor dat er verschillen zijn in het vieren van het RK-geloof.

Een uitspraak: Het geloof moet je raken; als je het niet raakt, kun je het niet uitdragen. Als het geloof mensen raakt, heeft het geloof toekomst.

Een aanwezige vertelt dat pastoor in de mis vertelde dat 1 persoon tot geloof gekomen was. Wat is de waarde van 1 gelovige als alle mensen die nu nog de kerk bezoeken steeds ouder worden.

Een uitspraak: Als je mensen hebt die ergens positief over spreken, kan dat een aanzuigende werking hebben op andere mensen. Dat zal niet in groten getale zijn.

Hoe komt het dat de kerk ineens in elkaar zakt? Dat komt niet alleen door de negatieve gedachten die er zijn.

Bijvoorbeeld vroeger als je op zondag niet naar de kerk ging, ging je rechtstreeks naar de hel. Het is een groot verlies dat de biecht niet meer gehoord wordt. Mensen konden daarin hun last kwijt.

Een aanwezige was niet gecharmeerd van de missen in zijn jeugd. Daarentegen de beatmissen raakten hem wel. Daarna werd alles formeler. Daar zijn we veel mensen kwijtgeraakt.

Als je zegt dat je katholiek bent, word je voor gek versleten; vertelt een aanwezige. Hij was er trots op dat zijn neefje voor zijn verjaardag een bijbel wilde hebben.

Er ligt een voornemen tot fuseren. Een aanwezige vindt dat zorgelijk. De kerk in Ottersum moet niet slapende worden. Als dat zo is, gaat het leven eruit. De kerk is zo mooi; die zou opengesteld moeten worden. Of geef een andere maatschappelijke bestemming aan ons kerkgebouw.

Het gebouw is mooi en moet niet verloren gaan. De kerk van Ottersum is een rijksmonument en zal daarom sowieso niet verloren gaan. Het wordt geen MFC meer; die bestemming is ingevuld. Het hele dorp zou kunnen meedenken over de herbestemming van het kerkgebouw.

Aanwezige merkt op dat Ottersum een gezonde parochie is. Wat gaat er met de financiële middelen gebeuren? Het antwoord: alle financiële middelen eigendom van de 6 parochies, zullen eigendom worden van de nieuwe parochie. Ook de nieuwe parochie heeft financiële middelen nodig. De kerk van Ottersum is ook van binnen een kunstwerk. Wat gebeurt er met de gelden als ons kerkelijk kunstbezit verkocht gaat worden? Het bisdom is geen eigenaar van kerk of kerkkunst. Het beslist wel mee als deze zaken verkocht gaan worden.

Als alle financiële middelen op een hoop gegooid worden, heeft het Steunfonds in Molenhoek geen betekenis meer. In 5 parochies kan men een bijdrage doen voor onderhoud van het kerkgebouw. Maar deze zijn lang niet genoeg om de kerkgebouwen te kunnen onderhouden. De situatie in Molenhoek is anders; daar is een Steunfonds. Het Steunfonds staat los van de parochie Molenhoek. Het Steunfonds draagt bij als de parochie financiële middelen te kort heeft. Het kerkbestuur gaat hierover in gesprek met het Steunfonds.

Genoemd wordt dat de kerk van Ottersum veel gronden bezit.

Een suggestie voor een nieuwe naam van de nieuwe parochie is: Lambertus, Christus Koning, Norbertus.

Een aanwezige vraagt zich af wat de mensen die niet meer naar kerk de komen beweegt om niet meer te komen. Waarom laten mensen zich begraven op een natuurbegraafplaats? Waarom laten mensen zich cremen? Crematies zijn een verdienmodel. Er is afstand tussen mens en kerk.

Hij vindt dat pastoor zijn niet gekoppeld moet zijn aan een bepaald geloof. Belangrijk zou moeten zijn dat de voorganger je weet te raken. In het verleden werd een kerstmarkt gehouden buiten voor de kerk. Het was slecht weer en men wilde graag de markt in de kerk houden. Dat mocht niet. Aanwezigen beamen dat het niet om de regels gaat maar om de intentie.

Een aanwezige wordt verdrietig van het feit dat pastoor en KB nog steeds kritiek krijgen over dingen waar ze niets aan kunnen doen; het betreft dingen die liggen in een wat verder verleden.

Vroeger waren er veel vrijwilligers; nu niet meer.

Misschien is daarom een natuurbegraafplaats populair.

Die natuurbegraafplaats wordt tenminste onderhouden.

In het bisdomblad stond dat begraafplaatsen natuurparken moeten worden.

Op een natuurbegraafplaats heb je de eeuwige rust. Een begraafplaats kent geen eeuwige rust omdat in het verleden er niet meer genoeg plek zou zijn.

Een graf op de begraafplaats kan verplichtingen scheppen voor de nabestaanden. Veel mensen hebben geen nabestaanden die in de toekomst voor hun graf kunnen zorgen.

Een begraafplaats in de buurt biedt de mogelijkheid om een eigen donatie te doen om het graf voor een bepaald aantal jaren de laten onderhouden.

In de uitnodigingsbrief staat dat bepaalde besluiten onafwendbaar lijken. Daarmee wordt bedoeld dat doorgaan op de huidige weg, onmogelijk is. Het kerkbestuur benadrukt nogmaals dat alles nog open is.

Kapelaan Sebastiaan is recentelijk 50 jaar geworden. Dat is groots gevierd in zijn huidige parochie.

Vroeger waren de makers van de woord- en communievieringen de oren en ogen van de parochie. Nu pastoor op afstand woont, werkt dat mechanisme niet meer.

BEVEVAART NAAR KEVELAER 8 OKTOBER 2024

Programma:

- 10.00 uur Kleine Kruisweg Pastoor Miedema zal hierin voorgaan.
- 11.00 uur Heilige Mis in de Sacramentskapel, Pastoor Sniijders en Pastoor Miedema gaan voor in de Eucharistieviering.
- 12.00 uur Middageten in het Priesterhuis.
(Kosten middageten € 17,00 p.p.)

Afsluiting: Samen naar de genadekapel.

Graag aanmelden voor maandag 30 September:

Bij aanmelding kosten middageten betalen bij Carla Kersten,
chpm.kersten@gmail.com Tel: 06 55 92 58 33

Gennepe, Heijen, Afferden, Bergen, Siebengewald,
VOMMMM

Met vriendelijke groeten
Carla Kersten



KONINKLIJKE GEMENGDE ZANGVERENIGING DE VOLHARDING UIT VALKENSWAARD

**KGZ De Volharding uit Valkenswaard zingt op 22 september om
11.00 uur de mis in de kerk van Milsbeek.**

Het koor zal tijdens de Heilige Mis een aantal stukken ten gehore brengen, waaronder de *Messe Br in F* van Theodore Dubois. Daarnaast zingt het koor een aantal wisselende gezangen, waaronder de prachtige *Cantique de Jean Racine* van Fauré.

Het geheel wordt verzorgd onder leiding van dirigent Rob Jacobs en begeleid aan het orgel door Frans van Tuijl.

Dirigent Rob Jacobs

Rob Jacobs is afkomstig uit Wellerlooi en afgestudeerd aan het Conservatorium te Maastricht. Daarnaast heeft hij zich aan het Conservatorium in Tilburg verder bekwamd in hofabra-directie, trompet en klassiek gitaar. Bovendien volgde hij workshops strijkorkest en lichte muziek. Rob heeft ervaring met koren, harmonieën en jeugdorkesten en begeleidt momenteel enkele koren en orkesten in zuidoost Brabant en Limburg.

Het koor heeft een uitstapje gepland in de regio en doet de kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan om bij te dragen aan het nieuwe initiatief van de Vredestuin. De collecte is dan ook bestemd voor de totstandkoming van de nieuwe tuin achter de kerk. Aansluitend krijgt een het koor een kopje koffie en een broodje in het Trefpunt.

Van harte bent u uitgenodigd voor de H. Mis. Toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage in de collecte is welkom.



EERSTE COMMUNIE 2025



Op **woensdag 9 oktober** om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een **informatieavond** voor ouders die overwegen hun kind de Eerste Communie te laten doen.

Voor deze avond graag van tevoren aanmelden bij Elena Jongen, communie@vommmm.nl of 06 14 54 31 03.

De leerlingen in de groepen 4 van de basisscholen in de VOMMMM-parochies ontvangen hierover een brief via school.

Aanmelding voor de Communie:

Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld. Dit kunt u na de informatieavond ook downloaden via www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Communie.

REGIODAG BIDDENDE MOEDERS

Dinsdag 17 september 2024

Parochiezaal van de Heilig Hartkerk
(Ingang parochiezaal: Nassaustraat)
Mgr. Driessenstraat 2
6043 CVRoermond



We willen u van harte uitnodigen voor deze dag om vrijblijvend kennis te maken met Biddende Moeders. Het is een dag van ontmoeting, gebed en inspiratie.

In meer dan 100 landen, waaronder Nederland, zijn gebedsgroepen van biddende moeders. Ook in Limburg zijn groepen die wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en andere intenties wereldwijd. Door het gezamenlijk bidden ontstaat er een onderlinge band. Er hebben al mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht om goed met situaties om te gaan.

Op deze dag zijn alle vrouwen welkom: jong en ouder, moeders/oma's, zowel de fysieke moeders/oma's als de geestelijke moeders.

Programma

- 09.30 uur Ontvangst, koffie en thee
- 10.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders
- 11.00 uur Gebedsuur: bidden voor onze kinderen, kleinkinderen en andere intenties
- 12.00 uur Lunch: koffie, thee wordt verzorgd. S.v.p. lunchpakket zelf meenemen
- 13.00 uur Middagprogramma met een inleiding
- 14.30 uur Eucharistieviering
- 15.30 uur Einde dag

Voor de onkosten wordt indien mogelijk 5 euro per persoon gevraagd. Het is 12 minuten lopen vanaf station Roermond. De bussen 794 en 101 brengen je er in een paar minuten heen.

S.v.p. aanmelden of informatie

wiesmom@kuriakon.nl 0475-589135

Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg.

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Zelderh.	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
31 aug/1 sept.		9.30		19.00		11.00
7/8 sept.	19.00				9.30	
14/15 sept.	19.00	9.30				za. 14.00 Sinulog zo. 11.00
21/22 sept.			11.00	19.00 H. Lambertus	9.30	
28/29 sept.		9.30		19.00		11.00
do. 3 okt.				19.00 Rieth.		
5/6 okt.	19.00		11.00		9.30	
12/13 okt.		9.30	za. 17.00 KV	19.00		11.00
19/20 okt.	19.00		11.00		9.30	
26/27 okt.		9.30 zeg. graven		19.00		11.15 zeg. graven
27 okt.	16.00 Allerz.			15.00 Allerz.		
2/3 nov.	19.00		11.00 zeg. graven		9.30 zeg. graven	
vr. 8 nov.			18.00 St. Mrt.			
9/10 nov.		9.30	za 17.00 KV	19.00		11.00
16/17 nov.	19.00		11.00		9.30	
23/24 nov.		19.00 CN		9.30		11.00
30 nov/1 dec.	19.00		11.00		9.30	
7/8 dec.		9.30	za. 17.00 KV 14.00 KBO Trefpunt	19.00		11.00
do. 12 dec.						
14/15 dec.	19.00		11.00		9.30	

Rieth = Mariakapel aan de Riethorsterweg in Plasmolen
 zeg. grav. = aansluitend zegening van de graven
 CN = m.m.v. koor Cantica Nova

KV = Kinderviering
 St. Mrt. = Sint-Maarten



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Mechtilda Johanna (roepnaam Zus) Verbeet-Franken, weduwe van Jan Franken. Geboren te Groesbeek op 28-03-1926 en overleden te Gennep op 29-06-2024. Na de uitvaartdienst in Ottersum op 05-07-2024 heeft de crematie plaatsgevonden in Venray.



Koos Kamps-Urselmann, echtgenote van Piet Kamps. Geboren op 09-08-1932 te Bergen en overleden op 04-08-2024 te Boxmeer. De uitvaartdienst, met aansluitend begravenis, heeft plaatsgevonden in Ottersum op 09-08-2024.



Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.

De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

Kerngroep parochie Ottersum

**** OPROEP ****

De Kerngroep van de parochie Ottersum bestaat uit een aantal vrijwilligers die samen de belangen behartigen voor het welzijn van de parochianen en de parochie in ons dorp Ottersum.

**Samen gaan we in gesprek met mensen uit ons dorp
om de leefbaarheid en de binding
in en met onze parochie in stand te houden,
waarbij het monumentale pand,
de kerk, het middelpunt van ons dorp is.**

Verder zorgen wij voor uitvoering van besluiten, welke door het overkoepelend kerkbestuur van VOMMMM worden genomen.

Dit is, in een notendop verteld, het mooie en dankbare 'werk' waar wij ons, als vrijwilligers van deze parochie, voor inzetten.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je graag meepraten; dat kan!

MELD JE AAN voor het a.s. Kerngroep-overleg
op 3 oktober a.s. - 19.30 uur - 'achteringang kerk'.

**** WELKOM ****

Voor vragen en aanmelding:

TELEFOONNR.: 06 – 42988576 (di. 13.30-16.00 u.)

EMAIL: parochieottersum@vommmm.nl

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 31 augustus-6 september: 22^{ste} Zondag door het jaar
Zondag 1 september 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
met huldinging van 2
jubilarissen van het koor.
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Anja Cartledge-Snijders; Gerrit Pubben en Dien Pubben-Gerrits, May Smits-Pubben en Maria Pubben-Peters; leden en overleden leden van het Herenkoor.

Woensdag 4 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 7-13 september: 23^{ste} Zondag door het jaar
Zaterdag 7 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 11 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 14-20 september: 24^{ste} Zondag door het jaar
Zaterdag 14 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 15 september 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Theo en Pedro Artz en overleden familie Artz-van de Loo; Fien van Bergen-Sloot en Koos van Bergen.

Woensdag 18 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 21-27 september: 25^{ste} Zondag door het jaar
Zondag 22 september 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 25 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 28 september- 4 oktober: 26^{ste} Zondag door het jaar
Zondag 29 september 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; alle oud-pastors van de parochie.

Woensdag 2 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 5-11 oktober: 27^{ste} Zondag door het jaar
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 6 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 12-18 oktober: 28^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 12 oktober 17.00 uur: kinderviering Milsbeek

Zondag 13 oktober 9.30 uur:
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 16 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 19-25 oktober: 29^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 20 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 23 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 26 oktober-1 november:

30^{ste} Zondag door het jaar/ Allerzielen

Zondag 27 oktober 9.30 uur:
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor

Allerzielenviering, met aansluitend zegening van de graven.

Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Lambert Hopman en Maria Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings; Huub Coopmans; Harrie Giesbers, ouders Hopman-Hopmans en ouders Giesbers-Hopman; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie.

Woensdag 30 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 2-8 november: 31^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 2 november 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 3 november 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 6 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 9-15 november: 32^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 9 november 17.00 uur: kinderviering Milsbeek

Zondag 10 november 9.30 uur:
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Kai

Woensdag 13 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 16-22 november: 33^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 16 november 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 17 november 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 20 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 23-29 november: Christus Koning

Zaterdag 23 november 19.00 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Cantica Nova

Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: leden en overleden leden van buurtvereniging de Panovensche Hei; Francisca Maria Huisman-van de Berg en overleden familie; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 27 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 30 november- 6 december: 1^e Zondag van de Advent

Zaterdag 30 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 1 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 4 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 7-13 december: 2^e Zondag van de Advent

Zaterdag 7 december 17.00 uur: Kinderviering Milsbeek

Zondag 8 december 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Leonardus Verhúlsdonk en Maria Konings, Trees, Frans, Gerrie en Alfred; Harry Krebbers.

Woensdag 11 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 14-20 december: 3^e Zondag van de Advent

Zaterdag 14 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 15 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 18 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 21-27 december: 4^e Zondag van de Advent/Kerstmis

Zondag 22 december 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Carla Weijers-Fransen.

Dinsdag 24 december 20.00 uur:

kerk Ottersum

**Kerstviering met Herenkoor
en Cantica Nova.**

Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie.

Woensdag 25 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Donderdag 26 december 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide

Week 28 december- 3 januari: feest H. Familie

Zaterdag 28 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 29 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

ter versterking van het groen-team van onze parochie

**** OPROEP ****

Het groen-team bestaat uit een aantal vrijwilligers die wekelijks (of tweewekelijks) een aantal uurtjes in de morgen zorgdragen voor het schoffelwerk en onkruid vrijhouden van het Kerkhof.

Heb jij misschien nog enkele uurtjes per week vrij en zou jij het groen-team willen komen ondersteunen dan ben je van harte welkom!

Vele handen maken licht werk,
en met die handen kunnen we het kerkhof onkruidvrij houden want deze plek zal nooit uit onze parochie verdwijnen.
Het blijft één van de middelpunten in ons dorp.

Bij voorbaat Hartelijk Dank voor je Bijdrage

Voor vragen en aanmelding:

TELEFOONNR.: 06 – 42988576 (di. 13.30-16.00 u.)

EMAIL: parochieottersum@vommmm.nl

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.

Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 20,00. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) op pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

Bankrekeningen Kerk en Parochie:

NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties

NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
VOMMMM-telefoon:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

