

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 8, NO. 2 - MAART 2023



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit de Parochiefederatie VOMMMM	pag. 3-14
- Woord van Pastoor	pag. 3-4
- Vastenbrief 2023 bisschop Harrie Smeets	pag. 4-5
- Update gezondheidssituatie bisschop Smeets	pag. 6
- Mothers Prayers	pag. 6-7
- Inzamelingsactie voor Oekraïne	pag. 7
- Vastenactie 2023: Mensen onderweg	pag. 8-9
- Palmпасen: ontmoeting jong en oud	pag. 9-10
- Bedevaart naar St. Gerardus in Wittem	pag. 11
- Verhuur ruimten boven sacristie Molenhoek	pag. 12
- Tarief verlenging grafrechten	pag. 12
- Plaatsen antennes T-Mobile	pag. 13
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 14
Parochieberichten	pag. 15
Cantica Nova	pag. 16
Schema diensten VOM	pag. 17-19
Tien jaar paus Franciscus	pag. 19
Verlichting kerkklok, 'het begin is gemaakt'	pag. 20
Wie, wat, waar	pag. 21-22



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 8 mei 2023

Inleveren kopij: 22 april 2023

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Nu carnaval achter de rug is, is de vastentijd begonnen. De veertigdagentijd valt samen met het begin van de meteorologische lente, tenzij Pasen heel vroeg valt. Tegenwoordig is het vasten niet meer vanzelfsprekend, alhoewel veel mensen zich aangesproken voelen door een bepaalde manier van 'vasten'. In deze uitgave van Parochie Nieuws een artikel van pastoor Theo Miedema over de Veertigdagentijd alsook de vastenbrief van onze bisschop Harrie Smeets.

In deze uitgave ook een uitgebreid verhaal over plaatsing 5G antennes van T-Mobile in de kerktoren in Ottersum.

Nu iets om over na te denken.

De wereld is helemaal aan het veranderen, zo ook de kerk in onze parochie. In de krant van donderdag 23 februari stond een mooie foto van askruisjes geven! Missen we dit in onze parochie of vind jij het wel prima zo? Onze kerk staat als gebouw centraal in ons dorp, daar zijn we als parochianen erg trots op, of maakt het voor jou niet uit?

Een oproep voor een donatie om de kerkklok verlichting te restaureren vind je in dit Parochie Nieuws!

Wij wensen u allen een mooie voorbereiding op het Paasfeest en denk eens na over onze parochie!

Veel leesplezier en hele mooie zonnige Paasdagen.



De redactie



BERICHTEN VANUIT DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM



**Pastoraal verantwoordelijke:
Pastoor Theo Miedema**

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORD VAN PASTOOR

De Veertigdagentijd - Wanneer gij bidt ... (Mattheüs 6:5)

Welkom in de Veertigdagentijd!

Deze periode kan voor u een bijzondere tijd van genade zijn, of dit nu de eerste keer is dat u de vastentijd aan u gebeuren laat of voor de veertigste keer.

Ieder jaar weer is de Veertigdagentijd een periode waarin we ons toeleggen op de geestelijke gebruiken van bidden, vasten en aalmoezen geven. In het evangelie nodigt Jezus ons uit om deze geestelijke gebruiken "in het verborgene" te doen, zodat onze God - die het "verborgene" in ons hart ziet - ons kan vervullen en ons van binnenuit kan veranderen (Mattheüs 6:6).

Voorstel: probeer dit jaar eens extra nadruk te leggen op het gebed. Neem u zelf dit voor: "Ik wil de Heer echt ontmoeten. Ik wil zijn stem in mijn hart horen en zijn liefde dieper leren kennen. Misschien helpt het u om eens vaker naar de kerk te gaan (door-de-week). En dat wat u hoort/leest met extra aandacht te lezen, of nog een keer te overwegen. In de vastentijd leert Jezus ons o.a. over het bidden.

Als je bidt, nodig de Heer dan uit in de "verborgen" delen van je leven, delen die verduisterd zijn geraakt door zonde of gekwetst door ervaringen in het verleden.

Want hoe meer we de Heer zoeken, hoe meer we Hem zullen vinden. En wanneer we Hem vinden, ervaren we een liefde en vreugde die zo groot zijn dat ze ons in staat stellen ieder obstakel in ons leven te overwinnen.

Stel je eens voor wat een zegen er voort kan komen uit de tijd die je de komende veertig dagen met de Heer doorbrengt! De Vader "die in het verborgene is" zal niet zo verborgen blijken te zijn als Hij ooit leek! (Mattheüs 6:18) Je zult meer van Hem gaan houden en gaan beseffen dat Jezus' kruisdood de ultieme daad van liefde was - zowel voor jou als voor de mensen om je heen. Die liefde kan je hart verwarmen en jou helpen anderen met diezelfde liefde te behandelen.

Waag de sprong om uw gebedsleven te vernieuwen. De Heer helpt u! Hij is er helemaal klaar voor zichzelf aan u te openbaren - telkens wanneer u bidt.

"Hier ben ik, Heer! Leer mij hoe ik U in deze Veertigdagentijd kan zoeken en vinden in gebed. "

Theo Miedema, pastoor.



VASTENBRIEF 2023 BISSCHOP HARRIE SMEETS

Broeders en zusters in Christus,

Halverwege de 19e eeuw schreef de Engelse auteur Charles Dickens het verhaal van twee steden. Dat verhaal begint met de prachtige zin: 'It was the best of times. It was the worst of times'. Het was de beste en het was de slechtste van alle tijden. Nu is de situatie niet veel anders.

In het evangelie van de eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus door de Geest naar de woestijn wordt gebracht. Dat is de plek waar leven en dood met elkaar strijden. Wie in Israël komt, kan de kale steenachtige woestijn ervaren, waarin zon en wind hun kracht laten gelden. Het is de plek waar het leven zijn vanzelfsprekende aangenaamheid verliest, zich verbergt. Daar wordt 'The best of times' tot 'the worst of times'.

Jezus gaat die woestijn in en maakt daar een moeilijke tijd door. Bij het laatste avondmaal zal Hij zijn leerlingen laten weten hoe Hij ernaar verlangd heeft om het Paasmaal met hen te gebruiken. Maar hier in de woestijn krijgt Hij na veertig dagen honger.



Op het moment waarop Hij zich zwak voelt, treft Hij zijn tegenspeler. De duivel komt Hem verzoeken. De evangelist Mattheüs, van wie wij in dit evangelie het verleidingenverhaal horen, beschrijft de drie verzoeken, de drie bekeringen, die Jezus te verduren krijgt.

De duivel daagt Hem uit om een steen in brood te veranderen. Ook brengt hij Hem boven op de tempelpoort en zegt dat Jezus gerust van de poort kan springen. God zal immers zijn engelen wel sturen om Jezus te beschermen, zodat Hij zijn voet niet zal stoten aan een steen. Als Hij gekruisigd wordt, horen we de Schriftgeleerden echter roepen: 'Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet.'

Tot slot brengt de duivel Jezus op de plek, vanwaar hij Hem het koningschap over alle koninkrijken van de wereld aanbiedt. Over dat koningschap zal Jezus later tegen Pilatus zeggen: "Ja, koning ben Ik, maar niet van deze wereld." Het lijkt erop dat de woestijn de beste der tijden tot de slechtste der tijden maakt. Honger, overmoed of letterlijk hoogmoed: vanaf een hoge berg neerkijkend op de wereld en haar mensen.

De verleidingen die Jezus ondergaat, zijn van een andere orde dan de eenvoudige verleidingen die wij meestal voorgeschoteld krijgen in deze vastentijd. Deze verleidingen in de woestijn zijn voor Jezus een oefening voor het leven dat vóór Hem ligt. Sterker nog, het is een oefening voor het sterven dat vóór Hem ligt en waarvan gaandeweg de onontkoombaarheid zal blijken. Waar het in het verhaal van de bekeringen om gaat, is het mysterie dat ook Jezus menselijke verleidingen heeft ondervonden. Hij werd verleid om zijn eigen God te zijn, om de Schriften naar zijn hand te zetten en zijn eigen spoor te trekken.

Anders gezegd: Jezus kreeg de verleiding voorgelegd om de band met de Vader los te laten en zijn macht uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen verlangens en behoeften. Het lijkt op onze tijd. Ook wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste, de beste, tijd te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van Hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de slechtste tijd. Jezus bezweek niet voor de verleidingen, maar koos de weg die de Vader voor Hem had uitgezet. Ondanks al het lijden dat Hem te wachten stond, was dat de beste keuze die Hij kon maken. De komende weken gaan we op weg naar Pasen.

Ook al moeten wij door een woestijn heen: 'It is the best of times'.

Roermond, februari 2023

Harrie Smeets,
Bisschop van Roermond



UPDATE GEZONDHEIDSSITUATIE BISSCHOP SMEETS

De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zonder risico's behandelbaar. Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten.

Bij Mgr. Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is daar sindsdien in het academisch ziekenhuis in Maastricht voor behandeld. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn. Hoewel de bisschop merkt dat zijn verstand nog helder is, ervaart hij ook dat zijn motoriek trager is geworden en dat hierin geen verbetering meer valt te verwachten. Vooralsnog zal de bisschop in de mate van het mogelijke zijn taken voortzetten.

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

Bron: Bisdome Roermond, 03-03-2023

MOTHERS PRAYERS

Wil je graag (meer) bidden voor je kinderen en kleinkinderen en komt het er niet altijd van?

Kom eens naar "Mothers Prayers" ofwel Biddende Moeders, in Molenhoek. Met een groep moeders, jong en oud, bidden we voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor jongeren voor wie niet gebeden wordt.

De spiritualiteit van "Biddende Moeders" bestaat hierin dat we onze kinderen en onze zorgen aan God toevertrouwen en ze ook... bij Hem laten.

"Biddende Moeders" is in Engeland ontstaan en heeft zich snel over de wereld verspreid. In de samenkomst gebruiken we ons speciale gebedenboekje (in het Nederlands) maar er is ook ruimte voor spontaan gebed.

Locatie: dagkapel Kerk Molenhoek (ingang Kloostertuin)

Data & tijd: woensdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur in de oneven weken

In de komende weken zijn dat de volgende woensdagen:

15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april, 10 mei.

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE

Onder het motto 'Limburg helpt Oekraïne' is begin februari een initiatief ontstaan om goederen en geld in te zamelen voor mensen die in Oekraïne niet alleen te lijden hebben onder de oorlog, maar ook onder de winterse omstandigheden die zich daar op dit moment voordoen.

Het bisdom ondersteunt deze actie van harte en heeft daarom alle parochies, kloosters en andere kerkelijke instellingen in Limburg gevraagd om geld en goederen in te zamelen voor 'Limburg helpt Oekraïne'.

Ook in het VOMMMM kon men op verschillende locaties spullen inleveren voor de mensen in Oekraïne. De gevraagde goederen en de inleverlocaties staan vermeld op de flyer in de kerken en op de website www.vommmm.nl. Eind maart zullen de spullen naar een centraal inleveradres in Zuid-Limburg gebracht worden. De actie in onze parochies loopt daarom tot en met zondag 19 maart.

Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen, in geld of natura!



VASTENACTIE 2023: MENSEN ONDERWEG

De jaarlijkse Vastenactiecampagne – die op Aswoensdag van start gaat – staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd worden miljoenen mensen gedwongen om elders een nieuw bestaan op te bouwen. Denk alleen al aan de mensen die afgelopen weken dakloos zijn geworden door de aardbevingen in Turkije en Syrië. En afgelopen jaar hebben duizenden mensen uit Oekraïne elders een veilig heenkomen gezocht. Maar dat zijn niet de enige plekken waar mensen moeten vluchten. Vorig jaar waren er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht, het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.

Helaas blijkt de reis naar het geluk voor veel mensen een reis naar nog meer problemen te zijn. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op. Vastenactie helpt mensen die ontheemd zijn wegen te vinden om in hun eigen onderhoud te voorzien, onder andere in Zuid-Soedan.



Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten reeds 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Paus Franciscus bezocht onlangs dit land om juist hiervoor aandacht te vragen. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen.

Zo'n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk.

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie steunt kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen.

Denk daarbij aan zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Steun VASTENACTIE

**U kunt uw donatie overmaken
op het volgende gezamenlijke rekeningnummer:**

**RK Parochie H. Johannes de Doper
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status)
onder vermelding van "Vastenactie".**

**Ook kunt u uw gift deponeren in de daarvoor bestemde
collectebus in uw eigen parochiekerk.**

(Bron: www.bisdom-roermond.nl)

PALMPASEN: PROGRAMMA ONTMOETING JONG EN OUD

**Vrijdag 31.03.23
14.00u – 15.30u**

Versieren Palmpasenstok, knutselmiddag op school

Wie wil graag een Palmpasenstok versieren?

Kinderen kunnen na schooltijd onder begeleiding van vrijwilligers van de jeugd4ingenwerkgroep een Palmpasen stok maken.

Opgeven kan via school of door een e-mail te sturen aan jeugd4ing@gmail.com



Vrijdag 31.03.23 Palmpasentakje met paaswens

16.00u – 19.00u

Alle kinderen van Basisschool De Drie Vijvers maken een paaswens. Deze wens zal bevestigd worden aan een Palmpasentakje.

Op vrijdag 31 maart zullen deze takjes tussen 16.00u-19.00u rond worden gebracht door de jeugd4ingen-werkgroep en enkele vrijwilligers.

M.m.v. Basisschool De Drie Vijvers, KBO, Zonnebloem, Huiskamer, Sociëteit St. Jansberg, de dorpsondersteuner en vele vrijwilligers.

WITTE DONDERDAG EN PASEN: KINDERWOORDDIENST IN MOLENHOEK

Tijdens de H. Missen op Witte Donderdag (6 april 11.00 uur) en Eerste Paasdag (9 april 11.00 uur) in Molenhoek zal er kinderwoorddienst zijn in de sacristie.

Tijdens de eerste helft van de Mis, volgen de kinderen een eigen programma: ze horen de Bijbelverhalen over het Laatste Avondmaal en over de verrijzenis van Jezus. Ook worden er liedjes gezongen, een kort gebedje gezegd en een knutselwerkje gemaakt.

Alle kinderen zijn van harte welkom! Ouders die dat willen mogen met hun kinderen meekomen naar de sacristie en helpen bij het knutselen.

KINDERVIERINGEN

Om de twee maanden is er in de kerk van Milsbeek op zaterdagmiddag een H. Mis speciaal voor kinderen.

Deze is anders vormgegeven dan de bekende gezinsviering.

Het is afgestemd op de kinderen, de lezingen komen uit de gewone of de kinderbijbel. De teksten zijn kort en voorbeden vrij geformuleerd. De kinderen krijgen uitleg over alles wat er in een Mis gebeurt. En ze helpen met van alles mee.

Het verloop van een kinderviering is als volgt:

Eerst geeft de pastoor uitleg over de H. Mis. Daarna zetten de kinderen alle spullen voor de Mis klaar en maken ze de kaarsen aan.

Ook tijdens de Mis mogen de kinderen meehelpen. Ze leren wat de misdienaars doen en mogen het ook meteen zelf doen. In deze Missen zijn de aanwezige kinderen. Alle kinderen zijn van harte welkom, met ouders en/of opa's en oma's.

De volgende kindervieringen zijn op de zaterdagen 19 maart en 11 juni om 17.00 uur.

BEDEVAART NAAR ST. GERARDUS IN WITTEM

*Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem:
Wat is de mens alleen, zonder de medemens;
we hebben elkaar nodig.*

*Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in
Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.*

Op zaterdag 20 mei 2023 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 82^e keer op bedevaart naar het heilig-dom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:

'Volg Gods stem'.



Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden.
Kosten €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00.

Zaterdag 23 Mei, vertrek: 7.45u

Opstapplaats: Raadhuisplein Oeffelt (bij de rotonde)

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 21 april 2023.

Aanmelden bij:

Mevrouw C. Kersten Fazantstraat 33
Gennep tel: 06 55 92 58 33 of
e-mail, chpm.kersten@gmail.com.



Vrolijk Pasen!

VERHUUR RUIMTEN BOVEN SACRISTIE MOLENHOEK

De gemeente Mook en Middelaar heeft het kerkbestuur benaderd met de vraag de ruimten boven de sacristie in Molenhoek te mogen huren voor de huisvesting van een aantal statushouders uit Oekraïne.

Momenteel zijn de ruimten daarvoor niet geschikt. Maar de gemeente zal alle kosten vergoeden van de aanpassingen die nodig zijn om deze ruimten bewoonbaar te maken. Ook de door de bewoners gemaakte kosten voor water en elektra zullen worden betaald door de gemeente.

Het kerkbestuur is hiermee akkoord gegaan, vanuit de gedachte dat het goed is om medemensen in nood te helpen. En deze ruimten worden al enige tijd niet meer door de parochie gebruikt. Bovendien zijn de inkomsten uit de huur een welkome aanvulling op de reguliere inkomsten van de parochie.

Wel is aan de gemeente gevraagd een aantal aandachtspunten in acht te nemen, zoals een separate gas-, elektra- en watermeter voor parochie en bewoners, een veilige vluchtweg en een deugdelijke afsluiting van de deuren die toegang geven tot de sacristie en de kelder.

Eind januari heeft de gemeente een brief gestuurd naar de omwonenden van de kerk om hen hierover te informeren.

TARIEF VERLENGING GRAFRECHTEN

Onlangs kreeg het kerkbestuur een vraag m.b.t. het tarief voor het verlengen van de grafrechten. De regeling m.b.t. de grafrechten op de begraafplaatsen in de VOMMMM-parochies is als volgt:

- Na een begrafenis betaalt men een bedrag van € 880,00 voor 20 jaar.
- Wanneer de nabestaanden na het verloop van deze periode de grafrechten willen verlengen, kunnen zij zelf aangeven voor hoeveel jaar verlenging gewenst is.

Dit kan elk gewenst aantal jaren zijn. Men betaalt dan het betreffende deel van het tarief, d.w.z. € 880,00 gedeeld door 20 = € 44,00 per jaar verlenging.

De voorkeur van het kerkbestuur gaat in verband met de administratieve lasten wel uit van een verlenging van een periode van 5 of 10 jaar.



PLAATSEN ANTENNES T-MOBILE

Beste Parochianen,

Op dit moment heeft T-Mobile 4G antennes geplaatst aan het gebouw van Maria Roepaen in Ven-Zelderheide. Gezien de technische ontwikkelingen en de noodzaak van betere ontvangst is het plaatsen van 5G antennes daar niet mogelijk.

Na onderzoek en na overleg met het bisdom is T-Mobile tot de conclusie gekomen dat het plaatsen van nieuwe antennes in de kerktoren in Ottersum de beste oplossing is.



Het beleid van het bisdom ten aanzien van het plaatsen van antennes is sinds kort gewijzigd. Voorheen was men tegenstander van dit soort apparatuur op kerktorens. Het bisdom heeft nu een standaard overeenkomst ontworpen waardoor nu in heel Limburg de mogelijkheid gegeven wordt voor plaatsing. In het kerkbestuur van VOMMMM hebben wij de aanvraag van T-Mobile besproken en zijn akkoord gegaan met plaatsing.

Voor plaatsing is een vergunning van de Gemeente nodig, die is inmiddels door een bureau namens T-Mobile aangevraagd. Aangezien de kerk in Ottersum een Rijksmonument is, is toetsing aan de regels daarvan vereist. Die aanvraag en dat onderzoek lopen op dit moment bij de Gemeente, de verwachting is dat over enkele maanden goedkeuring binnenkomt. Tegen deze vergunning kan eenieder bezwaar aantekenen bij de Gemeente. Dit bezwaar zal dan door de Gemeente behandeld worden.

De planning van T-Mobile gaat uit van plaatsing van de antennes na de zomervakantie. Er is nog geen definitieve datum, want men is in afwachting van het verloop van de vergunningsprocedure.

Na goedkeuring worden de antennes geplaatst in de klokkentoren aan alle 4 de wanden, zodat in alle richtingen gestraald kan worden. Vanuit de klokkentoren zal er rondom gestraald worden. Volgens wettelijke normen mag er zonder schadelijke gevolgen voor inwoners een elektromagnetische straling van 50 eenheden worden gestraald. Op de plek het dichtst bij de kerk in Ottersum, dus buiten op straat vlak bij de kerk, zal er maximaal 0,1 eenheid aan magnetische straling zijn. Hoe verder van de kerk hoe lager de straling zal zijn. Dit volgens de opgave van T-Mobile.

Indien gewenst kan er een brochure over plaatsing van antennes worden opgevraagd bij de parochie.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Zeld.	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
11/12 mrt	19.00		11.00		9.30	
18/19 mrt		9.30	17.00 <i>Kinderv.</i>	19.00		11.00
25/26 mrt		19.00 CN	11.00		9.30	
1/2 apr	9.30			19.00		11.00
W.Do. 6 apr						19.00
G.Vr. 7 apr		13.30 <i>kruisweg</i>			15.00 <i>kruisweg</i>	15.00 <i>kruisweg</i>
G.Vr. 7 apr					19.00	
za. 8 apr			21.00 <i>Paaswake</i>			
zo. 9 apr		11.00			9.30	11.00
ma. 10 apr	9.30			11.00		
15/16 apr		9.30		19.00		11.00
22/23 apr	19.00		11.00		9.30	
29/30 apr		19.00 CN		9.30		11.00
do. 4 mei			19.00		19.00	
6/7 mei	19.00		11.00		9.30	
do. 11 mei				19.00 <i>Riethorst</i>		

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

Kinderv. = Kinderviering



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Jan Coopmans, echtgenoot van Mariet Coopmans-Theunissen. Geboren te Gennep op 02-08-1934 en overleden te Beugen op 12-01-2023.

De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 18-01-2023.



Thea Heijnis-van Goch, weduwe van Theo Heijnis. Geboren te Nijmegen op 4-11-1931 en overleden te Gennep op 5-3-2023.

Na de uitvaartdienst in Ottersum op 9 maart 2023 heeft de begrafenis plaatsgevonden op natuur-begraafplaats 'Weverslo' te Heide bij Venray.



Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.

De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

Cantica Nova



Wij zingen tijdens
de Eucharistievieringen op:

Zaterdag 25 maart 19.00 uur

Zaterdag 29 april 19.00 uur

Zaterdag 27 mei 19.00 uur

Tot dan!

Ook wij wensen u alvast Zalig Pasen

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 11-17 maart: 3^e Zondag van de Vasten

Zaterdag 11 maart 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 12 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 15 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 18-24 maart: 4^{de} Zondag van de Vasten

Zondag 19 maart 9.30 uur:
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Fien van Bergen-Sloot; Jrd. Jan van Bergen.

Woensdag 22 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 25 – 31 maart: 5^{de} Zondag van de Vasten

Zaterdag 25 maart 19.00 uur:
kerk Ottersum
Eucharistie met Cantica Nova.
Misdienaar: Nick

Intenties: Jrd. Bertus en Paula Könings-Lamers; Jrd. Jan Weijers;

Woensdag 29 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 1-7 april: Palmpasen - Goede Week

Zondag 2 april 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide
Palmpasenviering
Woensdag 5 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 6 april 19.00 uur: Witte Donderdagviering
Kerk Molenhoek.
Vrijdag 7 april 13.30 uur: kerk Ottersum Kruisweg
Vrijdag 7 april 19.00 uur: kerk Mook
Goede Vrijdagviering

Week 8-15 april: Week van Pasen

Zaterdag 8 april 21.00 uur: kerk Milsbeek Paaswake
Zondag 9 april 11.00 uur
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Paasviering
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Jrd. Carla Weijers-Fransen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans; ouders Bindels-Cornelissen.

Maandag 10 april 9.30 uur kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 12 april 9.00 uur: Viering Tweede Paasdag
sacristie Milsbeek

Week 15-21 april: Beloken Pasen / 2^e Zondag van Pasen
Zondag 16 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

*Intenties: Wim Janssen; Lambert en Maria Hopman-van Bergen;
familie van Bergen-Vullings; Harry Krebbers.*

Woensdag 19 april: sacristie Milsbeek

Week 22-28 april: 3^e Zondag van Pasen.

Zaterdag 22 april 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 23 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 26 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 29 april-5 mei: 4^e Zondag van Pasen

Zaterdag 29 april 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Cantica Nova
Misdienaar: Nick

*Intenties: Jrd. Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen; Jrd. Jan
Blenkers, Nelly Blenkers-Goossens en overleden familie.*

Woensdag 3 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking kerk
Milsbeek

Week 6-12 mei: 5^e Zondag van Pasen

Zaterdag 6 mei 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 7 mei 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 10 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 11 mei 19.00 uur: Maria-viering Riethorstkapel in
Middelaar

Week 13-19 mei: 6^e Zondag van Pasen – Hemelvaart

Zondag 14 mei 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar Nick/Feline

*Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jrd. Helena
Elisabeth Theodora ten Haaf; Frans en Berthe Wientjes-
Verhofstad en overleden familie.*

Woensdag 17 mei 9.00 uur:
Donderdag 18 mei 10.00 uur:

sacristie Milsbeek
VOMMMM viering
Hemelvaart in Mook.

Week 20-26 mei: 7^e Zondag van Pasen

Zondag 21 mei 9.30 uur:
Zondag 21 mei 11.00 uur:
Woensdag 24 mei 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide
kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek

Week 27 mei-2 juni: Pinksteren

Zaterdag 27 mei 19.00 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie Cantica Nova
Misdienaar: Nick

***Intenties: Jrd. Joseph en Mina Ebben-Kamps; Ouders Verhülsdonk-
Boot en Harry van den Berg.***

Woensdag 31 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek.

TIEN JAAR PAUS FRANCISCUS

Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het plotselinge terugtreden van de eind vorig jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de samenleving.



Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich te lot van de armen in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus.

Verlichting kerkklok 'het begin is gemaakt'

Vanuit de Kerngroep Ottersum is er een begin gemaakt met het onderzoek naar het bewerkstelligen voor de herziening van de verlichting van de wijzers en de cijfers van de 4 kerkklokken aan de noord- oost- west- en zuidzijde. De oude verlichting zal vervangen worden door ledverlichting.

Een zeer mooi project wat een ware verbetering wordt voor het aangezicht van ons dorp Ottersum.

Eén ding is zeker; het is en wordt een duurzame aangelegenheid waaraan u misschien 'een steentje wil bijdragen'.



*Veel dorpsgenoten zijn u al voor gegaan,
en hebben inmiddels een mooie geldelijke bijdrage geschonken,
wat voor dit project wordt ingezet.*

Alle financiële steun is welkom!

Een eventuele bijdrage, groot of klein,
mag overgemaakt worden op bankrekeningnummer
NL35 RABO 0 1406 02 089
t.n.v. Parochie H. Johannes de Doper te Ottersum
o.v.v. 'revisie verlichting kerkklok'.

Hartelijk dank!

Voor het mede mogelijk maken van dit dorpsproject.

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.

Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 20,00. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) op pagina1.

Spreekuur begraafplaats:

Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
VOMMMM-telefoon:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur





H. Johannes de Doper Ottersum

Rekeningnummers:

NL 35 RABO 0140 6020 89

(Pastoraat en kerkgebouw)

NL 70 RABO 0140 6024 29

(Alleen kerkgebouw)



**Geef
voor
je kerk**

Actie



Kerkbalans