

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 5, NO. 6
DECEMBER 2020



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-
- Hartelijk dank aan pastoor Martinus Rijs	pag. 3-4
- Tot ziens! Door pastoor Martinus Rijs	pag. 4-5
- Hartelijk dank aan Maria Awater	pag. 5
- Theo Miedema nieuwe pastoor VOMMMM par.	pag. 5-6
- Woordje van de nieuwe Pastoor	pag. 6-7
- Kerstmis - reserveren!	pag. 7-8
- Adventsactie 2020	pag. 8
- Opbrengst vastenactie 2019 goed besteed	pag. 9
- Eerste communie 2021	pag. 10
- Administratie VOMMMM	pag. 10
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 11
- Jongerenpagina	pag. 12
- Mijn eerste communie	pag. 13
- Lichtjes in je ogen	pag. 14
- Allerzielen 2019 tot Allerzielen 2020 Ottersum	pag. 15
Parochieberichten	pag. 16-17
Schema diensten VOM	pag. 18-20
Geef vandaag voor de kerk van morgen	pag. 20
Cantica Nova	pag.21
Wat doen we dit jaar met Kerst?	Pag. 22
Wie, wat, waar	pag. 23-24



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 18 januari 2021

Inleveren kopij: 2 januari 2021

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl



VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Het laatste Parochie Nieuws van 2020, een bijzonder jaar ligt achter ons. Ongelooflijk dat het corona virus de hele wereld in zijn greep heeft.

Ondanks al de beperkingen hebben 8 kinderen, door de coronacrisis pas zondag 18 oktober, in Ottersum de Eerste Heilige Communie gedaan. Ise van Riet, Mats Vullings, Marloes van Laanen, Amber Dubelaar, Sanne Broekman, Bente ten Haaf, Duuk van Lent en Tiana van Schaijk.

PROFICIAT namens al de parochianen van Ottersum.

Sanne Broekman heeft een klein stukje voor het Parochie Nieuws hierover geschreven, dankjewel Sanne!

Pastoor Martinus Rijs danken we voor de jaren dat hij kapelaan en Pastoor was in de VOMMMM-parochies en wensen hem gezondheid en een goede toekomst.

Pastoor Miedema heten we van harte welkom en wensen hem veel succes in de parochies van het VOMMMM!

Martinus Rijs neemt afscheid en Theo Miedema stelt zichzelf voor in dit Parochie nieuws.

Kerst zal dit jaar anders zijn als andere jaren, niet samen naar de kerk met de Kerstdagen en niet samen Kerst vieren zoals we gewend zijn.

Wij wensen u toch een Zalig Kerstfeest en een heel GEZOND 2021!

De redactie



*Fijne kerst
en een gelukkig
Nieuwjaar*

BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Kapelaan Marc Kessels



Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek
Website: www.vommmm.nl

HARTELIJK DANK AAN PASTOOR MARTINUS RIJS

Na iets meer dan zes jaar in onze parochies, eerst als kapelaan en vervolgens als pastoor, gaat Martinus Rijs het VOMMMM verlaten, zoals inmiddels bij de meesten al bekend is. Met ingang van 1 juni 2020 heeft hij om gezondheidsredenen van het bisdom eervol ontslag gekregen als pastoor. De afgelopen maanden woonde hij nog in Mook. Begin december is hij verhuisd naar een andere parochie.

We kijken met dankbaarheid terug op een periode van inspirerende verkondiging en prettige samenwerking. Hij is iemand die van elke gelegenheid gebruik maakt om zijn rijke geloof met anderen te delen. Niet alleen in de preken en de catechese, maar ook in allerlei gesprekken geeft hij door wat hij geleerd heeft tijdens zijn jaren bij de kloostergemeenschap van de Kommel in Maastricht en wat hij elke dag van de Heer ontvangt. Daarbij illustreert hij veel uitspraken vanuit ervaringen in zijn eigen leven. Dit in combinatie met de nodige humor maakt dat hij met zijn verkondiging mensen kan bereiken en inspireren. Tijdens de vergaderingen van het kerkbestuur heerste steeds een goede, hartelijke, ongedwongen sfeer, waarin op constructieve wijze overleg werd gevoerd.

Martinus, heel veel dank voor alles wat je ons de afgelopen tijd gegeven hebt en we wensen je heel veel zegen toe voor de toekomst. Het ga je goed.

Afscheid

Op Kerstavond en tijdens de Kerstdagen zal oud-pastoor Martinus voor- gaan in de volgende H. Missen:

- Kerstavond 19.00 uur in Mook; 21.00 uur in Molenhoek, 23.00 uur in Middelaar.
- Eerste Kerstdag: 9.30 uur in Ottersum; 11.00 uur in Milsbeek.
- Tweede Kerstdag: 9.30 uur in Ven-Zelderheide.

Tijdens deze Missen vieren we op de eerste plaats de geboorte van Christus, maar het zullen tevens momenten zijn van afscheid van pastoor Martinus.



Het kerkbestuur

TOT ZIENS! DOOR PASTOOR MARTINUS RIJS

Beste parochianen,

Na een periode van meer dan een jaar is het moment gekomen om afscheid te nemen. De tijd van rust en herstel, die vorig jaar begon, verliep heel anders dan verwacht en intussen is er een nieuwe pastoor benoemd. Nu zit ik tussen de verhuisdozen in afwachting van de plaats waar de bisschop mij zal benoemen, mijmerend over de afgelopen jaren.



Ik ben dankbaar dat ik met u op weg mocht gaan en dat we samen ons geloof mochten beleven en delen. In zes zó verschillende dorpen met verschillende mensen met een eigen kijk op het geloof en het leven was het geen moment saai. Eerder een uitdaging om samen de weg te vinden. Dat lukte de ene keer beter dan de andere. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Ik heb van harte geprobeerd het geloof oprecht en naar waarheid te verkondigen en te leven. Ik hoop dat degenen die daarin mijn tekorten of fouten hebben ontdekt mij dat kunnen vergeven.

Persoonlijk ben ik dankbaar voor de tijd dat ik onder u mocht zijn. Voor de vele mooie ontmoetingen en gesprekken waarin we het leven, de vreugde en ook het verdriet met elkaar mochten delen. Voor het samen vieren van de heilige Mis en de sacramenten en voor de vele tekens van Gods liefde die ik in u en onder u mocht zien. Voor het gezellige praatje en voor het diepe geloofsgesprek.

Priesters komen en gaan, ze zijn wegwijzers en reisgezellen gedurende bepaalde periodes van het leven. Ik moet verder trekken op de weg die God met mij gaat. Pastoor Miedema is in aantocht en ik hoop en bid dat u samen met hem de volheid van het geloof kunt beleven en de goedheid van God mag smaken. Tijdens de kerstdagen zal ik nog in elke parochie de heilige Mis vieren en dat is dan mijn afscheid. Weet dat ik jullie in mijn hart meedraag en voor jullie bid. Ik hoop dat u dat ook voor mij doet.

Ik wens eenieder een door God gezegend en gelukkig leven! En wie weet tot ziens!

Pastoor Martinus Rijs



HARTELIJK DANK AAN MARIA AWATER

Maria Awater, vertegenwoordigster van Middelaar in het kerkbestuur, is in november verhuisd naar Millingen. Dat betekent dat ze het kerkbestuur helaas gaat verlaten en dat ook haar taken binnen de parochie Middelaar aan iemand anders overgedragen worden.

We danken haar van harte voor de prettige samenwerking in het kerkbestuur en voor haar inzet voor het kerkbestuur en voor de parochie Middelaar in het bijzonder. Sinds het overlijden van Theo Schobben heeft ze veel van zijn taken overgenomen. Dat hebben we zeer gewaardeerd.

Maria, we wensen jou veel woonplezier en alle goeds in Millingen.

Het kerkbestuur

THEO MIEDEMA NIEUWE PASTOOR VOMMMM-PAROCHIES

Pastoor Theo Miedema van Leunen, Veulen en Heide wordt met ingang van 1 januari 2021 door bisschop Harrie Smeets benoemd tot pastoor van de VOMMMM-parochies.

Theo Miedema (51) werd in 2008 tot priester gewijd. Tot 2013 werkte hij als kapelaan in Tegelen, Steyl en Belfeld. Daarna was hij een jaar waarnemend kapelaan in Blerick.

In maart 2015 ging Miedema naar de regio Venray, waar hij pastoor werd in de parochies in Leunen, Veulen en Heide, tevens assisteerde hij in de parochies van Venray en Smakt.

Afgelopen mei 2020 werd hij nog samen met moderator deken E. Smeets, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.

Hieronder stelt pastoor Miedema zich aan u voor.

WOORDJE VAN DE NIEUWE PASTOOR

Beste mensen,

Vanaf januari mag ik uw pastoor zijn in het cluster VOMMMM.

Mijn naam is Theo Miedema, nu nog pastoor van een 6-tal dorpjes rond Venray. Tot nu was ik graag in de regio Venray werkzaam en had het hier goed naar mijn zin.

Eind oktober ben ik door vicaris Maesen gevraagd om kennis te maken met uw kerkbestuur voor de nieuwe benoeming.

De benoeming zal 1 januari 2021 ingaan en (mogelijk) 3 januari zal de installatie zijn.

Met oud-pastoor Rijs heb ik begin november al enkele dorpen bezocht en de parochiekerken bezichtigd en een oorlogskerkhof bezocht. U woont in een prachtige regio langs de Maas. U merkt hierdoor dat ik zelf nog niet bekend ben met de regio. Overijssel is de provincie waar ik ben opgegroeid en waar ik ook heb gestudeerd.



Mijn eerste beroepsopleiding leidde mij naar Deventer, de tropische landbouwschool. Op één van de leslocaties stond op de gevel: de koffie- en theeplantersschool 1912. Ik studeerde af in 1993 en ben gestart als ingenieur in de Nederlandse landbouwsector. Mijn draai kon ik er echter niet vinden. In 1998 gaf ik mijn auto weg, verliet mijn huis en ging in een klooster wonen. Dat klooster stond in Rome. In die vier jaar maakte ik kennis met het religieuze leven, de wereldkerk en met de filosofie. Ondanks dat ik tropische landbouw had gestudeerd en in Rome vele mensen van allerlei continenten had ontmoet, bleef Nederland trekken. Ik verhuisde terug naar Nederland en wel voor de studie theologie op het seminarie Rolduc.

In 2008 werd ik samen met Guido Kessels in de Christoffel kathedraal te Roermond tot priester gewijd.

Na 12 en een half jaar worden wij opnieuw elkaars burens. Kapelaan Marc en ik natuurlijk even lang. Ik denk dat kapelaan Marc en ik elkaar goed zullen vinden in een team om u ten dienste te zijn.

De kerk is kwetsbaar in deze tijd, net zoals het verenigingsleven en de samenleving onder Corona-maatregelen. We gaan een tijd tegemoet waarin oude zekerheden (bv: 'Ik heb alles in de hand'; 'mijn leven is wat ik ervan maak') veranderd zijn. We zien dat we elkaar nodig hebben, we ervaren dat we samen sterker staan. Ook in de kerk kunnen we met nieuwe lenzen kijken, wat er toe doet. Wie is God voor mij, wie is mijn naaste, herkennen wij in elkaar een andere kind Gods? Wat betekent dat voor mijn handelen en doen?

Mijn nieuwe benoeming is een uitnodiging om nieuwe mensen te ontmoeten, te leren kennen en om samen te delen wat heilig is. Iedere ontmoeting waar openheid is en waar harten kunnen spreken is heilige grond.

Ik wil u komend jaar graag ontmoeten,

Met vriendelijke groet,
Pastoor Theo Miedema



KERSTMIS – RESERVEREN!

Op dit moment mogen op last van het bisdom i.v.m. corona maximaal 30 mensen tot de vieringen worden toegelaten. We weten nu nog niet hoe de situatie met Kerstmis zal zijn. We kunnen daarom alleen uitgaan van de situatie die nu geldt. Dat betekent dat mensen die een Mis tijdens Kerstavond of op een van de Kerstdagen willen bijwonen, zich van tevoren moeten aanmelden. Dat kan via administratie@vommm.nl of via tel. 06 42 98 85 76.

Daarbij gelden de volgende 'spelregels':

- Aanmelding is mogelijk vanaf 14 december.
- Wie het eerst komt het eerst maalt en vol = vol.
- Als de Mis in de gevraagde parochie volgeboekt is, kan men zich opgeven voor de Mis in een parochie waar nog wel plaats is.

- Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven Kerstmis in de kerk te kunnen vieren, kan men zich aanmelden voor slechts één van de vieringen op 24, 25 of 26 december.

Als t.z.t. de maatregelen rond corona versoepeld worden en grotere groepen mensen bijeen mogen komen, zullen er wijzigingen zijn in de organisatie (en mogelijk ook in de locaties en tijden) van de H. Missen.

Informatie hierover zal dan zo goed mogelijk verstrekt worden, in ieder geval via de website www.vommmm.nl en de mededelingen tijdens de Missen.



ADVENTSACTIE 2020

Geef eten aan een kind!



Evenals vorig jaar vragen we in het kader van de Adventsactie weer uw aandacht voor de allerarmste kinderen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de organisatie Mary's Meals krijgen zij elke schooldag één voedzame maal-tijd.

Slechts € 15,60 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden.

Mogen deze kinderen weer op u rekenen?

U kunt uw gift tijdens de weken van de Advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies **NL34RABO0308104714** o.v.v. 'Adventsactie 2020'. (ANBI Status).

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.

OPBRENGST VASTENACTIE 2019 GOED BESTEED

De opbrengst van de Vastenactie 2019 was bestemd voor het bouwen van een kerkje en een parochiecentrum in Burundi. In de aanloop naar de bouw moest worden voorzien in het levensonderhoud van deze zeer arme mensen. Iemand kwam op het idee om geiten te kopen en ieder gezin een geit te geven. Het door VOMMMM bijeengebrachte geld is daaraan besteed. Er zijn meer dan 100 geiten gekocht, waardoor gezinnen melk hebben voor de eigen consumptie en om kaas van te maken.



EERSTE COMMUNIE 2021

Inmiddels zijn alle aanmeldingen voor de Eerste Communie binnen. Van de in totaal 17 communicanten komen er twee uit Ven-Zelderheide, drie uit Ottersum, vier uit Milsbeek, twee uit Mook en zes uit Molenhoek.

De communieviering zal zijn op zondag 25 april om 11.00 uur in Molenhoek.



Inmiddels zijn de kinderen begonnen met de voorbereidingslessen op woensdagmiddag in Molenhoek. In elke les wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Communie, er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden, in het Communieproject gewerkt en geknutseld, kortom een rijk en gevarieerd programma.

Op zondag 31 januari is er in de kerk van Milsbeek om 11.00 uur een Mis met zegening van de gezinnen, waarvoor speciaal de communicanten uitgenodigd zijn.

Hierover volgt meer informatie in het volgende parochieblad.

ADMINISTRATIE VOMMMM

Nieuw telefoonnummer

Het bekende telefoonnummer van de pastorie in Ottersum, 0485-511426, waar op dinsdagmiddag de vrijwilligers van de centrale administratie aanwezig zijn, is komen te vervallen.

Nieuwe nummer: 06 42 98 85 76



ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Molenh
5/6 dec	19.00		11.00		9.30	
12/13 dec		9.30		19.00		11.00
19/20 dec	19.00		11.00		9.30	
24 dec.	19.00	23.00	21.00	23.00	19.00	21.00
25 dec.		9.30	11.00		9.30	11.00
za. 26 dec.	9.30			11.00		
zo. 27 dec.			11.00		9.30	
1 jan.		9.30				11.00
2/3 jan.	19.00		11.00		9.30	
9/10 jan.		9.30		19.00		11.00
16/17 jan.	10.00 T		11.00	9.30 Patr.	19.00 Patr.	
23/24 jan.		9.30		19.00		11.00
30/31 jan.	19.00	19.00 CN	11.00 GV		9.30	
6/7 febr.		9.30		19.00		11.00
13/14 febr.	19.00		11.00		9.30	
aswoe.	19.30		9.00			18.00

T = St. Tunnis

Patr = Patroonsfeest (met of zonder Gilde: t.z.t. invulling i.v.m. corona

CN = m.m.v. Cantica Nova

GV = viering met zegening van de gezinnen

JONGERENPAGINA

BAS VAN NIEUWLAND

De Advent: voorbereiding op de komst van de koning

Op dit moment is het de Advent, de periode aan het begin van het liturgisch jaar van de Katholieke Kerk waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus bij Kerstmis.

Paus emeritus Benedictus XVI heeft een aantal mooie dingen geschreven over de Advent die ons kunnen helpen ons goed voor te bereiden. "In de oudheid werd 'advent' gebruikt om het bezoek van de koning of keizer aan een provincie aan te duiden, maar in christelijke taal verwijst het naar de komst van God en naar Zijn aanwezigheid in de wereld: de eerste en de tweede komst van Jezus Christus. De eerste is de Menswording; de tweede is de glorievolle terugkeer op het einde der tijden." Advent is volgens de paus emeritus vooral een moment van bezinning en stilte en de aanwezigheid van God te overdenken. "*Adventus* wil zeggen: God is hier, Hij is niet teruggetrokken van de wereld en heeft ons niet verlaten. Ook al kunnen we hem niet zien, hij is hier."

Maria kan in de Advent een voorbeeld voor ons zijn. "De Maagd Maria belichaamt volmaakt de geest van de Advent, die bestaat uit luisteren naar God, het diepe verlangen Zijn wil te doen, blije dienst aan de naaste. Laten wij ons leiden door Haar, opdat de God die komt, ons niet gesloten of verstrooid zou vinden, maar opdat Hij Zijn rijk van liefde, gerechtigheid en vrede in ieder van ons een beetje zou kunnen uitbreiden."

Hoe bereid jij je voor op de Advent? Heb je bijvoorbeeld een Adventskrans waar je iedere zondag een kaarsje aansteekt? Deze krans heeft drie paarse en een roze kaars. Paars is de kleur van boetedoening omdat Advent een tijd van bezinning is. De roze kaars die op Gaudete zondag aangestoken wordt laat al iets zien van het wit van Kerstmis en is een hoopvolle vooruitblik op de vreugde die zal komen.

Veel devotie gewenst deze Advent en alvast een zalig Kerstmis!

- Bas van Nieuwland

MIJN EERSTE COMMUNIE

Hoi ik ben Sanne en ik ben 7 jaar. Ik heb op zondag 18 oktober mijn eerste communie gedaan.

Van de voorbereidingen vond ik het leukst de speurtochten in de kerk. Ik heb veel geleerd van de lessen. En vooral het onze vader en het kruisteken. Ik vond het jammer dat we zo lang moesten wachten en dat er maar zo weinig mensen in de kerk mogen komen vanwege Corona. Maar het was toch een leuke dag. Ik vond het leukste voorlezen in de kerk. Ik heb daarna heel veel cadeautjes gekregen.



Foto Peter Gommans



LICHTJES IN JE OGEN

Het kerstdiner is bijna klaar. Alles staat op tafel. Opa en oma zijn er, net als tante Neel, die elk jaar mee-eet. Zo gezellig, vinden Wout en Siem. De hele middag zijn ze met papa en mama bezig geweest met het voorbereiden van het diner.

Wout mocht het brood snijden en Siem maakte de salade.

En dan is het nu zover 'Het eten kan beginnen!' roept Wout.

Iedereen gaat aan tafel zitten.

'Oh nee,' zegt mama. 'Ik ben vergeten kaarsen te kopen. Wat dom. Ik heb er nog één.'

'Wat jammer.' zegt Wout. Dat vindt hij altijd het mooiste van Kerst: kaarsen

'Dat geeft niet,' zegt opa. 'Daar weet ik wel wat op.' Hij steekt die ene kaars aan.

'Doe nu alle lampen eens uit,' zegt hij. Wout drukt op alle knoppen. Het wordt donker, maar dat ene kaarsje geeft veel licht.

'Kijk nu eens goed,' zegt opa. 'Iedereen die naar die kaars kijkt, heeft zelf ook een klein lichtje in zijn ogen. Zo maak je van één kaars een heleboel lichtjes!'

Wout kijkt om zich heen. Wat een mooi gezicht!

'We zijn met zeven mensen, dus veertien extra lichtjes,' zegt Wout, die heel goed kan rekenen.

'Fout,' zegt opa. 'Kijk eens goed!'

Wout rekt nog eens, maar hij snapt het niet.

'Achtien,' zegt Siem opeens. 'Want opa en oma dragen een bril. Die maken zelfs vier extra lichtjes!'

'Zo is het,' zegt opa.

'Met zoveel licht kunnen we beginnen met eten,' zegt papa lachend.



ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

Allerzielen 2019 tot Allerzielen 2020 OTTERSUM



Laat hen voor altijd in Gods liefde geborgen zijn.



Drika ten Haaf-Stoffelen	08-12-2019	88 jaar
Mien Hopman-Giesbers	16-12-2019	93 jaar
Dien Lamers-Winnen	21-01-2020	86 jaar
Noud Jans	25-01-2020	60 jaar
Gerry Hopman	01-02-2020	62 jaar
Maria Kusters-van de Loo	26-02-2020	88 jaar
Wil van de Lest-Ververne	27-03-2020	79 jaar
Jan Weijers	05-04-2020	84 jaar
Nellie Derksen-Winnen	09-04-2020	87 jaar
Jan van Bergen	25-04-2020	87 jaar
Paul Janssen	02-06-2020	54 jaar
Wim ten Haaf	16-06-2020	72 jaar
Herman Plagge	17-06-2020	93 jaar
Piet van Baal	30-06-2020	86 jaar
Ans Janssen-Reinders	14-07-2020	81 jaar
Riet Coenen-Kroon	17-07-2020	86 jaar
Anja Cartledge-Snijders	11-08-2020	63 jaar
Joke Liebrand-ten Haaf	31-08-2020	70 jaar
Maria Pubben-Peters	13-09-2020	73 jaar



**Vergeeten we ook de mensen niet
die in droefheid zijn achtergebleven.**



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Jan Hermsen, weduwnaar van Greet Hermsen-Hendriks. Geboren te Ottersum op 26-08-1941 en overleden te Gennep op 16-11-2020. De crematie heeft plaatsgevonden op 23-11-2020.



Martha Voesten-Verheijen, weduwe van Martin Voesten. Geboren te Venray op 24-04-1932 en overleden te Gennep op 17-11-2020. De crematie heeft plaatsgevonden op 23-11-2020.



Joke Liebrand-ten Haaf, echtgenote van Jeroen Liebrand. Geboren te Ottersum op 07-01-1950 en overleden te Ottersum op 31-08-2020. Na de uitvaartdienst in Ottersum op 05-09-2020 heeft de crematie plaatsgevonden te Cuijk.



Maria Pubben-Peters, echtgenote van Geert Pubben. Geboren te Siebengewald op 06-01-1947 en overleden te Ottersum op 13-09-2020. De begrafenis heeft plaatsgevonden te Ottersum op 19-09-2020.



Uitstelling Allerheiligste en Eucharistie donderdagmorgen

Vanaf 1 september zijn de vieringen op de donderdagmorgen om 9.00 uur komen te vervallen in verband met andere werkzaamheden van het pastorale team.

Mocht er een vervanger worden gevonden voor deze viering op de donderdagmorgen, dan wordt dit met u gecommuniceerd via de kerkberichten in de kerk.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021 is de dagkapel gesloten.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl.

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdom. **Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje vanaf 01-12-2020 niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.** Maximale bezoekersaantal bedraagt op dit moment nog steeds 30 personen. Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM-website en door middel van publicatie op de kerkdeur.

Voorlopig is er ook nog geen koorzang en samenzang tijdens de diensten; verzoek om de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.

Zoals u kunt lezen in de VOMMMM-berichten zal er voor de diensten in de Kersttijd gewerkt worden met reservering van plaatsen, om zoveel mogelijk parochianen de gelegenheid te geven om een dienst te bezoeken.

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 5-11 december: 2^e Zondag van de Advent

Zaterdag 5 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 6 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 9 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 12-18 december: 3^e Zondag van de Advent

Zondag 13 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar: Tom-Feline

Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry en Frans; Jrd. Mien Hopman-Giesbers, Jan Hopman en zoon Wim, Harry Krebbers; Carla Weijers-Fransen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Woensdag 16 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 19-25 december: 4^e Zondag van de Advent-Kersttijd

Zaterdag 19 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 20 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 23 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 24 december 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Donderdag 24 december 21.00 uur: kerk Milsbeek
Donderdag 24 december 23.00 uur: kerk Ottersum
Nachtmis
Misdienaar: Nick

Intenties: Familie Hopman-Lamers; Harry Burgers en overleden familie Burgers-Vullings,

Vrijdag 25 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Eerste Kerstdag
en afscheid pastoor
Martinus Rijs
Misdienaar: Tom/Feline

Intenties: Jan van Bergen; Ouders Cöp-Lamers, Peter en Jo Cöp; Familie Akkers-van Bergen; Marie Akkers en Dora Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Miets Huisman; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie.



Week 26 december-1 januari 2021: Tweede Kerstdag/Oud-Nieuw

Zaterdag 26 december 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 27 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 30 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Zondag 1 januari 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie

Misdienaar: Nick

Intenties: Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen

Week 2-8 januari:

Zaterdag 2 januari 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 3 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 6 januari 3 koningen sacristie Milsbeek

Week 9-15 januari: 1^e Zondag door het jaar

Zondag 10 januari 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie

Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jrd. Peter Cöp; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts; Jrd. Marie Akkers en Dora Akkers;

Woensdag 13 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 16-22 januari: 2^e Zondag door het jaar

Zaterdag 16 januari **10.00 uur:** kapel Ven-Zelderheide

Viering St. Tunniskermis

Zondag 17 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 20 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 23-29 januari: 3^e Zondag door het jaar

Zondag 24 januari 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie

Misdienaar: Nick/Feline

Woensdag 27 januari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 30 januari-5 februari: 4^e Zondag door het jaar

Zaterdag 30 januari 19.00 uur: kerk Ottersum

Eucharistie met Cantica

Nova

Misdienaar: Nick

Intenties: Herman Thissen, Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen; Jan Hopman, Trina Hopman-Koks en Wim koks.

Zondag 31 januari 11.00 uur: kerk Milsbeek
Zegening van de gezinnen,
o.a. van de communicanten
Woensdag 3 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 6-12 februari: 5^e Zondag door het jaar

**Zondag 7 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar: Nick/Feline**

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol Schaap en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Woensdag 10 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 13-19 februari: 6^e Zondag door het jaar

Zaterdag 13 februari 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 14 februari 11.00 uur: kerk Milsbeek

Aswoensdag 17 februari 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Aswoensdag 17 februari 19.30 uur: kapel Ven-Zelderheide

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.

Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra's aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op rekeningnummer: **NL35 RABO 0140602089.**



Cantica Nova



Zingen is Geluk

Het zijn de kleine dingen, die onze harten laten zingen
met een vrolijk gezicht, dat geeft overal licht.

Neem de tijd, om te zingen,
het is de muziek van ieders hart.

Maar wat ... als je niet meer samen mag zingen ...

Het breekt je hart, geeft je verdriet.

Het was zo doodgewoon ... **samen zingen** ...

Doodgewone dingen ga je pas waarderen, als ze er niet meer zijn.

**** Zingen * Leven * Gewoon Samen zijn ****

Het afgelopen jaar heeft iedereen veel zorgen gebracht.

Laten we hopen,

dat ons dagelijks doodgewone leven van weleer,
terug mag keren in ons mooie en dierbare bestaan, hier op aarde
zodat zingen weer behoort tot de doodgewoonste dingen.

Ondanks alles
wensen wij u een liefdevol en
vrede Kerstfeest toe,
Voor het **Nieuwe Jaar** veel voorspoed
in goede gezondheid!
Dat alle sterren aan de Hemel
ook voor u mogen schijnen.

WAT DOEN WE DIT JAAR MET KERST?

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z'n allen naar een restaurant? En naar welke Nachtmis gaan we?

“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?

Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden.

Social distancing is helemaal niet nieuw. Het was er al vanaf de eerste dag. Juist in die afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn.

Fijne Kerst
en een gelukkig nieuwjaar!



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Nieuw telefoonnummer

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op het nieuwe 06- nummer: 06-42988576, het oude nummer is komen te vervallen.

Voor afspraken en andere zaken buiten openingstijd van het secretariaat kunt u bellen met de vommmm parochietelefoon:

mobiel nummer: 06-23766873

Kapelaan Marc Kessels 06-11194630

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Ziekencommunie in Kersttijd

Voor het ontvangen van de ziekencommunie in de Kersttijd kunt u contact opnemen met het secretariaat of kapelaan Kessels.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de kapelaan of het secretariaat.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^o dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	06-42988576
Mobiel VOMMMM:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



Parochies VOMMMM
WWW.VOMMMM.NL





De redactie van
PAROCHIE NIEUWS
wenst u een Zalig Kerstfeest
en alle goeds voor 2021