

PAROCHIE NIEUWS

A detailed illustration of the Nativity scene. In the foreground, the Virgin Mary, wearing a white and blue robe, kneels in prayer over the infant Jesus who lies in a wooden manger filled with straw. Joseph, with a beard and wearing a dark robe, stands behind the manger, his hands clasped in prayer. To the right, a dark brown donkey stands looking towards the baby. In the lower left, a white lamb stands looking at the manger, and another white lamb is lying down in the lower right. In the background, three wise men on camels are seen traveling along a path that leads towards a distant, illuminated town under a starry night sky. Palm trees and rocky terrain are visible in the landscape.

Heilige Johannes de Doper Ottersum
Jaargang 6, no. 6 - december 2021

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-9
- 15 januari laatste mis in kerk Ven-Zelderheide	pag. 3-4
- Bericht vanuit het kerkbestuur	pag. 4-6
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 7
- Corona update	pag. 8
- Adventsactie	pag. 8-9
Parochieberichten	pag. 9-10
Allerzielen 2020 tot Allerzielen 2021 Ottersum	pag. 10
Cantica Nova	pag. 11
Schema diensten VOM	pag. 12-14
Met Advent begint het Lucasjaar	pag. 14
Cantica Nova	pag. 15
Zo komen we aan de Adventskrans	pag. 16
Gedenkboek over onze evacuatiereis door Maria Arts-Bronsink, deel 2	pag. 16-18
Wie, wat, waar	pag. 19-20



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 17 januari 2022

Inleveren kopij: 1 januari 2022

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com



VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

December 2021, alweer het laatste Parochie Nieuws van het jaar.

Zondag 14 november jl., de eucharistieviering met een bijzonder karakter, werd een normale H. Mis opgeluisterd door het vertrouwde Gregoriaans herenkoor.

Een 4-tal leden van dit Kerkelijk Gregoriaans Zangkoor St. Caecilia zouden gehuldigd worden i.v.m. hun 60-jarig zangjubileum te weten Herman van Bergen, Cor Bindels, Henk Ebbers en Willy Hopman.

Door de corona maatregelen kon dit helaas niet doorgaan. De huldiging zal nu op een ander tijdstip plaats vinden. Namens de Parochie Ottersum willen wij de jubilarissen toch alvast hartelijk feliciteren met hun 60-jarig zangjubileum.

Een spreuk van Cordaid: "Wat er ook gebeurt in je leven, wees aardig voor anderen". Aardig zijn voor de mensen om je heen is een vredige manier om te leven en iets moois achter te laten. We oordelen vaak te snel over anderen zonder echt te weten wie de ander is en waarom hij of zij doet zoals hij of zij doet. Een beetje meer liefde kan zeker in de wereld zoals die nu is, geen kwaad.

Helaas ook weer nieuwe coronamaatregelen: Geen vieringen meer na 17.00 uur. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de R-K Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Met kerst samen naar de kerk maar denk aan de corona maatregelen.

De redactie wenst u

Fijne Kerst

en een gelukkig nieuwjaar!

BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema



Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

ZATERDAG 15 JANUARI LAATSTE MIS IN KERK VEN-ZELDERHEIDE

Nadat al vanaf 2011 gesproken werd over de verkoop van de Sint-Antonius Abtkerk in Ven-Zelderheide, zijn de ontwikkelingen dit jaar in een stroomversnelling gekomen. De provincie Limburg en de gemeente Gennepe trokken forse bedragen uit voor de leefbaarheid en woningbouw in het dorp. In de plannen is een centrale rol gereserveerd voor de kerk: die wordt een multi-functioneel centrum.

Voor het dorp is dit een geweldige kans. Op de plek van het verouderde gemeenschapshuis De Uitkomst komen vijftien woningen, waarvan elf voor starters. En er komt een nieuw multifunctioneel centrum in de kerk, waardoor het markante gebouw uit 1953 behouden blijft. Bovendien zal het kerkgebouw, samen met de basisschool en een nieuw aan te leggen dorpsgaard, een aantrekkelijk hart van het dorp gaan vormen. De middeleeuwse Sint-Antonius Abtkapel aan de Vensestraat zal de parochie nieuw onderdak bieden.

Officieel moet de Priesterraad van het bisdom nog advies uitbrengen over de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Maar er zijn een aantal zwaarwegende redenen om als parochie de grote kerk te verlaten en te verhuizen naar de kleinere kapel. Zo speelt de financiële situatie van de parochie een rol, net zoals het afnemend kerkbezoek.

En ook de parochianen staan achter de verhuizing, al zullen ze hun kerk zeker missen.

Eind september stemden ze tijdens een hoorzitting unaniem voor de onttrekking aan de eredienst.

De Priesterraad zal naar verwachting op 16 december dus adviseren om tot deze stap over te gaan, waarna bisschop Smeets zijn handtekening zal zetten onder het bijbehorende decreet.

De laatste mis in de kerk van Ven-Zelderheide zal op zaterdag 15 januari om 10 uur worden opgedragen. Vanwege de gedachtenis aan Sint Antonius Abt op 17 januari, zullen de belangrijkste religieuze elementen van de kerk in processie naar de kapel worden gebracht.

Eenzijds wordt met pijn in het hart afscheid genomen van de kerk, maar anderzijds is er dankbaarheid dat de kapel een passend en mooi alternatief voor de toekomst biedt.



BERICHT VANUIT HET KERKBESTUUR

Hoe gaan we met z'n allen verder?

De parochianen van de VOMMMM-parochies stellen steeds vaker vragen over de toekomst. Ze zien dat de kerk van Ven-Zelderheide (bijna) is verkocht aan de gemeente Gennep en dat die kerk een multifunctioneel centrum wordt. Ze horen geluiden over een federatie van de zes parochies. Ook willen ze weten wat er met de andere vijf kerken van het VOMMMM gaat gebeuren. 'Hoe gaan we met z'n allen verder?'

Dit soort vragen hadden we als kerkbestuur eigenlijk eerder moeten (proberen te) beantwoorden, maar er was en is nog veel onduidelijk. Toch zetten we nu een aantal feiten op een rijtje.

Beleidsbrief 2020

Bisschop Smeets heeft in oktober vorig jaar in zijn Beleidsbrief geschreven dat parochies in het bisdom Roermond hun krachten moeten bundelen. Hij schreef dat ze eind 2021 verplicht federaties moeten vormen of zelfs moeten fuseren. Dit is vooral nodig om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Er gaan veel minder mensen naar de kerk en er wordt veel minder kerkbijdrage (Kerkbalans) betaald. Tegelijkertijd kost het veel geld om alle kerken als vanouds te onderhouden en open te houden. Dat geven allerlei onderzoeken in het land ook al jarenlang aan.

Uiteindelijk moet het aantal parochies in Limburg van 300 naar 50, aldus bisschop Smeets. Zelf bezuinigde het bisdom ook. Zo werd een kwart van het aantal banen geschrapt.

De VOMMMM-parochies waren al een paar jaar een eind op weg naar een federatie, met name omdat er vanaf 2015 één kerkbestuur voor de zes parochies is. Tweede voorwaarde is één pastoraal team. Dat is er, al bestaat het momenteel alleen uit pastoor Miedema. Er zijn plannen om dit team wat uit te breiden.

Aan de laatste voorwaarde tot de vorming van een federatie, één jaarrekening, wordt vanaf 1 januari 2022 voldaan. Dat betekent dat we vanaf die datum ook officieel een federatie zijn.

Aparte geldstromen

Dat er een gezamenlijke jaarrekening komt, wil niet zeggen dat de geldstromen van de zes parochies bij elkaar worden gevoegd. Die blijven gescheiden en dat zal ook zichtbaar blijven in de jaarrekening.

Pas als de zes parochies in de toekomst zouden fuseren, zou er ook één 'geldpot' zijn. Maar zover zijn we nog echt niet.

'Missiekerk'

Bisschop Smeets schrijft verder in zijn beleidsbrief over 'missionaire geloofs-gemeenschappen'. Hij bedoelt daarmee dat we niet zozeer vast moeten houden aan onze kerkgebouwen, maar dat we gezamenlijk een levende Kerk moeten vormen. Het gaat erom de Boodschap van het geloof over te brengen aan mensen om ons heen (onze 'missie'), niet om gebouwen in stand te houden.

Oftewel: we moeten het idee van een kerk in elk dorp loslaten. Daarnaast moeten we - in de visie van het bisdom - elkaar opzoeken en groepjes vormen die zich bezighouden met een vorm van 'Kerk-zijn'. Dat kan bijvoorbeeld door anderen te helpen, eens een kop koffie met elkaar te drinken, zieken te bezoeken, bezinningsavonden te organiseren en ga zo maar door. Wij mensen vormen sámen de Kerk.

Om parochies te helpen om zo'n grote omslag te maken, organiseert het bisdom avonden over *herstructurering* (dus die federaties/fusies) en *revitalisering* (hoe blijf je de Boodschap van God onder de mensen brengen en hoe geef je actief vorm aan die Boodschap).

De herstructurering is nu duidelijk: een federatie van zes parochies. Maar hoe we die revitalisering binnen het VOMMMM precies vorm gaan geven, weten we nog niet. Pastoor Miedema is begonnen met het schrijven van een pastoraal beleidsplan. Dat is ook iets waar het bisdom om vraagt, in het kader van die herstructurering en revitalisering. Het schrijven van dat plan gebeurt in overleg met de andere leden van het kerkbestuur, maar we willen u en de andere parochianen graag op de hoogte houden van dit proces.

We vragen om uw begrip

Pastoor Miedema en het kerkbestuur doen hun best om de zes parochies zo goed mogelijk te laten overstappen naar de toekomst. Die toekomst gaat er voor de parochianen en hun kerken dus heel anders uitzien dan we met z'n allen gewend zijn. Er zullen ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om onze kerkgebouwen. Welke keuzes? Dat weten we nog niet.

Op dit moment gaat het erom dat u weet dat er ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn. We gaan over een tijdje ook graag met u en met de kerngroepen in gesprek hierover. Maar we hopen dat u begrijpt dat de kerken het niet meer kunnen bolwerken en dat er dingen moeten veranderen.

Zekerheden verdwijnen, er verrijst een heel nieuwe vorm van Kerk in onze dorpen.

Maar samen kunnen we deze grote uitdagingen aan, vast en zeker!

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met pastoor Miedema of Jacqueline Thomassen-Mans kerkbestuurslid van parochie Ottersum. Kijk voor een analyse van het Beleidsplan van bisschop Smeets op <https://www.kn.nl/verdieping/analyse/bisschop-smeets-minder-parochies-meer-missionair-elan/>

**“Van een volkskerk – of misschien beter
gezegd: een servicekerk – zijn we een
keuzekerk aan het worden”**

- Bisschop Harrie Smeets

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

		Ven-Zelder	Otters.	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenh
2 ^e Adv	4/5 dec	16.00		11.00		9.30	
3 ^e Adv	11/12 dec		9.30		16.00		11.00
4 ^e Adv	zat. 18 dec	16.00			<i>18.00 Lichtjestocht buiten o.v.v.</i>		
4 ^e Adv	zo. 19 dec	<i>11.00 Kerst- concert o.v.v.</i>		11.00		9.30	
Kerst- middag	vr. 24 dec.		15.30	<i>18.00 Kerstspel buiten o.v.v.</i>			
Kerst- mis	za. 25 dec.	11.00		11.00 BP*	9.30		
H.Fam	zo.26 dec.					9.30	11.00

*BP = Bert Paquay

Laatste Mis in de kerk van Ven-Zelderheide is op 15 januari 10.00 uur.



CORONA UPDATE

1,5 meter en mondkapjes

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.

Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

(Tekst overgenomen van www.bisdom-roermond.nl)

ADVENTSACTIE 2021

Geef eten aan een kind!

Evenals vorig jaar vragen we in het kader van de Adventsactie weer uw aandacht voor de allerarmste kinderen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de organisatie Mary's Meals krijgen zij elke schooldag één voedzame maaltijd.

Slechts € 18,30 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden.



Mogen deze kinderen weer op u rekenen?



U kunt uw gift tijdens de weken van de Advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies **NL 34 RABO 0308 1047 14** o.v.v. 'Adventsactie 2021'. (ANBI Status).

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.



PAROCHIEBERICHTEN

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 november 2021 tot en met 28 februari 2022 is de dagkapel gesloten. Vanaf 1 maart 2022 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken. Vieringen met Cantica Nova vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdom. **Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje inmiddels weer verplicht tijdens binnenkomst en verplaatsingen. Ook de 1 ½ meter afstand wordt weer gehandhaafd in verband met de olopende besmettingen.**

Nieuwe coronamaatregelen: Geen vieringen meer na 17.00 uur.
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Mochten de richtlijnen voor de komende tijd nog meer veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM-website en door middel van publicatie op de kerkdeur.

Voorlopig is er nog geen samenzang; er mag weer koorzang plaatsvinden met maximaal 12 zangers op 1 ½ meter afstand van elkaar maar het is nog onzeker of er koorzang zal zijn tijdens de Kersttijd.

ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

Allerzielen 2020 tot Allerzielen 2021 OTTERSUM

Laat hen voor altijd in Gods liefde geborgen zijn.



Elly Janssen-Spikmans	04-04-2021	73 jaar
Toon Verheijen	27-04-2021	84 jaar
Lientje Gröniger-Arts	29-04-2021	91 jaar



**Vergeeten we ook de mensen niet
die in droefheid zijn achtergebleven.**



Cantica Nova

*K*erstfeest is denken aan vrede en licht
*A*n de boodschap het blijde bericht
*V*an komen van mensen heel dicht tot elkaar
Niet voor heel even maar als het kan het hele jaar



Wij houden ons allen aan de coronamaatregelen en richtlijnen waardoor

De Kerstviering

Op vrijdagavond 24 december a.s.

Om 20.00 uur niet door kan gaan

Herenkoor & Cantica Nova

Wensen iedereen

Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig & Gezond

Nieuwjaar



SCHEMA DIENSTEN VOM



Koorzang is onder voorbehoud.

Week 4-10 december: 2^e Zondag van de Advent

Zaterdag 4 december 16.00 uur

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 5 december 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 15 december 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 11-17 december: 3^e Zondag van de Advent

Zondag 12 december 9.30 uur

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, Frans en Alfred; Harry Krebbers; Carla Weijers-Fransen; Jrd. Mien Hopman-Giesbers, Jan Hopman en zoon Wim.

Woensdag 15 december 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 18-24 december: 4^e Zondag van de Advent / Kerstavond

Zaterdag 18 december 16.00 uur

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 19 december 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 22 december 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Vrijdag 24 december 15.30 uur

kerk Ottersum

Kerstviering met voorzang,
orgel en dwarsfluit.

LET OP TIJDSTIP

Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Harrie Burgers en overleden familie Burgers-Vullings; Bertus en Paula Könings-Lamers, Bertje en Mia, overleden familieleden Könings-Lamers; Ouders Jacob Koenen en Nellie Koenen-Herpers; Jeannie en Dianne Koenen; Ton en Marijke van Haren-Hermse en oma Hermse; Chris Hopman en Koosje Hopman-Lamers en overleden familie, in het bijzonder voor Wim Hopman; Jan van Bergen; familie Akkers-van Bergen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Leo Frey; Piet van Baal en overleden familie; Ton Petra; Chris en Jo Hopman-Thelosen en zoon Gerrie.

In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.



Week 25-31 december: Kerstmis en Oudjaar

Zaterdag 25 december 11.00 uur kerk Ven-Zelderheide
Zaterdag 25 december 11.00 uur kerk Milsbeek
Woensdag 29 december 9.00 uur sacristie Milsbeek

Week 1-6 januari 2022: Nieuwjaar/Feest van Drie koningen

Zondag 2 januari 9.30 uur
kerk Ottersum
Eucharistie herenkoor
Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen;
Woensdag 5 januari 9.30 uur sacristie Milsbeek

Onderstaand schema is verder onder voorbehoud!!!

Week 8-14 januari: Doop van de Heer

Zaterdag 8 januari 19.00 uur kapel Ven-Zelderheide
Zondag 9 januari 11.00 uur kerk Milsbeek
Woensdag 12 januari 9.00 uur sacristie Milsbeek

Week 15-21 januari: 2^e Zondag door het jaar

Zondag 16 januari 9.30 uur
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jrd. Peter Cöp; Jrd. Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts; Jrd. Marie Akkers en Dora Akkers.

Woensdag 19 januari 9.00 uur sacristie Milsbeek

Week 22-28 januari: 3^e Zondag door het jaar

Zondag 22 januari 11.00 uur kerk Milsbeek
Woensdag 26 januari 9.00 uur sacristie Milsbeek

Week 29 januari-4 februari: 4^e Zondag door het jaar

Zaterdag 29 januari 19.00 uur
kerk Ottersum
Eucharistie Cantica Nova
Misdienaar Nick

Intenties: Herman Thissen, Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen.

Woensdag 2 februari 9.00 uur sacristie Milsbeek

Week 5-11 februari: 5^e Zondag door het jaar

Zondag 5 februari 19.00 uur kapel Ven-Zelderheide

Zondag 6 februari 11.00 uur
Woensdag 9 februari 9.00 uur

kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek

Week 12-18 februari: 6^e Zondag door het jaar

Zaterdag 12 februari 9.30 uur

kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar Nick

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 16 februari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

MET ADVENT BEGINT HET LUCASJAAR

Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de Kerk kennen we ook een systeem van 'themajaren': we beginnen nu aan het Lucasjaar.

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het evangelie van Matteüs centraal.



Cantica Nova



*In het Nieuwe Jaar 2022
hopen wij weer te mogen zingen
op de volgende data:*

**** zaterdag 29 januari 2022 19.00 uur**

**** zaterdag 12 maart 2022 19.00 uur**

**** zaterdag 21 mei 2022 19:00 uur**

*Wij wensen iedereen het
allerbeste toe en blijf gezond*



Tot ziens in het Nieuwe Jaar!

ZO KOMEN WE AAN DE ADVENTSKRANS

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19^e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenshuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.

GEDENKBOEK OVER ONZE EVACUATIEREIS - deel 2

Het vervolg van het verhaal: “Gedenkboek over onze evacuatiereis van den twintigste oktober 1944 tot drie juni 1945”, geschreven door Maria Arts – Bronsink.

Toen kregen Thij met Betsie, Piet en Mientje een plaats en een goede plaats bij beste mensen. Toos met Beppie, Tonia met Mia, Lientje en Annie en Trees alleen ze troffen het naar ze meende goed. Toen kwam Vader en ik aan de beurt en werden s-avonds laat nog bij een weduwe gebracht.

Ze had prachtige meubels maar geen brand, geen bed en geen eten voor ons en moesten iederen dag bij andere menschen werken, dus dan maar weer een andere plaats.

We zijn ook drie keer in het kleuterschooltje van de gaarkeuken gaan eten. De eene dag was er heete bliksem waar geen appels in waren of heel weinig. Een keer boerenkool die goed smaakte en ook een keer roode kool die smaakte ook wel. Och ja, het was thuis veel lekkerder maar als je honger hebt smaakt het allicht, want niets in den buik is ook zoon raar gevoel en ik denk dikwijls aan onzen Harrie die kwaad was als Moeder zuurkool of snijboonen kookte en aan Vader als de gebakken aardappels is wat droog waren. Dan zei hij dat ze geschroeid waren.

Nu zijn Vader en ik bij de menschen waar Thij en de anderen zijn. Het zijn beste menschen en we hebben het er best. Ik moet alle dagen de aardappelen schillen. Een of twee emmers per dag. En dan voor de rest breien, nu hier en dan daarvoor.

We zijn ook al eens naar de bedeeling van gedragen kleeren geweest maar dat was niets als wat oud goed.

Nu is het ook al St. Nicolaas geworden. Thij heeft bij een familie in Bilthoven, waar Tonia wel eens werkte, een beetje speculaas gebakken. We hadden zelf nog wat vet en een beetje suiker en zoo kregen ook al de kinderen twee koekjes en ik en Mevrouw een pakje vol die we 's-avonds bij een kopje koffie lekker opgegeten hebben.

Ze zeggen dat het met den oorlog goed gaat en dat we misschien met Kerstmis wel weer thuis zijn. Ik heb met Mia gewed om een rijksdaalder dat we dan weer thuis zijn en bid er iederen dag voor.

Thij en Piet gaan al eens den boer op om wat rogge of aardappels. Ze hebben ook al hier en daar nagerooid, ze hebben hout gehakt en hout gekapt en twee zeemlappen voor Mevrouw gemaakt.

Mia en Tonia zijn bij hun eerste plaats weg en hebben na acht dagen weer een andere plaats gekregen.

Ze zitten nu ieder appart maar hebben het er veel beter gekregen. Mia hadt het den laatsten tijd weer erg in de zij. Ze is naar den dokter geweest en moest minstens 4 dagen rusten. Ze licht nu in het ziekenhuis en heeft het daar heel goed en knapt wel weer op. Lientje en Annie hadden ook een beste plaats maar moeten daar weg omdat die menschen zelf twee kinderen met een gezin hebben die ook geen eten meer hebben. Want het is hier de armoedigste plaats die men zich denken kan. Niets maar dan ook niets is er te krijgen. Het is een mirakel zoo zegt mijnheer. Lientje en Annie hebben een andere maar een heel slechte plaats bij heel eigenaardige menschen.

Ik ben nu ook naar het evacuatie bureau geweest om een andere plaats voor hun.

Wij gaan hier Mijnheer, Mevrouw en wij met ons zessen iedere maandagavond naar den buurman en krijgen er koffie met suiker en ieder twee appellen. Ik neem mijn breiwerk mee en de anderen doen een spelletje.

We gaan als het eenigzins weer is ook door de week naar de kerk, die is hier een twintig minuten vandaan. Zondags is er om 10 uur H. Mis voor ons evacues en staan er buiten aan de kerk een man en in het voorportaal der kerk een man waar men, voor dat we in de kerk komen, een dubbeltje aan moet betalen en dan komen ze onder de H. Mis nog met een soort bloemenmand rond. Dan met een open schaal en dan nog met een dubbele klingelbuul rond. Nou dat was iets voor onze Pastoor. Het is maar een heel klein en heel eenvoudig kerkje maar er is een mooie orgel en een prachtig mannenzangkoor in. We gaan alleen omdat ze zoo mooi zingen om elf uur naar de H. Mis. Het is onderhand Kerstmis geworden maar dat kunnen we ons hier niet voorstellen, geen gezongen Kerstmis, geen kerstkribbe, geen gezang alleen de H. Mis van elf uur een gezongene met drie Heeren. Wat gevoelden we ons hier ongelukkig en verlangden we nog meer als anders naar ons dierbaar tehuis terug.

De protestanten tellen de eerste Kerstdag nog niet zoo veel als een Zondag want ze zeggen het is geen rustdag en waschen en poetsen dat het een lust is. Bij ons echter is het zondag en wordt er niet gewerkt. We zijn ook naar het Bisschoppelijk hulpbetoon geweest en hebben er wat ondergoed en ik en Beppie een mooie jasschort gekregen, Mientje en Betsie en Mia en Trees een hoed en nu krijgen ze ook nog ondergoed.

Toos en Aukje gaan te voet naar Friesland. Ook Mijnheer zijn dochter gaat mee. Een week erna gaan Trees en Mientje, maar die gaan naar Groningen waar Mina Cuppens met familie zit. Ik had dit naar tante Anna geschreven en nu kwamen er een paar dagen daarna Oome Dries en Tante Anna. Ze waren erg blij dat we elkander nog eens zagen en dacht ik onwillekeurig aan hetgeen ons Moeder vroeger toen we nog kinderen waren tegen ons zei. Als we onder elkander aan het kibbelen waren dan zei ze 'och kinderen doe toch mooi met elkander heen later zul je blij zijn elkander nog eens te zien en ja het is zoo.

Tante Anna bracht wat lekkere appels van haar Mevrouw voor mij mee en een paar adressen van haar familie in Groningen. Daar zouden Trees en Mientje voor haar wat olie of vet gaan vragen.

Onderhand is het oudejaarsavond geweest en zijn wij weer met ons zessen bij den buurman geweest. Daar kregen we eerst een glaasje lekkere vooroorlogsche likeur met een appelbol. Dan een glaasje wijn met een oliebol en toen de klok twaalf sloeg nog een glaasje advocaat met weer een oliebol. Nu het was er erg gezellig hoor.

WORDT VERVOLGD

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail:

parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de sacristie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Banknummers:

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

Kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089



Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon: 06-42988576
VOMMMM-telefoon: 06-23766873
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
Internet: www.vommmm.nl
Secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29



De redactie van
'PAROCHIE NIEUWS'
wenst u een
Zalig Kerstfeest
&
alle goeds voor 2022



Ria Bindels-Arts, 1995