

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 7, NO. 1 - JANUARI 2022



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-10
- Het kerkbestuur wil graag met u praten	pag. 3-4
- Tarieven parochies VOMMMM vanaf januari 2022	pag. 4-5
- Kerkbalans 2022	pag. 6-7
- Doneren aan uw parochie via een QR-code	pag. 8
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 9
- Adventsactie 2021	pag. 10
Parochieberichten	pag. 10-11
Cantica Nova	pag. 12
Schema diensten VOM	pag. 13-14
Gedenkboek over onze evacuatiereis door Maria Arts-Bronsink, deel 3	pag. 15-17
Wie, wat, waar	pag. 18-19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 14 maart 2022

Inleveren kopij: 27 februari 2022

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Het eerste Parochie Nieuws van 2022 ligt weer voor u.
Wij wensen u allen een voorspoedig, liefdevol en gezond jaar!

De laatste maanden van 2021 zijn weer anders verlopen als waar wij op gehoopt hadden.

De snelle opmars van omikron in Nederland deed het kabinet besluiten dat we weer in een lockdown moesten. Helaas maakte de aangescherpte regels het normale kerkbezoek niet mogelijk.

Wel hadden de vrijwilligers van de woensdaggroep net als andere jaren weer een prachtige kerststal in de kerk opgebouwd.

Het kerstspel voor de kinderen, de nachtmis, met het herenkoor en Cantica Nova, konden niet plaats vinden en daarvoor in de plaats was er om 15.30 uur een H. Mis met een gedeelte van het herenkoor.

Het welkom en de slotgedachte werden verzorgd door Cantica Nova.

Een ongebruikelijke tijd maar een mooie (nacht) Mis!

Dank aan al de mensen die zich hiervoor hebben ingezet!

10 Januari jl. was het een jaar geleden dat Theo Miedema als pastoor voor de VOMMMM-parochies is geïnstalleerd.

Pastoor Miedema zet zich in voor een goede en begripvolle samenwerking van de parochies.

In dit Parochie-Nieuws leest u daar meer over.

LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND!

Wij wensen u verder veel leesplezier.

De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

HET KERKBESTUUR WIL GRAAG MET U PRATEN

In de vorige editie van het Parochienieuws stond het al: binnen de Kerk en binnen onze parochies zijn dingen aan het veranderen. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk en parochianen geven steeds minder geld. Daar staan wel hoge lasten voor het in stand houden van onze kerken tegenover. Gaan we dit volhouden? En wat doen we als dit niet het geval blijkt? Over dit soort ontwikkelingen wil het kerkbestuur u graag bijpraten.

En dan zijn er ook verschillende ontwikkelingen op het gebied van Kerk-zijn. Hoe willen we samen die Kerk vormen als het níet alleen gaat om het bijwonen van een mis? Gaat het dan om eens een kopje koffiedrinken met iemand die veel alleen is? Om ziekenbezoek? Hulp aan mensen die het minder goed getroffen hebben? Hoe geef je het evangelie vorm in het dagelijks leven?

Paus Franciscus heeft gezegd dat de Kerk hierover met de parochianen in gesprek moet. Concreet betekent dit dat het bisdom Roermond die taak bij de kerkbesturen van de parochies legt: ga met de mensen praten. Ga luisteren. Ga vragen hoe zij tegen de Kerk aankijken en hoe zij iets willen of kunnen betekenen voor anderen. En laat ons dan weten wat de boodschap van de mensen was, zodat wij die naar Rome kunnen brengen.

Wandelen met de pastoor

Pastoor Miedema geeft een voorzet door binnenkort in etappes door de zes VOMMMM-parochies te gaan wandelen.

Hiermee wil hij symbolisch aangeven dat de parochies één gebied vormen en dat we met z'n allen ook op die manier moeten gaan denken.

Als u wilt, kunt u een stukje meewandelen met de pastoor om met hem te praten. Of u kunt bijvoorbeeld een kop koffie met hem drinken.

Meer informatie is over een tijdje te vinden in de huis-aan-huisbladen.



Parochiebijeenkomsten

Maar zeker zo belangrijk zijn de parochiebijeenkomsten. Over een paar maanden - als de coronamaatregelen het toestaan - worden per parochie alle parochianen uitgenodigd om bijgepraat te worden over de praktische kanten van de federatie die we nu met de zes parochies vormen. U kunt dan ook alle vragen stellen die bij u leven.

Daarnaast vraagt het kerkbestuur aan de parochianen of ze tijdens die bijeenkomst in kleine groepjes willen praten over wat Kerk-zijn voor hen betekent of kan betekenen. We zijn heel benieuwd naar uw ideeën hierover!



TARIEVEN PAROCHIES VOMMMM VANAF JANUARI 2022

Misstipendia (<i>Advies Bisdom € 27,50</i>)	€ 17,50
Doopsel (<i>Richtbedrag € 40,00</i>)	<i>vrije gift</i>
Doopkaars (naar keuze, vanaf)	€ 11,00
Trouwkaars (naar keuze, vanaf)	€ 16,00
Eerste communie , ouderbijdrage	€ 35,00
Vormsel , ouderbijdrage	€ 35,00

Kerkdiensten:

Jubileumdienst	€ 300,00
Huwelijksdienst *	€ 475,00
Uitvaart *	€ 475,00
Avondwake en uitvaart *	€ 675,00
Kosten koor** + organist	€ 75,00
Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst	€ 75,00
Begeleiding naar Crematorium zonder kerkdienst *	€ 475,00
Avondwake zonder uitvaart *	€ 475,00

Grafrechten:

Enkel of dubbel boven elkaar	€ 800,00 voor 20 jaar
Dubbel naast elkaar:	€ 1.000,00 voor 20 jaar
Kindergraf	€ 400,00 voor 20 jaar
Nis in urnenmuur	€ 800,00 voor 20 jaar
Urnengraf	€ 800,00 voor 20 jaar
Verlenging (of deel hiervan, afhankelijk van het aantal jaar)	€ 800,00 voor 20 jaar
Gebruik strooiveld	€ 110,00

Bijzetting:

Graf: er moet worden bijbetaald.

Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven ligt. → Voorbeeld: voor de eerst begraven is voor 20 jaar aan grafrechten betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet betaald te worden.

Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust hebben (wettelijk verplicht). Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden.

2^e urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig.

Noten:

Voor de met * aangegeven diensten wordt de kerkbijdrage van de afgelopen 4 jaar in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Er wordt een maximum van € 475,00 vergoed.

Overigens adviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage.

Aldus vastgesteld door Kerkbestuur VOMMMM.



KERKBALANS 2022

Geef vandaag
Voor de kerk van morgen



We wensen u een zalig en gezegend 2022!

Dat u alles mag ontvangen voor een leven in vreugde en vrede.

In Nederland zijn kerkgenootschappen voor hun inkomsten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften van gelovigen. Er bestaat niet zoiets als lidmaatschapsgeld.

Maar een parochie heeft natuurlijk wel onkosten.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wat is de betekenis van de Kerk?

Jezus wil goed voor ons zijn. Hij wil ons Zijn nabijheid schenken in de **sacramenten** van de Kerk:

- *Doop: we worden opgenomen in de Kerk. We horen bij God en Jezus.*
- *Kerkelijke inzegening van een huwelijk: we ontvangen de genade om te groeien in liefde voor elkaar.*
- *Eucharistie: we ontvangen de liefde van God en krijgen de kracht om die liefde aan anderen door te geven.*
- *Vormsel: we ontvangen de Heilige Geest die ons helpt om het goede te doen.*
- *Sacrament van boete en verzoening: we ontvangen vergeving en bevrijding van lasten. We kunnen opnieuw beginnen.*
- *Ziekenzalving: zieken ontvangen troost, kracht en zo mogelijk genezing.*
- *Uitvaart met Eucharistie: de overledene wordt opgenomen in Gods Rijk van liefde en vrede.*

Geef vandaag nog aan onze Kerk, zodat we ook morgen en in de verdere toekomst samen onze Kerk kunnen beleven:

- Het **kerkgebouw** in stand houden dat ook zo belangrijk is voor het aanzicht van uw dorp.

- De **saamhorigheid** voelen van de grote familie van de parochiegemeenschap.
- Veel **genade** van boven blijven ontvangen.

Het richtbedrag is per huishouden € 115,00 per jaar, maar natuurlijk is iedere andere gift ook welkom.

Geef slim

Geeft u een jaarlijkse vaste gift t.b.v. Kerkbalans, dan is uw bijdrage (deels) aftrekbaar voor de belasting.

U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl

Gegevens van onze kerk H. Johannes de Doper in Ottersum

	2019	2020
INKOMSTEN	€ 64.314,-	€ 62.088,-
UITGAVEN	€ 72.706,-	€ 63.261,-
RESULTATEN	€ - 8.392,-	€ - 1.173,-

Rekeningnummers:

NL 35 RABO 0140 6020 89

(Pastoraat en kerkgebouw)

NL 70 RABO 0140 6024 29

(Alleen kerkgebouw)



DONEREN AAN UW PAROCHIE VIA EEN QR-CODE

De VOMMMM parochies gaan, naast de gangbare manier van collecteren, ook digitaal collecteren. Het voordeel van digitaal betalen: als u geen of weinig contact geld op zak heeft, kunt u toch geld geven.

Voor het digitaal collecteren gaan we de app Givt gebruiken.

De parochie Molenhoek heeft al afgetrapt.

Net als bij gewoon collecteren in de kerk, is ook het geven van een bedrag via Givt anoniem. U ziet zelf wel het bedrag dat U gedoneerd heeft, maar anderen zien dat niet.

Hoe werkt het?

- Installeer de app Givt of open de app
- Kies de bankrekening die u wilt gebruiken; dit is niet altijd nodig
- Kies het bedrag dat u wilt geven
- Scan de QR-code
- Uitloggen

Deze codes komen in de kerk bij het collectemandje en bij de kaarsen. Ook in de kapellen aan de Eindweg (Middelaar) en de Riethorsterweg (Plasmolen) komen QR-codes.

Elke parochie krijgt een aparte QR-code. Het geld dat u via deze code geeft, komt dus terecht bij uw eigen parochie.



**QR-code
parochie Ottersum**

Heeft u vragen?

Kijk op de website van Givt of neem contact op met Luc van der Linden (06-44304405) of Jacqueline Thomassen (06-10140468).

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Zelder.	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenh.
15/16 jan	za.11.00* St.Tunnis	9.30			16.00 Patr.	11.00
22/23 jan			11.00	9.30 Patr.		
29/30 jan		16.00 CN			9.30	11.00
5/6 febr	9.30		11.00	16.00		
12/13 febr		16.00	9.30 Cv			11.00
19/20 febr	9.30			16.00 Cv	11.00 Cv	
26/27 febr		9.30		16.00		11.00 Cv
Wo. 2 mrt	16.00		9.00			
5/6 mrt	16.00		11.00		9.30	
12/13 mrt		16.00 CN		9.30		11.00

* *Laatste Mis in de kerk van Ven-Zelderheide. Hierna zijn de Missen in de kapel.*

CN = met medewerking van koor Cantica Nova

Cv = Carnavalsmis of gewone Mis, afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.

Patr. = Patroonsfeest



ADVENTSACTIE 2021

Opbrengst Adventsactie

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Adventsactie ten bate van Mary's Meals!

Dankzij uw bijdragen kunnen 63 kinderen in de armste landen een heel jaar eten en onderwijs krijgen. Dat is ontzettend fijn!

De opbrengst is:

Ven-Zelderheide:	€	0,00
Ottersum:	€	27,40
Milsbeek:	€	258,00
Middelaar:	€	218,65
Mook:	€	150,60
Molenhoek	€	191,05
Rek. VOMMMM	€	316,30



Totaal

€ 1.162,00

Bedankt!



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Nelly van Alphen-Vullings, weduwe van Harry van Alphen. Geboren te Gennep op 24-04-1931 en overleden te Ottersum op 04-12 2021. De uitvaartdienst met aansluitend begravenis heeft plaatsgevonden op 10-12-2021 in Ottersum.



Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 november 2021 tot en met 28 februari 2022 is de dagkapel gesloten. Vanaf 1 maart 2022 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken. Vieringen met Cantica Nova vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdom. **Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje inmiddels weer verplicht tijdens binnenkomst en verplaatsingen.**

Ook de 1 ½ meter afstand wordt weer gehandhaafd in verband met de oplopende besmettingen en er geldt een maximaal aantal van 50 bezoekers.

Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM-website en d.m.v. publicatie op de kerkdeur.

Voorlopig is er nog geen samenzang; en er is ook geen koorzang.

LET OP!!!

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of er na 14 januari vieringen na 17.00 uur mogen worden gehouden, blijven de vieringen op de zaterdag tot en met 12 maart om 16.00 uur ingeroosterd.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429





Cantica Nova

*Wij zingen weer graag voor u
op de volgende data en
TIJDEN (ivm corona):*

**** zaterdag 29 januari 2022 16.00 uur**

**** zaterdag 12 maart 2022 16.00 uur**

**** zaterdag 21 mei 2022 19:00 uur**



Tot ziens!

SCHEMA DIENSTEN VOM



Koorzang is onder voorbehoud.

Week 15-21 januari: 2^e Zondag door het jaar

Zondag 16 januari 9.30 uur

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jrd. Peter Cöp; Jrd. Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts; Jrd. Marie Akkers en Dora Akkers; Sjaak Laarakkers en Riek Laarakkers-Jakobs.

Woensdag 19 januari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 22-28 januari: 3^e Zondag door het jaar

Zondag 22 januari 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 26 januari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 29 januari-4 februari: 4^e Zondag door het jaar

Zaterdag 29 januari 16.00 uur

kerk Ottersum

Eucharistie Cantica Nova

Misdienaar Nick

Intenties: Herman Thissen, Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen.

Woensdag 2 februari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 5-11 februari: 5^e Zondag door het jaar

Zondag 6 februari 9.30 uur

kapel Ven-Zelderheide

Zondag 6 februari 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 9 februari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 12-18 februari: 6^e Zondag door het jaar

Zaterdag 12 februari 16.00 uur

kerk Ottersum

Eucharistie

Misdienaar Nick

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 16 februari 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 19-25 februari: 7^e Zondag door het jaar

Zondag 20 februari 9.30 uur

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 23 februari 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 26 februari-4 maart: 8^e Zondag door het jaar

Zondag 27 februari 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen; Jrd. Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen.

Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 9.00 uur sacristie Milsbeek
16.00 uur kapel Ven-Zelderheide

Week 5-11 maart: 1^e Zondag van de Vasten

Zaterdag 5 maart 16.00 uur kapel Ven-Zelderheide
Zondag 6 maart 11.00 uur kerk Milsbeek
Woensdag 9 maart sacristie Milsbeek

Week 12-18 maart: 2^e Zondag van de Vasten

Zaterdag 12 maart 16.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
met Cantica Nova
Misdienaar: Nick

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Woensdag 16 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 19-25 maart: 3^e Zondag van de Vasten

Zaterdag 19 maart 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 20 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 23 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 26 maart-1 april: 4^e Zondag van de Vasten

Zondag 27 maart 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Jrd. Fien van Bergen-Sloot.

Woensdag 30 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek



MAXIMAAL 50 KERKGANGERS PER VIERING

GEDENKBOEK OVER ONZE EVACUATIEREIS - deel 3

Het vervolg van het verhaal: “Gedenkboek over onze evacuatiereis van den twintigste oktober 1944 tot drie juni 1945”, *geschreven door Maria Arts – Bronsink.*

We hebben ook in het hotel Pal een bijeenkomst gehad van alle katholieke evacues. Mijnheer Pastoor hield een toespraak er werd een Kerstverhaal voorgelezen en er was een beetje muziek. We kregen of wel koffie of bier of limonade maar het zijn het meeste vreemden die men ziet.

Nu is Toos en Trees en Mientje weer terug. Wij kunnen er ook heen maar dan moeten we er binnen een maand heen anders zijn die plaatsen die nu voor ons open staan weg.

We zijn nu ook naar Utrecht geweest om te hooren of we voor Vader ook een nieuw pak konden krijgen. Er zijn heel mooie winkels in Utrecht en overal grachten. We konden er bij Vroom een krijgen als we een vergunning hebben. We hadden onderwijl zin in een versnapering gekregen en omdat er niets anders te krijgen was besloten we bij Hoek een heerlijke kop soep te nemen maar jawel wat een rommeltje. Het leek wel afkooksel van boerkool met nog wat bladeren erbij. Nee zoiets vreet geen fatsoenlijk Limburger vreet dat maar zelf hoor. En daar durfde ze een kwartje per kop voor te vragen.

Nu heeft Thij ineens zoon erge pijn in het lijf gekregen en gaat Bestie den dokter halen die zegt dat het blindedarm ontsteking is. Wij schrikken daar erg van en ja vrijdagavond om 9 uur kwam de ziekenwagen voor en werd Thij weggebracht. Hij was zelf vol goeden moed maar met ons was dat niet zoo best. Als het nu nog in de Bilt naar het noodziekenhuis was maar naar Utrecht zoo ver weg. Het was treurig.

Onderhand moesten we allen een andere plaats hebben. Mientje en Piet hebben al een ander maar Betsie mag niet en Thij komt vrijdag thuis en bij Lammers hebben ze heel graag dat Thij vanuit het ziekenhuis naar die nieuwe plaats gebracht word. Ten einde raad gaat Betsie er zelf op uit. Het evacuatiebureau gaf haar 4 adressen mee waar ze misschien wel terecht kan. Maar jawel niets hoor ze werd overal aan de deur afgewezen en gezegd ga maar gauw hoor ik heb geen tijd om met jouw te praten. Ze komt schreiende terug en nu voelen we nog eens zoo zwaar wat arme tobbers we eigenlijk wel zijn. Zonder huis en zonder haard ziek en ellendig en moedeloos erbij.

Maar St Jozef onze groote vriend is er ook nog en nu we daar zoo moedeloos ten einde raad bij elkander zitten komt de buurman en zegt: Thij en Betsie kunnen bij hem komen totdat Thij weer aangesterkt is. Nu bij den buurman is het best daar zijn het goede menschen beter kan het niet. Zaterdag brengen ze Thij thuis zwak en mager maar dat komt wel weer in orde. Nu gaat Betsie naar den tandarts. Ze heeft heele dagen tandpijnen, die trekt twee tanden en maakt zoon groot gat dat Bestie den anderen dag naar Utrecht moet ze haar daar nog een tand trekken en het goede tandvleesch op het gat naaien. Ze heeft een heele dikke wang maar dat komt ook wel in orde, en nu moet vader en ik nog een andere plaats.

Trees gaat nog eens hooren en komt met een blij gezicht thuis en zegt dat we den anderen dag om 2 uur gepakt en gezakt bij het kleuterschooltje moeten zijn en dan met wagens naar Driebergen gebracht worden en van daaruit met den weermachts trein naar Groningen vertrekken. Een luid hoera ging op. Thij en Betsie moesten echter achterblijven want Thij was nog niet beter en zoo gaan we met goeden moed. Maar jawel er kwam bericht de lijn was gebombardeerd en moesten we wachten. Tonia komt me halen ik kan zoo lang bij Juffrouw Jansen waar Tonia in de kost is, blijven en daar krijg ik een lekkere tas thee. Ze staan om vijf uur nog te wachten totdat het bericht komt dat we niet gaan kunnen. Alweer een teleurstelling, het schreien staat ons nader dan het lachen want nu moeten we weer naar Lammers toe en die waren al blij dat we weg waren. Maar bij Lammers zijn het beste menschen en we kunnen weer daar blijven want ze zeiden iedere dag kan de trein vertrekken. En zoo pak ik s-morgens alles in en moet dan s-avonds weer uitpakken en wat erger is de aardappelkist komt ledig en ik durf het niet te zeggen want dan moeten we zeker weg en waarheen. Ik heb al goed wat aan St Jozef beloofd en we bidden al wat we kunnen om uitkomst. Trees gaat nog eens horen ze gaat naar Zeist misschien morgen zeggen ze daar. Ze zullen wel opbellen. Den heelen dag verloopt in spannend wachten maar er komt niets. Mia en Mientje gaan naar Utrecht om te hooren of vader en ik en Mia met een vrachtauto mee kunnen dan gaan die andere lopend en fietsend.

Toos en Tonia gaan in Zeist horen en komen om half drie thuis en zeggen misschien gaat vanavond de trein maar heel licht morgen pas. Nu overleggen we om nu toch maar te gaan want zou de trein dezen avond nog vertrekken dan zou dat als we er niet waren een heel groote teleurstelling voor ons zijn temeer daar het de laatste trein was die vertrok. En nu gauw ingepakt en nu kan Thij en Betsie ook mee en daar gaat het. Mevrouw Lammers geeft brood mee en we bedanken haar voor al haar goede zorgen want ze gaf wat ze had aan ons arme vluchtelingen. Het is

lastig lopen overal dikke sneeuw en voor Vader met zijn zware kruiwagen een groote toer.

Thij kan nog niet op een bepakte fiets rijden maar nu gaat de goede buurman mee met een fietswagentje en gaat daar veel bagage in en moeder er bovenop. Het gaat zo hard het kan want de jongens zijn bang opgepikt te worden. Het is al avond als we in Zeist aankomen en daar horen we dat de trein pas morgen vertrekt. Goddank, we zijn blij en dankbaar dat het zoo goed gegaan is, kunnen op den politiepost slapen en de kachel is gelukkig aan en kunnen we uitrusten een boterham eten dan horen we er zijn ook andere menschen dat we morgen vroeg om zeven uur daar wegmoeten. Maar dan is het nog donker en waar moeten we heen.

Thij heeft nog wat tabak en geeft ervan aan den bewaker en zoo mogen we nog tot half negen bij de warme kachel. Dan gaan we en Trees gaat eens horen en nu kunnen we naar het Zusterplein, een heel groot gebouw waar een brandende kachel en krijgen we ieder twee sneden lekker besmeerd brood en twee koppen lekkere thee. Ik zei, blijde St Jozef heeft goed geholpen. Nu is het wachten want ze weten nog niet of de trein wel gaat en zoo wordt St Jozef nog eens aan zijn jas getrokken en zeg ik St Jozef denk erom want nu komt het erop aan hoor. Er zijn ook veel menschen uit Tiel die moeten allen mee. Smiddags krijgen we ieder een bord snert en dan tegen drie uur komt er bericht dat de trein gaat. Goddank. Ik geef Tonia wat ik St Jozef beloofd heb en die brengt het naar de kerk. Zie zoo St Jozef ik heb mijn belofte gehouden laat ons nu ook niet in de steek.

Om 4 uur krijgen we nog een bord lekkere erwtensoep en om 5 uur vertrekken we naar Driebergen, weer belast en beladen door de dikke sneeuw. We troffen ook in Zeist B. Wickers met zijn vrouw uit Aaldonk. De vrouw was lang ziek geweest en nu zijn ze op het Zusterplein en doen lichte arbeid. Hun oudste kindje was daar gestorven en ze waren er nog zeer bedroefd over. Nu hebben ze nog een jongste. Ze blijven nog daar en Trees geeft ze een lekkere boterham. We komen om zes uur doodmoe in Driebergen aan en dan moeten we buiten in de sneeuw wachten. Het is gelukkig niet koud en zoo wachten we en hopen dat alles goed gaat. Om 8 uur is de trein er nog niet. We zitten in groote onrust dat de trein niet komt en zeg ik St Jozef de vriendschap op als Hij ons nu in den steek laat. Eindelijk daar komt de trein, zoo lang hij is niet te overzien. Eerst de bagage van de zieken daar hoort Thij ook bij, want Thij meende dat de zieken een beetje voerecht hadden maar nee hoor ook op wat stroo in de koude wagen.

WORD VERVOLGD

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail:

parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk** of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor op
.....(datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de sacristie van 13.30 - 14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Banknummers:

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
VOMMMM-telefoon:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



Geef vandaag
voor de kerk
van morgen



A logo for the "2022 Actie Kerkbalans" campaign. It features a red silhouette of a church with a steeple. Below the icon, the text "2022 Actie Kerkbalans" is written in red. At the bottom of the logo, the website "kerkbalans.nl" is listed in a smaller font.