

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 6, NO. 4 - JULI 2021



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-4
- Kennismaken met pastoor Miedema	pag. 3-4
- Rooster vieringen VOMMMMM	pag. 4
Parochieberichten	pag. 5-6
Schema diensten VOM	pag. 6-8
Wandelen langs kruisen en kapellen	pag. 8
In memoriam Toon Verheijen	pag. 9
Jongeren pagina, Bas van Nieuwland	pag. 10
Eerste dag voor grootouders	pag. 11
Heilig jaar Jacobus duurt langer	pag. 11
Wat is toch pesjonkele	pag. 12
Wie, wat, waar	pag. 13-14
Kerkbalans	pag. 15



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 4 oktober

Inleveren kopij: 18 september 2021

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste Parochianen,

In het Parochie Nieuws van Mei 2021 heeft u kunnen lezen dat er meer mogelijk was in de kerk.

Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Door de versoepelingen mogen we nu ook zonder mondkapje in de kerk.

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand. Zondag 27 juni jl. heeft het Gregoriaans herenkoor weer gezongen. Als gast was er een kleindochter van Piet en Riek van Baal die prachtig trompet speelde. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.

Zo hopen we ook dat Cantica Nova zaterdag 25 september onder leiding van Marja Peters-Nas weer compleet is.

U mag weer spontaan binnenlopen zonder dat uw naam opgeschreven wordt maar nog wel handen ontsmetten!

En denk (geen gezin) aan de anderhalve meter.

Zo gaan we een mooie zonnige zomer in.

Ondanks de versoepelingen, **LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND!**

Met hartelijke groet
De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek
Website: www.vommmm.nl

KENNISMAKEN MET PASTOOR MIEDEMA

Links en rechts begint in de zes VOMMMM-parochies de vraag te klinken: komt pastoor Miedema ook nog een keertje bij ons of bij mij kennismaken? Met ons koor? Onze kerngroep of onze werkgroep? Een keertje bij mij thuis op de koffie?

Ja, dat zou hij graag willen doen. Maar misschien gebeurt dat niet zo snel als u had verwacht of had gehoopt.



Als kerkbestuur willen we graag uw begrip vragen voor het feit dat de pastoor niet één of drie, maar liefst zes nieuwe parochies moet leren kennen. Dan gaat het niet eens alleen om de parochianen en de verschillende (werk)groepen, maar ook om het gebied, de kerken en andere gebouwen, de manier van werken en de ontwikkelingen of problemen die op dit moment spelen in die zes parochies. Mét de daarbij horende werkzaamheden, zoals missen, overleggen en vergaderingen. Daarnaast valt hij ook nog in als voorganger in de parochies van Afferden en Siebengewald.

Voorgangers van pastoor Miedema kregen in eerste instantie maximaal drie nieuwe parochies onder hun hoede (pastoors Franken en Schols), of leerden de parochies eerst kennen als kapelaan (pastoor Rijs, kapelaan Kessels).

Hopelijk begrijpt u dat pastoor Miedema zijn uiterste best doet om de VOMMMM-parochies 'in de vingers te krijgen' en dat hij graag een keer langskomt bij iedereen die daar prijs op stelt.

Overigens zou de pastoor het op zijn beurt erg waarderen als hij een uitnodiging voor een bezoeking krijgt, zodat hij zeker weet dat hij op een gelegen moment komt.

Dus stuur hem gerust een berichtje om eens af te spreken en elkaar wat beter te leren kennen.

Het kerkbestuur

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM juli - sept. 2021

	Ven-Z	Otters	Milsb	Middelaar	Mook	Molenh
10/11 juli		9.30		19.00		11.00
17/18 juli	19.00		11.00		9.30	
24/25 juli		9.30		19.00		11.00
31 juli /1 aug	19.00		11.00		9.30	
7/8 aug.		9.30		19.00		11.00
14/15 aug.	19.00		11.00	zo.19.00 EW	9.30	
21/22 aug.		9.30		19.00		11.00
28/29 aug.	19.00		9.30		11.00 Kermis	
4/5 sept.		9.30		19.00		11.00
11/12 sept	19.00		11.00		9.30	
za. 18 sept				19.00		14.00 S.
zo. 19 sept		9.30				11.00
25/26 sept	19.00	19.00 CN	11.00		9.30	
2/3 okt.		9.30		19.00		11.00

EW = kapel Eindweg

S = Sinulogfeest Filippijnse gemeenschap

CN = Cantica Nova

PAROCHIEBERICHTEN

Communieproject

Tijdens de dankviering van de communicanten op zondag 13 juni is de opbrengst bekend gemaakt van de spaardoosjes. Het bedrag van €156,47 wordt geschonken aan het goede doel Mary's Meal.

Communicanten: hartelijk dank hiervoor!

Oproep voor onderhoud kerkhof

Hierbij doen wij een oproep voor vrijwilligers die onze schoffelploeg van het kerkhof willen komen versterken. Op dit moment zijn er helaas te weinig mensen om alle vakken op zijn tijd te onderhouden.

Voor aanmelding of informatie zien we uw reactie graag tegemoet via het mailadres of telefoonnummer van ons secretariaat.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 -17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur tenzij, er een bijzondere dienst is afgesproken.

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdome.

Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje vanaf 26-06-2021 niet meer nodig.

Vanaf 26-06-2021 is het maximale bezoekersaantal afhankelijk van de ruimte in de kerk; de 1½ meter moet nog gewaarborgd kunnen worden

Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM-website en d.m.v. publicatie op de kerkdeur.

Voorlopig is er nog steeds geen samenzang; er mag weer koorzang plaatsvinden met maximaal 12 zangers op 1½ meter afstand van elkaar. Verder blijven de overige maatregelen van kracht; verzoek om de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 3-9 juli: 14^e Zondag door het jaar

Zaterdag 3 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 4 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 7 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 10-16 juli: 15^e Zondag door het jaar

Zondag 11 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Ouders Derks-van de Lest, Jan Derks en Jan Winnen; Jrd. Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, Peter, Netta en May; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Chris en Koojsje Hpman-Lamers en overleden familie, in het bijzonder voor Wim Hopman.

Week 17-23 juli: 16^e Zondag door het jaar

Zaterdag 17 juli 14.30 uur:



huwelijksviering van Robert Kersten en Sandra Husmann.

Zaterdag 17 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 18 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 21 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 24-30 juli: 17^e Zondag door het jaar

Zondag 25 juli 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Peter Noij en Tila Noij-Hermens; Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans.

Woensdag 28 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 31 juli-6 augustus: 18^e Zondag door het jaar

Zaterdag 31 juli 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 1 augustus 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 4 augustus 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 7-13 augustus: 19^e Zondag door het jaar

Zondag 8 augustus 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Anna Stoffelen; Miets Huisman.

Week 14-20 augustus: 20^e Zondag door het jaar

Zaterdag 14 augustus 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 15 augustus 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 15 augustus 19.00 uur:

kapel Middelaar aan de
Eindweg; Mariaviëring

Woensdag 18 augustus 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 21-27 augustus: 21^e Zondag door het jaar

Zondag 22 augustus 9.30 uur;

kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Nick/Feline

Intenties: Ouders Cöp-van Boxel en Peter Cöp; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Anja Cartledge-Snijders.

Woensdag 25 augustus 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 28 augustus-3 september: 22^e Zondag door het jaar

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 29 augustus 9.30 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 1 september 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 4-10 september: 23^e Zondag door het jaar

Zondag 5 september 9.30 uur:

kerk Ottersum

Herenkoor

Misdienaar: Nick/Feline

Woensdag 8 september 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 11-17 september: 24^e Zondag door het jaar

Zaterdag 11 september 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 12 september 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Viering Ziekenzondag

Week 18-24 september: 25^e Zondag door het jaar

Zondag 19 september 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Fien van Bergen-Sloot; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Woensdag 22 september 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 25 september-1 oktober: 26^e Zondag door het jaar

Zaterdag 25 september 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met Cantica Nova

Misdienaar: Nick

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; alle oud-pastors.

WANDELEN LANGS KRUISEN EN KAPELLEN

Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus tijdens erfgoedweekend.

Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: kruisen en kapellen die als kleine monumenten van vroomheid in het landschap staan. Meer dan drieduizend zijn het er in heel Limburg. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal en vaak ook eigen tradities. In het kader van de Limburgse erfgoedweekeinden biedt de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg op 14 en 15 augustus wandelingen en fietsroutes langs het klein-religieus erfgoed aan. Tijdens dit weekeinde wordt ook het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd en zijn er in veel kapellen sowieso vieringen gepland. Wandelen of fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen regio is een mooi coronaproof zomeruitje. Kijk voor de routes op www.kruisenenkapellenlimburg.nl

IN MEMORIAM TOON VERHEIJEN

Op dinsdag 27 april is op 84-jarige leeftijd Toon Verheijen overleden, oud dorpsgenoot, vrijwilliger en parochiaan.

Toon was één van de vele vrijwilligers van onze parochie. Al onder pastoor Jacobs en Myriam Ettema zorgde hij voor de kerkklokken. Bij storingen ging Toon naar boven Torengoog. Ook heeft hij de ringleiding in de kerk aangelegd en was hij bij storing hulp en toeverlaat.



Ook tijdens de kersttijd kon er op Toon gerekend worden. Hij bouwde een Veluwe schaapskooi als kerststal, welke met een hele ploeg werd opgebouwd en weer opgeruimd.

Ook was hij samen met zijn vrouw Tonny koster en hielp bij de organisatie van de bijbelavonden.

Toon hartelijk bedankt voor je jarenlange dienstbaarheid, liefde en inzet voor onze parochie- en kerkgemeenschap.

Moge je rusten in vrede.

Bert Paquay





Drie tips om je geloof te verdiepen!

Bid iedere dag

St. Franciscus van Sales zegt dat het goed is om aan het begin van de dag en aan het eind van de dag te bidden.

Als je opstaat kun je God bedanken voor de nieuwe dag. Denk dan vooruit aan wat je die dag gaat doen en neem je voor om de dag goed te besteden en niet te zondigen. Vraag daarbij ook Gods hulp.

Voor het ontbijt, middageten en avondeten kun je bidden om God te bedanken.

Aan het einde van de dag als je weer gaat slapen kun je God danken voor de dag. Terugdenken aan wat je die dag gedaan hebt en God vragen om je zonden te vergeven. Vraag God, Maria en je beschermengel om over jou en de mensen waar je van houdt te waken tijdens de nacht.

Bid regelmatig de Heilige Rozenkrans

Het rozenkransgebed bestaat al sinds de Middeleeuwen toen het door de Dominicanen werd verspreid. Toen Maria in 1917 verscheen aan herderskinderen te Fatima gaf ze hen de opdracht om dagelijks het rozenhoedje te bidden.

Wil je weten hoe je de Rozenkrans moet bidden? Kijk dan op: www.sint-willibrord.nl/rozenkrans/. Heb je geen rozenkrans? Vraag dan aan je opa en oma, gebruik je vingers of knutsel er zelf een.

Lees de Bijbel

Op zondag wordt in de kerk uit het Evangelie gelezen. De Kerk heeft voor iedere dag vaste lezingen uit de Bijbel, die kun je thuis ook lezen. De lezing van de dag kun je vinden op www.rkbijbel.nl of je kunt in de App Store zoeken naar 'Evangelizo' waar je iedere dag de lezingen van de dag kunt lezen met opmerkingen van een Heilige.

- Bas van Nieuwland

EERSTE DAG VOOR GROOTOUDERS

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa's en oma's gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli 'Werelddag van grootouders en ouderen'. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. "Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het geloof door te geven," aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid.

HEILIG JAAR JACOBUS DUURT LANGER

Telkens wanneer de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) op een zondag valt, wordt er in Santiago de Compostela in Noord-Spanje een heilig jaar voor hem gehouden. Zo'n heilig jaar trekt veel extra pelgrims naar het graf van Jacobus. Ook in andere plekken in de wereld die met de Jacobusverering verbonden zijn, worden dan extra activiteiten georganiseerd.

Dit jaar is zo'n heilig jaar voor Sint-Jacobus. Maar er heerst ook corona, waardoor er niet veel pelgrims op pad kunnen gaan en ook andere activiteiten niet door kunnen gaan. Daarom is het heilig jaar voor Sint-Jacobus met een jaar verlengd en zijn activiteiten opgeschoven. Een grote Jacobusdag die dit jaar in Roermond zou plaatsvinden, is bijvoorbeeld naar 2022 verschoven. Zo heeft de heilige apostel voor het eerst in de geschiedenis twee heilige jaren achter elkaar.

WAT IS TOCH PESJONKELE?

Je moet het maar weten.

Parochianen van zekere leeftijd hebben het in hun jeugd waarschijnlijk nog meegemaakt: pesjonkele. In-en uitbidden werd het ook wel genoemd. Een bijzondere traditie in de Kerk, die in onbruik is geraakt. De meeste mensen die het hebben meegemaakt herinneren het zich als een traditie rond Allerzielen, maar feitelijk hoort het thuis op 2 augustus.

‘Pesjonkele’ is een verbastering van het Latijnse woord Portiuncula, dat een verkleinwoord is en in dit geval naar een Mariakapelletje in Assisi verwijst. De kapel werd begin 13e eeuw door de jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 augustus 1208 werd de kapel opnieuw ingewijd. Franciscus zou bij die gelegenheid van de paus een volle aflaat hebben verkregen voor iedereen die het kapelletje bezocht. Deze Portiuncula-aflaat kon bij ieder bezoek worden verdiend.

Later ging die traditie over op alle franciscaanse kerken en vanaf 1952 kon de aflaat ook op andere dagen en in alle parochiekerken worden verdiend. Zo ontstond het gebruik om met name op Allerzielen te ‘pesjonkele’, om zo aflaten voor overleden gelovigen te verdienen. Het bijzondere van de aflaat was dat je die kon verdienen telkens wanneer je de kerk bezocht en bepaalde gebeden uitsprak. Zelfs meerdere keren op één dag. Zo is het pesjonkele in de herinnering van velen verbonden met het achter elkaar door de kerk in- en uitgaan.

Bij de hervorming van de liturgie in 1966 heeft paus Paulus VI hier een einde aan gemaakt. De Portiuncula-aflaat kan nog steeds worden verdiend, maar slechts één keer, alleen in kerken van de franciscanen en alleen op 2 augustus. De Portiunculakapel in Assisi staat er overigens nog steeds, al is er in de 16e eeuw een grote basiliek omheen gebouwd. Daar kun je op 2 augustus nog ouderwets pesjonkele.



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Pastoor Theo Miedema 024-6961390 / 06-48465001
Kapelaan Marc Kessels 06-11194630

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.

Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op **06- 42988576**.

In het vorige parochieblad stond per abuis 06-42988567

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor of kapelaan.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor of kapelaan

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor of kapelaan.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor of kapelaan.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor of kapelaan een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op **06-42988576**, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost

€ 17,50. Betaling contant op de sacristie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie). Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de sacristie van 13.30-14.30 uur.

Openstellingkerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: Sint Janstraat 13 6595 AA Ottersum
Telefoon: 06-42988576
VOMMMM telefoon: 06-23766873
e-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
internet: www.vommmm.nl
secretariaat : dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur





kerkbalans.nl



2021

Actie 
Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29