

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 6, NO. 2 - MAART 2021



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-10
- Woordje van de pastoor	pag. 3-5
- Vastenactie VOMMMM 2021	pag. 5-6
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 7
- Doordeweekse vieringen	pag. 8
- The Passion	pag. 8-9
- Goede week en Pasen	pag. 9-10
Parochieberichten	pag. 11-12
Schema diensten VOM	pag. 12-15
Kerkbalans	pag. 15
Cantica Nova	pag. 16
Jongerenpagina	pag. 17
Wie, wat, waar	pag. 18-19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 10 mei 2021

Inleveren kopij: 24 april 2021

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Pastoor Miedema las op zondag 21 februari 2021 in de kerk een brief van Harrie Smeets, Bisschop van Roermond voor.

In deze brief vergeleek de Bisschop de quarantaine met de veertig dagen vastentijd, waar we na het carnaval aan begonnen zijn.

Deze corona-tijd duurt langer dan ons lief is.

We hopen samen dat met Pasen de avondklok voorbij is zodat de Paaswake op zaterdag 3 april om 21.00 uur in de kerk van Ottersum door kan gaan.

Tot nog toe is er ook nog geen versoepeling voor kerkbezoekers, zodat nog steeds maximaal 30 gelovigen bij een viering (exclusief bedienaren) aanwezig kunnen zijn. Mocht dit veranderen voor Pasen dan kunt U dit altijd op de site van de parochie terugvinden.

Er zijn veel Parochianen alleen, en zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben.

**HET GROOTSTE GESCHENK DAT JE IEMAND KUNT GEVEN,
IS OPRECHTE AANDACHT**

De lente is weer in zicht, daar kijken we allemaal naar uit.
LENTE een prachtig seizoen!

Blijf gezond en wij wensen u allen een Zalig Paasfeest!

De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

WOORDJE VAN DE PASTOOR

Vastentijd

Als ik dit schrijf is de eerste vastenzondag geweest. In de Limburgse kerken is de brief van de bisschop voorgelezen waarin de bisschop het nu zo bekende woord *quarantaine* verbindt met de 40 dagen vastentijd (Italiaans: *quaranta giorni*). Ons woord *quarantaine* is daarvan afgeleid.

Veertig dagen was de tijd, die schepen voor de kust van Italië voor anker moesten liggen om een besmettelijke ziekte of pest uit te sluiten (na 1430).

Was iedereen na die 40 dagen gezond, mochten de mensen aan land komen en de lading verhandeld worden. Dat afwachten was nogal wat. Land in zicht en niets anders doen dan dobberen.

Wij begrijpen het nu helemaal, want wij zijn al meer dan een jaar in gevecht met die Corona. We zien uit naar verlichting en bevrijding van al die verplichtingen en zelf-isolatie. Wanneer zijn we weer virusvrij en kan het leven opnieuw beginnen?

Met dit voorbeeld van de bisschop komt de zin van het beleven van de vastentijd naar voren.

Uitzien naar Pasen

In de vastentijd zie je uit naar Pasen. Met Pasen beleef je de passie van Jezus' lijden, dood en verrijzenis. Doordat Jezus zijn lijden en dood overwon en schitterde in de verrijzenis, behaalde Jezus een drievoudige overwinning.

Een overwinning over de zonde, over de dood en over het kwaad.



Die overwinning was 2000 jaar geleden eens en voor altijd.

Vandaar dat christenen kunnen uitzien naar een voltooid leven bij God. Dat wordt in de doopliturgie al uitgedrukt. Het overgieten van doopwater wordt door de eerste kerktheologen uitgelegd, als sterven met Christus en na het doopsel als verrijzen met Christus. Je bent vrij van zonde, er is toegang tot het eeuwig leven en je bent vaardig het kwaad te overwinnen. In je aardse leven moet je dat proberen vol te houden.

U leest hierboven dat ik schrijf dat christenen toegang hebben bij een voltooid leven bij God.

Heeft Pasen dan alleen betekenis voor christenen? En de rest van de wereld dan?

God heeft ieder mens gewild, ieder mens is een evenbeeld van God (zoals de eerste mens Adam). Zodoende heeft iedere mens de waardigheid van een kind Gods. Voor iedere mens heeft God ook een plan.

Jezus zei tot zijn apostelen na zijn verrijzenis (Mattheus 28:19): 'Gaat dus en maakt alle volkeren tot **mijn leerlingen** en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest'. Jezus heeft een opdracht gegeven (bevel) om alle volkeren tot leerling te maken.

Dit betekent niet 'te knechten'. Dat komt uit de wil van iemand, die macht begeert.

Dat betekent ook niet 'volkeren te onderwerpen en te dwingen', dan komt de vrije wil in de knel. Alles wat knelt, werpt men af. Zowel het onderwerpen, met als-gevolg het losmaken, is vele keren gebeurd in de geschiedenis, met wonden tot nu toe.

Het geloof in Christus als Heiland en Verlosser is een geschenk, een vrij aanbod.

Als je bereid bent om **leerling** van Jezus te worden en te groeien in geloof, dan herkent God in jou de eigenschappen van zijn Zoon Jezus. En zal Hij je welkom heten als zijn kind in Gods huis van vrede en liefde.

Aan ons christenen de opdracht om 'zoals Christus te zijn', om uitnodigend te zijn, om goed te zijn voor de anderen zonder een wederdienst te verwachten. Om vele malen te vergeven... Een hele opdracht, een hele uitdaging.

Er zijn veel mensen die eenvoudig goed en behulpzaam zijn maar niet gedoopt of gelovig. Gelukkig dat er vele goede mensen zijn! Maar samen met Christus gaat het gemakkelijker, zeker als we Gods vrede en liefde tot doel hebben.

Wie doet er mee? Praktisch gezien kan iedereen wat doen, openlijk door het taboe te doorbreken en zich als christen te bekennen of gewoon in je eigen huis d.m.v. gebed en goede inzet voor elkaar. Dat doet toch iedere ouder voor zijn of haar kind? We kunnen zoveel helpen en elkaar liefdevol begeleiden in het leven.

Als we daarin Jezus navolgen en groeien in 'leerling-zijn', zullen we ook steeds meer innerlijke vrede ervaren en vreugde van buiten. Een goede vastentijd gewenst.

Pastoor Theo Miedema

Fijne pasen

VASTENACTIE VOMMMM 2021



In het kader van de Vastenactie vragen we uw aandacht voor het Project Ewoi in Turkana, dat ligt in Noord-Kenia.

Door extreme droogte groeit er weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten worden aangevoerd en zijn, mede door het transport, erg duur. Vooral ouderen zijn van deze situatie de dupe. Voor hen zijn er helemaal geen voorzieningen. In 2002 is daarom het Ewoi project opgestart om in de dorpjes in dat gebied de armste ouderen te voorzien van onderdak, voedsel en medische hulp. Met behulp van vrijwilligers uit de parochie daar zijn er kleine hutjes voor hen gebouwd. Familieleden en de gemeenschap zijn bij deze hulp betrokken door middel van huisbezoeken, contacten met de plaatselijke parochies, stam- en dorpsoudsten.

Na een lange periode van droogte is er door extreme regenval, in de tweede helft van 2019, veel weer verwoest. Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad verloren gegaan. De ouderen hebben opnieuw alles verloren. Ze klopten daarom bij het Ewoi centrum aan voor hulp. Het enige centrum in Turkana dat deze hulp bood.

Helaas heeft vorig jaar het corona virus ook dit district hard getroffen. Ook daar veranderde de leefwijze van de mensen compleet. Vanwege de vele besmettingen, soms ook met de dood tot gevolg, zijn daar scholen, kantoren en kerken gesloten.

Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek, waar vaak geen enkele arts aanwezig is. Een sociaal opvangnet is er niet.

Ook het Ewoi centrum moest dicht. Toch blijft de stichting Ewoi individueel hulp bieden, waar dit kan, en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

Met de Vastenactie willen we deze stichting daarom steunen en doen we daarbij een beroep op u.

Voor meer informatie over de stichting Ewoi, zie www.stichting-ewoi.nl.

Stichting Ewoi



Bron: <https://dekenaatvenray.nl/?p=480>

In VOMMMM kiezen we hetzelfde Vastenactie-project als het dekenaat Venray.



**U kunt uw donatie overmaken op de gezamenlijke rekening
van de VOMMMM-parochies
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status)
onder vermelding van "Vastenactie"**



**HARTELIJK
DANK
VOOR UW
BIJDRAGE**



ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Molenh
13/14 mrt.	19.00		11.00		9.30	
20/21 mrt.		9.30		19.00		11.00
27/28 mrt.	19.00		11.00		9.30	
1 apr.			19.00			19.00
2 apr.		15.00			15.00	15.00
2 apr.					19.00	
3 apr.		21.00			21.00	
4 apr.	9.30		11.00	9.30		11.00
5 apr.					9.30	
10/11 apr.	19.00		11.00		9.30	
17/18 apr.		19.00 CN		9.30		11.00
24/25 apr.	19.00		11.00		9.30	11.00 EHC
1/2 mei		9.30		19.00		11.00
di. 4 mei			19.00 Oec		19.00 Oec	
do. 6 mei				19.00 Rieth.		
8/9 mei	19.00		11.00		9.30	

CN = m.m.v. Cantica Nova
 Oec = Oecumenische viering

EHC = Eerste Heilige Communie
 Rieth. = Kapel Riethorst



DOORDEWEEKSE VIERINGEN

De Mis op donderdag om 9.00 uur in Ottersum vervalt.

Deze is voortaan in Molenhoek om 9.00 uur.

Maandag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbedding tot 10.00 uur	Mook
Dinsdag	18.30 Rozenkransgebed 19.00 Eucharistie	Molenhoek
Woensdag	9.00 Eucharistie	Milsbeek
Donderdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbedding tot 10.00 uur	Molenhoek
Vrijdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans	Mook

THE PASSION



#Ikbenervoorjou

Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion, dat dit jaar als nog op Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden. Tijdens het programma wordt op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het thema heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus voor ons mensen geleden heeft en gestorven is.

Na zijn verrijzenis zei hij tegen zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.

Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook een oproep aan ieder van ons om tegen onze naasten te zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben er voor je.” Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden, is het goed als ze ook weten dat ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt. #Ikbenervoorjou.

The Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.



GOEDE WEEK EN PASEN

Palmpasen

Intocht van Jezus in Jeruzalem

Palmzondag Eucharistievieringen

Zaterdag 27 maart **19.00 uur**

in de kerk van Ven-Zelderheide

Zondag 28 maart om **9.30 uur**

in de kerk van Mook

Zondag 28 maart om **11.00 uur**

in de kerk van Milsbeek.



Witte Donderdag

*Herdenking van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen.
Viering van de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.*

Eucharistievieringen

Donderdag 1 april om **19.00 uur**
in de kerk van Milsbeek.
Aansluitend korte wake tot 20.30 uur.

Donderdag 1 april om **19.00 uur**
in de kerk van Molenhoek.
Na afloop is er tot 22.00 uur gelegenheid om in
stilte met Jezus te waken en bidden in de zijkapel.



Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis

Kruisweg

Vrijdag 2 april om **15.00 uur**
in de kerken van Ottersum, Mook, Molenhoek.

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Vrijdag 2 april om **19.00 uur** in de kerk van Mook.



Pasen

Jezus is verrezen en leeft!

Paaswake: Eucharistie in de Paasnacht met ontsteken van het Paasvuur.

Zaterdag 3 april om **21.00 uur**
in de kerken van Ottersum en Mook.

(Deze dienst is nog onder voorbehoud in verband met de avondklok die nu nog geldt).

Pasen: Eucharistie met plechtige intocht van de Paaskaars.

Zondag 4 april om **9.30 uur**
in de kerken van Ven-Zelderheide en Middelaar.

Zondag 4 april om **11.00 uur**
in de kerken van Milsbeek en Molenhoek.



2^e Paasdag: Eucharistie

Maandag 5 april om **9.30 uur** in de kerk van Mook.

PAROCHIEBERICHTEN

VERHUISBERICHT

Verhuizing parochiekantoor/secretariaat VOMMMM

Na de zomer van 2020 zijn we naar de mogelijkheden gaan kijken om het parochiekantoor en het secretariaat ergens anders onder te brengen. In verband met de verhuur van de voormalige pastorie en de hierdoor extra te nemen maatregelen rondom de wet AVG is er een oplossing gevonden om het kantoor en secretariaat te verhuizen naar de sacristie in de kerk. Afgelopen maanden is er hard gewerkt door de klussengroep om de keukenruimte bij de sacristie om te toveren tot een mooi en functioneel parochiekantoor.

Op woensdag 17 maart wordt het secretariaat verhuisd naar de overkant en vanaf dinsdag 23 maart bent u welkom op ons nieuwe adres.

Het kantoor is bereikbaar via de ingang aan de Wilhelminastraat via de stenen trap. We beseffen dat deze ingang niet ideaal is en onbereikbaar voor mensen met een rollator of die moeilijk ter been zijn. Daarom is het kantoor op dinsdagmiddag van 13.30 -16.00 uur ook bereikbaar via de dagkapel. Deze is tijdens de openingsuren van het secretariaat geopend; hier kunt u bellen en komen de medewerkers van het secretariaat naar u toe voor het opnemen van een misintentie, het beantwoorden van vragen of een praatje. Er wordt nog gewerkt aan een veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot het kantoor.

De contactgegevens:

parochieottersum@vommmm.nl, telefoon 06-42988576

Er wordt nog gewerkt aan een vaste telefoonaansluiting, helaas hebben we hiervan nog geen telefoonnummer.

Parochie Heilige Johannes de Doper
Sint Janstraat 13
6595 AA Ottersum



Uitstelling Allerheiligste en Eucharistie donderdagmorgen

Vanaf 1 september zijn deze vieringen op de donderdagmorgen om 9.00 uur komen te vervallen in verband met andere werkzaamheden van het pastorale team.

Mocht er een vervanger worden gevonden voor deze viering op de donderdagmorgen, dan wordt dit met u gecommuniceerd via de kerkberichten in de kerk.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaand wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 -17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl.

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdom. **Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje vanaf 01-12-2020 niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.** Maximale bezoekersaantal bedraagt op dit moment nog steeds 30 personen. Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM website en door middel van publicatie op de kerkdeur.

Voorlopig is er ook nog geen koorzang en samenzang tijdens de diensten; verzoek om de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 13-19 maart: 4^e Zondag van de Vastentijd

Zaterdag 13 maart 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 14 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 17 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 20-26 maart: 5^e Zondag van de Vastentijd

Zondag 21 maart 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar: Nick/Feline

*Intenties: Jan van Bergen; Nol en Marie Schaap- Pluk en zoon Theo;
Jrd. Fien van Bergen-Sloot.*

Woensdag 24 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 27 maart-2 april: Palmпасen en Goede Week

Zaterdag 27 maart 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 28 maart 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 31 maart 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 1 april 19.00 uur: kerk Milsbeek
Witte Donderdag
Vrijdag 2 april 15.00 uur: kerk Ottersum
Goede vrijdagviering
Kruisweg met Geert en Frans

Week 3-9 april: Paasweek

Zaterdag 3 april 21.00 uur: kerk Ottersum Paaswake
Misdienaar: Nick

*Intenties: Marie en Dora Akkers; familie Akkers-van Bergen; Wim
Janssen; Carla Weijers-Fransen; Jrd. Jan Weijers; Frans Wientjens en
Berthe Wientjens-Verhofstad.*

(deze dienst is nog onder voorbehoud in verband met de avondklok die nu nog geldt).

Zondag 4 april 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 4 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 7 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 10-16 april: Beloken Pasen

Zaterdag 10 april 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide
Zondag 11 april 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 14 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 17-23 april: 3^e Zondag van Pasen

Zaterdag 17 april 19.00 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie met Cantica Nova
Misdienaar: Nick

Intenties: Jan en Nelly Blenkers-Goossens en overleden familie; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Dora Akkers en Marie Akkers; Lambert en Maria Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Jrd. Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans.

Woensdag 21 april 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 24-30 april: 4^e Zondag van Pasen

Zaterdag 24 april 9.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 25 april 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 28 april 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 1-7 mei: 5^e Zondag van Pasen

Zondag 2 mei 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar Nick/Feline

Intenties: Harry van Alphen; Jan van Bergen; Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen; Marie Akkers en Dora Akkers; Harry Krebbers.

Dinsdag 4 mei 19.00 uur

kerk Milsbeek
Oecumenische dienst
Dodenherdenking
sacristie Milsbeek

Woensdag 5 mei 9.00 uur:

Week 8-14 mei: 6^e Zondag van Pasen

Zaterdag 8 mei 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 9 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 12 mei 9.00 uur:

VOMMMM-viering Mook

Week 15-21 mei: 7^e Zondag van Pasen

Zondag 16 mei 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Helena ten Haaf; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Jrd. Joseph en Mina Ebben-Kamps; Ouders Verhülsdonk-Boot en Harry v.d. Berg; Jrd. Truus-Janssen.

Week 22-28 mei: Hoogfeest van Pinksteren.

Zaterdag 22 mei 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 23 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

In Ottersum geen viering in Pinksterweekend.

Woensdag 26 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 29 mei-4 juni: 9^e Zondag door het jaar

Zaterdag 29 mei 19.00 uur:

Eucharistie met Cantica
Nova

Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Marie Akkers en Dora Akkers;

KERKBALANS



2021

Actie 
Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steu fonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29





Cantica Nova

Koren mogen nog steeds niet samen zingen.

Het blijft een gemis!

*Niet alleen voor ons maar ook voor iedereen
die naar de kerk komt om samen
te bidden en te zingen.*

*Toch proberen we met een klein gezelschap
de vieringen op te luisteren met zang en muziek
op de volgende data:*

Zaterdag 17 april a.s.

Zaterdag 29 mei a.s.

om 19.00 uur in de kerk.

*Laten we hopen dat er steeds meer lichtpuntjes
ontstaan, nu de lentekriebels soms al voelbaar zijn
en het zonnetje weer gaat schijnen!*

*Wij wensen iedereen het allerbeste toe;
blijf gezond want dat is en blijft
het allerbelangrijkste in ons leven.*



Orolijk Pasen!

St. Jozef: beschermheilige en voorbeeld voor ons allen

Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot 8 december 2021 het jaar van Sint Jozef afgekondigd omdat het 150 jaar geleden is dat paus Pius IX Sint Jozef tot beschermheilige van de Kerk verklaard heeft. Aankomende 19 maart is het Feest van St. Jozef, dit jaar dus een bijzondere gelegenheid om de voorspraak van St. Jozef te vragen.



St Jozef is de beschermer van het gezin, van echtgenoten, zwangere vrouwen, maagden, stervenden, arbeiders en tegen twijfel en demonen. Daarnaast is hij ook een belangrijk voorbeeld voor alle gelovigen met zijn levenshouding van dienstbaarheid aan God. Met zijn aanvaarding van Maria, volledige zelfovergave en vaderlijke liefde is hij in het bijzonder een voorbeeld voor alle vaders. In deze verwarrende tijden kan St. Jozef ons weer leren wat het betekent om een man te zijn: liefdevol beschermend, hardwerkend, loyaal en vol van zelfovergave, zo zegt ook de Paus.

Gebed tot St. Jozef

*Wees gegroet, Beschermers van de Verlosser,
Brudegom van de Heilige Maagd Maria.
Aan u heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;
bij u is Christus man geworden.*

*Gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader,
en begeleid ons op ons levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.*

- Bas van Nieuwland



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook,

e-mail: pastoor@tmiedema.nl, telefoon 024-6961390

Indien dringend contact nodig: 06-48465001.

Bij geen gehoor: 06-23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman))

Kapelaan Marc Kessels 06-11194630.

Voor afspraken en andere zaken: parochietelefoon 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 06-42988567

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen kunt u contact opnemen met de kapelaan of het secretariaat wanneer u de Heilige Communie wilt ontvangen.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie). Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
Tijdelijk mob.nr.:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

