

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 7, NO 3 - MEI 2022



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-5
- Ontmoeting met parochianen	pag. 3
- Opbrengst vastenactie 2022	pag. 4
- Eerste Heilige Communie 2022	pag. 4
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 5
Parochieberichten	pag. 6
Cantica Nova	pag. 7-8
Schema diensten VOM	pag. 9-11
Dit verdient een lintje	pag. 11-12
Gedenkboek over onze evacuatiereis door Maria Arts-Bronsink, deel 4, tevens laatste deel.	pag. 12-17
Wie, wat, waar	pag. 17-19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 4 juli 2022

Inleveren kopij: 18 juni 2022

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

ER IS NIETS BELANGRIJKER IN DE WERELD DAN VRIJHEID!

De corona is nog niet weg maar onder controle, we mogen en kunnen ons weer vrijer bewegen.

Het is niet alleen de corona die de wereld zo heeft veranderd maar zeker ook de oorlog in Oekraïne die de hele wereld aan gaat!

Dankbaar dat wij in Nederland wonen waar het vrij rustig is en we gastvrij voor de mensen uit Oekraïne zijn!

Hoe toepasselijk is in deze tijd het gedenkboek over de evacuatiereis 1944/1945 geschreven door Maria Arts-Bronsink, oma van Tineke Theloesen-Gröniger. In deze uitgave het laatste deel hiervan.

De redactie ontving een bericht van Tineke dat jong en oud hierop reageert. Door de oorlog ontstaat er een ongekennde solidariteit van delen met elkaar, deuren gaan open en materiële hulp groeit.

“De hoop dat eens het licht zal winnen van de duisternis en het leven van de dood”, zijn woorden van de huidige leider van het lijdende land president Zelensky.

De dag vóór Koningsdag is het traditioneel de dag van de lintjesregen. Op dinsdag 26 april 2022 zijn aan 2 inwoners van onze parochie, te weten Toos Tiebosch-de Kleijn en Frenck Bindels een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Namens al de parochianen PROFICIAT.

Let op elkaar, blijf gezond en geniet van ontluikende natuur!

De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

ONTMOETING MET PAROCHIANEN

De afgelopen tijd zijn er op verschillende momenten en locaties ontmoetingen geweest waarbij parochianen in gesprek konden gaan met pastoor Miedema en leden van het kerkbestuur: bij de wandelingen van de pastoor van dorp naar dorp op zaterdagochtenden en tijdens avondbijeenkomsten in de zes parochies.

Op het moment van verschijnen van dit blad hebben (bijna) alle aangekondigde ontmoetingen plaatsgevonden – op maandag 9 mei is er nog de parochiebijeenkomst in Milsbeek. De wandeling van Mook naar Middelaar is een tweede keer komen te vervallen i.v.m. een uitvaart. Hiervoor zal een nieuwe datum gekozen worden.

Tijdens de gesprekken zijn interessante zaken en aandachtspunten naar voren gekomen. Hartelijk dank aan allen die eraan hebben deelgenomen. Veel dank voor alle suggesties die zijn gedaan voor een betekenisvolle manier van kerk-zijn in onderlinge verbondenheid.

In het volgende nummer van dit blad zal een samenvatting gepubliceerd worden van de uitkomst van deze ontmoetingen.

Er komt nog een vervolg. In welke vorm dat zal zijn is nu nog niet bekend. Het kerkbestuur zal zich erover beraden. Wordt vervolgd....

Elena Jongen namens het kerkbestuur

OPBRENGST VASTENACTIE 2022

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Vastenactie. De opbrengst hiervan komt ten goede aan boeren in Guatemala die opkomen voor hun landrechten, aan vluchtelingen in Libanon en aan de ondersteuning van boeren in Brazilië.

De opbrengst hiervan is:

Ven-Zelderheide	€
Ottersum	€ 221,-
Milsbeek	€ 150,-
Middelaar	€ 115,-
Mook	€ 125,-
Molenhoek	€ 82,50
Rekening VOMMMM:	€

Totaal (tussenstand):	€ 693,50



EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2022

Op **zondag 22 mei** zullen de volgende kinderen hun Eerste Communie ontvangen tijdens de H. Mis om 11.00 uur in Milsbeek:

Uit Milsbeek:	Guus van Duin, Saar ten Haaf, Sjuul Hopman, Esmee Leenders, Marle Schoenmakers, Do Theunissen
Uit Middelaar:	Johan Rifacon, Cian Rifacon
Uit Mook:	Seth van Lent
Uit Molenhoek:	Sophie Stokkermans

Het kinderkoor uit Gennep o.l.v. Jacqueline Fijnaut zal de viering muzikaal opluisteren.



ROOSTER VIERINGEN VOMMMM mei-juli 2022

	Ven-Zeld.	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
7/8 mei	19.00		11.00		9.30	
Vr. 13 mei						19.00 <i>Vormsel</i>
14/15 mei		9.30		19.00		11.00
21/22 mei		19.00 <i>CN</i>	11.00 <i>EHC</i>		9.30	
Do. 26 mei					10.00	
28/29 mei	9.30				19.00 <i>Mortel</i>	11.00
4/5 juni		9.30	11.00	19.00		
11/12 juni	19.00				9.30	11.00
18/19 juni		9.30	11.00 <i>Dankvier.</i>	19.00		
25/26 juni	19.00				11.00 <i>Gilde</i>	9.30
2/3 juli	19.00		11.00		9.30	
9/10 juli		9.30		19.00		11.00

Bijzonderheden:

Za. 21 mei: CN = m.m.v. koor Cantica Nova, kerk Ottersum

Zo. 22 mei: EHC = Eerste H. Communie, kerk Milsbeek

Do. 26 mei: H. Mis Hemelvaart in theater op scoutingterrein, Mook

Za. 28 mei: H. Mis bij kapelletje aan de Mortel, Mook

Zo. 19 juni: Dankviering Communicanten, kerk Milsbeek

Zo. 26 juni: met Gilde, aansluitend koffie op de pastorie, kerk Mook

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Betsie Traa, echtgenote van Jan Schoofs. Geboren te Boxtel op 29 november 1942 en overleden te Ottersum op 22 maart 2022.

De crematie heeft plaats gevonden op 26 maart 2022.



Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober 2022 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken. Vieringen met Cantica Nova vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

Opbrengst Vastenactie

Hartelijk dank voor uw giften voor de Vastenactie 2022.
De opbrengst in Ottersum bedraagt dit jaar € 221,00.

Cantica Nova

Graag zingen wij voor u op
ZATERDAGAVOND

21 mei a.s.

om **19.00 uur** in de kerk.

Daarna gaan wij er even tussenuit
en wensen u allen
een hele mooie zomer toe.



Na de zomer zien we u graag terug.

Tot ziens!

Cantica Nova



Dit willen wij graag samen met u vieren
in het **NAJAAR** tijdens een jubileumviering
in onze kerk.

(de exacte datum is nog niet bekend)



Wij hopen u weer te mogen begroeten
in het Najaar!



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 7-13 mei: 4^e Zondag van Pasen

Zaterdag 7 mei 19.00 uur

Zondag 8 mei 11.00 uur:

Woensdag 11 mei 9.00 uur

kapel Ven-Zelderheide

kerk Milsbeek

sacristie Milsbeek

Week 14-20 mei: 5^e Zondag van Pasen

Zondag 15 mei 9.30 uur

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick/Feline

*Intenties: Frans Wientjens en Berthe Wientjens-Verhofstad;
Dora en Marie Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen;
Helena ten Haaf; Joseph en Mina Ebben-Kamps; Nelly Derksen-
Winnen en de families Jacobs-Derksen-Winnen;*

Woensdag 18 mei 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 21-27 mei: 6^e Zondag van Pasen

Zaterdag 21 mei 19.00 uur

kerk Ottersum

Eucharistie met

Cantica Nova

Misdienaar Nick

Intenties: Jan Weijers (nog als jaardienst); Jrd. Jan Blenkers en Nelly Blenkers-Goossens en overleden familie; Ouders Verhülsdonk-Boot en Harry van den Berg; jrd. Truus Janssen; Jacob en Dientje Blenkers-Hoesen; Harry en Nelly van Alphen-Vullings; Ouders Mans-Lamers en Albert Mans; Leonardus Verhülsdonk, Maria Konings, Trees de Ruyter-Verhülsdonk, Gerry Verhülsdonk, Frans Giesbers en Alfred Smeur; Gerrit Nas en Dora Nas-Janssen.

Zondag 22 mei 11.00 uur:

viering Eerste Heilige Communie

VOMMMM parochies

in Milsbeek.

Woensdag 25 mei 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Donderdag 26 mei 10.00 uur

VOMMMM-viering Mook

Week 28 mei-3 juni: 7^e Zondag van Pasen

Zondag 29 mei 9.30 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 1 juni 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 4-10 juni: Hoogfeest van Pinksteren

Zondag 5 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Theresie Janssen-van Bergen en Herman Janssen; Harry Burgers en overleden familie Burgers-Vullings; Lientje Gröniger-Arts en Joop Gröniger; Marie Akkers en Dora Akkers; leden en overleden leden van de KBO; Herman Thissen en Cornelia Thissen-Dekkers en Antoon Thissen; Bertus Janssen en Willemien Janssen-Geurts; Theodoor, Peter, Maria en Gerard Laemers; Jrd. Theresie Janssen-van Bergen en Herman Janssen.

Zondag 5 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 8 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 11-17 juni: 11^e Zondag door het jaar

Zaterdag 11 juni 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 15 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 18-24 juni: 12^e Zondag door het jaar

Zondag 19 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen;
Woensdag 22 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 25 juni-1 juli: 13^e Zondag door het jaar

Zaterdag 25 juni 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Woensdag 29 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek

DE KOMENDE DIENSTEN 2-20 JULI ZIJN ONDER VOORBEHOUD 

Week 2-8 juli: 14^e Zondag door het jaar:

Zaterdag 2 juli 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 3 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 6 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 9-15 juli: 15^e Zondag door het jaar

Zondag 9 juli 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, Peter, Netta en May;

Woensdag 12 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 16-22 juli: 15^e Zondag door het jaar

Zaterdag 16 juli 19.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Zondag 17 juli 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 20 juli 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

DIT VERDIENT EEN LINTJE

De dag vóór Koningsdag is het traditioneel de dag van de lintjesregen. In de voorbije twee jaar kon de lintjesregen niet fysiek plaatsvinden vanwege corona. Maar gelukkig kon dat dit jaar weer wel. Op dinsdag 26 april werden 2 inwoners van onze parochie, Toos Tiebosch-de Kleijn en Frenck Bindels, verrast door burgemeester Hans Teunissen. Hij bezocht ze thuis om ze persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toos Tiebosch-de Kleijn verdient haar onderscheiding door een veelvoud van vrijwilligersactiviteiten voor de inwoners van Ottersum. Ze was tussen 1993 en 2001 bestuurslid bij ZijActief Ottersum en nog steeds kan de vereniging altijd op haar steun rekenen. Sinds 2018 is Toos voorzitter bij KBO Ottersum. In coronatijd stuurde ze vanuit deze rol maandelijks brieven naar de leden van de KBO om hen een hart onder de riem te steken. Behalve voor ouderen, is Toos ook voor de jeugd actief. Zo vervult ze de taak van verkeersregelaar tijdens de Jeugd4daagse in Ottersum en is ze actief als vrijwilliger op basisschool De Brink in Ottersum. Toos is verder collectecoördinator van het collecteteam KWF Gennep en ze was vrijwilliger tijdens de Samenloop voor Hoop in 2013 en 2018. Ten slotte is Toos actief in de werkgroep GROOTS Ottersum en is ze een bekend gezicht binnen de parochie. Zo voert ze de redactie van het parochieblad, zat ze 8 jaar lang in het kerkbestuur en is ze sinds 4 jaar lid van de kerngroep parochie Ottersum.





Frenck Bindels heeft een lange lijst van vrijwilligers-taken achter zijn naam staan, waarmee hij middenin de Ottersumse gemeenschap staat. Hij was tussen 1985 en 2009 vrijwilliger bij het kerkkoor Cantica Nova. Tussen 2007 en 2016 was hij bestuurslid en voorzitter van buurtvereniging De Panovensche Hei. Hij voerde kascontroles uit voor voetbalvereniging Achates, beheerde en bemande de kassa voor het jeugdprinsenbal van carnavalsvereniging De Maskotters en verzorgde voor deze vereniging ook het vervoer van jeugdleden naar evenementen in de omliggende dorpen.

Nog altijd zit Frenck niet stil. Tegenwoordig is hij bestuurslid van Stichting Kindervakantiewerk Ottersum, voorzitter van de Jeugd4daagse Ottersum, secretaris van de serviceclub Kiwanis (afdeling Maasduinen), vrijwilliger bij tennisvereniging Ottersum-Ven-Zelderheide en lid van de werkgroep Dorpsontwikkelpjan van de Dorps Ambitie Groep Ottersum.

Namens de Parochie Ottersum hartelijk **Gefeliciteerd!**



GEDENKBOEK OVER ONZE EVACUATIEREIS - deel 4

Het vervolg van het verhaal: “Gedenkboek over onze evacuatiereis van den twintigste oktober 1944 tot drie juni 1945”, geschreven door Maria Arts – Bronsink.

Half 10 zaten we in den trein, in goederenwagons op wat stroo. We kunnen zitten op den grond of staan. Er staan 2 banken voor oude mensen en dan gaan de deuren dicht. Geen licht geen ventilatie en dat met zooveel kinderen. De trein vertrekt om half elf, het vriest hard, de deken die ik omgeslagen heb is aan den wand vastgevroren en dan dat geschrei van die kleine kinderen, arme kinderen, arme moeders want die wisten niet hoe hun kleinen te bedaren. Eindelijk is de trein te Leeuwarden, worden de deuren ontsloten en kunnen we eruit. Het is nu twaalf uur middag het vriest naar men zegt 22 graden en het is vinnig koud. Wij worden naar hotel de Jong gebracht, een goede zestig man.

Ook daar is het lekker warm maar het wordt nog 2 uur eer we wat te eten krijgen, dan is het een warm hapje aardappelpuree.

Wel lekker maar niet genoeg en we hebben nog honger. Thij en Trees gaan de bakkers af om wat brood te krijgen.

Ze brengen een klein mee voor 13 cent en nu krijgen we ieder een snee. Savonds krijgen we lekker zuurkool met gehak en jus, een dubbele portie. En nu moeten allen naar den dokter voor de keuring dan krijgen we een bewijs van goed gedrag en zoo gaan we naar een school en slapen weer op stro bij de verwarming.

Nu is het zondag en is er in de Harmoniezaal H. Mis en krijgen we daar in die zaal koffie met ieder 4 sneden brood goed gesmeerd met een stukje kaas maar de eene helft van ons is na de H Mis al naar Cafe de Jong gegaan en drinken daar koffie maar de andere helft waaronder vader en ik hebben in de Harmonie koffie gedronken en gaan daarna op stap om te zien of er in Cafe de Jong ook nog wat te krijgen is en jawel daar zitten er nog koffie te drinken en wij gaan er brutaal en wel bijzitten en op de vraag van een der bedienende meisjes of we al koffie hebben gehad zeggen we nee immers daar hebben we nog niets gehad en nu krijgen we ieder nog 5 sneden brood met een stukje kaas.

Ziezoo nu kunnen we er tegen. S middags weer een warm koffie en savonds stampot van snijbonen met jus en gebraden metworst lekker hoor. Den anderen dag savonds weer zuurkool met gehak maar nu moeten we vlug eten want we kunnen met den trein mee naar Groningen. Nu gaan we weer belast en beladen door de dikke sneeuw naar het station daar staat een wacht en alleen zij die zoon ding van den artskommandant hebben mogen binnen. We moeten kaartjes nemen en komt ons die reis. Er is ook nog een juffrouw uit Arnhem bij ons. 25 ½ gulden we hebben ook nog 6 mark bij ons en willen dat ook bij het reisgeld doen. Maar wat zegt die duitscher das moessen sie maar kapoet rietsen. Wat is dat nu voor een praat van die mof zijn eigen geld verachten. Enfin dan die marken nog maar bewaard.

We vertrekken om 7 uur en komen om 9 uur in Groningen aan. Verkleumd en doodmoe de jachtsneeuw waaide de de portierraampjes waar geen glas in zat en nu moeten we nog zien dat we nog eten en onderdak krijgen. Thij meend dat we wel aan het station wat kunnen krijgen maar de wachtkamer is vol van die leelijke gele en nu weten we niet om zoo gauw mogelijk weg te komen. Ze kunnen de jongens immers wel eens oppikken. Op weg naar de stad komen we een vriendelijke heer tegen en die wil wel met ons mee. We moeten door de Kijk in 't Jatstraat en dan naar de Harmonie en zoo gaat het weer door de dikke sneeuw over glibberige straten en ik roep nog eens tot St Jozef dat we nu toch een veilig onderdak krijgen en ja we kunnen binnen met kruiwagen en alles en krijgen ieder 2 lekkere broodjes met metworst. Dan moeten we naar bed bovenop den zolder waar al veel arme tobbers zoo als wij slapen.

Ze hebben hier houten kribben met stroozakken erin en dekens in overvloed. Het was echter erg koud en hard op die stroozak zoo in het

losse stroo is het veel warmer. Maar gelukkig nu zijn we toch in Groningen waar we zoo lang naar verlangd hebben. St Jozef hebben we niet tevergeefs aangeroepen want hij heeft ons zichtbaar beschermd.

*St. Jozef die in u geloofd
En in uw stille zorgen
Voelt met uw zegen op zijn hoofd
Zich veilig en geborgen
Geen nooden die ons duurzaam deren
Hoe fel ze wederkeeren*

*De Hemel heeft in hoog besluit
U eenmaal uitverkoren
Te zorgen voor uw teedere bruid
En 't kind uit Haar geboren
Gij hebt aan beider Heiligst leven
U zoo geheel gegeven*

*Dat ook de Hemel nooit vergeet
Hoe Jozef Gij te zorgen weet
Nu is uw Bruid de Koningin
En Jezus is de Koning
Voor Hen nog zorgen heeft geen zin
In Gods verheugde woning
Maar zorg voor ons bedrukte menschen
Waarvan ook zij het welzijn wenschen
De Hemel ziet met blijdschap aan
Hoe Gij het zorgen blijft verstaan
Gaat tot Jozef*

Den anderen dag krijgen we smorgens 3 broodjes met kaas en lekkere worst, smiddags 2 broodjes en savonds zuurkool met spek, heerlijk hoor. Thij en Trees zijn uitgegaan om te zien of we met den tram naar Marum kunnen. Ook wij zijn de winkels af geweest.

Ik heb een mooie regenmantel voor Lientje gekocht en toen hebben we nog ieder twee bekere kunstcreme gekocht en opgelepeld. Het was heel lekker hoor. Toen we terug kwamen en we nog aan tafel zaten komen Trees binnen te hollen en zeggen er staat buiten een vrachtauto daar kunnen we mee naar Marum. Nu we zijn zoo reisvaardig. Ik mag binnen in de cabine daar is het lekker warm en de anderen met al de bagage bovenop de auto. Het is erg koud maar ja het is niet anders. We komen op 9 uur bij de Dominee aan en worden in de zondagschool gelaten en de Dominee zelf een heel eenvoudige vriendelijke man stookt voor ons de kachel aan en Mevrouw dekt onderhand de tafel en brengt zwart en witbrood een groot stuk kaas en een heel pond boter koffie en melk . We kunnen onszelf bedienen en hebben in langen tijd zoo lekker niet meer gegeten. Dan brengen ze stroo en zoo slapen we bij de kachel. Smorgens eten we weer goed en dan komen de heren van het évacuécomitee en krijgen we een plaats. Vader en ik worden met een grote paardenslede weggebracht bij een boer waarvan de vrouw ziekelijk is en ook de kinderen zijn lief maar het is er zoo druk. Ik help al een beetje mee maar als ik een week daar ben word ik ziek vreeselijke hoofdpijn en zoo duizelig.

Er is onderhand ook een kleine pop bijgekomen en ook een baker een heel best mensch die verwent me wel met lekkere gesmeerde boterhammen en lekkere melk. Ze kookt ook heerlijke soep en brei. Ik ga eens naar den dokter en die zegt erg verzwakt veel rust en dan heel zachtjes aan.

Maar Trees is naar het committee geweest en zullen we een andere plaats krijgen. Drie weken zijn we bij den boer geweest en nu gaan Vader en ik ben een oud onderwijzer met een huishoudster, die heer is 79 jaar en vriendelijk. De juffrouw ook wel maar heeft haar op haar tanden. Het is hier heel rustig ik help zooveel mogelijk mee en vader hakt hout en maakt den tuin om en dan is het den heelen dag ja Juffrouw goed Juffrouw. De kinderen zitten hier kort in de buurt en hebben het allen goed. We wonen ruim 20 minuten van de kerk een klein nietig koud en ledig Hervormd kerkje. Een paar keer in de week is er H. Mis, maar geen kaarsen, geen versiering. Men kan er lang niet zoo goed in bidden als in onze eigen kerk. Zondags smiddags en s Woensdags om half 5 word er den Rozenkrans gebeden. We hebben ook het een en ander aangevraagd een japon mantel ondergoed een pak voor vader. Nu is alles toegestaan en moeten we eerst de winkels af of er wat is. Wij zijn naar de Wilp een uur lopen hier vandaan en daar kunnen we een goed sporthemd voor vader krijgen. Nu gaan Mia en Beppie en Vader en ik met de auto van die menschen, waar Mia is, naar Groningen. Daar is ook niets heelemaal niets te krijgen en gaan we maar naar het Evacueebureau en nu krijgt Vader een pak en ondergoed. Ik en Mia en Bep een nieuwe mantel en de kleine een paar kousen. Het is wel niet zoo veel maar als we dit dan nog maar krijgen is het ook al goed dus maar afwachten. Nu is het palmzondag heel mooi weer maar geen palmwijding wat was het thuis in de kerk toch mooi.

Ik heb een palmtakje en bewaar het als aandenken aan Marum waar geen enkele katholiek is behalve de évacuées. Nu is het witten donderdag en word het lijdensverhaal voorgelezen. Vandaag is het goede Vrijdag en is er smiddags kruisweg een klein koortje zingt Stabat Mater het is mooi en nu verlangt men nog erger naar huis.

Vandaag is het Paschen en zingt pastoor Alleluia en denken wij dat we spoedig naar huis gaan want het gaat goed zeggen ze. Ik heb nog vergeten dat we Harrie ook weer terug hebben. Trees had een advertentie in de krant laten zetten maar daar kwam niets op. Op zekeren dag las ik al die advertenties na van menschen die hun familie zoeken en daar stond ook onze Harrie die ons zoekt, wat blij waren. Thij ging er dadelijk heen en bracht Harrie mee. Hij maakte het heel goed was in Ulrum met Mientje en haar familie en bij een smid werkzaam. Ga tot Jozef met vertrouwen. Hij zal zeker helpen.

3 april - Nu is het Paschen geweest en nog niet thuis. We troosten ons met te zeggen als we Pinksteren maar thuis zijn.

De dagen vallen hier lang vooral de avonden. Er is geen licht en kan men niets doen niet lezen of breien. En dan ben ik heel blij als het negen uur is

en we naar bed kunnen. Ik ga nu geregeld iedere week een dag bij Mia naaien heel vriendelijke mensen en als ik daar ben is het kermis en krijg ik nog twee gulden toe ook. Nu is het den tweede week na Paschen en hebben we een brief van Moe gehad die haar wederwaardigheden verteld en zegt dat ze een eigen huisje hebben en hun eigen baas zijn war ik haar erg om benijd want je eigen baas zijn is toch maar alles en dan voelt ge het ook niet zoo erg dat we bij vreemden zijn en niets meer te zeggen hebben. Wat zullen wij met Moe het druk hebben met vertellen. Ik denk dat er de eerste dagen als we weer thuis zijn van werken niet veel komt. Donderdag ga ik weer naar Meter waar Mia is en nu vragen ze daar of ik vrijdag weer kom om te stoppen. Ik wil wel graag maar moet het eerst aan de juffrouw vragen die vind het goed en nu ga ik weer den heelen dag naar Mia. Daar vliegt de dag om en is het daar gezellig. De juffrouw heeft lekkere pudding gemaakt met kersen erbij en moet ik maar eten meer als ik kan. Nu is het wel half 5, daar komt iemand binnenstormen en roept daar komen de Canadezen met vijf tanks uit de Wilp een gehuchtje in de buurt. Wij laten alles in den steek en vliegen naar buiten en ja de eerste tank is er al maar we zijn bang dat het Duitschen zijn.

Maar de tweede volgt en nu zien we dat het wel degelijk Canadezen zijn en zwaaien om het hards. Ze rijden tot het gemeentehuis en nemen 2 moffen gevangen en gaan dan weer terug. Zaterdag gebeurd er niets maar de landwacht is gevlucht, allemaal leelijke kerels die veel dorpsgenooten onschuldig vermoord hebben. Ook de burgemeester een leelijke N.S.B.(er) is gevlucht. Nu is het zondag, de ondergrondsche is in actie en lopen of fietsen met oranje band en geweer. We zijn zoo blij en zeggen we zullen wel gauw naar huis kunnen.

Al de vlaggen hangen uit, meeste klijne vlaggen die ze buiten aan het huis steken. Ze zeggen dat de burgemeester doodgeschoten is. Ze vangen overal landwachten, een was in de sloot gesprongen maar ze hebben hem eruit gehaald en op een ladder gebonden en zoo te kijk gesteld net een varken. Nu is het maandagmiddag 4 uur en brengen ze een oude landwacht binnen. Hij was zoogenaamd ziek maar ze hebben hem uit het huis gehaald en op een tef gezet. Nu moet hij lopen met de handen omhoog en een vlag erin en de pet af en roepen heel hard leve de Koningin en dan het volk maar lachen. Nu is het zes uur en komen er een boel tanks en motors allemaal met oranje en met canadezen we roepen en zwaaien en zij niet minder en aan de jonge meisjes werpen ze kushandjes toe.

Mei - Er zijn hier ook oranjefeesten gevierd allemaal versierde wagens en baarden met meisjes erop en maar zingen van Wilhelmus en muziek, maar die feesten zijn niet voor ons en verlangen we nog vuriger naar huis. Nu is het den 18^e Mei en zijn we dertig jaar getrouwd. Dat we thuis weer eens

echt zouden gevierd hebben als alles normaal was geweest maar nu is het niets, maar nu zegt de juffrouw de kinderen mogen allen komen en zij zorgt voor koffie en gebak en een drankje en zoo zitten we allen in de keuken en kunnen zelf koffie zetten en hebben in de buurt een gramafoon geleend en is het heel gezellig. We hebben koekjes en gebakjes van de Juffrouw en een taart van de kinderen en een cake van Mientje. Van Cuppens zijn ze ook gekomen en zoo kregen we een mooi schilderij van Titia Ausma van Ciska Cuppens ook een mooie schilderij en van Mina en Mevrouw Meter een gebakschaal.

Nu is het Pinksteren en gaan de Veldensche menschen naar huis toe. En nu een week later Kekerdom. Nu is het zoo leeg in de kerk en we bidden nog vuriger dat we spoedig naar huis kunnen. Piet is ook al weg en zal de boel bij mij vast opknappen en naar Gerrit Pubben gaan of die geen kans ziet om ons thuis te halen. Nu komt er Dinsdag op het gemeentehuis een schrijven uit Ottersum dat de heele familie Arts terug kan komen en zoo veel mogelijk dekens en matrassen mee brengen – jawel hoor! Thij gaat naar den secretaris en die zegt dat ze geen autos hebben om ons weg te brengen. Wij moeten maar eens in Groningen probeeren maar daar ook niets. Ze hebben ons op de lijst gezet voor dringende gevallen en nu maar afwachten en nog wachten en hopen en bidden we maar weer op nieuw. Pieter en Elema willen ons ook wel meebrengen maar krijgen geen vergunning. Ze zeggen laat ze uit het zuiden maar autos zenden. Nu is het zondag en zijn we naar de kerk geweest en de Pater zegt we moeten geduld hebben en

kalm blijven tot ze ons komen halen want hier krijgen we niet de minste medewerking. We waren juist aan het koffie drinken zoo kwam Mevrouw Poppinga zeggen er stond een auto en die moest de familie Arts van de Kruisweg hebben en wij er naar toe en daar stond de Burgemeester van Gennep en Steinman. Ze kwamen eens kijken hoeveel menschen hier waren om ze zo spoedig mogelijk naar huis te halen, wat waren wij blij. Ze wisten ook hoe of onze huizen eruit zagen en dat viel nogal mee alleen pannen en glasschade en van binnen wie weet hoe. Ze zeiden wellicht zouden ze ons zondag op komen halen. Wat een geluk, Harrie is vrijdag hier geweest en had ook een schrijven gekregen dat hij weg kan als ze maandag niet met autos gaan gaat hij met de fiets. We hebben ook een kaart van Simon gekregen. Jaap was weer thuis en als hij de Maas over kon wilde hij een dag of tien naar Ottersum om het land eerst in orde te maken.

Dit was het laatste deel van het "Gedenkboek over onze evacuatiereis van den twintigste oktober 1944 tot drie juni 1945", geschreven door Maria Arts – Bronsink. Met dank aan de familie Gröniger.

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor op(datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) op pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Banknummers:

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
VOMMMM-telefoon:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

2022

Actie 
Kerkbalans



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29

Geef vandaag
voor de kerk van morgen