

# PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 7, NO. 2 - MAART 2022



# INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-19
- Woord van pastoor	pag. 3-4
- Wandel mee met pastoor Miedema en Duco	pag. 5
- Parochie bijeenkomsten	pag. 6
- Kerk Ven-Zelderheide onttrokken aan eredienst	pag. 7-8
- Afscheid van een kerkgebouw, Harm Vullings	pag. 8-10
- De digitale 40-dagenretraite 2022 v.d. Jezuïeten	pag. 11-12
- Stappenplan doneren via de app GIVT	pag. 12-14
- Vastenactie 2022: Je land is je leven	pag. 15
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 16
- Kleurplaat	pag. 17
- Goede week en Pasen voor kinderen	pag. 18-19
Parochieberichten	pag. 19-20
Cantica Nova	pag. 21
Schema diensten VOM	pag. 22-24
Gebed om vrede	pag. 24
Wie, wat, waar	pag. 25-26
Actie Kerkbalans 2022	pag. 27



## **Volgende Parochienieuws**

Verschijningsdatum: 9 mei 2022

Inleveren kopij: 23 april 2022

Inleveren via e-mail: [toostieboschdekleijn@gmail.com](mailto:toostieboschdekleijn@gmail.com)

## VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

De meteorologische lente is op 1 maart alweer begonnen. Het carnaval is achter de rug. Aswoensdag is geweest en de veertig-dagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen, is nu weer begonnen.

Inmiddels zijn ook de coronaregels voor de kerk sinds 25 februari jl. aangepast. We mogen weer met zijn alle tegelijk naar de kerk. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden is vervallen alsook het advies om mondkapjes te dragen bij verplaatsingen door de kerk. Het gebruik van wiywater is weer toegestaan. Wel blijven de basisregels bestaan, zoals de hygiëneregels, geen handen schudden, thuisblijven bij verkoudheidsklachten.

Collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. De kerk gaat met de tijd mee, de collecte kan voortaan ook via de app. In het parochie nieuws van januari 2022 heeft u kunnen lezen over deze app. In deze uitgave een duidelijk uitleg om de app te installeren op uw mobiel. Het mandje achter in de kerk blijft staan. Bij het verlaten van de kerk kunt u ook daar het collectegeld in achterlaten.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen is het weer mogelijk om in de kerk Pasen te vieren. Dat is mooi en we hopen van harte dat veel parochianen dat zullen doen.

De Lente begint, de start van een nieuw seizoen en de klok gaat weer een uur vooruit op de laatste zondag van maart!

Let op elkaar, blijf gezond en wij wensen u allen een Zalig Paasfeest!

De redactie.

*Fijne  
Paasdagen*



# BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:  
Pastoor Theo Miedema

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek**  
**Website: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)**

## WOORD VAN PASTOOR

### **Opnieuw balans zoeken**

De versoepelingen eind februari zijn welkom gevallen. Het openbare leven moet zich wat herstellen. Er is weer meer mogelijk. De mondkmaskers konden af en de carnavalsmaskers op.

Zelfs carnaval vieren was weer mogelijk. Met name op straat is het coronaveilig, daar is frisse lucht en ruimte om te vieren en vrolijkheid te uiten. Er is nog voorzichtigheid geboden.

Nu de maatschappij zich wat meer opent, zijn er minder belemmeringen. Als pastoor verken ik nieuwe wegen, al wandelend door de parochies. De eerste wandeling van Molenhoek naar Mook was een mooie route. Molenhoek heeft onverwachte mooie binnenhofjes (nabij de Toverdans) en ligt aan een mooi natuurgebied. Vanuit dat natuurgebied wandelden we naar Mook.

Er zijn al wat mooie (wandel)dagen geweest maar opeens ziet Europa een nieuw probleem aan haar grenzen. President Poetin heeft zijn legerkistjes aangetrokken en trekt op naar Kiev. Oekraïne is in nood.

Poetin kiest voor een ouderwetse oorlog met tanks, vliegtuigen, raketten en soldaten. En ook met militaire gevallen en burgerslachtoffers. De dialoog is verstomd. Dagen kunnen we luisteren naar éénrichtingsspeeches. Aan de grens verdringen zich mensen om weg te gaan.

Er zijn herenigingen van mensen die gescheiden waren en huilende mensen vol zorgen.

Wie bidt er voor Oekraïne? Krijgen we een herhaling zoals het oorlogsgeweld in Georgië? Hebben nog meer landen te vrezen? Als ik dit schrijf, is de oorlog net vier dagen oud. De ene crisis loopt bijna ten einde (Covid19) en de andere begint.

Ernstige dingen om aan te denken als de vastentijd begint. De wereld laat maar weer eens opnieuw zien dat we nog lang niet verlost zijn van ongerechtigheid, van onrecht en geweld. Wie maakt ons daarvan vrij?

Gaan we in de vastentijd op onze gezondheid te letten? Minder suiker, minder vet, minder zout, minder roken, meer beweging buiten, meer mensen ontmoeten, meer ruimte geven aan je huisgenoten. Vaker ouders en kinderen bezoeken, het mag weer. Een praatje maken en 'ns op de koffie bij de burens. Laten we elkaar op straat vaker begroeten met een 'goeiemorgen' in plaats van te zwijgen. Er zijn zoveel manieren om de dialoog met onze medemens niet te laten verstommen.

Voor velen is het ook raadzaam om balans te zoeken in ons innerlijk leven. Voel je je opgejaagd en is er te veel stress; verlies je gemakkelijk de innerlijke rust? Probeer niet toe te geven aan een eventuele negatieve teneur. Daar moet je tegen strijden. Vaak kun je dat niet alleen. Er is hulp.

Zoek eens het gezelschap op van Jezus in je persoonlijk leven. Spreek gewoon innerlijk tegen Hem. Met je eigen woorden en gedachten. En wees daarna even stil zodat Hij in jou kan antwoorden. Ik zou wensen dat meer mensen Hem zouden vinden in hun persoonlijk leven. Maar ogen en oren kunnen nog niet open en gevoelig zijn voor zijn Woord en wijzing...

Wellicht een impuls om opnieuw over Jezus te lezen en de wortels van het christendom te onderzoeken. Of heel gewoon de bijbel eens te gaan lezen. Zoek en je zult vinden.

God veert op en breed glimlachend verwelkomt Hij jouw eerste gesprek met Hem. Hij heeft zo lang op je gewacht. Je kunt vrijspreken. Hij is je Vader en je broeder. Hij houdt van jou vanaf het begin.

Pastoor Theo Miedema



## WANDEL MEE MET PASTOOR MIEDEMA EN DUCO

Zoals u al in een vorige editie van dit blad heeft kunnen lezen, wandelt pastoor Theo Miedema samen met zijn hond Duco van kerk naar kerk om de verbondenheid van de zes parochies symbolisch uit te drukken.

U bent van harte uitgenodigd om een stuk mee te lopen tijdens de laatste drie wandelingen. De pastoor wil graag kennismaken met de parochies en hun inwoners en is ook benieuwd naar uw verhalen, naar uw mening over Kerk-zijn: Hoe ziet u de toekomst van de Kerk? Wat betekent Kerk-zijn voor u? Wat vindt u belangrijk in het leven?

De start is telkens om 9.30 uur. Onderweg wordt na circa een uur gepauzeerd met een kop koffie of thee (op 19 maart na circa een uur en twintig minuten). Ook op de pauzeplek kunt u aansluiten. Drink lekker een kop koffie mee.

Datum	Start	Pauzeplaats	Eindpunt
Zaterdag 19 maart	Kerk Ottersum	Kantine van DSV Zaden, Zelder 1, Ven-Zelderheide	Kerk Ven-Zelderheide
Zaterdag 26 maart	Kerk Milsbeek	Woonhuis Driekronenstraat 14, Milsbeek	Kerk Ottersum
Zaterdag 9 april	Kapel Ven-Zelderheide	Wordt t.z.t. gepubliceerd in het Dorpsblad van Ven- Zelderheide	Kapel Ven-Zelderheide

*Voor meer info, bijvoorbeeld over de routes,  
kunt u bellen met 06 - 1369 1119.*

# Wandel mee met



# PAROCHIE BIJENKOMSTEN

Een andere gelegenheid voor pastoor Miedema en het kerkbestuur om met u in gesprek te gaan, zijn de parochiebijeenkomsten die binnenkort in elk van de VOMMMM-parochies zullen plaatsvinden. Onderwerp van gesprek zijn de ontwikkelingen binnen het VOMMMM en hierboven genoemde en andere vragen.

U bent allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst in uw parochie. Welkom!

Deze bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

<b>Datum</b>	<b>Parochie</b>	<b>Locatie</b>
Do. 17 maart	Ven-Zelderheide	Gemeenschapshuis De Uitkomst
Ma. 21 maart	Mook	't Môks Café
Wo. 23 maart	Ottersum	Eetcafe & Cafetaria Buurman
Ma. 28 maart	Middelaar	MFC De Koppel
Wo. 30 maart	Molenhoek	Sacristie kerk Molenhoek
Ma. 9 mei	Milsbeek	Zalencentrum Trefpunt



# KERK VEN-ZELDERHEIDE ONTTROKKEN AAN EREDIENST

De parochie St. Antonius Abt van Ven-Zelderheide is verhuisd.

De gelijknamige kerk aan de Vensestraat is op 15 januari verruild voor de middeleeuwse St. Antonius Abt kapel, een eindje verderop aan de Vensestraat. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte, indrukwekkende plechtige mis waarin de kerk aan de eredienst werd onttrokken.

Na de mis werd het Allerheiligste in processie door pastoor Miedema en concelebranten emeritus-pastoor Paquay en diaken Gerrits naar de kapel gebracht, gevolgd door tientallen parochianen. Ook het beeld van St. Antonius Abt werd in de processie meegedragen. Het Gemengd Koor H. Antonius Abt uit Ven-Zelderheide zong daarbij stemmig terwijl twee trommelaars en een vaandeldrager van het Schuttersgilde Sint Antonius Abt uit Mook de processie begeleidden.

## **'Te grote jas'**

In 2011 werd al gekeken of de kerk onttrokken kon worden aan de eredienst. Het gebouw dat in 1953 in gebruik was genomen, was 'een te grote jas' geworden voor de krimpende parochie. Maar hoewel de eerste stappen al waren gezet, kwam het hele proces stil te liggen door de samenwerking met Ottersum en Milsbeek binnen het VOM-cluster.

Vorig jaar kwam er weer schot in de zaak. De dorpsraad, de gemeente Gennep en de provincie Limburg sloegen de handen ineen voor de leefbaarheid van Ven-Zelderheide. Besloten werd om op de plek van het oude gemeenschapshuis 'De Uitkomst' vijftien woningen te realiseren. Daarbij gaf de provincie ook subsidie om het markante kerkgebouw te hervormen tot multifunctioneel centrum. Samen met basisschool De Vonder en een nieuw aan te leggen park, krijgt Ven-Zelderheide hiermee een echt hart.

## **Weemoed en gemis**

De parochianen realiseren zich dat ze boffen met hun 'kleinere jas'. De sfeervolle kapel biedt plaats aan circa zestig personen. Het middeleeuwse rijksmonument is eigendom van de gemeente Gennep, waardoor er geen onderhoudskosten meer zijn.

Maar hoewel de parochianen tijdens een hoorzitting op 30 september unaniem voorstander bleken van de onttrekking aan de eredienst van hun kerk, waren tijdens de laatste mis op 15 januari weemoed en gemis voelbaar.



Afscheid nemen van een kerkgebouw doe je niet zomaar, het is een emotioneel en ingrijpend proces.

“We hebben jaren kunnen wennen aan het idee dat we dit gebouw verlaten, maar ik voelde deze week toch steeds een gevoel van verlies en pijn”, zo gaf ook dirigent Harm Vullings aan in een persoonlijk woordje aan het eind van de mis. “Dit is toch het gebouw waar we zijn gedoopt, het Vormsel deden, trouwden en afscheid namen van dierbaren en dorpsgenoten. We hebben elkaar vaak in deze kerk ontmoet, hebben er gebeden en prachtig gezongen. De akoestiek is echt geweldig. Nee, afscheid nemen van deze kerk is allesbehalve gemakkelijk.”

## AFSCHEID VAN EEN KERKGEBOUW

*Een persoonlijk afscheidswoord van Harm Vullings.*

Op zaterdag 15 januari jl. was er voor de laatste keer een H. Mis in de parochiekerk van Ven-Zelderheide. De eerste H. Mis werd op 15 juli 1953 opgedragen. De kerk deed sindsdien dienst als parochiekerk van de parochie H. Antonius Abt. Er werden in die periode 644 parochianen gedoopt, 287 huwelijken voltrokken en 406 parochianen naar hun laatste rustplaats begeleid. Tijdens de H. Mis van 15 januari werden allen herdacht die zich in al die jaren hebben ingezet voor de parochie en kerk. Met het voorlezen van het decreet van de bisschop, het verwijderen van de altaarsteen en de reliek van H. Antonius Abt, de verplaatsing van het Allerheiligste en het afsluiten van de deur werd het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken.



Aan het eind van deze dienst sprak Harm Vullings, dirigent van het kerkkoor in Ven-Zelderheide, een persoonlijk afscheidswoord:

15 januari, de dag van St. Tunnis, de laatste dienst in de voor ons zo vertrouwde kerk. De laatste keer dat we hier samen bidden en zingen. Nu het zover is doet het me meer dan ik wel had gedacht. Ik hik er al vanaf het nieuwe jaar tegenaan, ik probeer het te duiden en vraag mezelf: 'wat is er nou man? Je hebt al jarenlang aan het idee kunnen wennen. Het is maar een gebouw en het werd zelfs op een internetwebsite als een fabriek omschreven.' En toch lijkt het me nu te overvallen en komt het definitieve 'ineens' wel erg dichtbij.

Ik heb al de hele week zo'n onbestemd gevoel en van die flarden herinneringen aan deze kerk die zo maar blijven komen.

Ik deed hier, net zoals velen van jullie, de eerste- en de plechtige communie, het vormsel. Ik was hier misdienaar en herinner me de prachtige en sterke verhalen van Toon d'n köster. Van zingen in het kinderkoor en de ritmische missen met Mathieu de Groot, de volle kerk. De gregoriaanse gezangen. Kerstmis, de nachtmissen, de bijzondere kerststal van broeder Fidelis en later de fijne kerstsfeer die koster Theo Stoffelen creëerde. De soms veel te lange en niet te volgen preken. Van het lange stil zitten wat als kind een onmogelijke opgave was. Pasen met de nieuwe kleren. Van bekijken en bekeken worden. De rectoren en pastoors, de kosters. De begrafenissen van ons pap, mam en van zo vele dierbaren en dorpsgenoten..... .....en dan later: dirigent van het koor, het samen zingen en heerlijke muziek maken. De sfeer die we samen maakten, de stilte. Lid van het kerk- en VOMMMM-bestuur. Een hele verzameling van merendeels goede en mooie momenten en herinneringen. Ik denk dat iedereen die wel heeft.

De besluiten om het kerkgebouw een andere functie te geven zijn gestoeld op logische gevolgtrekkingen, verstandelijk, heel goed te begrijpen en zeker ook verstandig te noemen. Heb ze zelf mee geïnitieerd. Maar toch....

Een gevoel van diep respect krijg ik als ik denk aan de mensen die zo sterk gemotiveerd en gedreven waren om direct na de tweede wereldoorlog in 1946 eerst een eigen kerkkoor op te richten, in 1947 een eigen parochie te verwezenlijken en er echt alles voor over hadden om dit te bekronen met het bouwen van een eigen kerk. Wat lukte en die dan ook op 15 juli 1953 in gebruik kon worden genomen.

Wat een gedrevenheid! Die kan alleen maar ontstaan door een heel duidelijk doel en sterke verbondenheid. Een enorme drang van een klein dorpje om zelfstandig te worden en voor 'vol' te worden aangezien.

Daar is een grote kracht werkzaam geweest: onderling, samen, maar toch zeker ook samen met alle helpers 'daarboven'.

Iedereen werkte mee, iedereen pakte aan, van groot tot klein zo vertellen de verhalen. Onze grootouders, ouders en misschien uzelf wel. Een saamhorigheid en verbinding om trots op te zijn en ook wel een beetje jaloers, we zien het helaas zo weinig meer.

Pijn voel ik ook wel. Van gemis: geen lief en leed meer delen in deze gewijde ruimte. Ik zal de verstillingsmissen, de sfeer. De mooie akoestiek hier die zo fijn zingt en muziek maakt, het samenzijn, de .....

Wat jammer dat er hier op deze manier geen herinneringen meer worden gemaakt.

Ook een gevoel van enorme dankbaarheid aan al die vele mensen die zich hebben ingespannen en zich nog steeds inspinnen voor deze kerk en parochie.

Tijden veranderen en je moet meebewegen. Maar toch.....

Nee, het is goed zo. Ik leg me erbij neer, wetend dat dit de enige manier is om dit markante gebouw in ons dorp voor de langere termijn te behouden. En daarbij, de parochie houdt niet op te bestaan. We blijven samenkomen, bidden en vieren in onze kapel. Zoals pastoor Miedema het zegt: "We gaan alleen wat kleiner wonen."

Ik spreek de hoop uit dat we dit nog lang mogen blijven doen en dat onze parochie ook in de toekomst een levend gebeuren blijft. Als we maar met elkaar verbinden en verbonden blijven dan kunnen we herinneringen blijven maken.

Op 14 juli 1953 werd het Allerheiligste van de kapel overgebracht naar deze kerk. Na 68,5 jaar begeleiden we vandaag, zaterdag 15 januari 2022 tijdens de viering van het feest van onze patroonheilige Sint Tunnis, het Allerheiligste op de weg terug naar de eeuwenoude kapel aan de Vensestraat. Allen worden uitgenodigd om in processie mee te lopen.

Harm Vullings



# DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2022

## VAN DE JEZUÏETEN

*Hem achterna* is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.

Myriam zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

### **Hoe deelnemen?**

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org).

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40 dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de 40 dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

### **Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:**

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

## Een productie van [ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org)

[ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org) verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

# STAPPENPLAN DONEREN VIA DE APP GIVT

**Installeer thuis de app en volg de stappen om uw bankrekening te koppelen.**



### 1. Givt installeren

- Ga naar de Playstore op je mobiele telefoon
- Zoek de Givt app op
- Installeer Givt
- Open Givt
- Bevestig met "Aan de slag"

### 2. Givt settings invoeren en koppeling maken met je bankgegevens

- Vul je emailadres in
- Bevestig met "Volgende"

### 3. Koppeling maken met je bankgegevens

- Ga linksboven in je Givt scherm naar dit coontje 
- Kies voor de optie "Registratie voltooien"
- Vul voornaam en achternaam in
- Emailadres is al voor ingevuld
- Geef je wachtwoord voor je emailaccount in
- Geef toestemming dat je gegevens door Givt vastgelegd mogen worden
- Vul adresgegevens in en mobiele nummer
- Kies voor gewenste valuta
- Vul je banknummer in; dit moet je dus bij de hand hebben
- Bevestig met "Volgende"

#### 4. Machtiging afgeven voor je bankrekeningnummer

- Voor het afgeven van de machtiging, kies “Volgende”
- Controleer je gegevens
- Teken de machtiging
- Bevestig met “Doorgaan”
- Voor het bedrag in van de geldsom die je wil doneren
- Bevestig met “Volgende”

#### Scan de QR-code en bepaal zelf wat je geeft.



#### 5. Het feitelijke bedrag doneren

- Kies uit de lijst met beschikbare middelen, de optie “QR- code”
- Indien nodig, geef toestemming om de camera van je mobiel te gebruiken
- Scan de QR-code en bevestig donatie met “Klaar”



In het menu kan je bij 'Giften' je overzicht terugvinden.



Binnen een kwartier na het doen van je gift kan je via het giftenoverzicht een gift annuleren.

Dit doe je door je gift naar links te swipen (vegen).

## 6. Afsluiten



- Ga naar linksboven in de hoek
- Kies uit de lijst met opties "Uitloggen"

## 7. Volgende donaties

- Open de app Givt op je mobiel
- Inloggen met je emailadres en wachtwoord hiervan
- Scan de QR-code en voer het donatiebedrag in



- Ga naar linksboven in de hoek en kies uit de lijst met opties "Uitloggen"



# VASTENACTIE 2022: JE LAND IS JE LEVEN

## Vastentijd: even minderen voor een ander

Van Aswoensdag (2 maart) tot Eerste Paasdag (17 april) is het vastentijd, een tijd van bezinning en wat soberder leven. Het is een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken.

Wilt u tijdens deze vastenperiode minderen voor een ander?

Doneer dan uw besparing aan Vastenactie.

VASTENACTIE

## Wat doet Vastenactie dit jaar?

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. In 2020 konden zo 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen gesteund worden bij hun strijd voor landrechten.

In VOMMMM willen we de Vastenactie projecten steunen waarvoor Bisdom Roermond onze aandacht vraagt:

In **Guatemala** steunt een lokale partner van Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. Leiders die bedreigd worden, krijgen juridische bijstand en de gemeenschappen krijgen weer toegang tot schoon water.

In **Libanon** leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Zij hebben geen eigen plek om te wonen. Vastenactie steunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

In het noordoosten van **Brazilië** krijgen 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, materiaal en zaaigoed, bijenkorven én training en begeleiding.

## Wat kan Vastenactie doen met uw bijdrage?

Enkele voorbeelden:

- Reparatie drinkwatersysteem voor één familie: € 23,-
- Eén bijenkort voor een bijenhoudersgezin: € 45,-
- Juridische bijstand voor één persoon gedurende hele proces: € 270,-

## Wilt u helpen?

**U kunt uw donatie overmaken op bankgiro**

**NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, Den Haag**

*Zie ook de folder van Missiesecretariaat Bisdom Roermond.*

*Deze folders liggen achterin de kerken*



# ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Zelder.	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
19/20 mrt	19.00		11.00		9.30	
26/27 mrt		9.30		19.00		11.00
2/3 apr	19.00		11.00		9.30	
9/10 apr		9.30		19.00		11.00
<b>Do.</b> 14 apr						19.00
<b>Vr.</b> 15 apr		15.00 Kruisweg			13.30 Kruisweg	15.00 Kruisweg
<b>Vr.</b> 15 apr						17.00 Kruisweg kinderen
<b>Vr.</b> 15 apr					19.00	
16/17 apr		21.00	11.00	9.30		
<b>Ma.</b> 18 apr	9.30					11.00
23/24 apr	19.00		11.00		9.30	
30 apr/ 1 mei		9.30		19.00		11.00
<b>Wo.</b> 4 mei			19.00		19.00	
<b>Do.</b> 5 mei Riethorst				19.00		
7/8 mei	19.00		11.00		9.30	



# KLEURPLAAT



# GOEDE WEEK EN PASEN voor kinderen

## Palmpasen

### *Intocht van Jezus in Jeruzalem*

De zondag voor Pasen vieren we Palmpasen. We horen het verhaal waarin Jezus als Koning op een ezel Jeruzalem binnenreed. Alle mensen juichten en wuifden Hem toe met palmtakken.



Op **zaterdag 9 april** (de zaterdag voor Palmpasen) kunnen de kinderen om **14.00 uur** in de **sacristie in Molenhoek** een **palmpaasstok versieren**. Ze hoeven alleen hun stok (= een kruis van twee latten of bamboe) mee te brengen. Voor de rest wordt gezorgd. Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Elena Jongen, graag vóór 7 april (tel. 3583181; e-mail: [eljongen@xs4all.nl](mailto:eljongen@xs4all.nl)).

Op **Palmzondag 10 april** mogen de kinderen met hun versierde palmpaasstok naar de kerk in Molenhoek komen. Tijdens de Mis om 11.00 uur mogen ze met hun palmpaasstok een rondje door de kerk lopen.

## Witte Donderdag

*Herdenking van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. Viering van de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.*

Op **Witte Donderdag (14 april)** denken we terug aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Er zijn dan geen activiteiten speciaal voor kinderen. Maar ze zijn van harte welkom bij de **Mis** in de kerk in **Molenhoek** om **19.00 uur**.



## Goede Vrijdag

Op **Goede Vrijdag (15 april)** herdenken we het lijden en sterven van Jezus.

Om **17.00 uur** is er in de kerk in **Molenhoek** een **Kruisweg voor kinderen en hun ouders** (en/of opa's en oma's). Het verhaal bij de kruisweg wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld, terwijl ze naar de afbeeldingen kunnen kijken.



## Pasen

*Jezus is verrezen en leeft!*

Tijdens de **Mis** op **zondag 17 april** om **11.00 uur** in **Milsbeek** is er een **kinderwoorddienst**.

De kinderen die in de kerk aanwezig zijn worden aan het begin van de Mis door de pastoor uitgenodigd om naar de pastorie te gaan. Deze ligt naast de kerk. Daar horen ze het verhaal van Pasen: Maria Magdalena gaat 's morgens vroeg naar het graf van Jezus. En wat ziet ze? De steen is weggerold en het graf is leeg!

Ook mogen de kinderen een knutselwerkje maken.



## PAROCHIEBERICHTEN

### Overleden



**Liesje Vermeulen-Coopmans**, weduwe van Jan Vermeulen. Geboren te Ottersum op 02-03-1934 en overleden te Gennep op 15-01-2022.

De uitvaartdienst met aansluitend begrafenis heeft plaatsgevonden op 22-01-2022 in Ottersum.



## Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

## Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober 2022 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

## Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken. Vieringen met Cantica Nova vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)

## LET OP!!!

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdome. **Voor het bezoeken van een kerkdienst is het dragen van een mondkapje inmiddels niet meer verplicht tijdens binnenkomst en verplaatsingen. Ook de verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt.**

**De basisregels blijven gelden: hygiëneregels, geen handen schudden, thuisblijven bij verkoudheidsklachten.**

Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM-website en door middel van publicatie op de kerkdeur.

## Banknummers:

**Kerkbestuur: NL35RABO0140602089**

**Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429**



# ***Cantica Nova***



**De allereerste Paasgedachte  
leerde ons dit:**

***Leven stopt nooit  
&  
Liefde overwint alles!***

**Wij wensen u allen mooie Paasdagen toe.**

***Zaterdagavond 21 mei a.s.***  
*zingen wij weer in onze kerk om 19.00 uur.*

***Graag tot ziens!***  
***\*\* De Kerk ... dat zijn We Samen \*\****

# SCHEMA DIENSTEN VOM



## **Week 12-18 maart: 2<sup>e</sup> Zondag van de Vasten**

**Zaterdag 12 maart 19.00 uur:**

**kerk Ottersum  
Eucharistie  
met Cantica Nova  
Misdienaar: Nick**

***Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Piet Toonen; Liesje Vermeulen-Coopmans***

**Woensdag 16 maart 9.00 uur:**

**sacristie Milsbeek**

## **Week 19-25 maart: 3<sup>e</sup> Zondag van de Vasten**

**Zaterdag 19 maart 19.00 uur:**

**kapel Ven-Zelderheide**

**Zondag 20 maart 11.00 uur:**

**kerk Milsbeek**

**Woensdag 23 maart 9.00 uur:**

**sacristie Milsbeek**

## **Week 26 maart-1 april: 4<sup>e</sup> Zondag van de Vasten**

**Zondag 27 maart 9.30 uur:**

**kerk Ottersum  
Eucharistie Herenkoor  
Misdienaar Nick/Feline**

***Intenties: Jrd. Fien van Bergen-Sloot; Jan van Bergen;***

**Woensdag 30 maart 9.00 uur:**

**sacristie Milsbeek**

## **Week 2-8 april: 5<sup>e</sup> Zondag van de Vasten**

**Zaterdag 2 april 19.00 uur**

**kapel Ven-Zelderheide**

**Zondag 3 april 11.00 uur**

**kerk Milsbeek**

**Woensdag 6 april 9.00 uur**

**sacristie Milsbeek**

## **Week 9-15 april: Palmzondag en Goede Week**

**Zondag 10 april 09.30 uur**

**kerk Ottersum  
Eucharistie Herenkoor  
Misdienaar Nick/Feline**

***Intenties: Carla Weijers-Fransen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; jrd. Dora Akkers en Marie Akkers; Lambert Hopman en Maria Hopman-van Bergen; Familie van Bergen-Vullings; Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman, ouders Hopman-Hopmans; jrd. Jan Weijers***

**Woensdag 13 april 9.00 uur:**

**sacristie Milsbeek**

**Vrijdag 15 april 15.00 uur**

**kerk Ottersum  
Goede Vrijdagviering  
Kruisweg**

**Week 16-22 april: Pasen**

**Zaterdag 16 april 21.00 uur:**

kerk Ottersum  
Paaswake Herenkoor  
Misdienaar: Nick

***Intenties: Marie Akkers en Dora Akkers; familie Akkers-van Bergen; Wim Janssen.***

Zondag 17 april 11.00 uur

kerk Milsbeek

Maandag 18 april 9.30 uur

kapel Ven-Zelderheide

**Week 23-29 april: Beloken Pasen 2<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

Zaterdag 23 april 19.00 uur

kapel Ven-Zelderheide

Zondag 24 april 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 27 april 9.00 uur

sacristie Milsbeek

**Week 30 april-6 mei: 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

**Zondag 1 mei 9.30 uur**

kerk Ottersum  
Eucharistie Herenkoor  
Misdienaar Nick/Feline

***Intenties: Harry Krebbers; Jrd. Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen;***

Woensdag 4 mei 19.00 uur

Dodenherdenking kerk  
Milsbeek

**Week 7-13 mei: 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

Zaterdag 7 mei 19.00 uur

kapel Ven-Zelderheide

Zondag 8 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 11 mei 9.00 uur

sacristie Milsbeek

**Week 14-20 mei: 5<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

**Zondag 15 mei 9.30 uur**

kerk Ottersum  
Eucharistie Herenkoor  
Misdienaar: Nick/Feline

***Intenties: Frans Wientjens en Berthe Wientjens-Verhofstad; Dora en Marie Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Helena ten Haaf; Joseph en Mina Ebben-Kamps;***

Woensdag 18 mei 9.00 uur

sacristie Milsbeek

**Week 21-27 mei: 6<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

**Zaterdag 21 mei 19.00 uur**

kerk Ottersum  
Eucharistie met  
Cantica Nova  
Misdienaar Nick



**Intenties: Jan Weijers (nog als jaardienst); Jrd. Jan Blenkers en Nelly Blenkers-Goossens; Ouders Verhülsdonk-Boot en Harry van den Berg; jrd. Truus Janssen; Jacob en Dientje Blenkers-Hoesen.**

## GEBED OM VREDE

Heer God, Vader in de hemel, Almachtige:

We bidden om vrede!

Zie naar de onderdrukte mensen in Oekraïne.

Zie naar hun lijden, hun doden, hun gevangenen,

zie naar hen die gewond zijn in lichaam en ziel,

naar hen die gevlucht zijn.

In deze nood van Uw kinderen in Oekraïne

wenden wij ons tot U, Heer onze God.

We leggen elke nood

in de wonden van Uw geliefde Zoon aan het kruis,

onze Redder en Verlosser.

Sterk en troost Uw kinderen.

We grijpen naar het wapen van het gebed:

Heer, zend Uw Heilige Geest!

Heer, stop deze oorlog!

Heer, stop hen die deze oorlog veroorzaken!

Heer, verander wapens in ploegscharen!

Heer, bewaar het volk voor verdere ontberingen!

Heer, verhoor ons gebed!

Wij staan vast in het geloof

dat Gij, Heer, alles ten goede zult keren,

en wij bieden U dit geloof aan

mede namens het volk in Oekraïne.

Maria, Koningin van de Vrede, bid met ons!

Amen.

# WIE - WAT - WAAR

## **Contactadressen:**

Website VOMMMM-parochies: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)  
Mailadres VOMMMM-parochies: [administratie@vommmm.nl](mailto:administratie@vommmm.nl)  
Mailadres administratie Ottersum: [parochieottersum@vommmm.nl](mailto:parochieottersum@vommmm.nl)  
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.  
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

**Eucharistie:** zie dienstenschema VOMMMM-parochies

**Sacramenten:** doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

**Huwelijk:** aanvragen via pastoor.

**Uitvaart, avondwake:** contact opnemen met pastoor.

## **Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:**

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

**Huisbezoek:** u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

**Misintenties:** aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: [parochieottersum@vommmm.nl](mailto:parochieottersum@vommmm.nl).

**Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor ..... op .... ..(datum intentie).**

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) op pagina1.

### **Spreekuur begraafplaats:**

Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum.

### **Openstelling kerk:**

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

### **Banknummers:**

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

### **Adressen en telefoonnummers:**

Parochie: Heilige Johannes de Doper  
Adres: St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum  
Telefoon: 06-42988576  
VOMMMM-telefoon: 06-23766873  
E-mail parochie: [parochieottersum@vommmm.nl](mailto:parochieottersum@vommmm.nl)  
Internet: [www.vommmm.nl](http://www.vommmm.nl)  
Secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



Parochies VOMMMM  
[WWW.VOMMMM.NL](http://WWW.VOMMMM.NL)





2022

Actie



**Kerkbalans**



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum  
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89  
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29

*Geef vandaag*  
**voor de kerk van morgen**