

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 6, NO. 5 - OKTOBER 2021



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-6
- Vertrek kapelaan Marc Kessels	pag. 3
- Hartelijk dank aan kapelaan Marc	pag. 3-4
- Welkom bij Alpha online	pag. 4
- Eerste Communie 2022	pag. 4
- Vormsel 2022	pag. 5
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 5
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 6
- Bedevaart naar Gerardus Majella	pag. 7
- Gearadus kalender 2022	pag. 7
- Midweek 50-plus	pag. 8
Parochieberichten	pag. 8-9
Cantica Nova	pag. 10
Schema diensten VOM	pag. 11-13
Stichting tot behoud van cultureel erfgoed	pag. 13
Groots Ottersum komt naar je toe	pag. 14
Vorming van jongeren	pag. 15
Gedenkboek over onze evacuatiereis door Maria Arts-Bronsink	pag. 16-21
Wie, wat, waar	pag. 22-23



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 6 december 2021

Inleveren kopij: 20 november 2021

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Een afwisselende zomer ligt achter ons.

Er was zon maar ook op tijd een bui, zodat alles mooi groen bleef!

De corona houdt zich een beetje rustig. Naar schatting heeft nu 86,0% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,1% volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,5% een eerste vaccinatie ontvangen en is 79,6% volledig gevaccineerd.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling zijn ingegaan op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Zie ook pagina 9.

De koren in de kerk mogen weer samen zingen en zo gaan het Herenkoor en Cantica Nova samen de kerstavond opluisteren.

Kapelaan Marc Kessels heeft zaterdag 25 september jl. voorlopig zijn laatste H. Mis opgedragen in Ottersum. Marc gaat in Rome studeren.

Namens al de parochianen wensen wij Marc heel veel succes met zijn studie en hopen hem weer bij ons in de parochie terug te zien.

Van mevrouw Tineke Theloesen-Gröniger heeft de redactie een “gedenkbok” van haar oma Maria Arts-Bronsink ontvangen welke zij tijdens de evacuatie van Ottersum in oktober 1944 heeft bijgehouden. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het dagboek van de moeder van Tineke Theloesen, mevrouw Lientje Gröniger-Arts. De redactie zal in delen dit “gedenkbok” in het Parochie Nieuws plaatsen met toestemming van de familie Gröniger.

LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND!

Met hartelijke groet
De redactie.



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

VERTREK KAPELAAN MARC KESSELS

Kapelaan Marc Kessels heeft vanuit het bisdom de opdracht gekregen om vanaf oktober te gaan promoveren in de liturgie aan de Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. Dit in verband met zijn onderwijstaak aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Dat betekent dat hij vrijgesteld is van zijn taken als kapelaan in de VOMMMM-parochies. Vanaf februari zal hij zijn studie voortzetten vanuit Nederland, wonend op de pastorie in Gennepe. In de weekenden zal hij beschikbaar zijn als vervanger voor de Missen.



In de tweede helft van september is hij in elke parochie voor het laatste vast ingeroosterd geweest voor een H. Mis.

HARTELIJK DANK AAN KAPELAAN MARC

Kapelaan Marc, heel hartelijk dank voor wat je voor onze parochies hebt gedaan en het prettige contact met de parochianen, onder meer in de vorm van vele huisbezoeken. Daarvoor is grote waardering in de parochies.

De periode tijdens de ziekte van pastoor Martinus Rijs, waarin je de enige priester was in 6 parochies, is een drukke tijd geweest, vooral omdat je je werk hier moest combineren met je lestaak op Rolduc. Maar je hebt je er goed doorheen geslagen, alles ging hier door. Complimenten daarvoor!

We wensen je een goede tijd in Rome en veel succes en voldoening bij je studie. Fijn dat we na je terugkeer uit Rome op je kunnen rekenen als vervanger voor H. Missen. Het ga je goed!

Het kerkbestuur

WELKOM BIJ ALPHA ONLINE!

**Wat is het doel van mijn leven?
Wat moet ik met het christelijk geloof?
Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha!
Tijdens elf gezellige bijeenkomsten
ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.**



Bij de Alpha-cursus ga je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Eind september is een Online Alpha-cursus gestart.
Deze wordt gegeven door pastoor Theo Miedema.

Voor informatie kunt u contact opnemen met pastoor Miedema:
tel. 024-6961390; e-mail: pastoor@tmiedema.nl

EERSTE COMMUNIE 2022



Eind september is er in Molenhoek een informatieavond geweest voor ouders die overwegen hun kind Eerste Communie te laten doen.

Was u niet in staat deze avond te bezoeken en wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Communie? Dan kunt u contact opnemen met Elena Jongen via communie@vommm.nl of 06 14 54 31 03.

VORMSEL 2022

De Vormselviering is op vrijdag 13 mei 2022 om 19.00 uur in de kerk in Molenhoek.

Aanmelding voor het Vormsel: info@parochie-martinus-gennep.nl

Voor de ouders die hun kind hebben aangemeld voor het H. Vormsel is er een informatieavond op donderdag 14 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Gennep (ingang tegenover de Aldi).



GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.

De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:

Data: **28 september, 26 oktober, 30 november**

Tijd: 20.00 – 21.45 uur;

vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee

Plaats: sacristie Molenhoek
(zij-ingang aan Kloostertuin)

Er zijn geen kosten aan verbonden.



Meer informatie of aanmelding:
Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73;
E-mail: dhansenvera@gmail.com

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Z.	Ottersum	Milsbeek	Middel.	Mook	Molenh.
2/3 okt		9.30		19.00		11.00
<i>do. 7 okt.</i>				<i>19.00 Riethorst</i>		
9/10 okt	19.00		11.00		9.30	
16/17 okt		9.30		11.00		19.00
23/24 okt	19.00		11.00		9.30	
30/31 okt		9.00*		19.00		11.00*
<i>zo. 31 okt Allerziel**</i>	<i>16.30</i>		<i>13.00</i>	<i>15.00</i>	<i>14.00</i>	
6/7 nov	19.00		Za 18.00 StM Zo. 11.00		9.30	
13/14 nov		9.30		19.00		11.00
20/21 nov	19.00		11.00		9.30	
<i>vr. 26 nov.</i>			18.00 Adv			
27/28 nov		19.00 CN		9.30		11.00
4/5 dec	19.00		11.00		9.30	

* aansluitend zegening van de graven

** Allerzielen gebedsdienst met aansluitend zegening aan de graven

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

StM = Sint-Maarten

Adv = Adventsbijeenkomst voor jong en oud



BEDEVAART NAAR GERARDUS MAJELLA

Zaterdag 16 oktober 2021

Thema: "Leven in de Liefde"

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

**H. Eucharistieviering om 10.30 uur
in de Sint-Andreaskerk te Weurt**

Maximaal aantal personen is in verband met corona beperkt.
Aanmelding wordt geadviseerd: bij diaken René Lamers via
reelstca@gmail.com / 06-12428322.



GERARDUS KALENDER 2022

Elke dag een beetje spirit. Kosten: € 8,50

De Gerarduskalender is een scheurkalender.

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
(Zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

Verkoop adressen:

**Mevr. Kersten Fazantstraat 33, 6591 WP Gennepe, Tel: (0485) - 517420
Mob. 06-55925833**

**Dhr. v. Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek, Tel: (0485) - 515667
Mob. 06-13143900**



MIDWEEK 50-PLUS

Verlangen naar vertrouwen

Van 10 t/m 13 oktober 2021 is er in Helvoirt een midweek voor 50-plussers met het thema 'Verlangen naar vertrouwen'.

Tijden van verandering kunnen het verlangen doen ontstaan naar persoonlijke groei en bloei.

Welke plaats kan het geloof hierin hebben? Vertrouwen op God de Vader, hoe doe je dat in de praktijk? Je zorgen wegstoppen of juist niet? Kan ik echt leven vanuit vertrouwen, ook als ik onrust ervaar of als ik geen supergelovige ben?

Het programma is afgestemd op 50-plussers die een mix zoeken van geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning. Vooral voor mensen die niet (meer) zo bezig zijn met geloof en kerk kan deze midweek een relaxte manier van bezinning zijn. De sfeer is open en hartelijk, vrijheid in deelname aan activiteiten staat voorop.

De midweek is in Beziingscentrum Emmaus in de buurt van Tilburg. Van harte welkom!

Ontvangst op zondag 10 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur.

Kosten: € 249,- per persoon, volpension.

Informatie en opgave: www.emmanuelnederland.nl/activiteiten of bel 077-382 82 49 of 0346-56 73 41.



PAROCHIEBERICHTEN

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 -17.00 uur. In de maanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken. Vieringen met Cantica Nova vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl.

In verband met de corona-maatregelen gelden tijdens het kerkbezoek de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met actuele maatregelen vanuit het Bisdom. De maatregelen vanaf 25 september 2021:

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten om de 1½ meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits het kerkgebouw ook tijdens de viering genoeg geventileerd kan worden. Gelovigen wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.

Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Volkszang is weer toegestaan, en koren mogen weer zingen in volledige samenstelling, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.

Verdere afspraken rondom collectes, zegening, vredeswens blijven onveranderd.

Mochten de richtlijnen voor de komende tijd veranderen, dan worden deze gecommuniceerd via onze VOMMMM website en door middel van publicatie op de kerkdeur.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



Cantica Nova



Zingt weer voor u op zaterdag:

27 november 2021; 19.00 uur

Cantica Nova

Kerstavond:

24 december 2021; 20.00 uur

Cantica Nova & Herenkoor

Graag tot ziens!



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 2- 8 oktober: 27^e Zondag door het jaar

Zondag 3 oktober 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick

Intenties: Jan ten Haaf, Drika Stoffelen en overleden familie; Trees de Ruyter-Verhülsdonk; ouders de Ruyter-ten Haaf; ouders Verhülsdonk-Konings; Frans, Gerry en Alfred; Lena ten Haaf.

Woensdag 6 oktober 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 7 oktober 19.00 uur

kapel Riethorst Middelaar

Week 9-15 oktober: 28^e Zondag door het jaar

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 10 oktober 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 13 oktober 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 16-22 oktober: 29^e Zondag door het jaar

Zondag 17 oktober 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Peter Noij en Tila Noij-Hermens; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Peter Cöp;

Woensdag 20 oktober:

sacristie Milsbeek

Week 23-29 oktober: 30^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 23 oktober 19.00 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 24 oktober 11.00 uur

kerk Milsbeek

Woensdag 27 oktober 9.00 uur

sacristie Milsbeek

Week 30 oktober-5 november: 31^e Zondag door het jaar

Zondag 31 oktober 9.00 uur:

kerk Ottersum

Viering Allerzielen

met Herenkoor

Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Ouders Jan Bindels en Anna Cornelissen; Lientje Gröniger-Arts en Joop Gröniger; Lambert Hopman en Maria Hopman-van Bergen; Familie van Bergen-Vullings; Huub Coopmans; Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans;

Woensdag 3 november 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Week 6-12 november: 32^e Zondag door het Jaar

Zaterdag 6 november 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 7 november 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 10 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 13-19 november: 33^e Zondag door het Jaar

Zondag 14 november 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Chris Hopman, Koojsje Hopman-Lamers en overleden familie, in het bijzonder voor Wim Hopman; Jacob Cöp, Maria Engels, Peter en Jo Cöp; Herman van Bergen en Theresie Janssen-van Bergen.

Woensdag 17 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 20-26 november: 34^e Zondag door het Jaar

Zaterdag 20 november 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 21 november 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 24 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 27 november-3 december: 1^e Zondag van de Advent

Zaterdag 27 november 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie met
Cantica Nova
Misdienaar: Nick

Intenties: Jrd. Francisca Maria Huisman-van de Berg en overleden familie; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Frans Wientjens en Berthe Wientjens-Verhofstad.

Woensdag 1 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 4-10 december: 2^e Zondag van de Advent

Zaterdag 4 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 5 december 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 15 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek.

Week 11-17 december: 3^e Zondag van de Advent

Zondag 12 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Carla Weijers-Fransen; Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, Frans en Alfred; Harry Krebbers.

Woensdag 15 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 18-24 december: 4^e Zondag van de Advent

Zaterdag 18 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 19 december 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 22 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 25-31 december: Kerstmis

Vrijdag 24 december 20.00 uur: kerk Ottersum
Kerstviering,
zang Herenkoor
en Cantica Nova
Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Familie Akkers-van Bergen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen;

Zondag 26 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistieviering
Misdienaar: Nick-Feline

Intenties: Miets Huisman; Marie Akkers en Dora Akkers;

STG. TOT BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED

De Stichting Tot Behoud van Cultureel Erfgoed is in het bezit van een collectie bid- of gedachtenisprentjes van overledenen in ons dorp.

De prentjes zijn gesorteerd op jaar en vervolgens op alfabet. Nu willen wij de prentjes scannen en opslaan in de computer.

Als alles klaar is kunnen de mensen op onze website de overledenen met hun prentje opzoeken.

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk en interessant vinden om dit te doen. Misschien een leuke bezigheid tijdens de donkere dagen die er komend najaar weer aankomen.

Als men zelf een scanner en PC of laptop heeft zetten wij daar het programma op waarmee het werk gedaan kan worden.

Als men geen apparatuur heeft proberen wij daarvoor te zorgen.

Uiteraard wordt er voor een goede instructie gezorgd.

Aanmelden kan bij Frans Meeuws, fmeeuws@outlook.com, tel 0620453958

GROOTS OTTERSUM KOMT NAAR JE TOE

GROOTS Ottersum bestaat uit vele gemotiveerde Ottersummers die samen werken aan een nieuw dorps ambitieplan. Om alle dorpsgenoten mee te nemen in dit proces zal er vanaf 15 oktober een nieuwe site live gaan in samenwerking met de DAG Ottersum: www.dagottersum.nl/groots ook krijgt iedereen in Ottersum de eerste informatie binnenkort in de brievenbus.

GROOTS Ottersum kent zijn oorsprong in de werkgroep die opgericht is om mee te denken voor het multi functionele accommodatie (MFA). Na de eerste fase bleven er nog de nodige vragen open, zoals wat de behoefte op meerdere gebieden is nu en over 10 jaar voor het dorp en hoe past een MFA daar het beste in. Hieruit is een diverse en goed bezette werkgroep gevloeid genaamd, GROOTS Ottersum.

Waar willen we staan in 2050 als dorp en wat moeten we daarvoor in 2022 al doen? Dit is de basis waar de vijf subgroepen (fysieke leefomgeving, sociale leefomgeving, onderwijs, zorg, en ondernemen) naar aan het kijken zijn.

Het plan is nog niet af. Maar GROOTS wilt juist ook heel Ottersum meenemen in dit initiatief zodat iedereen weet wat de stand van zaken is en ook mee kan denken. Dit is des te belangrijker omdat veel mensen zich afvragen hoe het nu bijvoorbeeld staat met de voortgang van het MFA.

‘Het is geweldig om het enthousiasme te zien bij iedereen. Het is af en toe een lastig en moeizaam proces, maar iedereen stopt er veel tijd en energie in. We zullen steeds actiever communiceren naar buiten toe, hopelijk resulteert dat ook in meer feedback of we op de juiste weg zitten.’

Het doel is om eind dit jaar tot een concreet plan te komen.

Voor de verschillende onderdelen zijn er ook groepen gevormd, deze groepen zullen ook in de toekomst blijven bestaan om het meerjarenplan vorm te geven. Suggesties of wil je graag meehelpen?

Ga dan naar www.dagottersum.nl/groots.



VORMING VAN JONGEREN

UW GIFT GOED BESTEED

Zoekt u nog een goed doel om financieel te ondersteunen?

Is geloofsoverdracht en vorming van jongeren u dierbaar?

Dan is het schenken van een gift aan de Ardennentocht wellicht iets voor u.

Van 25-29 oktober 2021 gaat een groep tieners in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar naar de Luxemburgse Ardennen om hun veerkracht en uithoudingsvermogen op de proef te stellen en te versterken. Ook uit de parochies Gennep en het VOMMMM gaan enkele tieners mee. Tijdens deze week verdiepen ze het geloof en heel specifiek de deugden van Sint Jozef. Wandelend met slaapmatje en rugzak zoeken ze de weg naar de volgende aangewezen overnachtingsplek. En zo zoeken zij ook de juiste Weg aan de hand van Sint Jozef. Deze vorming draagt bij aan het overdragen en het behoud van ons geloof in de toekomst.

Om deze vormingsweek te bekostigen zijn er financiële middelen nodig. Alle bijdragen, groot of klein, zijn van harte welkom! U kunt een bijdrage storten op:

RK Kerkbestuur H. Salvius

Rek. nr. NL16 RABO 1291 1227 29 o.v.v. 'gift Ardennentocht'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: ardennentocht2.0@gmail.com



GEDENKBOEK OVER ONZE EVACUATIEREIS

**Gedenkboek over onze evacuatiereis van den
tuintigste oktober 1944 tot drie juni 1945.**

Geschreven door Maria Arts - Bronsink



De uittocht van Ottersum 19 oktober, door Moeder

19 oktober

Wat we wel gevreesd maar niet verwacht hadden, is een feit geworden. Maandag de Milsbeek en morgen moeten wij vertrekken. Ik heb de Middelaarsche menschen al wat ik maar eenigszins missen kon zondag meegegeven en niet gedacht zelf eens aan de beurt te komen.

Zondag kwam tante Anna en Ome Dries met Toosje. Maandag riepen we Rutten met zijn vrouw binnen die schreiende door het dorp kwamen en niet wisten waar ze heen moesten. Dinsdagavond kwam vrouw Koks met kinderen. Ze brachten nog een pas geslacht varken mee en ook nog dertien konijnen.

We hadden het toen erg druk met vet uitbraden, spek uitbakken om mee te nemen op onze reis. Ook ons spek moest gebakken en gekookt worden; en dan van alles in de grond stoppen. Woensdagavond kwam Tante Door met Theo en Jo en Doorke met man en kinderen; die waren al met de Gennepenaren in Goch geweest, maar zij waren weer teruggekomen. Ze bleven toen ook bij ons, en wat hadden we het toen druk.

We gingen met drieëntwintig man aan tafel, en al was het wat rumoerig en niet al te netjes in huis, we hebben die dagen er goed van gegeten, want anders nam de Mof het toch maar mee. We hebben konijnen en kippen geslacht en opgegeten, en alles ingepakt wat we mee moesten nemen.

We hebben de nacht met zestien man in den kelder geslapen en moesten met alle ellende soms toch nog hartelijk lachen. En nu brak die droevige dag aan dat we moesten vertrekken.

Wij zijn 's-morgens nog met [z'n] allen naar de kerk geweest en ik heb den Lieven Jezus gesmeekt ons te bewaren en te beschermen en ons met allen die ons dierbaar zijn weerspoedig naar het Vaderhuis terug te zenden.

Vrijdag om half twaalf moesten we bij Coopmans op de Zelderhei zijn. We gingen dan, na eerst nog het Heilige Hart op de kamertafel tusschen mooie witte asters en Maria in de keuken op de tafel voor het raam gezet te hebben, opdat deze ons huis en alles wat ons lief en dierbaar was, zouden beschermen. De twee varkens en konijnen hebben we losgelaten, maar die zullen we wel niet meer zien. Vader had de kruiwagen. Toos en Trees en Mia een zwaarbeladen fiets, Bep, Tonia, Lientje en Annie een reiszak op den rug, twee emmers met spek, koekepan, een zak met kopjes en Toosje in het wagentje. We zeiden het dorp en huis vaarwel, en het was een droevige gang, maar als we Duitschers tegenkwamen, keeken we hun met bozen blik aan.

Thij met Betsie, Piet en Mientje, Oome Thees en Cor gingen ook mee op de grens aan. De koeien waren al eer over de grens als wijzelf. Toen we aan de grens kwamen nog een laatste droevige blik naar het Vaderland, en dan in Godsnaam vooruit. Voordat we in Goch aankwamen, mocht ik met Toosje en Tea bij Winnen van de Langehorst op de kar, want het was een lange weg. Daar zat ook vrouw Hendriks op; die kende me goed van vroeger, toen ik nog bij Pubben diende. Ze schreide toen ze me zag. Ook zat er het dochttertje van Winnen en vrouw Winnen op. Dat meisje was het wel niet erg naar den zin dat wij op de kar kwamen en zei "Ach Vat, nou kiek toch es, nou mot ons Han lopen en die is zoo muui" en "Och, Moet, kunde gij wel zitten" en "Ow been dan (vrouw Winnen had een open been), Moet".

Toen we in Goch aankwamen, mochten tante Anna, Toosje en ik met Tante Door naar haar zuster Leen, die nog een oude schoolkameraad van me was. Ik was veel liever bij de kinderen gebleven, maar Tante Door liet niet na. We hebben het fijn bij die menschen gehad, maar de man van Leen meende toch dat ze den oorlog nog wel zouden winnen.

Nu ja, we hadden het goed bij die menschen gehad en [ik] wilde ook niet met die man gaan twisten, ofschoon hij helemaal niet voor Hitler was.

Des anderen daags gingen we naar Calcar daar moesten we in een schuur slapen en het was zoo koud, en mijn beste hoed waar ik altijd zuinig op geweest was lag naast me in het stroo. We kregen bij goede menschen warme koffie. Onderweg kreeg ik bij vrouw Winnen haar moeder, die daar woonde, een lekkere tas heete soep en daar knapte ik weer wat van op.

Den derden dag ging het op Rees aan. Het was daar een mooie omtrek en toen kwamen we aan den Rijn. Als men daar onder voor staat dan is het werkelijk een schitterend gezicht al die torentjes en oude gebouwen, net iets uit de middeleeuwen. We moesten aan den Rijn lang wachten eer we aan de beurt kwamen om over gezet te worden. In twee veerponten werden we overgezet maar overvol, zodat het soms geen haartje scheelde of we vielen eraf.

Wij Vader en ik en de twee kleinen zaten nog steeds bij Winnen op de kar. Vader ook want die had den hak kapot gelopen en nu moesten Oome Dries en de jongens ieder op de beurt kruien. Ook Leentje was weer in actie en riep toen we op de pond kwamen "Ach Vat halt dat peerd toch goed vaast, ach Moet kunde nog wel zitten en moet hoe is het toch mit ow been, Moet. Ik heb het nog zeit vrouw Winnen en schei now mar uut heur. Doordat twee paarden gelijk aan trokken scheelde het maar heel weinig of we hadden in den Rijn gelegen maar ik was niet bang. We waren al een beetje onverschillig geworden.

Toen we den Rijn over waren stonden er wagens. Mannen riepen ons toe om op te stappen maar wat me zoo gelukkig maakte was dat ze Hollandsch spraken. Ik heb altijd dat Hollandsch van de radio zoo mooi gevonden maar het heeft me nog nooit zoo mooi in de ooren geklonken als toen. Ik schreide van blijdschap dat we weer in ons lieve vaderland waren. Nu zijn we in Gendringen aangekomen en bij heel lieve menschen ondergebracht en wat een ongekende weelde. Ik mocht bij den warmen kachel zitten en kreeg een lekker gloeiende tas thee met suiker, wat hadden we die al lang niet meer gehad en hoe koud was het soms op de kar. Die avond moesten we eten aan een school halen voor ons. We kregen een emmer vol wortelstampot maar het smaakte goed. Des anderen daags zijn we weer vertrokken na eerst nog goed wat lekkere peren van die goede menschen, ik meen dat ze Bruins heten, gekregen te hebben. We gingen dan met den stoomtram. Het waren alle goederenwagens wel meer als 40 Die reis duurde wel 3 uren. We moesten steeds blijven staan.

Maria Pubben kwam ook nog even goedendag zeggen want die blijven daar met Jan van de Loo en ik geloof Mooren uit Gennep, tante Betsie. We hebben onderweg maar steeds gezongen van Limburg mijn vaderland. De Menschen stonden allemaal voor hun huizen en aan den weg te zwaaien. Het was al dood avond toen we in Doesburg aankwamen en waar moesten we heen. Niemand was er om het ons te zeggen. We stonden aan een water en de kleine kinderen schreiden en riepen om de Moeder en Moeders riepen om de kinderen. We voelden ons doodongelukkig en hongerig ook. Eindelijk kwam er iemand zeggen dat we naar de groote kerk

moesten. De Familie Schoofs ging naar 's-Heerenberg en wij sjokten met de fietsen en kruiwagen naar de groote kerk en wat schrokken we toen we daar aankwamen. Een groot oud hol gebouw zonder licht. Het leek wel een paardenstal overal strooi, we moesten zelf maar een slaapplaats uitzoeken in die duisternis en dan die arme moeders met die schreiende kinderen, die waren echt te beklagen die moesten de kinderen in die duisternis uitkleden te eten geven en in het strooi leggen.

Ja de een en ander had wel een lantaarn maar wat is dat. Ik vond een groote leuningstoel met een kussen erin en nam dat eruit voor hoofdkussen want als ik niets onder het hoofd had kon ik niet liggen en kreeg ik erge pijn onder in den rug, maar toen werd er geroepen dat we nog soep zouden krijgen. We hadden ergen honger en zoo werd er geroepen van soeeep soeeep. Eindelijk kwam de soep en moest iedereen er met zijn bord heen. We kregen lekkere erwtensoep met twee sneden brood, onderhand we aan het eten waren kwamen er vliegers boven de kerk en werd er geroepen van licht uit en zoo moesten we in het donker eten.

Maar we hebben toch nog wel gelachen en gezongen van hou er den moed maar in, er was ook een W.C. in de kerk een paar oude inmaakketels. Piet van Thoos lag ook daar en kwam langs met een kaarsje. Tante Anna riep Piet ben je de kerkgang aan 't doen en riep ik, Piet heb je ook geofferd, 's-morgens heeft Trees

in de buurt koffiewater gehaald, hebben we onze boterham opgegeten en zijn ongewaschen vertrokken.

Er kwamen boerenwagens voor om ons op te laden en zoo gingen we naar Velp.

In Velp kregen we een plaats in een school. Tante Door en de anderen ook, vrouw Koks was al eer van ons weggegaan doordat we niet allemaal op een kar konden en zoo lagen wij en vrouw Wim Basten met Dina, Hen Derks met vrouw en kinderen Krist met zijn Vader Kato en Hen bij ons.

Op een schoolbord stond geschreven Maandag-Dinsdag-W.D.V.Z. bruine boonen, maar we dachten dat het als voorbeeld voor de kinderen was om over te schrijven. We moesten ook het eten gaan halen en Thij werd tot hoofd benoemd en moest het eten halen en ieder zijn portie geven.

Om te beginnen kregen we grauwe erwten. Ze waren nog heel wat hard maar omdat we niets anders kregen hebben we ze opgegeten. We kregen ook, ik geloof, een broodje voor drie man. Dit weet ik niet meer zeker en een stukje boter en als koffie kookten we wel eens zelf bij andere menschen. Er zijn ook heele mooie winkels in Velp, maar bijna overal zijn de ruiten stuk en planken ervoor.

Wij zeiden tegen elkander om er eens op uit te gaan en te proberen wat zonder bon te krijgen. Dus gingen Tante Anna en ik en Toosje op stap.

Toosje moest omdat ze zoo bleek keek voor lokaals dienen, zoo gingen we een winkel binnen en Tante Anna begon ach juffrouw wij zijn arme menschen uit Limburg die alles achter hebben moeten laten en nu zoon honger hebben, hebt u iets zonder bon voor ons en de juffrouw, een goede ziel en tante Anna kreeg twee pak beschuit, 1 pakje jam wat zoetmiddel en een pakje mellea en ik kreeg ook een pak beschuit. Wat hadden wij een schik en omdat het den eersten dag zoo goed gegaan was besloten we ons den anderen dag weer te gaan. Dus Toosje weer mee, maar hoe of we permitteerden en klaagden het hielp niets. We kregen niets. We zijn toen niet meer gegaan maar bij een bakker ging tante Anna met Toosje alleen en ja ze moesten maar even wachte. Tante Anna zag zig al met een broodje lopen en kreeg toen een lekkere boterham voor Toosje. Wat of we toen gelachen hebben. We hebben ook zelf eens een potje gekookt want altijd capuceiners dat was al te gek en we kookten toen boerenkool met worst maar we hadden ook nog een beetje capuceiners over en die moesten op verlangen van Tij onze huisvader eerst op en kreegen we die dus eerst.

Maar tante Anna zei die erwten liggen zoo zwaar op mien maag en als ik die weer moet eten kan ik geen lekkere boerenkool meer op. Maar al dat geklaag hielp niet en kreeg ze ook haar portie, zodoende kwam den 27^e October en was moeder jarig. Eerst naar de kerk en bij thuiskomst vele gelukwenschen en een versje van Toosje. Ik kreeg van Oome Dries een paar stukjes zeep een kaartje met krulspelden en een pakje thee. Al het bedienend personeel kwam feliciteeren en 's avonds werden er alle mogelijke liedjes gezongen en kregen we beschuit met jam dus was het nogal een gezellige dag geweest. Maar toen we ons al eenigszins gewend hadden moesten we weer vertrekken. We moesten buiten op de stoep wachten op de wagens die ons op kwamen laden en toen kwam er een juffrouw uit een van die huizen daar uit de buurt en vroeg of we misschien ook een warme tas thee lusten. Nu wat graag en we dankten die goede menschen heel vriendelijk voor hun goedheid. Het doet je immers zo goed een weinig hartelijkheid. Zo gingen we dus naar Eden en werden in een cementfabriek ondergebracht. Daar was het erg koud en huilden de kleine kinderen heel den nacht van koude en honger. We kregen daar vier dikke droge sneden brood en eens een klein bordje lekkere pap en eens een bordje wortellemoes en we konden ook nog een tas zoogenaamde bouillon krijgen met onsmakelijke vellen er in, maar ik vond ze zo onsmakelijk er uitzien dat we er voor bedankte. We hebben ook zelf een pot witte kool gekookt en die vonden we heel wat lekkerder. Ieder die eventjes kon kookte op zo'n cementen kachelkje.

Vrouw Jan Nas bakte er heerlijke spek of spekkoecken op. En dan was daar ook een noodkerkje in een meubelfabriek maar o zoo armoedig. Maar onzen Lieven Heer was ook daar tegenwoordig en ook daar kon men bidden en smeekten om een spoedige terugkeer naar ons zoo dierbaar dorp met alles wat we hier zoo misten.

Na een paar dagen vertrokken we gelukkig naar Woudenberg, Toen we daar aankwamen kregen we na lang wachten en veel dringen want er waren daar vele trappen voor dat gebouw. We hadden allemaal honger en waren erg koud we mochten met 5 tegelijk binnen en het was daar lekker warm we kregen daar ieder 2 boterhammen met kaas en een bord zure karnemelkschepap. Toen kregen we na lang wachten een slaapplaats maar we moesten in de stal slapen kort achter twee paarden.

Dat wilden we echter niet en ging Trees weer op stap om een andere slaapplaats. Nu kregen we een plaats op een hoogen zolder en daar kwam ook van Hout uit Gennep en van Hout uit Ottersum die ook in Eden naast ons geslapen hadden.'s-morgens vertrokken we naar Zeist en kwamen eerst door Scherpenzeel waar we onderweg in een fijn hotel een lekkere boterham met worst en een bord heerlijke erwtensoep kregen. Toen we in Zeist kwamen kregen we daar in het RoodeKruis gebouw een bord capucijnersoep en werden we naar een school gebracht. O wat was het daar lekker warm er stond een groote kachel in een zaal, daar konden we eten brood met kaas eten uit de gaarkeuken. Daar kregen we ook wel eens een tas boullon bij het brood en savonds om 8 uur een lekkere tas koffie met suiker. Er was een apparte zaal voor onzen rommel, waar de heer die ons bediende de sleutel van had die we echter te allen tijden konden krijgen. We hadden de slaapzaal met W.C. en waschgelegenheid boven, maar sliepen toch noch in het stroo. Er waren verschillende dames en heeren, allen vriendelijk voor ons.

Er was ook een mooie kerk in Zeist waar we iederen morgen heengingen daar hadden ze luidsprekers in de kerk en moesten we plaatsengeld betalen, en wat een prachtig orgel hadden ze daar en al het volk zong mee, Maar ik vind in een mooie kerk met een mooie versiering een mooi orgel en goede zangers. Daar kan ik zoo goed bidden en wel als ze het credo zingen dan vind men het katholieke geloof zoon mooi geloof en kan men den Goeden God daar nooit genoeg voor danken.

We hadden ons goed gewend in Zeist en hadden het er best maar we mochten daar ook weer niet blijven en zoo vertrokken we op een kwaden dag naar de Bilt. Eerst hebben we een paar dagen in Hotel Pal gegeten en geslapen. Daar was het toen gezellig er kwamen daar vele bekenden die nog een plaats moesten hebben.

WORDT VERVOLGD

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail:

parochieottersum@vommmm.nl. **Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50.** Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) pagina1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de sacristie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper
Adres: St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon: 06-42988576
VOMMMM-telefoon: 06-23766873
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl
Internet: www.vommmm.nl
Secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



2023 Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29

