

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 7, NO 5 - SEPTEMBER 2022



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit de Parochiefederatie VOMMMM	pag. 3-12
- Patroonsfeest	pag. 3
- Ven-Zelderheide	pag. 4
- Visitatiebezoek vicaris-generaal Quaedvlieg	pag. 5
- Verhuur pastorie Milsbeek	pag. 6
- Je moet het maar weten	pag. 6-7
- Recente ontwikkeling in het kerkbestuur	pag. 7
- Rooster vieringen VOMMMM	pag. 8
- Uitval van weekse missen	pag. 9
- Dagbedevaart naar Kevelaer	pag. 9
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 10
- Eerste communie 2023	pag. 10
- Vormsel 2023	pag. 11
- Gerardus kalender 2023	pag. 11
- Vrijwilligers reuze bedankt	pag. 12
Parochieberichten	pag. 12-13
Cantica Nova	pag. 14
Schema diensten VOM	pag. 15-18
Stichting tot behoud van cultureel erfgoed Ottersum	pag. 18- 20
- Een klok op het kerkhof	pag. 18-19
- 't Boerelèève ien Ootersóm	pag. 20
Wie, wat, waar	pag. 21-22
Actie Kerkbalans	pag. 23



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 5 december 2022

Inleveren kopij: 19 november 2022

Inleveren via e-mail: toostieboschdekleijn@gmail.com

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Na een prachtige zonnige zomer zijn de scholen weer begonnen en zitten we in het gewone ritme van de werkweek. We hopen dat dit schooljaar zonder onderbrekingen mag verlopen. Wij wensen iedereen succes bij haar of zijn studie!

8 juli jl. is op 75-jarige leeftijd overleden Marja Roelofs-Hoeksema. Jaren geleden heeft Marja heel veel parochiebladen getypt. Eerst nog als stencil en later op papier wat dan gekopieerd werd. Marja bedankt voor wat jij hebt gedaan voor de parochie Ottersum en wij wensen de familie Roelofs heel veel sterkte voor de toekomst.

Sinds zaterdag 10 september jl. staat er een prachtige klokkenstoel op ons kerkhof. In die stoel hangt een luiklok. Het verhaal 'Een klok op het kerkhof' kunt u lezen op pagina 18-19.

Een mooie spreuk van Cordaid. 'Geluk is de kunst een boeket te maken met bloemen waar je bij kunt'.

Probeer gelukkig te zijn met je eigen mogelijkheden en beperkingen. Levenskunst is als je iets moois maakt met wat jou gegeven is.

Veel leesplezier met dit blad vol informatie en mooie artikelen.

De redactie



MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM



Pastoraal team:
Pastoor Theo Miedema

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook,
Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

PATROONSFEEST

Patroonsfeest Onze Lieve Vrouw van Smarten - te Molenhoek

Iedere kerk heeft zijn eigen geschiedenis. Die begint met de bouw en het kiezen van de patroonsnaam: welke naam zal de kerk dragen?

De kerk in Molenhoek heeft de naam ontvangen: *Onze Lieve Vrouw van 7 Smarten*.

Het is een herinnering aan de voorspelling van Simeon. Hij was de priester die het kind Jezus na zijn geboorte ontving in Jeruzalem. *“Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: ‘Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”* (Lukas 2, 34-35).

De kerkvaders lazen in deze voorspelling de lijdensweg die Maria moest ondergaan; de angsten en het lijden van een moeder voor haar kind.

We willen dit jaar de patroonsdag van de kerk van Molenhoek wat extra aandacht geven.

We vieren het patroonsfeest op **zondag 25 september tijdens de H. Mis om 11.00 uur**.

Op **vrijdag 23 september** is er een **lezing over Maria om 20.00 uur** in de sacristie van de kerk. Het is een overpeinzing over enkele aspecten van het lijden van Maria. Pastoor Miedema zal die lezing van circa een uur verzorgen.

Er is koffie en thee. Entree is gratis.

VEN-ZELDERHEIDE

Het zware werk

De kerk van Ven-Zelderheide is al een tijdje ontruimd. De meeste spullen zijn verplaatst naar een opslag of naar elders. Afgelopen week zijn de zwaarste dingen met een speciale steenlift verplaatst. Het meer dan drie meter brede altaar gaat naar een steenhouwer die er een andere bestemming voor zoekt. Het tabernakel en de stenen tafel worden vermaakt, zodat ze plaats kunnen krijgen in de kapel van Ven-Zelderheide.



Ook de prachtige doopvont zal in de kapel worden gezet voor het volgende doopsel.



VISITATIEBEZOEK VICARIS-GENERAAL QUAEDVLIEG

Op woensdag 6 juli jl. heeft vicaris-generaal Mgr. Quaedvlieg een bezoek gebracht aan de VOMMMM-parochies. Elke parochie heeft een paar mensen afgevaardigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen en uit te spreken wat ze van belang vinden voor de toekomst van de parochies. Een paar zaken die als wenselijk naar voren kwamen:



- Iets bieden aan de kinderen die de Eerste Communie gedaan hebben, ter overbrugging van de periode tot het Vormsel.
- Na de Mis koffie drinken en elkaar ontmoeten
- Betrokkenheid van ouders en kinderen
- Missionaire activiteiten
- Eveneens aandacht hebben voor de reeds bij de kerk betrokken mensen en hen geestelijk voeden

Overigens heeft men ook een bestaand succesvol initiatief genoemd, namelijk de tiengroep, waaraan tieners kunnen deelnemen die het Vormsel hebben gedaan.

De vicaris heeft gesproken over het fusieproces van een aantal parochies waar hij pastoor is geweest. Over de kerkenvisie die de gemeenten zullen gaan opstellen zei hij dat de parochies zelf de regie hebben bij een eventuele herbestemming van kerken, niet de gemeenten. De kerkenvisies hebben alleen betrekking op wat technisch mogelijk is in een bepaald kerkgebouw op het moment dat de parochie zou besluiten het gebouw niet meer als kerk te willen gebruiken. De keuze van wat er in dat geval daadwerkelijk met de kerk gebeurd is aan de parochie.

De aanwezigen hebben deze avond als zinvol ervaren en hebben de wens geuit om vaker op deze manier samen te komen. Het kerkbestuur heeft aan deze groep de naam 'Denktank' gegeven.

De volgende bijeenkomst van deze Denktank is op **woensdag 5 oktober om 20.00 uur** in de **sacristie in Molenhoek**. De deelnemers van de avond op 6 juli ontvangen hiervoor een uitnodiging. En natuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom!

Denktank

VERHUUR PASTORIE MILSBEEK

De pastorie in Milsbeek zal per 1 september verhuurd worden aan de Projectorganisatie van het Lob van Gennep om daar kantoor te houden.

In het pand zijn een aantal werkzaamheden verricht om het geschikt te maken voor de verhuur.



Deze ontwikkeling heeft vooral gevolgen voor het door Nelly Keukens beheerde parochiesecretariaat dat tot op heden daar gevestigd was. Op woensdag- en donderdagochtend kon men daar van 10.00 tot 12.00 uur terecht voor een praatje, een kopje koffie, het opgeven van Misintenties, en allerlei vragen.

Vanaf 1 september kan men hiervoor dus niet meer terecht op de pastorie. Tevens zal het niet meer mogelijk zijn om Nelly Keukens te bereiken via het telefoonnummer van de pastorie. Verder zullen de vele vrijwilligersgroepen die in de pastorie vergaderden en daar hun spullen hadden opgeslagen naar een andere locatie uitwijken.

Het is de bedoeling dat **het parochiesecretariaat van Milsbeek een nieuwe plek krijgt in de sacristie** bij de kerk. Op het moment van schrijven van dit artikeltje moet er nog e.e.a. gebeuren betreffende de inrichting van de sacristie, om deze geschikt te maken voor het gebruik als parochiesecretariaat.

Het is nu nog niet mogelijk om meer concrete informatie te geven, bijvoorbeeld over de telefonische bereikbaarheid van het Milsbeeks parochiesecretariaat. Zodra meer bekend is, volgt nadere informatie.

JE MOET HET MAAR WETEN

Wat is een heilig putje?

Sommige oude kerken hebben een piscina of sacrarium, oftewel een heilig putje. Dit is een kleine zinkput of afvoer. Deze bevindt zich meestal in een nis in de buurt van het altaar of in de sacristie. In deze afvoer werd het water gegoten dat gebruikt werd bij de handwassing of de liturgische afwassing van kelken en cibories of het wassen van altaarlinnen.

Dat water kon sporen van geconsacreerde hosties bevatten en mocht daarom niet zomaar in een gewone afvoer verdwijnen. Het heilig putje had doorgaans een rechtstreekse afvoer naar gewijde grond rond de kerk. In sommige kerken hing boven het putje ook een zogeheten 'lavaboketel' met water, waarmee de priester voorafgaand aan de eucharistie zijn handen waste. De ketels hadden vaak een bijzondere vorm met twee schenktuiten. De piscina is in de 18e eeuw in onbruik geraakt. Daarom zijn ze doorgaans alleen te vinden in kerken van vóór die tijd. In sommige kerken wordt het voormalig heilig putje nu gebruikt 'credensnis', waar de spullen voor de eucharistie worden neergezet. Soms is de nis ook omgebouwd tot tabernakel.



RECENTE ONTWIKKELING IN HET KERKBESTUUR

Medio augustus werd het kerkbestuur onverwacht geconfronteerd met het terugtreden van twee bestuursleden.

Ellis Wiendels en penningmeester Rob Peperzak hebben hun ontslag ingediend. Ellis heeft zich hard gemaakt voor een goede afwikkeling van de verkoop van de kerk voor de parochianen in Ven-Zelderheide. Daarnaast had ze de communicatie naar buiten toe op zich genomen vanuit haar achtergrond als journaliste. Rob was penningmeester van de gezamenlijke VOMMMM-parochies, vice voorzitter van het kerkbestuur en administrateur van Milsbeek. Rob heeft in de tijd nadat de VOMMMM-parochies een federatie zijn gaan vormen, veel tijd gestoken in het goed op poten zetten van de parochiële administraties en de gezamenlijke administratie. Daar waar het kon heeft hij uitgaven nogal terug weten te dringen.

Het kerkbestuur betreurt het verlies van beide bestuursleden en beraadt zich op dit moment over hoe nu verder.

Beide bestuursleden hebben zich met hart en ziel ingezet voor kerk en gemeenschap. Het kerkbestuur is hen hiervoor erg dankbaar.

Het zal een uitdaging worden om het verlies van beide kerkbestuursleden op te vangen en om vervanging te vinden. Maar we zijn als kerkbestuur ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken.

Namens het kerkbestuur, Elena Jongen

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Zeld.	Ottersum	Milsbeek	Middel.	Mook	Molenhoek
17/18 sep	19.00		11.00		9.30	za.14.00 <i>Sinulog</i>
24/25 sep		19.00 <i>met CN</i>		9.30		11.00 <i>OLV Smart</i>
1/2 okt	19.00		11.00		9.30	
do. 6 okt.				19.00 <i>Riethorst</i>		
8/9 okt		9.30		19.00		11.00
15/16 okt	19.00		11.00		9.30	
22/23 okt		9.00 aansl. <i>zegening graven</i>		19.00		11.00 aansl. <i>zegening graven</i>
29/30 okt	19.00 HR	19.00 <i>met CN</i>	11.00 aansl. <i>zegening graven</i>		9.00 aansl. <i>Zegening graven</i>	
Zo. 30 okt <i>All. zielen</i>	16.00 P			15.00 <i>Wgr</i>		
5/6 nov		11.00		19.00		11.00
12/13 nov	19.00		18.00 StM 11.00		9.30	
19/20 nov		9.30		19.00		11.00
Vr. 25 nov			18.00 Adv			
26/27 nov		19.00 CN <i>jubiläum</i>	11.00		9.30	
3/4 dec	9.30			19.00		11.00
10/11 dec		19.00	11.00		9.30	

HR = voorganger Em-pastoor Harrie Reijnen, Sinulog = Sinulogfeest van de Filipijnse gemeenschap

OLV Smart = Patroonsfeest OLV van Smarten, CN = koor Cantica Nova, StM = St. Maarten

Riethorst = bij de Mariakapel aan de Riethorst in Middelaar, P = door Pastoor Miedema, Wgr. = door de werkgroep

UITVAL VAN DOORDEWEEKSE MISSEN

I.v.m. de vakantie van pastoor Miedema zullen de volgende doordeweekse Missen komen te vervallen:

- dinsdag 6 september, donderdag 8 september (Molenhoek)
- vrijdag 9 september (Mook)
- dinsdag 13 september, donderdag 15 september (Molenhoek)
- vrijdag 16 september (Mook)

In deze weken gaan de ochtendmissen van maandag in Mook en woensdag in Milsbeek gewoon door. Hiervoor is een vervanger beschikbaar.

Op maandag 10 oktober vervalt de ochtendmis in Mook i.v.m. de bedevaart naar Kevelaer op die dag, waaraan ook pastoor Miedema zal deelnemen.

DAGBEDEVAART NAAR KEVELAER

MAANDAG 10 OKTOBER

Programma:

- 9.00 uur: verzamelen op het Wilhelminaplein in Gennepe
9.15 uur: vertrek naar Kevelaer
10.00 uur: Kleine Kruisweg.
Pastoor Miedema zal hierin voorgaan.
11.00 uur: H. Mis in de Sacramentskapel
Pastoor Sniijders en Pastoor Miedema gaan voor in de Eucharistieviering.
12.00 uur: Middageten in het Priesterhuis.

Kosten:

- Middag eten: € 14,00 p.p.
- Benzine/parkeerkosten: € 5,00 p.p.

Informatie en aanmelding:

Carla Kersten, tel. 06 55925833; e-mail: chpm.kersten@gmail.com



Aanmelding is mogelijk tot 29 september.

GELOOFSVONDEN ROND DE BRON

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.

De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:

Data: **27 september, 25 oktober, 29 november**

Tijd: 20.00 – 21.45 uur;

vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee

Plaats: sacristie Molenhoek
(zij-ingang aan Kloostertuin)

Er zijn geen kosten aan verbonden.



Meer informatie of aanmelding:

Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73;

E-mail: dhansenvera@gmail.com

EERSTE COMMUNIE 2023

Op **dinsdag 11 oktober** om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een **Informatieavond** voor ouders die overwegen hun kind Eerste Communie te laten doen.



Voor deze avond graag van tevoren aanmelden via Elena Jongen, communie@vommmm.nl of 06 14 54 31 03.

De leerlingen in de groepen 4 van de basisscholen in de VOMMMM-parochies hebben hierover een brief ontvangen via school.

Aanmelding voor de Communie:

Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld of zal worden gemaïld naar de belangstellende ouders.

Dit kunt u ook downloaden via www.vommmm.nl of aanvragen bij de administratie.

VORMSEL 2023

De Vormselviering is op zondag 30 april 2023 om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennepe

Aanmelding voor het Vormsel: info@parochie-martinus-gennepe.nl

Voor de ouders die hun kind hebben aangemeld voor het H. Vormsel is er een informatieavond op woensdag 5 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Gennepe (ingang tegenover de Aldi).



GERARDUS KALENDER 2023

Elke dag een beetje spirit. Kosten: € 9,00

De Gerarduskalender is een scheurkalender.

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
(www.kloosterwittem.nl).

Verkoop adressen:

Mevr. Kersten Fazantstraat 33 Gennepe Tel: 06 55925833
Mailadres: chpm.kersten@gmail.com

Dhr. R. van Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek
Tel: (0485) 515667 / 06-13143900



VRIJWILLIGERS REUZE BEDANKT!

'Het zout der aarde', zo noemde Jezus zijn apostelen. Maar niet alleen de apostelen gaven anderen kracht, bezieling en waarde. Ook tegenwoordig zijn er veel mensen die het verschil weten te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrijwilligers waar onze parochie op drijft.

Sinds het begin van de coronapandemie hebben we met z'n allen minder gelegenheid gehad om elkaar te ontmoeten. Nu is het hoog tijd om als kerkbestuur tegen alle vrijwilligers – uit de grond van ons hart – dank je wel te zeggen voor hun voortdurende inzet en betrokkenheid.

Bedankt voor alles wat je voor de kerk hebt gedaan: zingen, koster of lector zijn, administratie, zorgen dat alles achter de schermen gesmeerd loopt. Bedankt dat alles door is blijven gaan tijdens de moeilijke coronatijd. Bedankt voor al die grote en kleine dingen die ons samen 'kerk' maken.

Als kerkbestuur willen we onze waardering en respect graag op **zondag 6 november** persoonlijk overbrengen.

Tussen 12.30 en 14.30 uur zijn alle vrijwilligers van de kerk van harte welkom voor een gezellig samenzijn met soep en een broodje in Eetcafé & Cafeteria Buurman Ottersum, St. Janstraat 48, in Ottersum.



Het kerkbestuur

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Iemand die lacht is blij, Marja lachte altijd.

Marja Roelofs-Hoeksema, echtgenote van Arnold Roelofs. Geboren op 05-06-1947 en overleden op 08-07-2022. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 15-07-2022 in de aula van Buitenplaats Zevenhuten te Cuijk.





Nelly Goossens-Stoffele, weduwe van Martin Goossens. Geboren te Ottersum op 05-09-1942 en overleden te Gennep op 27-08-2022. De uitvaartdienst met aansluitend begravenis op ons parochiekerkhof heeft plaats- gevonden op 01-09-2022.



Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober 2022 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari zal de dagkapel gesloten zijn.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten vanaf de zomervakantie weer om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur. Na de zomervakantie zijn er een aantal vieringen met Cantica Nova, deze vinden op zaterdagavond om 19.00 uur plaats.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



Cantica Nova

Wij zingen weer voor u op

Zaterdagavond 24 september a.s.

Zaterdagavond 29 oktober a.s.

Zaterdagavond 26 november a.s.

Kerstavond 24 december a.s.

Allen om 19.00 uur in de kerk.



26 november a.s. staat Cantica Nova stil bij het **50-jarig bestaan** met een toepasselijke jubileumviering.

Kerstavond 24 december a.s. verzorgt **Cantica Nova** samen met het **Herenkoor** de Kerstviering.

SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 17-23 september: 25^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 17 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 18 september 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 21 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 24-30 september: 26^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 24 september 19.00 uur kerk Ottersum
Eucharistie Cantica
Nova
Misdienaar: Nick

*Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jan Weijers;
alle oud-pastors.*

Woensdag 28 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 1-7 oktober: 27^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 2 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 5 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Donderdag 6 oktober 19.00 uur: Riethorstkapel Middelaar

Week 8-14 oktober: 28^{ste} Zondag door het jaar

Zondag 9 oktober 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Fien van Bergen-Sloot.

Woensdag 12 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 15-21 oktober: 29^{ste} Zondag door het jaar

Zaterdag 15 oktober 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 16 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 19 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 22-28 oktober: 30^{ste} Zondag door het jaar/Allerzielen
Zondag 23 oktober 9.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Allerzielenviering,
zegening v.d. graven.
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: leden en overleden leden van de KBO; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Huub Coopmans; Harrie Giesbers, Ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en familie; Jacob Cöp en Maria Cöp-Engels, Jo Cöp, Peter Cöp en Lucie Cöp-van Boxel.

Woensdag 26 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 29 oktober-4 november: 31^{ste} Zondag door het jaar
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Cantica
Nova.
Misdienaar: Nick

Intenties: Lambert Hopman en Maria Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings.

Woensdag 2 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 5-11 november: 32^{ste} Zondag door het jaar
Zondag 6 november 11.00 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Woensdag 9 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 12-18 november: 33^e Zondag door het jaar
Zaterdag 12 november 19.00 uur; kapel Ven-Zelderheide
Zondag 13 november 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 16 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 19-25 november: 34^{ste} Zondag, Hoogfeest Christus Koning
Zondag 20 november 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Woensdag 23 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 26 november- 2 december: 1^e Zondag van de Advent

Zaterdag 26 november 19.00 uur: kerk Ottersum
Jubileumviering 50 jaar
Cantica Nova
Misdienaar; Nick

***Intenties: Franciska Maria Huisman-van de Berg en overleden familie;
Willy Derks en Martha Derks-Janssen.***

Woensdag 30 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 3-9 december: 2^e Zondag van de Advent

Zondag 4 december 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 7 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 10-16 december:

Zaterdag 10 december 19.00 uur: 3^e Zondag van de Advent
kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick

***Intenties: ouders Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees de
Ruyter-Verhülsdonk, Frans Giesbers, Gerry Verhülsdonk en Alfred
Smeur.***

Woensdag 14 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 17-23 december: 4^e Zondag van de Advent

Zondag 18 december 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Feline

Intenties: Carla Weijers-Fransen;

Woensdag 21 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 24-30 december: Kersttijd

Zaterdag 24 december 19.00 uur: kerk Ottersum
Kerstviering met Herenkoor
en Cantica Nova
Misdienaar: Nick/Feline

***Intenties: leden en overleden leden van de KBO; Bertus en Paula
Könings-Lamers, Bertje en Mia; overleden familieleden Könings-
Lamers; Ouders Jacob Koenen en Nellie Koenen-Herpers, Jeannie en
Dianne Koenen; Ton en Marijke van Haren-Hermse en oma Hermse;***

**Marie Akkers en Dora Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen;
Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en familie;**

Zondag 25 december 11.00 uur:

kerk Milsbeek,

Eucharistieviering met fanfare.

Maandag 26 december 9.30 uur:

kapel Ven-Zelderheide



STICHTING TOT BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED OTTERSUM

EEN KLOK OP HET KERKHOF

Sinds zaterdag 10 september jl. staat er een prachtige klokkenstoel op ons kerkhof. In die stoel hangt een luiklok. Deze klok hing met een iets grotere klok samen in een stalen toren op het terrein van Dichterbij. Toen Dichterbij nog Maria Roepaan heette en 25 jaar bestond zijn de twee klokken met de toren door personeel en ouders van bewoners geschonken aan het instituut. Jarenlang had de hele installatie de functie van kerktoren en werden de klokken geluid als er kerkdiensten waren.

Dichterbij werd afgebroken. De toren bleef eenzaam staan. De grootste klok werd gestolen terwijl de stichting cultureel erfgoed pogingen deed om met de directie van Dichterbij in contact te komen om over een bestemming van de toren en de klokken te praten. Dichterbij wist niet wat ze met de overgebleven klok aan moesten. Onze stichting wel. Wij bedachten dat het mooi zou zijn als de klok op een representatieve plek zou komen te staan om de herinneringen aan Maria Roepaan levend te houden.

Die plek voor de klok werd het kerkhof. Het kerkbestuur was het daarmee eens. Onze stichting vindt deze plek gepast omdat Maria Roepaan als grote werkgever van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van ons dorp. Bovendien liggen er heel wat overledenen begraven die in hun leven een band met Maria Roepaan hadden.

Een groepje vrijwilligers onder leiding van Leon Hermsen ging op onderzoek uit hoe dit te realiseren was. Er werd gekozen voor een stevige houten klokkenstoel waarin de klok geluid zou kunnen worden. Het was veel werk. Noud Heijligers en Ruud Olieslagers wilden ons wel helpen en staken in smederij Geurts vele tientallen uren in het project.

En zo werd het mogelijk om in de week vóór 10 september de stoel met de klok op het kerkhof te plaatsten. We kregen hierbij ook de nodige ondersteuning van diverse lokale ondernemers, anders was het niet gelukt.

De klokkenstoel met de Maria Roepaanklok is klaar maar het project nog niet helemaal. Bij de klok hoort een stenen bordje waarop staat dat deze (en de gestolen klok) een geschenk waren bij het zilveren jubileum. Maar er komt nog een informatiebord waarop de reden waarom deze klok op deze plek staat wordt vermeld. U hebt dat hierboven kunnen lezen. Wij zouden het ook wel mooi vinden als we er een zitbankje bij zouden kunnen plaatsen. Daarover vindt nog overleg plaats.

Af en toe zal de klok ook te horen zijn. De klok zal worden geluid als op Allerzielen de graven worden gezegend en hulding van de militaire graven. Ook kan de klok geluid worden als er een begrafenis op het kerkhof plaats vindt.

Frans Meeuws



STICHTING TOT BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED OTTERSUM

't Boerelèève ien Ootersóm

De Stichting tot behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum organiseert al een flink aantal jaren een jaarlijkse lezing over een historisch onderwerp. Door corona moesten we het twee keer uitstellen maar **donderdag 29 september** organiseren we een avond met als thema:

't Boerelèève ien Ootersóm

Het wordt een avond over de geschiedenis van boerenbedrijven vroeger en nu in Ottersum. Het geheel presenteren we met foto's en interviews.

We starten die donderdag om 20.00 uur en het duurt ongeveer tot 22.00 uur. De avond is in de zaal bij 'Buurman' (voorheen De Pub). De entree bedraagt 3 euro, dit is inclusief een kopje koffie of thee.

Jos Heijligers



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl
Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van het VOMMMM: 06-23766873.
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder vermelding van intentie voor op (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inleverdatum kopij) op pagina1.

Spreekuur begraafplaats:

Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de dagkapel gesloten

Banknummers:

Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon:	06-42988576
VOMMMM-telefoon:	06-23766873
E-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
Internet:	www.vommmm.nl
Secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur





2022

Actie



Kerkbalans



Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140 6020 89
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140 6024 29

Geef vandaag
voor de kerk van morgen