

PAROCHIE NIEUWS

MIDDELAAR MOOK MOLENHOEK

JAARGANG 10, NO. 6

5 december 2022 – 16 januari 2023

www.vommm.nl



Pastoraat



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook,
Molenhoek**

Pastoraal verantwoordelijke: pastoor Theo Miedema

Woordje van de pastoor

Advent

Advent moet een tijd worden
die onrustig maakt:

het durven zien van zoveel uitsluiting.

Het moet een oproep worden

om grondig iets te veranderen bij onszelf,

bij onze eigen groep en in de grote samenleving.

Advent moet een tijd worden

om te leren

ongeziene mensen zien.

Je laten raken door het zwijgen

dat over hun bestaan hangt

en het je aantrekken.

Kerstmis moet een begin worden

van een nieuwe manier van leven,

waarbij "Ik zal er zijn voor u"

in mensen zichtbaar wordt.

Een nieuw begin van een lange weg

van ommekeer en solidariteit,

van gerechtigheid,

van hoop en vertrouwen,

van er zijn voor anderen.

Zo wordt God mens!

(naar C. Desoete)

Het mooie gedicht van *Desoete* verwijst naar iets, wat we vaak en gemakkelijk kunnen herkennen in onze wereld: uitsluiting.

Uitsluiting is iets van alle tijden, van alle volkeren en culturen. Waarom sluit men uit? De motivatie is vaak angst.

Angst om er niet meer bij te horen. Ben ik wel hip genoeg? Ben ik wel *eigen* genoeg? Spreek ik de juiste omgangstaal? Ik bevestig het denkbeeld in mijn groep maar eigenlijk sta ik er niet achter.

Zie ik er wel jong genoeg uit? Wat zullen de burens wel niet zeggen? Ik durf het niet te zeggen maar ik heb hulp nodig. Ik doe maar mee want ik wil niet alleen blijven staan.

In de bijbel wordt uitsluiting ook beschreven: het volk Gods projecteert alle zonden op de zondenbok. Het arme dier wordt van de kudde uitgestoten en krijgt (figuurlijk) alle schulden op zich gelaten en blijft achter in de woestijn. Zo hoopte het volk zichzelf vrij te pleiten.

We vinden het ook in het nieuw Testament, waar een vrouw is betrapt op overspel. Ze werd weggesleept door een meute om gestenigd te worden (waar is de overspelige man?) Gestenigd net als de zondenbok en men bracht haar voor Jezus. 'Als Jezus haar niet veroordeelt, dan weten we zeker dat hij breekt met de wetten en onze voorouders'.

Ook Jezus wil men apart zetten en tot nieuwe zondenbok maken. Uiteindelijk zal hij als zondenbok sterven.

Jezus zei tot haar: 'Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer'. Jezus breekt met 'uitsluiten en zoeken naar een zondebok'.

Hij verandert daarmee ook de gewoonte, zoals men die eigen was (benoemen en veroordelen). Hij veroordeelt de zonde maar niet de mens die de zonde heeft begaan.

Een ervaring uit het toenmalige gewone leven 2000 jaar geleden. Nu is men het christendom bijna vergeten, de gebouwen staan er weliswaar nog maar de velen kennen Jezus niet meer.

'Het uitsluiten' is in die 20 eeuwen niet uitgebannen, de angst voor de ander ook niet. Ze zijn nog steeds aanwezig. Waar is Jezus?

Hij wil in deze advent 2022 weer opnieuw komen in de harten van u en mij.

Hij wil de angst wegnemen voor de ander.

Het is goed de boodschap van Jezus met elkaar te delen. Hij heeft ons leven gedeeld en ons een weg tot harmonie gewezen. Kiezen wij voor zijn weg?

Het is aan ons te werken aan verbinding en de compassie te laten groeien.

Ik wens u een goede adventstijd en Kersttijd toe.

Pastoor Theo Miedema

Interne ontwikkelingen in het kerkbestuur

Zoals u heeft kunnen lezen in het septembernummer van dit blad, hebben Ellis Wiendels en Rob Peperzak medio augustus 2022 hun ontslag uit het kerkbestuur ingediend. Het kerkbestuur vond dit erg jammer, omdat beide bestuursleden zich met hart en ziel hebben ingezet voor kerk en gemeenschap.

Inmiddels heeft Rob Peperzak op het verzoek van pastoor Miedema zijn besluit om op te stappen heroverwogen. Hij zal al zijn functies blijven uitvoeren. Kortgeleden heeft het bisdom pastoor laten weten dat de ontslagaanvraag van Rob Peperzak geannuleerd is. De ontslagaanvraag was nog niet in behandeling genomen door het bisdom. Daarom ook heeft Rob de afgelopen tijd zijn oude taak als penningmeester nog steeds formeel uitgevoerd. Rob zal dat dus de komende tijd ook blijven doen.

Het kerkbestuur is blij dat Rob zich wil blijven inzetten voor de belangen van onze parochies op een moment dat kerkbestuur en parochies met veel dringende zaken geconfronteerd worden.

Oproep voor nieuwe kerkbestuursleden

De functie van kerkbestuurslid voor Middelaar is nog steeds vacant. Ook de parochie Ven-Zelderheide is niet vertegenwoordigd in het kerkbestuur. Daarom doen we een oproep aan de parochianen van beide dorpen om zich aan te melden als kerkbestuurslid. We willen graag als voltallig kerkbestuur kunnen functioneren.

Deze oproep geldt ook voor de parochies Milsbeek en Molenhoek. De vertegenwoordigers hiervan hebben immers resp. de functie penningmeester en secretaris. Volgens de statuten mogen parochies die de penningmeester of secretaris leveren twee mensen afvaardigen voor het kerkbestuur.

Voelt u zich geroepen om het kerkbestuur te komen versterken en zo uw talenten in te zetten voor een goed reilen en zeilen van allerlei zaken binnen de zes parochies, meld u aan!

U kunt daarvoor contact opnemen met pastoor Theo Miedema, Elena Jongen of een mail sturen naar kerkbestuur@vommmm.nl

Van harte welkom!

Namens het kerkbestuur,
Elena Jongen, secretaris

Gaskosten

De afgelopen maanden is er al veel gezegd over de kosten die dreigen voor vele huisbewoners, bedrijven en kerken. Ook onze kerken krijgen te maken met veel hogere gas- en stroomkosten.

De gasleverancier schreef in oktober rekening te houden met een prijsstijging van 400 %.

Dit heeft ook voor de kerkbezoeker consequenties. De kerken proberen de kosten beheersbaar te houden, door te kiezen voor een lagere temperatuur tijdens de diensten. Waarschijnlijk 10 à 12 graden Celsius als maximum temperatuur. Dat betekent dat **u warmer gekleed dient te zijn**, om het niet te koud te krijgen.

Het is niet anders. Dit ongerief dienen we als hele maatschappij te dragen. Hopelijk komt de oorlog in Ukraine snel tot stilstand en de wereldpolitiek weer in balans.

We bidden er maar voor, dat de harten zacht worden en de communicatie redelijk.

Dat zal uiteindelijk weer de economie geruststellen want anders gaan de zorgen en het ongemak door naar de volgende winter 2023-24.

Collecte en kaarsengeld (GIVT app)

Nu parochianen in meerdere kerken de heilige Mis vieren, hebben meerderen gezien, dat kaarsen in lengten verschillen en ook in prijs. Dat willen we gelijk trekken in alle kerken.

Bij de kaarsen kunt u contant met muntgeld betalen, maar ook door de QR code te scannen met de **GIVT-app** op uw smartphone. Wellicht kent u deze app nog niet. In de kerk zijn er vrijwilligers, die u advies willen geven. Voor de installatie van de app moet u uw naamgegevens en bankrekeningnummer moeten doorgeven, anders is betaling met de GIVT-app niet mogelijk. U kunt misschien ook thuis een vertrouwd familielid vragen deze app te installeren. Op internet is hierover ook voldoende informatie te vinden

(<https://givtapp.net/>).

Achterin de kerk liggen ook foldertjes met een uitleg over de app.

Voor de penningmeester is het dan gemakkelijker de inkomsten van kaarsen te verwerken. Zo kunt u ook **contactloos** geld overmaken in het komende verkoudheid-seizoen.



Corona maatregelen

De wintermaanden nemen altijd het risico mee dat we verkouden worden en weer vatbaar worden voor virussen. Het Corona-virus heerst alweer een nieuw seizoen. Houdt u daarom voor uzelf de adviezen in de gaten, die afgelopen jaar zo aanwezig waren in onze maatschappij. Wellicht komen er in de komende maanden weer opgelegde maatregelen (?). Maar nu kunt u al voorzorgregelen nemen door voorzichtig te zijn. Houdt u rekening met elkaar. Dank u.

Bisdom Roermond zoekt kandidaten voor Diocesane Pastorale Raad

Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen wordt deze raad niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf aanmelden. Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met de bisschop en zijn staf na te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen – die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet.

Profiel kandidaten

Voor de nieuwe Diocesane Pastorale Raad in het bisdom Roermond worden 30 leden gezocht, onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinformatie kan

opvragen. Het lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. Lees meer over de taken en bevoegdheden van een DPR op www.bisdome-roermond.nl.

Aanmelden

Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het bisdom binnen te zijn. Een voordrachtscommissie maakt een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de bisschop. De benoeming geldt in principe voor een zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 6040 AL in Roermond of per e-mail naar info@bisdome-roermond.nl

Geloofsavonden Rond de Bron

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:

Data: 27 december (o.v.), 31 januari, 28 februari, 28 maart

Tijd: 20.00 – 21.45 uur

vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee

Locatie en actuele informatie betreffende de data:

zie www.vommm.nl/agenda/verdieping-inspiratie

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding:

Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73;

E-mail: dhansenvera@gmail.com



Eerste Communie 2023



De voorbereiding op de Eerste Communie is inmiddels gestart. De kinderen hebben drie van de veertien lessen al gehad. Tijdens de lessen, ongeveer om de twee weken op de pastorie in Mook, doen ze enthousiast mee.

In de zes VOMMM-parochies zijn er in totaal zes

communicanten: drie uit Ven-Zelderheide, een uit Milsbeek en twee uit Molenhoek. De viering van de Eerste Communie is op zondag 14 mei om 11.00 uur in Molenhoek.

Liturgie

Rooster vieringen VOMMMM

	Ven-Z.	Otters	Milsb	Midd	Mook	Mol
10/11 dec		19.00	11.00		9.30	
17/18 dec	19.00	9.30		Za.18.00 <i>Lichtjes- tocht</i>		11.00
Za. 24 dec		19.00 <i>met CN & Herenkoor</i>	18.00 <i>Kerstspel</i>		21.30	
Zo. 25 dec			11.00 <i>& fanfare</i>	9.30		
Ma 26 dec.	9.30					11.00
31 dec / 1 jan	19.00		11.00		9.30	
7/8 jan		9.30		19.00		11.00
14/15 jan	Za. 10.00 <i>St. Tunnis</i>		11.00		19.00 <i>& Gilde</i>	
21/22 jan	19.00		17.00 <i>Kinderv.</i>	9.30 <i>& Gilde</i>		11.00
28/29 jan		19.00 <i>met CN</i>	11.00		9.30	
4/5 febr			9.30 Cv	19.00		11.00

CN = koor Cantica Nova; Kinderv. = Kinderviering; Cv = Carnavalsmis

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

Maandag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbedding tot 10.00 uur	Mook
Dinsdag	18.30 Rozenkransgebed 19.00 Eucharistie	Molenhoek
Woensdag	9.00 Eucharistie	Milsbeek
Donderdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbedding tot 10.00 uur	Molenhoek
Vrijdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans	Mook

Mededelingen vanuit de parochiefederatie VOMMMM

Antonius Abt-kapel van Ven-Zelderheide

Er zijn vorderingen in de oude kapel aan de Vensestraat. De steenhouwer heeft een marmerenblad uit de oude kerk op maat gezaagd voor de uitsparing in de achterwand. Daarop is het vertrouwde tabernakel geplaatst. De kleinere beelden van Antonius Abt en Lambertus zijn in de hoge nissen geplaatst en de grotere beelden van de Heilige Rochus én een grotere versie



van Antonius Abt staan links en rechts aan de wand op het priesterkoor. Deze beelden behoren tot de kerncollectie van de oude kerk.

De prachtige doopvont heeft ook hier een mooie plaats gevonden.

De lage kinderbankjes zijn verdwenen en hebben

plaatsgemaakt voor klapstoelen ten behoeve van het koor. Daardoor oogt de kapel lichter doordat de donkere kleuren van de banken weg zijn.

De Godslamp is gepoetst en de oude sacristiebel is geplaatst. Het oogt fraai.

Dank aan de vrijwilligers onder leiding van kosten Th. Stoffele

We zijn er nog niet helemaal. Over enkele details denken we nog na. Een oude foto uit 1928 geeft een authentieke richtlijn hoe de kapel in te richten.

We houden u graag op de hoogte.

Wandelgroep

Zoals gemeld in het vorige nummer van dit blad, heeft het initiatief

‘Wandelen met de pastoor’ vanaf september een vervolg gekregen.

Op de laatste zaterdag van de maand wordt 's ochtends van 10.00 tot circa 12.00 uur gewandeld door een groepje inwoners van de zes VOMMMM-parochies. Iedereen die dat wil kan aansluiten. De pastoor wandelt mee, als zijn agenda dat toelaat.

Zaterdag 31 december: start vanaf Eethuis de Diepen aan de Zwarteweg in Milsbeek.

Zaterdag 29 januari: start vanaf de kerk in Ottersum.

De startpunten vanaf eind februari worden t.z.t. bekendgemaakt.

Diaconie

Kerktaxi

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar een buurtkerk: wil je rijden of gereden worden, bel dan met de contactpersoon in je eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 6962351; **Mook:**

Michiel Bakker, 024 6961935; **Molenhoek:** Marian Hax, 024 3581730.



(Zieken)bezoek

Ken je iemand die ziek of eenzaam is of behoefte heeft aan een gesprek en een bezoek van de priester of van een lid van de werkgroep Ziekenbezoek op prijs zou stellen, dan horen we dat graag. Voor Middelaar Maria Peters Sengers, 024 6962683 en voor Mook en Molenhoek 06 23766873 of per mail:

administratie@vommmm.nl

Algemene hulpdienst (AHD)

Deze biedt op vrijwillige basis even hulp zoals b.v. een bezoekje, een boodschap, voorlezen, kleine klusjes, begeleiding bij bezoek aan arts en ziekenhuis etc. **Middelaar:** Ans Wienhofen / Jeanine Vangangelt tel. 06 38435265

Mook: Mevr. Els van Bergen, tel: 024 6961815 **Molenhoek:** Mevr. M. van Eekelen, tel: 024 3584280

Vrijwilligerszorg Proteion

Ouder worden is niet altijd simpel, want; je lijf werkt niet (meer) mee, het contact met anderen vermindert, mensen om je heen vallen weg, je raakt geïsoleerd.

Proteion Welzijn zet vrijwilligers in voor ondersteuning in de thuissituatie van mensen die chronisch ziek, hulpbehoevend of dementerend zijn, of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. De inzet van de vrijwilliger kan ook de eventuele mantelzorger ondersteunen/ ontlasten. De ondersteuning gebeurt op een vaste basis, bijvoorbeeld 1 x per week en gedurende langere tijd.

Samen een kopje thee of koffie drinken, wat praten, een eindje wandelen of fietsen, samen een boodschapje doen, het lijkt niet bijzonder, maar het maakt een wereld van verschil!

Hebt u deze hulp nodig, of kent u iemand voor wie dit welkom zou zijn?

Bent u zelf zo'n vrijwilliger, die er wil zijn voor een medemens?

Laat het weten via:

email: welzijn@proteion.nl website: www.proteion.nl

of bel Bjorn Maessen 06 52669565

Warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje

Aanbod: Warme maaltijden dagelijks bereid in de keuken van zorgcentrum Malderburch te Malden.

Deze maaltijden worden zeven dagen per week tussen 11.45u en 12.45u bezorgd door vrijwilligers van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst/Tafeltje Dekje uit de gemeente Heumen en Mook. De vrijwilligers zijn desgewenst behulpzaam bij het openen van de maaltijd dozen. Bijkomstig voordeel is dat er, met name bij de oudere alleenstaanden, minimaal een keer per dag iemand aan de deur komt.

Aanmelding: Zorgcentrum Malderburch Malden, telefoon 024 3570570.

Inlichtingen: Coördinator, Henk Busser, telefoon 024 3880359.

Middelaar

Kerk Middelaar in trek tijdens Open Monumentendag

Hoewel de kerk in Middelaar al vele jaren een rijks- en een provinciaal



monument is, was het gebouw nog nooit opengesteld tijdens Open Monumentendag. Op 11 september j.l. kwam daar verandering in.

Op initiatief van het Erfgoedplatform Mook en

Middelaar was op de zondag van het Monumentenweekend een route door de gemeente uitgestippeld die langs een aantal monumenten voerde. Eén daarvan was deze keer ook de dorpskerk van Middelaar.

Circa 150 mensen kwamen op de stralende zondagmiddag een kijkje nemen in het gebouw, dat versierd was met uitbundige zonnebloemen. Ze luisterden naar een of meer van de vier miniconcerten van Omnes Terminos, bekeken de videopresentatie over de evacuatie van de Middelaarse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog en bewonderden de kleimodellen van de twee kapellen en de kerk van keramist Pieter Arts uit Ottersum. Ook het middeleeuwse beeldje van de heilige Brigida en de rest van het monumentale interieur trok de nodige aandacht.

De bezoekers reageerden enthousiast. Vooral de muziek met orgel, zang en viool maakte veel indruk en niet alleen vaste organist Jan Hubbers genoot zichtbaar van de klanken van 'zijn' orgel. Een aantal andere bezoekers kwam een paar keer terug om naar het ensemble te luisteren.

Nico van Kessel van het Erfgoedplatform en de kerngroep van de parochie kijken bijzonder tevreden terug op de middag. De deuren van de kerk zullen in de toekomst vast vaker wijd openstaan tijdens het Monumentenweekend.

Lichtjesticht Middelaar 2022

Dit jaar vindt er weer een 'traditionele' Lichtjesticht plaats in Middelaar op **zaterdag 17 december**. De afgelopen jaren kon de tocht niet plaats vinden op de normale manier door weersomstandigheden (2019) en corona (2020 en

2021), maar dit jaar hoopt de organisatie er weer een echte sfeervolle avond van te maken.



Lichtjesoptocht 2018

De tocht start om 18.00 uur in de kerk. Hier wordt het kerstverhaal verteld. Dat kerstverhaal krijgt buiten een vervolg, met een wandeling door een deel van het dorp. De route is verlicht en er is onderweg muziek te beluisteren. De tocht eindigt in de Koppel, met muziek en wat te drinken.

Ook dit jaar spelen kinderen een grote rol. Evenals eerdere jaren 'vertellen' zij

het kerstverhaal. De tocht is echter bedoeld voor iedereen, voor jong en voor oud. Ook mensen die de wandeling niet kunnen of willen maken, zijn welkom in de kerk of na afloop in de Koppel om samen met dorpsgenoten in de kerststemming te komen.

Mocht u vragen of opmerkingen voor de organisatie hebben, zij zijn te bereiken via lichtjestochtmiddelaar@gmail.com

Twee kruisen in volle glorie

“Hebben we in Middelaar en Plasmolen twee kruisen? Waar dan?”

Dat was vaak de reactie als het eens over de wegkruisen van de parochie ging. Het kruis aan Pastoorsdijk/Bloemenstraat kent iedereen, er wordt vaak gepauzeerd door wandelaars en fietsers. Maar het kruis aan de Witteweg stond een beetje verkommerd en wat achteraf onder de bomen, omringd door hoog struikgewas. Het viel bepaald niet op.

Om met dat laatste kruis te beginnen: het is een monument dat herinnert aan de verschikkingen in het laatste oorlogsjaar en de slachtoffers daarvan. De frontlinie lag toen dwars door Middelaar en de gevechten kostten vijf dorpsgenoten het leven, naast dat van duizenden soldaten. Uiteindelijk was de bevolking vertrokken en waren de huizen bijna allemaal kapot geschoten. Het kruis en zijn directe omgeving zijn de afgelopen maanden gerenoveerd dankzij een flinke donatie van de eigenaren van de appartementen boven restaurant/bowlingbaan Het Zuiden in Plasmolen. In ruil voor de status 'permanent bewonen' voor hun appartement moesten zij van de gemeente iets doen voor de omgeving. Zij besloten om geld te geven voor het kruis, dat na al die jaren in het groen best wat extra aandacht kon gebruiken.

De kerngroep van de parochie was blij met het royale gebaar. Namens de kerngroep nam Hans Derks de coördinerende rol op zich. Hij regelde onder meer dat het hoveniersbedrijf van Janko Horsten aan de slag ging rond het monument. Er werd stevig gesnoeid, grond opgehoogd en betegeld. Ook kwam er nieuwe beplanting en een stevig, mooi hekwerk.

Dakje

Ook Henk Verheijen en Geert Pouwels gingen aan de slag. Zij maakten het kruis schoon en knapten het helemaal op. Zo kreeg het dakje een nieuwe zinken laag en werden de letters van de tekst op de sokkel door Henks kleindochter Janne opnieuw ingeschilderd. Het Christusbeeld zelf, na de oorlog door kunstenaar Piet Killaars gemaakt van keramiek, had genoeg aan een goede wasbeurt. Op 10 september werd de renovatie feestelijk afgerond in aanwezigheid van alle betrokkenen. Ineke Killaars, dochter van kunstenaar Piet, was erg blij met de zorgvuldige opknabbeurt. Zij schroefde samen met haar partner Maarten Franssen een plaatje met de naam van haar vader achter op het monument. Zo is ook voor volgende generaties duidelijk wie ooit het corpus gemaakt heeft. In restaurant De Loopplank werd daarna nog gezellig nagepraat bij koffie en vlaai.

Indiëgang

Het kruis aan de Pastoorsdijk herinnert aan blijere gebeurtenissen: de behouden terugkeer van twaalf jonge dorpsgenoten uit het toenmalige Nederlands-Indië. Zij werden kort na de Tweede Wereldoorlog opgeroepen om deel te nemen aan de zogenoemde Politonele Acties, oftewel de oorlog die Indonesiërs voerden om onafhankelijk te worden van Nederland. Het oorspronkelijke corpus van het herinneringskruis werd ook gemaakt door Piet Killaars. Maar de klei bleek erg poreus waardoor de ijzeren bewapening in het beeld ging roesten. Daardoor sprong een deel van het corpus kapot. Zijn opvolgers van hout en kunsthars werden het doelwit van dieven en vandalen, zodat dit monument verschillende keren met een negatieve aanleiding de krant wist te halen.



Vlnr: Maarten Franssen, Ineke Killaars (dochter van kunstenaar Piet) en Hans Derks bij het kruis aan de Witteweg.



Gerrit Willems en Jenny Lemmen waren twee van de teruggekeerde Indiëgangers die ervoor zorgden dat respectievelijk de stenen sokkel gemetseld werd en er een eikenhouten kruis kwam. Jenny Lemmen zorgde na de vernieling in

1990 opnieuw voor een robuust kruis van eikenhout.

Nog niet zo lang geleden hebben Henk Verheijen en Geert Pouwels ook dit kruis en zijn omgeving liefdevol onderhanden genomen. Zo werd onder meer het corpus van kunsthars waar nodig gerepareerd, geschilderd en afgelakt. Het rozenperkje werd en wordt netjes bijgehouden en de rozen krijgen tijdig water.

Door de belangeloze en betrokken inzet van dorpsgenoten door de jaren heen kunnen passanten aan de picknicktafel bij het kruis blijven pauzeren en gaat de herinnering aan de twaalf teruggekeerde dorpsjongens niet verloren. De mede-parochianen hebben grote waardering voor de inzet van alle vrijwilligers.

Kerstconcert Omnes Terminos op 22 december

Het kerstconcert van Omnes Terminos is verplaatst naar **donderdag 22 december**. De drie muzikanten oogstten tijdens de Open Monumentendag op 11 september veel lof vanwege hun vier korte optredens in de kerk van Middelaar. Het drietal zelf was gecharmeerd van het publiek, de kerk en het orgel. De stap naar een kerstconcert was daarom snel gemaakt.



In eerste instantie zou het concert een dag eerder plaatsvinden. Maar vanwege verplichtingen van de Macedonische violiste Irina Trajkovska is het verplaatst naar 22 december.

Omnes Terminos bestaat verder nog uit de Letse Margarita Dudčaka (sopraan)

en Jeroen Pijpers (orgel) uit Deventer. Ze hebben elkaar ontmoet op het Conservatorium in Maastricht.

Margarita en Jeroen hebben in september de tweede prijs - de eerste werd niet uitgereikt - gewonnen in de *Orgel-Gesang-Wettbewerb* in Neuss, in het kader van de *Kirchenmusikwoche*.

Het kerkorgel van de Middelaarse kerk is onlangs opnieuw gestemd en een aantal pijpen zijn rechtgezet. Het instrument is dus in optimale conditie, een goede basis voor een mooi concert.

Het kerstconcert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Het precieze programma wordt later bekendgemaakt op kamermuziekmooenenmiddelaar.nl. Daar kunnen ook de toegangskaartjes (à € 12,50) besteld worden.

Na afloop wordt glühwein en warm appelsap geschonken.

Molenhoek

Openstelling kerk Molenhoek op zondag

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van 11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje.

Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de woensdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur.

Vrijwilligers bedankt



Een parochie zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat zij altijd en overal inzetbaar zijn. Maar als zij af zouden haken zou alles dan ook zo gesmeerd lopen? Voor de vele grote en kleine klussen staan steeds mensen

klar om de klusjes belangeloos te klaren. Om aan onze vrijwilligers te laten blijken dat we heel blij met hen zijn, en hun werk waarderen, werden ze op zondag 9 oktober uitgenodigd om gezellig in de sacristie bij elkaar te komen. Na de koffie werden ze op heerlijke soep (van 'chef-



kok' André Hendriks) en lekkere broodjes (door de kerngroep) getrakteerd. Daarna even een kleine activiteit voor nog meer teamvorming en gezelligheid. Vervolgens een glaasje heffen en nuttigen en toen was het al weer tijd om afscheid van elkaar te nemen.

Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie fantastische inzet voor de parochie.

Pauluskapel

Er wordt hard gewerkt om de Pauluskapel voor de winterse kou een beetje af te schermen. Tussen het priesterkoor en de kapel worden gordijnen opgehangen die we uit de Heumense kerk gekregen hebben. De doordeweekse kerkgangers zullen dan hopelijk minder last hebben van de kou.



VIERINGEN IN MMM

3 december 2022 – 16 januari 2023

3/4 dec

za 19.00 u.

2^e zondag van de Advent

Middelaar Mis

Intenties: Jo Kiers en Annie Wijers-Verweij.

zo 11.00 u.

Molenhoek Mis

ma 5 dec

di 6 dec

do 8 dec

vr 9 dec

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

10/11 dec

zo 09.30 u.

ma 12 dec

di 13 dec

do 15 dec

vr 16 dec

3^e zondag van de Advent

Mook Mis.

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

17/18 dec

za 18.00 u.

zo 11.00 u.

4^e zondag van de Advent

Middelaar Lichtjesavond

Molenhoek Mis.

ma 19 dec **Mook** 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
di 20 dec **Molenhoek** 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.
do 22 dec **Molenhoek** 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
vr 23 dec **Mook** 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

24 dec
za 21.30 u.
25 dec
zo 9.30 u.

Kerstavond
Mook Nachtmis.
Eerste Kerstdag
Middelaar Mis.

*Intentie: Thé Janssen en Willy
Janssen-Weijers.*



26 dec

Tweede Kerstdag. Feest van de H.
Familie.

ma 11.00

Molenhoek Mis.
Intentie: Gerry Gommers-Könisser.

di 27 dec
do 29 dec
vr 30 dec

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.
Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

31 dec/1 jan
zo 09.30 u.

H. Maria Moeder van God
Mook Mis.

ma 2 jan
di 3 jan
do 5 jan
vr 6 jan

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.
Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

7/8 jan
za 19.00 u.
zo 11.00 u.

Openbaring des Heren
Middelaar Mis.
Molenhoek Mis.
Intenties: Chef Keuls; overleden ouder Keuls-Teeuwisse.

ma 9 jan
di 10 jan
do 12 jan
vr 13 jan

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.
Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

14/15 jan
za 19.00 u.

2^e zondag door het jaar
Mook Mis met Gilde.

CONTACT VOMMMM

administratie@vommmm.nl

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl

Website: www.vommmm.nl

PASTORAAL TEAM VOMMMM

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen). Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum

kerkbestuur@vommmm.nl

Voorzitter: pastoor Miedema

Vice-voorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Elena Jongen

Penningmeester: Rob Peperzak

Personeelszaken: vacature

Pastorale Zaken: vacature

Gebouwen / onroerend goed parochies MMM: Wim Thoonen.

Gebouwen / onroerend goed parochies VOM: vacature

Lid: Jacqueline Thomassen-Mans.

PAROCHIE NIEUWS

Redactie: Angeline van der Donk (eindred.), Hans Derks (red. Mid.), Henry Artz (red. Mol.).

Volgende uitgave: 16 januari - 13 maart 2023.

Kopij parochieblad: inleveren vóór 1 januari 2023.

angeline.vanderdonk@inter.nl.net

Coördinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223; Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492; Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730
Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw coördinator van de bezorging.

MIDDELAAR - postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Diny Aarts-Teunissen, 024 6961439; Hans Derks, 024 6961782; Ellis van de Locht, 024 6963026; Diny Rohrbach 06 21357946;
Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234.
Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,
lia.leijen@ziggo.nl
Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach 06 21357946.
Contactpersoon koster: Wienand Wienhofen, telefoon: 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).
Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Anke Büchner, 024 6963044;
Yvonne van Rooij, 024 8458029; Wim Thoonen, 06 51452184.
Koster: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492.
Misintenties: Mook, tel. 06 23766873.
Contactpersoon uitvaarten: Wil Wijers, Hüsenhof 61, 6561GC Groesbeek, 024 6961754.
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St. Antonius
Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.
Rek.nr. Parochie Mook: NL65INGB0001054598 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie 2575528.

MOLENHOEK -postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek
Kerngroep Molenhoek: Angeline van der Donk, 024 3583667; Will Theunissen,
06 44340919; Elena Jongen, 024 3583181; Henry Artz 024 3584394.
Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.
Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181; eljongen@xs4all.nl
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.
Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 alleen
kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie 824114607.