

Parochienieuws

MIDDELAAR MOOK MOLENHOEK

JAARGANG 12, NO. 2

23 maart 2024 - 11 mei 2024

www.vommmm.nl





BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES

**Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar,
Mook, Molenhoek**

Woord van de pastoor

Pasen – de hoop leeft

Dit jaar vieren wij met 6 parochies één Paaswake op zaterdagavond 30 maart in de kerk van Middelaar. Vertegenwoordigers van de 6 parochies zullen in deze mooie kerk de opstanding van Jezus Christus uit de dood vieren en herdenken. Het licht van Pasen nemen zij mee aan hun paaspaars naar hun eigen dorp.

Het paasfeest is een van de fundamenteën van het christelijke geloof en het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Pasen is ook een feest van een nieuw begin en het is geen toeval dat het in de lente wordt gevierd als de natuur opnieuw tot leven komt. De viering valt deels samen met Pesach, het feest waarmee de joden de vlucht van het joodse volk uit Egypte herdenken. Overigens heeft ook het hele passieverhaal rond de dood van Jezus zich historisch in deze joodse paasperiode afgespeeld.

Verslagenheid wordt overwonnen door de hoop

Veel gewone mensen maken zich grote zorgen over problemen in onze regio als ook wereldwijd.

In onze lokale kerk is er zorg voor het behoud van ons culturele en religieuze gebouwen. We zitten in een te ruime jas qua kerkelijke

gebouwen. Elders leest u meer over de fusie binnen onze kerkdorpen. In onze maatschappij zijn ook veel zorgen onder de mensen. Onze samenleving brokkelt af en het is van belang verbinding naar elkaar te bemoedigen en te verstevigen.

Wereldwijd zijn er veel conflictgebieden: Oekraïne, de crisis in Gaza, maar er zijn ook minder bekende conflicten: bijvoorbeeld in Burkina Faso (letterlijk 'het land van de eerlijke mensen') waar geen godsdienstvrijheid meer is, ook Kenia, Mali, Tsjaad, Niger en Nigeria zijn gebieden met ernstige onrust en terreuraanslagen. Waar moet dat naartoe?, zeggen velen.

We moeten niet toe geven aan verslagenheid. Zoals op Paasmorgen de rots voor het graf weg gerold zal zijn, moeten ook wij de stenen van de graven die onze hoop gevangen houden weg rollen. Het paasmysterie laat zien dat dat mogelijk is. Als je verbonden bent met God is dat mogelijk. Hij is geen idee of een concept maar een persoon. Je kunt met hem praten (bidden). Dit jaar biedt hij opnieuw Zijn leven voor ons aan, om ons te winnen.

Gemeenschappelijke paasdatum

De paasdatum varieert van jaar tot jaar, maar wordt telkens gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente (op zijn vroegst 22 maart en op z'n laatst 25 april) op basis van de afspraak op het Concilie van Nicea in 325. Desondanks viert de rooms-katholieke Kerk paaszondag op 31 maart (op basis van gregoriaanse kalender) en de oosterse Kerken pas op 7 april (op basis van juliaanse kalender). Kerkleiders roepen al jaren op om Pasen in alle Kerken op dezelfde datum te vieren, als krachtig signaal van christelijke eenheid.

In 2025 wordt het Concilie van Nicea feestelijk herdacht.

Verschillende kerkleiders hopen dat de meerderheid van de christelijke Kerken vanaf dan Pasen opnieuw op dezelfde datum vieren. Dat zou een krachtig teken zijn van opnieuw eenheid vinden. Een teken voor de wereld. Een teken van Hoop.

Pastoor Theo Miedema

Werken aan een nieuw begin

De komende jaren gaat er binnen het VOMMMM, de parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek, het een en ander veranderen. Een aantal jaren geleden begonnen we daar al mee. Er kwam een federatie waarbinnen de parochies zelfstandig steeds meer gingen samenwerken en er één kerkbestuur werd gevormd, alhoewel..... In feite had iedere parochie nog steeds een kerkbestuur, alleen bestonden alle zes besturen uit precies dezelfde bestuurders. Aanvankelijk had de federatie een pastoor en een kapelaan maar tegenwoordig is er alleen nog een pastoor voor zes parochies.

Een terugblik:

Honderd jaar geleden waren er in het VOMMMM-werkgebied drie parochies: Ottersum, Middelaar en Mook. In de dorpen zonder parochie nam de ontevredenheid hierover toe; vandaag de dag niet meer voor te stellen. Er werd “gestreden” voor een eigen kerk en zo kreeg Milsbeek in de dertiger jaren een eigen kerk en werd er een nieuwe parochie gesticht. Zo ook in Molenhoek waar men in de seminariekapel van de Passionistenklooster terecht kon en ook daar kwam in een zelfstandige parochie. In Ven-Zelderheide had men de eeuwenoude St Antoniuskapel, na WOII werd er een rectoraat ingesteld en toen de parochiekerk werd gebouwd werd het rectoraat een zelfstandige parochie. In alle kerkdorpen was er een bloeiend parochieleven. Iedere parochie had een pastoor en de wat grote parochies ook een kapelaan.

Tegenwoordig:

De laatste decennia is het geloofsleven zoals de Kerk dat verkondigt, flink teruggelopen. De samenleving is onder druk komen staan en individualistischer geworden. Mensen zoeken spiritualiteit in andere

vormen dan de kerk van oudsher aanbiedt. We moeten vaststellen dat de ontkerkelijking fors is toegenomen. De afgelopen coronacrisis waarbij lange tijd er in de kerken geen vieringen konden plaatsvinden, heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Als dan ook nog de energiekosten dusdanig hoog zijn geworden dat de kerken niet meer verwarmd kunnen worden, hetgeen voor nogal wat oudere kerkgangers reden was om niet naar de kerk te komen, dan kan men zich voorstellen dat het kerkbezoek minimaal is geworden. De weg naar de kerk is vergeten of onbekend geworden en het is helaas voorstelbaar dat menigeen de Weg (met een hoofdletter!) ook kwijt is.

We willen er ook oog voor hebben dat het instituut Kerk meerdere keren in opspraak is geraakt wat voor parochianen pijnlijk is. Nogal wat mensen hebben hierdoor afgehaakt. Dat onze Kerk (en de kerk dat zijn wij mensen samen) een Blijde Boodschap verkondigt en viert, is voor velen uit zicht geraakt. Dat is in alle parochies te zien. Minimaal kerkbezoek, vergrijzende vrijwilligers en nauwelijks aanwas, dalende inkomsten terwijl de kosten (energie, verzekeringen, gebouwenonderhoud, etc.) flink stijgen.

Kortom, er is veel zorg. Het kerkbestuur wil zich inzetten voor de kerk en voor de parochiegemeenschappen om deze levensvatbaar te houden. Wilt u meedenken/meedoen?

De toekomst:

Het bisdom is er duidelijk over: de huidige structuur van allemaal zelfstandige parochies is niet meer houdbaar. Parochies zullen samen moeten gaan en samen één nieuwe parochie(cluster) vormen. Het zal niet meer haalbaar zijn om alle kerken open te houden; een omgekeerde beweging dan nog geen honderd jaar geleden. Los van wat het bisdom vindt en adviseert is de vraag en de wens wat wij in onze parochies zelf vinden. Dat niet alle kerken op den duur open kunnen zullen blijven, is eigenlijk onafwendbaar. Alles openhouden is financieel op termijn niet houdbaar. Maar veel belangrijker is nog dat met de vergrijzing van degenen die zich nog

kerkelijk betrokken vinden, het aantal kerkgangers verder afneemt en daarmee ook het aantal vrijwilligers dat in de parochies actief is. En als er geen vrijwilligers meer zijn, sterft het parochieleven uit. In het VOMMMM zoeken we naar nieuwe wegen om samen de Blijde Boodschap te verkondigen, te beleven en te vieren.

Dit betekent bestuurlijk dat de zes parochies zullen worden omgevormd tot één parochie. Daar willen we graag de parochianen bij betrekken. Er komt daarom in elke bestaande parochie een bijeenkomst waarin we de toekomstplannen uitleggen maar vooral ook zullen luisteren naar wat de parochianen zelf hiervan vinden. Meedenken wordt heel erg op prijs gesteld.

Onze boodschap is die van Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om ons hoofd op te heffen en om zijn Weg van vrede te volgen. Er is een prachtige weg om het leven te dragen en zingeving te vinden in wat wij kunnen doen. Voor onszelf en voor onze naaste. We staan niet alleen. Het bovenstaande is verwoording van 'Bekeert u en geloof in de blijde boodschap' (Matt. 4,17 en Mk 1,5). 'Ik ben met u alle dagen van uw leven (Mattheus 28,20).

De parochie is niet een stenen gebouw is maar een gemeenschap van mensen die voortgaan op de Weg die al meer dan 2000 jaar bestaat.

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een parochieavond om over de toekomst van de Kerk en de parochie mee te praten. We moeten trouwens ook onze ogen niet sluiten voor een toekomst waarin nog er nog meer ontwikkelingen op stapel staan. Wat we nu van plan zijn is zeker niet het einde maar evenzeer een nieuw begin.

De Fusiewerkgroep

Mook herdenkt 450 jaar Slag op de Mookerheide

In 2024 is het 450 jaar geleden dat de Slag op de Mookerheide heeft plaatsgevonden. De gemeente Mook en Middelaar en Stichting Huys te Moock willen hier aandacht aan schenken door deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis in passende stijl te herdenken. Hiervoor worden op 13 en 14 april verschillende activiteiten georganiseerd, die in het teken staan van begroeten en ontmoeten.

In stijl herdenken

Op zaterdagochtend 13 april is de protestantse kerk in Heumen geopend voor publiek. Daar is muziek en treedt het gilde op. In de middag organiseert Stichting Huys te Moock een dorpsfeest rond de kerk in Mook. Op zondag vindt de officiële herdenking van de gemeente plaats. En op zondagmiddag kunt u een nieuwe fietsroute fietsen: 'In het spoor van de Spanjaarden'. Als blijvende herinnering zal op de rotonde in Mook nog een kunstwerk worden gerealiseerd: twee gebroeders te paard, een verwijzing naar de veldheren Lodewijk en Hendrik van Nassau (de broers van Willem van Oranje) die zijn omgekomen bij de Slag op de Mookerheide.

Met trots

Burgemeester Willem Gradisen: "Als gemeente herdenken we deze bijzondere veldslag met trots. Hier in Mook werd 450 jaar geleden een strijd gevoerd, die mede aan de basis heeft gestaan van onze Nederlandse staat; van het eerste burgerschap met waarden als vrijheid en verdraagzaamheid. In die tijd waren elders die waarden niet te vinden. Vandaar dat de Spaanse en Portugese joden en de Franse Hugenoten hier een veilig onderdak konden krijgen. Dankzij de weerstand die de gebroeders Van Nassau hier met hun huurleger tegen de Spanjaarden boden, kreeg het westen van ons land wat tijd om op adem te komen tijdens het Beleg van Leiden. Mede omdat de Spanjaarden hierheen trokken, werd Leiden uiteindelijk met succes

ontzet. Beide broers van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, sneuvelden hier. Onze Mookerheide werd bekend in heel het land. En veel mensen kennen ook het volksverhaal van Kiste Trui, die bezeten was van de gedachte dat ze de verdwenen krijgskas van Lodewijk en Hendrik zou vinden. Op het Raadhuisplein staat al jaren een bronzen standbeeld van haar. Een paar meter verderop krijgen binnenkort de gebroeders Van Nassau voor het eerst na 450 jaar hun plek in Mook. We schrijven daarmee als gemeente Mook en Middelaar geschiedenis ”

Terug naar de 16e eeuw

Wie vochten daar eigenlijk en waarom? En waarom hadden de twee strijdende partijen juist de Mookerheide uitgekozen om het tegen elkaar op te nemen? Om goed te kunnen herdenken, zijn de antwoorden op deze en veel andere vragen van belang. Theo van Brunschot van Stichting Huys te Mook neemt u mee naar het midden van de 16e eeuw: “We tekenen het jaar 1555. De toenmalige 17 Nederlandse Gewesten vormen onderdeel van een groot Europees rijk met de koning van Spanje als wettig gezag. In dat jaar neemt de nieuwe koning Filips II het stokje over van zijn vader keizer Karel V en wordt zo ook Heer der Nederlanden. Deze Filips II is niet zo geliefd als zijn vader. Hoe kan dat ook als deze heerser zowel het bestuur van de Staten Generaal steeds meer naar Madrid verschuift, de belastingen verhoogt en daar bovenop, als streng Katholiek, ook nog de nieuwe Protestantse godsdienst, die op dat moment steeds meer aanhangers krijgt, met harde hand de kop in probeert te drukken. Simpel protesteren helpt niet en ook smeebeden richting landvoogd en koning hebben geen effect. En na een nog hardere repressie na de Beeldenstorm in 1566 breekt uiteindelijk de opstand uit. De Nederlandse Opstand, ook wel genoemd de Tachtigjarige Oorlog, zal ons land van 1568 tot 1648 in zijn greep houden.

Wie tegen wie?

Een paar jaar na het begin van de Opstand proberen de Spaanse Troepen de oproer in veel steden van de 17 Gewesten onder controle

te krijgen. En dat gaat met harde hand zoals in Zutphen, Naarden, Haarlem en Alkmaar. De volgende stad die belegerd wordt, is Leiden en de aanvoerder van de Nederlandse Opstand, Willem van Oranje, wil Leiden te hulp schieten. Hij vraagt zijn twee broers, de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau, vanuit Dillenburg met een huurlingenleger op te trekken naar Leiden om deze stad te ontzetten. Dat huurlingenleger trekt op, aan de oostkant van de Maas, richting Mook. Een Spaans leger, onder aanvoering van don Sancho Dávila, is paraat en trekt aan de westkant van de Maas gelijktijdig mee op naar het noorden. De twee legeraanvoerders houden elkaar nauwlettend in de gaten. En deze twee legers, 7.500 huurlingen en 5.500 Spaanse soldaten zullen elkaar uiteindelijk treffen op de Mookerheide.

Waarom op de Mookerheide?

Eerst nog even een schets van de opmars van de legers. Huurlingen zijn geen lieverdjes. Veel van hen vechten alleen voor geld en anderen zijn geronseld en min of meer onder dwang onder de wapenen. Ze komen overal vandaan: van Vlaanderen, van de Gasconge, van Bohemen en velen vanuit het toenmalige Duitsland. Een bij elkaar geraapt zootje dus. Dit in tegenstelling tot het goed getrainde en gedisciplineerde Spaanse leger. Dit huurlingenleger trekt al plunderend en brandstichtend langzaam steeds meer in de richting van Mook. Reizigers uit die contreien komen met verschrikkelijke verhalen in Mook aan. De ontreddering in onze kleine dorpen moet groot geweest zijn. Dan gebeurt waar iedereen hier met grote angst naar toegeleefd heeft. Het huurlingenleger van de calvinistische opstandelingen trekt, op 13 april 1574, niet alleen ons kleine, pastoorsgetrouwe dorp binnen maar de legerleiding besluit om hier ook te overnachten. De ellende is niet te overzien.

Ondertussen aan de Brabantse kant van de Maas

Het Spaanse leger trekt inmiddels verder aan de Brabantse kant van de Maas, steekt de rivier over tussen Overasselt en Grave en nestelt zich in de buurt van Heumen. De ervaren aanvoerder don Sancho Dávila heeft het terrein hier rond Mook goed gelezen. In die tijd, met

een onbedijkte Maas, liggen de stroomgeulen van de rivier tussen Plasmolen en Mook tot aan de hellingen van de stuwwal. Bij hoogwater staat het gebied van de Riethorst blank en is daar een moerassig gebied met spaarzame droge verhogingen (de huidige 'Maasduinen'). Even ná Mook, waar de Maas afbuigt naar het westen en de hellingen van de stuwwal zich meer naar het oosten verheffen, bestaat een vlak stuk terrein. En precies daar besluit Sancho Dávila de twee broers van Nassau te stoppen in hun opmars.

Wat gebeurt er op 14 april?

De strijd ontbrandt op de vroege ochtend van 14 april 1574 ongeveer op de plaats waar zich nu het appartementencomplex Maasstaete in Mook bevindt. De veldslag duurt de hele ochtend van 14 april 1574 en eindigt met een massale vlucht van de huurlingen dwars door de dorpskern van Mook, over het Pastoorsbosje en de hellingen van de stuwwal, om te eindigen in de moerassen van de Riethorst. Dus niet op de Mookerheide? Wel, meer precies: niet op het huidige prachtige natuurgebied dat we nu als de Mookerheide kennen. In die tijd wordt het hele desolate, heideachtig gebied vanaf de oude stadsmuren van Nijmegen (ongeveer op de plek waar zich nu de eerste en tweede Walstraten in het centrum van Nijmegen bevinden) tot ver achter Plasmolen 'de Mookerheide' genoemd. Dus wel op die toenmalige Mookerheide. Daar vallen de Spaanse troepen de huurlingen van prins Willem van Oranje aan.

Nederlanden winnen toch

In 1574 wordt de slag verloren maar uiteindelijk, 74 jaar later, in 1648, sluiten de opstandige Nederlandse Gewesten als overwinnaar de Vrede van Münster. En daarmee is de voorloper van de Nederlandse staat zoals we die nu kennen geboren, onder de naam 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden'."

Meer informatie

Meer informatie over de Slag op de Mookerheide en het jubileumweekend van 13 en 14 april vindt u op www.huystemoock.nl

Wilt u graag persoonlijk iemand spreken over dit onderwerp, neem dan contact op met:

Annemie Otten, voorlichter Gemeente Mook en Middelaar, via (024) 696 91 11 of communicatie@mookenmiddelaar.nl

Theo van Brunschot, voorzitter Stichting Huys te Moock, via info@huystemoock.nl of 06 2017 79 17

(Persbericht van Gemeente Mook & Middelaar, Stichting Huys te Moock, Het Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Provincie Limburg)



Conceptprogramma zondag 14 april 2024:

Locatie: kerk Mook

10.00 – 10.05 uur: welkomstwoord burgemeester

10.05 – 10.40 uur: oecumenische dienst

10.40 – 10.50 uur: optreden zangkoor

10.50 – 11.30 uur: presentatie prof. Prak

11.30 – 11.40 uur: presentatie Stichting Huys te Moock

11.45 – 12.00 uur: uitloop + verplaatsing naar lunch

Locatie: Raadhuisplein of 't Moks Café (bij slecht weer)

12.00 – 13.15 uur: lunch

Locatie: rotonde bij gemeentehuis

13.30 uur: onthulling kunstwerk

Rooster vieringen VOMMMM

	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Molenh
23/24 mrt	19.00		11.00		9.30	
WD 28 mrt						19.00
GV 29 mrt		15.00 kruiswg			13.30 kruiswg	15.00 kruiswg
GV 29 mrt					19.00	
PW 30 mrt				21.00		
1° P 31 mrt	11.00		11.00 HR		9.30	
2° P 1 apr		9.30				11.00
6/7 apr	19.00		11.00		9.30	
13/14 apr		19.00 CN	17.00 KV		10.00 Oecum.	11.00 HR
20/21 apr	19.00		11.00		9.30	
27/28 apr		9.30		19.00		11.00
do. 2mei				19.00 Riethorst		
4/5 mei	9.30		19.00 Dodener		19.00 Dodener	11.00
do. 9 mei					10.00 Hv..	
10/11 mei		9.30	17.00 KV	19.00		11.00

18/19 mei Pinksteren	11.00		19.00		9.30	
vr. 24 mei					19.00 Mt.	

KV = Kinderviering

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

WD = Witte Donderdag

GV = Goede Vrijdag

PW = Paaswake

1e P = Eerste Paasdag

2e P = Tweede Paasdag

HR = Em-pastoor Harrie Reijnen

Hv. = Hemelvaart, (in theater op
scoutingterrein Herrendal)

Mt. = bij kapelletje Mortel

Mothers Prayers

Om de twee weken komt een groep moeders bij elkaar in de kerk van Molenhoek om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en voor iedereen die het nodig heeft. Kom meebidden! Vertrouw je zorgen aan God toe.

Locatie: kerk Molenhoek (dagkapel: ingang Kloostertuin)

Data en tijd: woensdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur in de oneven weken.

De komende weken zijn dat de volgende woensdagen:

27 maart, 10 april, 24 april



Samen op weg: Dagbedevaart naar Wittem.

Wat is de mens alleen, zonder de medemens;
we hebben elkaar nodig.

Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in
Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.

Op **zaterdag 25 mei 2024** gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de
84e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:

Leven in Eenvoud'.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze
intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige
kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is
overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich
aanmelden bij:

Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep

Tel: 06-55925833

Email: chpm.kersten@gmail.com

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 19 april 2024.

Kosten € 25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00.

Stilledag Maria Mater Kring

Dinsdag 26 Maart 2024.

Dit op voorbereiding op het komend Paasfeest.
Samen een rust moment in deze drukke tijd.

Spreekt dit u aan, eenieder is welkom.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in
de pastorie van de Paterskerk.
Leunseweg 5 te Venray.

Het programma is als volgt:

- 9.30u Inloop met koffie of thee
 - 10.00u Inleiding door pastoor Snijders
 - 10.45u Aanbidding bij het uitgestelde
Allerheiligste en biechtgelegenheid
 - 11.15u Heilige Mis
 - Aansluitend bidden Maria Mater Kring gebed
 - 12.15u lunch (zelf lunchpakket mee nemen)
 - 13.00u Rozenhoedje
 - 14.00u einde bijeenkomst
- Als afsluiting koffie of thee.



De bijdrage aan deze dag bedraagt € 5,00
Heeft u vragen bel maar
Tel: 0485-517420

Tot ziens op 26 maart..
Met vriendelijke groeten,
Carla kersten

VIERINGEN IN MMM 23 maart – 19 mei 2024

23/24 mrt zo 9.30 u.	Palmzondag Mook Mis
di 26 mrt do 28 mrt	Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 19.00 u. Mis Witte Donderdag; aansluitend Aanbidding tot 22.00 u.
vr 29 mrt	Mook 13.30 u. Kruisweg; 19.00 u. Herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus Molenhoek 15.00 u. Kruisweg
30/31 mrt za 21.00 u. zo 9.30 u.	Pasen: verrijzenis van de Heer Middelaar Mis: Paaswake Mook Mis Eerste Paasdag
ma 1 apr	Molenhoek 11.00 u. Mis Tweede Paasdag <i>Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen</i> <i>Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry</i>
di 2 apr do 4 apr vr 5 apr	Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
6/7 apr zo 9.30 u.	2^e zondag van Pasen: Barmhartigheidszondag Mook Mis
di 9 apr do 11 apr vr 12 apr	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
13/14 apr zo 10.00 u. zo 11.00 u.	3^e zondag van Pasen Mook Oecumenische viering b.g.v. 450 jaar Slag op de Mookerheide Molenhoek Mis <i>Intenties: Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry</i>
di 16 apr do 18 juni vr 19 juni	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

20/21 apr zo 9.30 u.	4^e zondag van Pasen Mook Mis
di 23 apr do 25 apr vr 26 apr	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
27/28 apr za 19.00 u. zo 11.00 u.	5^e zondag van Pasen Middelaar Mis Molenhoek Mis
di 30 apr do 2 mei vr 3 mei	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Middelaar kapel Riethorst 19.00 Mis Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
4/5 mei za 19.00 u. zo 11.00 u.	6^e zondag van Pasen Mook Oecumenische viering Dodenherdenking Molenhoek Mis <i>Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse</i>
di 7 mei do 9 mei vr 10 mei	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Mook 10.00 u. Mis Hemelvaart op scoutingterrein Herrendal Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
11/12 mei za 19.00 u. zo 11.00 u.	7^e zondag van Pasen Middelaar Mis Molenhoek Mis
di 14 mei do 16 mei vr 17 mei	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
18/19 mei zo 9.30 u.	Pinksteren Mook Mis
di 21 mei do 23 mei vr 24 mei	Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding Mook 19.00 Mis bij kapelletje Dwaallichtjes aan de Mortel

Overzicht Doordeweekse Vieringen

Dinsdag	18.30 Rozenkransgebed 19.00 Eucharistie	Molenhoek
Woensdag	9.00 Eucharistie	Milsbeek
Donderdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur	Molenhoek
Vrijdag	9.00 Eucharistie Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans	Mook

Openstelling kerk Molenhoek op zondag

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van 11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje. Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de woensdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur.

Kerktaxi

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de contactpersoon in uw eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51

Mook: Michiel Bakker, 024 696 19 35

Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30

(Zieken)bezoek

Kent u iemand die ziek of eenzaam is of behoefte heeft aan een gesprek en een bezoek van de priester of van een lid van de werkgroep Ziekenbezoek op prijs zou stellen, dan horen we dat graag. Voor Middelaar kunt u bellen naar Maria Peters Sengers, tel. 024 696 26 83, voor Mook en Molenhoek naar tel. 06 23 76 68 73. U kunt ook mailen: administratie@vommmm.nl.

CONTACT VOMMMM

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl

Website: www.vommmm.nl

PASTOOR VOMMMM

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).

Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum

E-mail: kerkbestuur@vommmm.nl

Voorzitter: pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: vacant, voorlopig waargenomen door Jacq Thomassen

Penningmeester: Rob Peperzak

Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen

Lid: Jacq Thomassen-Mans

Lid: André Kolodziejak

Extra leden: vacatures

PAROCHIE NIEUWS

Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)

Volgende uitgave: 11 mei – 29 juni

Kopij parochieblad: vóór 25 april inleveren eljongen@xs4all.nl

Coördinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223;

Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492;

Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.

Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw coördinator van de bezorging.

MIDDELAAR – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 024 6961782; Diny Rohrbach, 06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234.

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888, lia.leijen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.

Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.

Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.

Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024 8458029; Wim Thoonen, 06 51452184

Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.

Misintenties: tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Wil Wijers, Hüsenhof 61, 6561 GC Groesbeek, 06 24283760

Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St.

Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.

Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024 3583181.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024 3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.

Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181.

Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw.

Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.