

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 5, no. 1 - JANUARI 2020



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-7
- Kerkbalans 2020	pag. 3-5
- Tarieven parochies	pag. 6-7
- Geloofsavonden rond de bron	pag. 7
- Adventsactie 2019	pag. 8
- Gezinsviering	pag. 8
- Rooster vieringen weekenden VOMMMM	pag. 9
- Tarieven en misintenties	pag. 9
- Missen door de week in het VOMMMM	pag. 10
- 'Buitengewoon' thema van week van gebed	pag. 10
Jongerenpagina	pag. 11
Parochieberichten	pag. 12-13
Schema diensten VOM	pag. 14-16
Huiskamer de prôst	pag. 16
Cantica Nova	pag. 17
Wie, wat, waar	pag. 18-19



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 16 maart 2020

Inleveren kopij: 29 februari 2020

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Het eerste PAROCHIE NIEUWS van 2020 ligt weer voor u.
Wij wensen u allen een voorspoedig liefdevol en gezond jaar!

Je mag elke dag opnieuw beginnen. (*Cordaid*)

Het geeft niet als het een dag tegen zit, met jezelf, met je familie of goede vrienden, met werk of studie. Er komt altijd weer een nieuwe dag. Daar kun je – vol goede moed – wél weer een mooie dag van maken.

Als 2019 niet zo goed verlopen is, het nieuwe jaar kan weer veel goeds brengen.

De tijden van de kerkdiensten in de parochie zijn veranderd door de afwezigheid van Pastoor Martinus Rijs. Wij wensen de Pastoor een spoedig herstel zodat hij weer gauw in ons midden is.

Gelukkig kent Parochie Ottersum veel vrijwilligers om Kapelaan Marc Kessels bij te staan.

Als u, iets over de parochie Ottersum wil vertellen, geef het dan gewoon door aan ons zodat het in het parochienieuws kan worden opgenomen, het is fijn als parochianen meedenken.

Met hartelijke groet,

De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Martinus Rijs
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

KERKBALANS 2020

Beste mensen,

'In de kerk kom ik tot rust.'

'De bijeenkomsten van de Tiengroep zijn zo fijn: ik vergeet dan op mijn mobiel te kijken.'

'Door mijn werk voor de parochie hoor ik ergens bij en voel ik me nuttig.'

'Voor het slapen gaf mijn vader mij een kruisje op mijn voorhoofd. Dat gaf zo'n gevoel van veiligheid en geborgenheid! Ik had een prima jeugd, kwam niets tekort. Maar dat kruisje gaf net dat extra's waardoor ik gerust in slaap viel.'

Bent u ook op zoek naar dat extra's?

Werk, contact met familie en vrienden, hobby's geven ons voldoening, een gevoel van eigenwaarde. Maar soms voelen we: er ontbreekt nog iets ... Of er zijn moeilijkheden, ziekte, eenzaamheid ... Of we hebben geen werk of andere bezigheden, weinig contacten en vragen ons af: wat is de zin van mijn leven?

We zijn op zoek naar iets extra's: zingeving, meer saamhorigheid ...

Dat biedt ons de Kerk!

In de kerk ontvangen we dat extra's dat ons de kracht geeft om het leven aan te kunnen.

Daar horen we: 'Ik heb een Vader in de hemel, Hij houdt van mij en is altijd bij mij, Hij heeft een plan met mijn leven, Hij helpt mij als ik Hem daarom vraag ...'

Dat is de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Jezus wijst ons ook de weg in het leven: 'Bemin uw naaste als uzelf', met andere woorden: geef een ander wat je zelf graag zou ontvangen, zonder berekening. Dat maakt ook jezelf gelukkig. Het geeft houvast als je je afvraagt 'Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen?'

Dat zijn vitaminen voor onze ziel. Merken we dat altijd? Nee, soms niet.

Maar in elke Mis geeft God ons zijn genade, kracht, troost en innerlijke vrede om wat moeilijk is te dragen, ook als we het niet merken. We voelen toch ook niet direct de gezonde werking van de vitaminen in groente en fruit? Maar die is er wel!

Daarom vragen we vaak Gods zegen op bijzondere momenten in ons leven: bij een doop, een huwelijk, een uitvaart.

De parochiegemeenschap biedt ook saamhorigheid. We ontmoeten elkaar, maken een praatje na de Mis, werken samen aan de organisatie van een activiteit, aan het draaiende houden van de parochie. Ook zo kunnen we zingeving ervaren.

Kerk zijn we samen

Om dit extra's te kunnen blijven ontvangen zijn priesters nodig, een kerkgebouw, een parochiegemeenschap, want geloven doen we samen!

Dankzij de inspanningen van onze voorouders hebben we een **mooi markant kerkgebouw**.

Het is nu aan ons om dat goed te beheren, zodat we het kunnen behouden.

We mogen ook samen zorgen dat de activiteiten in onze parochie door kunnen blijven gaan. Hoe?

Kom in actie op pastoraal vlak....

We hebben allemaal onze kwaliteiten. Er zijn doeners, denkers, beslissers en dromers.

Bedenk hoe u uw kwaliteiten en talenten kunt inzetten om uw parochiegemeenschap in stand te houden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we een heel eind ...

Kom in actie op financieel vlak ...

Bij verenigingen is het normaal om een jaarlijkse contributie te betalen. Zo zou het ook moeten zijn bij leden van de parochiegemeenschap.

De Kerk vraagt per gezin € 110,- per jaar of bijvoorbeeld € 10,- per maand, eventueel automatisch over te maken.

Daarmee kunnen we onze kinderen blijven dopen, kunnen we blijven trouwen in de kerk, mooie afscheidsvieringen houden voor onze overledenen, ons kerkgebouw verwarmen en onderhouden.

Met uw financiële bijdrage kunnen we op alle momenten van het leven iets betekenen voor de parochianen van Ottersum!

We zijn heel blij met de financiële steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen.

Ook dit jaar rekenen we op uw steun! Dank voor uw bijdrage!

Geef slim

Geeft u een jaarlijkse vaste gift t.b.v. Kerkbalans, dan is uw bijdrage (deels) aftrekbaar voor de belasting. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl



Gegevens van de parochie H. Johannes de Doper:

	2017	2018
INKOMSTEN	€ 59.708,-	€ 65.521,-
UITGAVEN	€ 57.608,-	€ 60.210,-
RESULTATEN	€ 2.100,-	€ 5.311,-

Rekeningnummers

NL 35 RABO 0140 6020 89 (Pastoraat en kerkgebouw)

NL 70 RABO 0140 6024 29 (Alleen kerkgebouw)

Een nadere specificatie van de inkomsten en uitgaven van de parochies volgt in het parochieblad van maart.

TARIEVEN PAROCHIES VOMMMM

Na inventarisatie en raadpleging van de richtlijnen van het bisdom zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor alle VOMMMM-parochies.

Misstipendia	€ 17,50 (Advies bisdom € 27,50)
Doopsel	vrije gift
Doopkaars (naar keuze, vanaf)	€ 11,00
Trouwkaars (naar keuze, vanaf)	€ 16,00
Eerste communie , ouderbijdrage	€ 37,50
Vormsel , ouderbijdrage	€ 32,50

Kerkdiensten:

Jubileumdienst	€ 275,00
Huwelijksdienst *	€ 440,00
Uitvaart *	€ 440,00
Avondwake en Uitvaart *	€ 640,00
Kosten koor + organist **	€ 75,00
Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst	€ 60,00
Avondwake zonder uitvaart *	€ 440,00

Grafrechten:

Enkel of dubbel boven elkaar	€ 800,00 voor 20 jaar
Dubbel naast elkaar:	€ 1.000,00 voor 20 jaar
Kindergraf	€ 400,00 voor 20 jaar
Nis in urnenmuur	€ 800,00 voor 20 jaar
Urnengraf	€ 800,00 voor 20 jaar
Verlenging	€ 800,00 voor 20 jaar
	(of deel hiervan, afhankelijk van het aantal jaar)
Gebruik strooiveld	€ 110,00

Bijzetting:

Graf: er moet worden bijbetaald.

Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven ligt. → Voorbeeld: voor de eerst begraven is voor 20 jaar aan grafrechten betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet betaald te worden.

Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust hebben (wettelijk verplicht). Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden.

2^e urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig.

Noten:

Voor de met * aangegeven diensten worden deze kosten niet in rekening gebracht, mits de afgelopen 4 jaar de minimale kerkbijdrage á € 110,00 per jaar is voldaan. Er wordt een maximum van € 440,00 vergoed.

Bij een lagere jaarlijkse kerkbijdrage dan € 110,00 worden bovenstaande tarieven in rekening gebracht.

Overigens adviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage.

** Het koor Allegria van de parochie Middelaar is geen kerkkoor en hanteert een ander tarief (nader op te vragen).

Aldus vastgesteld door Kerkbestuur VOMMMM in december 2019.

GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON

De komende geloofsavonden zijn op de volgende dinsdagen:

Data: **28 januari, 25 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni.**

Tijd: 20.00 - 21.45 uur, vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee.

Plaats: pastorie, de Hove 1 in Mook.



Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding:

Vera Dijkman: 06 23 76 68 73;

e-mail: hans_vera@upcmail.nl



ADVENTSACTIE 2019

Opbrengst Adventsactie

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Adventsactie ten bate van Mary's Meals! Dankzij uw bijdragen kunnen 78 kinderen in de armste landen een heel jaar eten en onderwijs krijgen. Dat is heel fijn!

De opbrengst is:

Ven-Zelderheide:	€	0,00
Ottersum:	€	63,05
Milsbeek:	€	428,00
Middelaar:	€	78,50
Mook:	€	259,00
Molenhoek	€	255,06
Rek. VOMMMM	€	137,40

Totaal € **1.221,01**



Onze hartelijke dank daarvoor!

GEZINSVIERING

Met zegening van de gezinnen.

Op **zondag 2 februari** is er om 11.00 uur in de kerk in **Molenhoek** een gezinsviering met zegening van de gezinnen. Voor deze viering zijn in het bijzonder de communicanten en hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd. Maar iedereen is van harte welkom!

We vieren het feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). Dat is een feest voor het hele gezin. We horen hoe Maria en Jozef hun kindje Jezus naar de tempel brengen om Hem aan God toe te wijden. Daar waren Simeon en Hanna aanwezig. Mensen op leeftijd maar vol van geloof, biddend in de tempel. God wil graag ook onze kinderen zegenen en beschermen. Daarom zal er gedurende de viering een moment zijn waar de ouders met de kinderen worden gezegend.

ROOSTER VIERINGEN WEEKENDEN VOMMMM

	Ven- Zelderheide	Ottersum	Milsbeek	Middelaar	Mook	Molenhoek
25/26 jan.		19.00 CN	11.00		9.30	
1/2 febr.		9.30		19.00		11.00 Gv.
8/9 febr.	19.00		9.30 Cv.			11.00
15/16 febr.	9.30 Cv.	17.30 Cv.	zat. 10.00 Oecum.	19.00 Cv.	11.00 Cv.	
22/23 febr.		9.30	19.00			11.00 Cv.
<i>Aswoensd.</i>	<i>19.30</i>		<i>9.00</i>		<i>18.00</i>	
29/1 mrt.		9.30		19.00		11.00
7/8 mrt.		19.00 CN	11.00		9.30	
14/15 mrt.	9.30			19.00		11.00
21/22 mrt.	19.00		11.00		9.30	
28/29 mrt.		9.30		19.00		11.00

G = Gilde / CN = m.m.v. Cantica Nova / GV = Gezinsviering / Cv. = Carnaval

TARIEVEN EN MISINTENTIES

Het kerkbestuur heeft de tarieven voor 2020 opgehoogd overeenkomstig het advies van het bisdom.

Er is een uitzondering gemaakt voor de Misstipendia. Het tarief hiervoor bedraagt nu **€ 17,50**. Dat is lager dan het door het bisdom geadviseerde bedrag.

Elke overledene wordt gedurende 6 weken in elke weekendmis herdacht. Dat zijn 6 x 3 = 18 Missen. Na die periode kan de familie nog 6 extra gratis Misintenties aanvragen.

MISSSEN DOOR DE WEEK IN HET VOMMMM

Dinsdag	18.30 Rozenkransgebed 19.00 Mis	Molenhoek sacristie zij-ingang
Woensdag	9.00 Mis	Milsbeek sacristie zij-ingang
Donderdag	9.00 Mis 9.30 – 10.00 Aanbidding	Ottersum dagkapel
Vrijdag	9.00 Mis 9.30 Barmhartigheidsrozenkrans	Mook sacristie achter-ingang

*Let op: **woensdag 12 februari** vervalt de Mis om 9.00 uur in **Milsbeek**. Iedereen is welkom bij de gebedsbijeenkomst om **13.15 uur** met de schooljeugd in het kader van 75 jaar bevrijding. Op die dag organiseert de werkgroep jeugd4ingen voor de schooljeugd een carrousel van activiteiten in en om de kerk, waarbij stilgestaan wordt bij de laatste maanden van de oorlog en de bevrijding.*

'BUITENGEWOON' THEMA VAN WEEK VAN GEBED

'Buitengewoon'. Dat is dit jaar het thema voor de 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen'. **De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.** Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

'Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij,' zegt Jan Willem Janse, projectleider bij de protestantse organisatie MissieNederland. 'Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.'

Wereldwijd bidden miljoenen gelovigen in de Week van Gebed mee voor meer eenheid tussen christenen. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Een nieuw begin

We zijn inmiddels weer begonnen met een nieuw jaar. Misschien heb je zelfs voornemens voor het nieuwe jaar gemaakt? Door te biechten begin je ook als het ware met een nieuw begin en neem je je voor om iets beter te gaan doen. Afgelopen Advent heb ik zelf de Biecht mogen ervaren. Vooraf kan dat spannend zijn, maar achteraf voel je jezelf er echt beter door omdat je weer met een schone lei kan beginnen. De catechismus vraagt katholieken om minstens een keer per jaar te biechten (het mag ook vaker), dat kun je doen bij een katholieke priester tijdens biechtgelegenheid of op afspraak.

In de Bijbel staat: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jacobus 5:16)

Paus Benedictus XVI heeft gezegd: ‘Wij maken onze huizen schoon, onze kamers, minstens één keer in de week, zelfs als het vuil altijd hetzelfde is. In een schone omgeving kun je opnieuw beginnen; doe je dat niet, dan zie je het vuil misschien niet, maar toch wordt het steeds meer. De schoonmaak van de ziel, die Jezus geeft in het sacrament van boete en verzoening, helpt ons om een alerter geweten te hebben, meer open, en zo helpt het ons ook om spiritueel en als mens te kunnen rijpen.’

Paus Franciscus heeft gezegd: “Vergeeten wij - penitenten en biechtvaders - nooit: er is geen enkele zonde die God niet kan vergeven! Geen enkele! Alleen wat aan Gods barmhartigheid onttrokken wordt, kan niet vergeven worden, zoals iemand die zich aan de zon onttrekt, niet kan verlicht of verwarmd worden.”

Het nakomen van goede voornemens kan echter nog best lastig zijn. Daarover kun je een hele goede video vinden op youtube: “**The Secret to Sticking to a New Year’s Resolution**”. Ik kan de jongeren uit de parochie van harte aanraden om op internet deze video’s van de Amerikaanse Priester Mike Schmitz (“Father Mike”) eens te bekijken. Het is in het Engels, maar erg toegankelijk voor jongeren die zich in hun geloof willen verdiepen.

- Bas van Nieuwland

PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Drika ten Haaf-Stoffelen, weduwe van Jan ten Haaf. Geboren te Ottersum op 11-10-1931 en overleden te Genneep op 08-12-2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 14-12-2019.



Mien Hopman-Giesbers, weduwe van Jan Hopman. Geboren te Genneep op 04-09-1926 en overleden te Genneep op 16-12-2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Ottersum op 23-12-2019.



Uitstelling Allerheiligste

Elke donderdagmorgen om 9.00 uur is er een Eucharistieviering met aanbidding in de dagkapel. Deze viering vervalt als er die dag een uitvaart is.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Tijdens de wintermaanden is de dagkapel gesloten. Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel weer geopend tot 17.00 uur.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-12-2014 zijn de Eucharistievieringen in de VOM-parochies niet meer afwisselend op zaterdagavond en zondagmorgen 9.00 uur/10.30 uur maar op een vast tijdstip. Concreet betekent dit dat er om het weekend op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering is in Ven-Zelderheide, op zondagmorgen om 9.30 uur in Ottersum en op zondagmorgen om 11.00 uur in Milsbeek. Incidenteel kunnen er diensten verschuiven i.v.m. extra vieringen zoals Eerste Communie en in de carnavalstijd. Verder is er waar mogelijk op de laatste zaterdag van de maand een viering in Ottersum om 19.00 uur en dan is de viering in Ven-Zelderheide op zondagmorgen om 9.30 uur.

De komende maanden geldt in de 6 VOMMMM parochies nog steeds een aangepast dienstenschema, waarbij er in elke parochie minimaal 1x in de 2 weken een Eucharistieviering plaats vindt; het hierboven vermelde dienstenschema is tijdelijk niet van toepassing.

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site:
www.vommmm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 18-24 januari: 2^e zondag door het jaar

Zaterdag 18 januari 10.00 uur:	kapel Ven-Zelderheide
Zondag 19 januari 11.00 uur:	kerk Milsbeek
Woensdag 22 januari 9.00 uur:	sacristie Milsbeek
Donderdag 23 januari 9.00 uur:	kapel Ottersum

Week 25 -31 januari: 3^e zondag door het jaar

Zaterdag 25 januari 19.00 uur:	kerk Ottersum
	Eucharistie met
	Cantica Nova
	Misdienaars: Tom en Feline

Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. de eerste verjaardag van Sophie Versleijen; Herman Thissen, Cornelia Thissen-Derks en Antoon Thissen; jrd. Jan Hopman, Trina Hopman-Koks en Wim Hopman; Ger Coopmans; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Ad Kock en Marie Kock-Peters.

Zondag 26 januari 11.00 uur:	kerk Milsbeek
Woensdag 29 januari 9.00 uur:	sacristie Milsbeek
Donderdag 30 januari 9.00 uur:	kapel Ottersum

Week 1-7 februari: 4^e zondag door het jaar

Zondag 2 februari 9.30 uur:	kerk Ottersum
	Eucharistie Herenkoor
	Misdienaar: ---

Intenties: Harry Burgers.

Woensdag 5 februari 9.00 uur:	sacristie Milsbeek
Donderdag 6 februari 9.00 uur:	kapel Ottersum

Week 8-14 februari: 5^e zondag door het jaar

Zaterdag 8 februari 19.00 uur:	kapel Ven-Zelderheide
Zondag 9 februari 9.30 uur:	kerk Milsbeek carnaval
Woensdag 12 februari	geen dienst Milsbeek
Donderdag 13 februari 9.00 uur:	kapel Ottersum

Week 15-21 februari: 6^e zondag door het jaar

Zaterdag 15 februari 10.00 uur:	kerk Milsbeek, oecumenische dienst
	75 jaar bevrijding van Gennep
Zaterdag 15 februari 17.30 uur:	kerk Ottersum

Carnavalsviering

Misdienaar: Nick

Intenties: leden en overleden leden van de Maskotters; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Peter Cöp.

Zondag 16 februari 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Carnavalsviering

Woensdag 19 februari 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 20 februari 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 22-28 februari: 7^e zondag door het jaar; Carnaval

Zaterdag 22 februari 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Zondag 23 februari 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaars: Feline en Tom

Intenties: Harry van Alphen; jrd. Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen; ouders Derks-van de Lest; Jan Derks; Jan Winnen; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Joop Gröniger.

Woensdag 26 februari 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Woensdag 26 februari 19.30 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Aswoensdag aansluitend
haring happen.

Donderdag 27 februari 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 29 februari-6 maart: 1^e zondag van de Vasten

Zondag 1 maart 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Misdienaar: Nick

Intenties: Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen.

Woensdag 4 maart 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 5 maart 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 7-13 maart: 2^e zondag van de Vasten

Zaterdag 7 maart 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistieviering met

Cantica Nova

Misdienaar: Nick

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo; Jacob Blenkers, Dientje Blenkers-Hoesen en overleden familie.

Zondag 8 maart 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 11 maart 9.00 uur;
Donderdag 12 maart 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 14-20 maart: 3^e zondag van de Vasten

Zondag 15 maart 9.30 uur:
Woensdag 18 maart 9.00 uur:
Donderdag 19 maart 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide
sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 21-27 maart: 4^e zondag van de Vasten

Zaterdag 21 maart 19.00 uur:
Zondag 22 maart 11.00 uur:
Woensdag 23 maart 9.00 uur:
Donderdag 24 maart 9.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide
kerk Milsbeek
sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

Week 28 maart-3 april: 5^e zondag van de Vasten

Zondag 29 maart 9.30 uur:

kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: ---

Intenties: jrd. Ger Coopmans; jrd. Fien van Bergen-Sloot; Piet ten Haaf, Miet ten Haaf-Janssen, Harrie ten Haaf en Jan ten Haaf; Geert Vullings; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; jrd. ouders Jan en Anna Bindels-Cornelissen.

Woensdag 1 april 9.00 uur:
Donderdag 2 april 9.00 uur:

sacristie Milsbeek
kapel Ottersum

HUISKAMER "DE PRÔST"

Een plek waar iedereen vrijblijvend kan binnenwandelen
Voor een praatje en een kopje koffie.

De Prôst is geopend van maandag t/m vrijdag
van 14.00 - 17.00 uur (telefoon 0485-550606)
Voor informatie kunt u mailen,
huiskamerottersum@gmail.com
of bellen met 0485-211822 (Lenie Smits)



Tot ziens in huiskamer De Prôst (a.chterum bij Koos)



Cantica Nova

Wil je mee komen zingen
**JE BENT
VAN HARTE WELKOM!**

**Wij repeteren iedere maandagavond in de kerk
van 19.30-20.30 uur en sluiten af met
een kopje koffie ** thee**

Wij zingen weer voor u op:

**zaterdag 25 januari a.s.
zaterdag 7 maart a.s.**

**Graag nodigen wij u uit om samen met ons
te zingen tijdens bovenstaande vieringen
om 19.00 uur in de kerk**

Tot ziens...

WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Marc Kessels: 0485-511426 of 06-55416709.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag gedeeld. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50, evenals een intentie op de donderdagmorgen. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op
(datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van
10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426
Tijdelijk mob.nr.:	06-23766873
e-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
internet:	www.vommmm.nl
secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

