

PAROCHIE NIEUWS

Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 5, no. 2 - MAART 2020



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	pag. 1
Van de redactie	pag. 2
Berichten vanuit het pastoraat in de VOMMMM-parochies	pag. 3-12
- Informatiebijeenkomst VOMMMM	pag. 3-4
- Nieuw kerkbestuurslid (J. Thomassen-Mans)	pag. 5
- Rectificatie kerkbijdrage	pag. 5
- Vastenactie VOMMMM	pag. 5-6
- Financieel jaaroverzicht Ottersum 2018	pag. 7
- Passiespelen Tegelen	pag. 8 en 9
- Weekend- en bijzondere vieringen VOMMMM	pag. 9
- Wat is er goed aan de goede week?	pag. 10
- Goede week en Pasen	pag. 11-12
Parochieberichten	pag. 13-14
Schema diensten VOM	pag. 14-17
Orgelconcert	pag. 18
Cantica Nova	pag. 19
Jongerenpagina	pag. 20
Bedevaart naar St. Gerardus in Wittem	pag. 21
Wie, wat, waar	pag. 22-23
Geef voor je kerk	pag. 24



Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 11 mei 2020

Inleveren kopij: 25 april 2020

Inleveren via e-mail: toosenpiet@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Beste parochianen,

Het carnaval ligt weer achter ons, de vaste tijd is begonnen. Prins Thijs 1^e (Maskotters) en Prins Koen 1^e (Niersotters) hebben hun taak er voorlopig op zitten, de tv heeft de sleuteloverdracht en Mè.rtzitting keurig uitgezonden. De keus was aan u om daar naar te kijken.

Het weer nodigde niet uit om naar buiten te gaan.

Soms zijn dit dagen dat mensen zich extra alleen voelen, Cordaid heeft hier een mooie uitspraak voor.

**Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven,
is oprechte aandacht**

Kijk eens echt om naar je medemens. Mensen die in moeilijkheden zitten ervaren vaak een enorm stuk eenzaamheid en voelen zich onbegrepen.

Een vriendelijk woord en oprechte aandacht kunnen het verschil maken.

De vastentijd, voorbereiden op het paasfeest, de lente weer in zicht, daar kijken we allemaal weer naar uit. LENTE een prachtig seizoen!

Met hartelijke groet,
De redactie



BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT IN DE VOMMMM-PAROCHIES



Pastoraal team:
Pastoor Martinus Rijs
Kapelaan Marc Kessels

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Website: www.vommmm.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST VOMMMM

Kort verslag informatiebijeenkomst VOMMMM met deken Smeets

Op initiatief van deken Ed Smeets is er op 12 december in Molenhoek een informatiebijeenkomst geweest voor de vrijwilligers van VOMMMM, met als doel:

- (1) Informatie geven over de stand van zaken m.b.t. het herstelproces van pastoor Martinus Rijs en de rol van de deken als administrator.
- (2) Mensen de mogelijkheid geven om te reageren op recente gebeurtenissen.

Aandachtspunten voor het kerkbestuur n.a.v. de gestelde vragen:

- De communicatie rond het rooster van de komende maanden had inderdaad beter gekund. In het vervolg zal hier meer aandacht voor zijn: betrokkenen ontvangen dan eerst een conceptrooster waarop men kan reageren. De overige zaken worden volgens het kerkbestuur voldoende gecommuniceerd via de parochiebladen en de website.
- Het verzoek om financiële transparantie is terecht. De jaarcijfers moeten gepubliceerd worden, in de parochiebladen en op de website. Dit is eveneens noodzakelijk voor de ANBI-status. In de brief voor Kerkbalans volstaat de vermelding van de totale inkomsten en uitgaven.

Overige zaken die aan de orde kwamen n.a.v. vragen/opmerkingen vanuit de parochies:

- Deken Smeets heeft het belang van de sacramenten benadrukt. Initiatieven van parochianen om samen te komen om te bidden zijn prima, maar deze mogen niet in de plaats komen van de sacramenten. Dat is de reden waarom er in de weekenden alleen Eucharistievieringen zijn toegestaan en geen gebedsdiensten.
- Het is belangrijk om de jeugd meer bij de kerk te betrekken.
- Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de financiën en het aantal beschikbare priesters en vrijwilligers, heeft de deken opgeroepen om meer over de grenzen van de eigen parochie te kijken.

De opkomst was goed. De sfeer was goed. Na afloop spraken verschillende mensen hun waardering uit over deze bijeenkomst. Een dergelijke bijeenkomst is voor herhaling vatbaar.

EVEN VOORSTELLEN NIEUW KERKBESTUURLID

Mijn naam is Jacqueline Thomassen-Mans. Sinds begin dit jaar ben ik benoemd als lid in het kerkbestuur voor de parochie Ottersum. Ik woon op het randje van de parochie Milsbeek maar kerk altijd al in Ottersum omdat ik daar geboren en getogen ben.

Ik ben 51 jaar oud en dit jaar 25 jaar getrouwd. Samen met mijn partner André heb ik 4 kinderen; 3 jongens en een meisje in de leeftijd van 9 tot 19 jaar.

In het dagelijks leven werk ik 28 uur per week als databeheerder voor DSV Zaden Nederland in Ven-Zelderheide; voorheen bekend onder de naam 'Zelder'.

In mijn vrije tijd lees en fiets ik graag. Verder begeleid ik als Taalmaatje een dame uit Somalië en begeleid ik een jongen met taalachterstand via vrijwilligersorganisatie Blinkuit.

Ik ben regelmatig lector tijdens de diensten in Ottersum. Ik heb lang in de gezinsvieringengroep gezeten. Drie van mijn kinderen dienen de mis. Ik ben lid van de kerngroep. Verder begeleid ik met enkele andere ouders en de pastoor van Gennep de tiernegroep van de VOMMMM parochies en Gennep.

Van oudsher heeft het kerkgebouw - het huis van God -, een centrale plek in het dorp. Het is het kloppend hart van onze geloofsgemeenschap. Als lid van het kerkbestuur wil ik bijdragen aan het in stand houden van deze gemeenschap.

RECTIFICATIE KERKBIJDRAGE

In de brief die is verspreid in het kader van de Actie Kerkbalans heeft foutieve informatie gestaan over de kerkbijdrage.

Daarom hierbij een rectificatie, met excuses voor de verwarring die daaruit is voortgekomen.

Zoals u in het vorige blad heeft kunnen lezen, heeft het kerkbestuur de tarieven voor de parochiële diensten verhoogd. Dit geldt ook voor de kerkbijdrage.

- Deze bijdrage die gevraagd wordt per huishouden per jaar is verhoogd van € 100,- naar € 110,-.
 - Bij het vaststellen van het recht op vrijstelling van de kosten voor diensten bij uitvaart en huwelijk hoeft dit nieuwe richtbedrag van € 110,- natuurlijk pas vanaf 2020 betaald te zijn.
- Voor de jaren 2016 t/m 2019 volstaat een bijdrage van € 100,- per jaar.

VASTENACTIE VOMMMM 2020

Vastenactie 2020: Een beter leven dankzij goed onderwijs

In de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – willen we in VOMMMM de campagne Vastenactie van het Bisdom Roermond steunen.

Deze campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.



VASTENACTIE

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt 91% van de kinderen in ontwikkelingslanden basisonderwijs.

Toch gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Ook krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Onderneming opstarten

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Wat kan Vastenactie doen met uw bijdrage?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

Basisonderwijs

- € 24,- : Een technisch leerboek voor een hele klas
- € 37,50 : Bijles voor kinderen met een leerachterstand
- € 40,- : Een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas

Beroepsonderwijs (kosten voor 1 persoon)

- € 1,20 : Technisch leerboek
- € 200,- : een beroepsopleiding van 1 jaar (monteur, lasser, kleermaker, bakker)

Ondernemerschap

- € 200,- : naaimachine
- € 360,- : een startpakket 'opstarten groentewinkel'

Mogen deze mensen op uw steun rekenen?

U kunt uw gift tijdens de weken van de vastentijd deponeren in een van de collectepunten in de kerken of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies NL 34 RABO 0308 1047 14 o.v.v. 'Vastenactie 2020'. (ANBI Status).

Voor meer informatie zie www.vastenactie.nl.

Alvast hartelijk dank!

FINANCIËEL JAAROVERZICHT OTTERSUM 2018

Geachte parochianen van Ottersum,

Bijgevoegd vindt u een verdeling van uitgaven en inkomsten van de parochie. Zoals u ziet heeft de parochie een positief resultaat geboekt in 2018. Dit komt met name door de grote pachtinkomsten van de parochie. Daarnaast heeft de parochie voldoende vermogen voor de aankomende jaren maar er is wel minder geld voor het benodigde groot onderhoud in de toekomst.

Voor het overige is de parochie Ottersum financieel gezond.

Het resultaat van geheel VOMMMM is slechter wat met name veroorzaakt wordt door hoge kosten in Molenhoek.

Jaaroverzicht Ottersum 2018		VOMMMM
Uitgaven		
Personeelskosten	€ 24.868	
Kosten kerk	€ 17.052	
Overige kosten kerk	€ 435	
Bank- en beleggingskosten	€ 1.587	
Rentelasten	€ -	
Kosten eredienst	€ 2.634	
Kosten pastoraal	€ 3.535	
Verplichte bijdrage bisdom	€ 9.000	
Beheerskosten	€ 454	
Incidentele lasten	€ -	
Totaal	€ 59.565	€ 271.110
Inkomsten		
Bijdrage parochianen	€ 25.136	
Opbrengst uit bezittingen	€ 36.510	
Functionele inkomsten	€ -	
Incidentele baten	€ 2.822	
Totaal	€ 64.468	€ 228.420
Voordelig saldo	€ 4.903	€ -42.690

PASSIESPELEN TEGELEN

Van 10 mei tot 13 september vinden in Tegelen de Passiespelen plaats, in Openluchttheater De Doolhof, op de zondagen om 14.30 uur.

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de 12 apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.

Passiespelen 2020: 'Hem achterna'

De tekstdschrijvers van de editie 2020 – Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege – hebben een heel nieuw, actueler, Passiespel geschreven. Daarin blijft het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus weliswaar gehandhaafd, maar er worden heel andere, hedendaagse accenten gelegd. 'Hem achterna' vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet, maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.



Voor parochies

Voor parochies wordt een arrangement voor groepen aangeboden, waarbij men korting krijgt op de toegangsprijs.

Het zou mooi zijn om met de parochies van VOMMMM en Gennep samen een excursie naar de Passiespelen te organiseren.

Printmarkt Gennep heeft de organisatie hiervan op zich genomen.

De datum is vastgesteld op 30 augustus en de prijs bedraagt € 45,00.

Een uitgebreide brief en een folder met nadere informatie is verkrijgbaar bij Elena Jongen (024 3583181; eljongen@xs4all.nl).

Wie belangstelling heeft om mee te gaan kan zich via mail aanmelden bij redactieprintmarkt.eu of bij administratie@vommmm.nl.

Deze excursie zal alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn én als iemand bereid is dit te organiseren.

Nadere informatie: www.passiespelen.nl.

WEEKEND- EN BIJZONDERE VIERINGEN VOMMMM

	Ven-Z.	Otters.	Milsb.	Midd.	Mook	Mol.
21/22 mrt.	19.00		11.00		9.30	
28/29 mrt.		9.30		19.00		11.00
4/5 apr.	19.00		11.00		9.30	
9 apr. WD			19.00			19.00
10 apr. GV					19.00	
11 apr. Pw	21.00					21.00
12 apr.1eP		9.30	11.00	11.00	9.30	
13 apr 2eP						11.00
18/19 apr.		9.30		19.00	11.00 J.	
25/26 apr.	9.30		19.00			11.00
2/3 mei		9.30		19.00		11.00
4 mei Dher			19.00		19.00	
7 mei Rieth				19.00		
9/10 mei	19.00		11.00		9.30	
16/17 mei		19.00 CN		9.30		11.00

J.= 60-jarig priesterjubileum Em-pastoor Toon van Dijk / Dher = Dodenherdenking (oecumenische-ienst) / Rieth = Riethorst kapel / CN = m.m.v. Cantica Nova

WAT IS ER GOED AAN DE GOEDE WEEK?

Je moet het maar weten

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft met de betekenis die wij tegenwoordig aan het woord 'goed' geven.

In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als 'Heilige Week'. Goed is een woord dat vaak als alternatief voor 'heilig' wordt gebruikt. De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de Heilige Vrijdag.

De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de 'Grote Week' gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is.

De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van 'goed' uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse woord 'kara', dat 'klacht' of 'treurnis' betekent en die zin veel meer het lijden omschrijft.

In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!



GOEDE WEEK EN PASEN

Palmpasen

Intocht van Jezus in Jeruzalem

Kinderen: palmpaasstokken

Woensdag 1 april in Milsbeek

Knutselen palmpaasstokken op school.

Informatie over eventuele zegening van de palmpaasstokken volgt.



Palmzondag Eucharistievieringen

Zaterdag 4 april om **19.00 uur**

in de kerk van Ven-Zelderheide

Zondag 5 april om **9.30 uur**

in de kerk van Mook

Zondag 5 april om **11.00 uur**

in de kerk van Milsbeek.



Witte Donderdag

Herdenking van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen.

Viering van de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Eucharistievieringen

Donderdag 9 april om **19.00 uur**

in de kerk van Milsbeek.

Aansluitend korte wake tot 20.30 uur.

Donderdag 9 april om **19.00 uur**

in de kerk van Molenhoek.

Na afloop is er tot 22.00 uur gelegenheid om in stilte met Jezus te waken en bidden in de zijkapel.



Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis

Kruisweg

Vrijdag 10 april om **15.00 uur**

in de kerken van Ottersum, Milsbeek,
Middelaar, Mook, Molenhoek



Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Vrijdag 10 april om **19.00 uur** in de kerk van Mook.

Pasen

Jezus is verrezen en leeft!

Paaswake: Eucharistie in de Paasnacht met ontsteken van het Paasvuur.

Zaterdag 11 april om **21.00 uur**

in de kerken van Ven-Zelderheide en Molenhoek.

Pasen: Eucharistie met plechtige intocht van de Paaskaars.

Zondag 12 april om **9.30 uur**

in de kerken van Ottersum en Mook.

Zondag 12 april om **11.00 uur**

in de kerken van Milsbeek en Middelaar.

2^e Paasdag: Eucharistie

Maandag 13 april om **11.00 uur** in de kerk van Molenhoek.



PAROCHIEBERICHTEN

Overleden



Dien Lamers-Winnen, weduwe van Gert Lamers.
Geboren te Ottersum op 01-09-1933 en overleden te
Gennep op 21-01-2020. De begrafenis heeft
plaatsgevonden in Ottersum op 25-01-2020.



Noud Jans, echtgenoot van Mariëtte Jans-Mans.
Geboren te Rijkevoort op 04-09-1959 en overleden
te Ottersum op 25-01-2020.
De crematie heeft plaatsgevonden in Venray op
31-01-2020.



Maria Kusters-van de Loo, weduwe van Tön Kusters.
Geboren te Arcen en Velden op 18-03-1931 en
overleden te Gennep op 26-02-2020. De begrafenis
heeft plaatsgevonden in Ottersum op 03-03-2020.



Uitstelling Allerheiligste

Elke donderdagmorgen om 9.00 uur is er een Eucharistieviering met aanbidding in de dagkapel. Deze viering vervalt als er die dag een uitvaart is.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel weer geopend tot 17.00 uur voor gebed of het opsteken van een kaars.

Dienstenschema VOM

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten voortaan om de 2 weken op zondagmorgen 9.30 uur, tenzij er een bijzondere dienst is afgesproken (zaterdag 16 mei).

Het schema van diensten in de VOM parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site:

www.vommmm.nl.

Banknummers:

Kerkbestuur: NL35RABO0140602089

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429



SCHEMA DIENSTEN VOM



Week 14-20 maart: 3^e zondag van de Vasten

Zondag 15 maart 9.30 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Woensdag 18 maart 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 19 maart 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 21-27 maart: 4^e zondag van de Vasten

Zaterdag 21 maart 19.00 uur:

kapel Ven-Zelderheide

Zondag 22 maart 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Donderdag 26 maart 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 28 maart-3 april: 5^e zondag van de Vasten

Zondag 29 maart 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor

Intenties: jrd. Ger Coopmans; jrd. Fien van Bergen-Sloot; Piet ten Haaf, Miet ten Haaf-Janssen, Harrie ten Haaf en Jan ten Haaf; Geert Vullings; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; jrd. ouders Jan en Anna Bindels-Cornelissen; Jacob Cöp, Maria Engels, Peter en Jo Cöp; Hen Ebben en overleden familie; Thei en Lena Lamers-Weijers en Theo; Thij en Miet ten Haaf-ten Haaf en Harrie; intentie uit dankbaarheid; Bertus Könings, Paula Könings-Lamers, Bertje en Mia; jrd. Carla Weijers-Fransen.

Woensdag 1 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 2 april 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 4-10 april: Palmzondag en Goede Week

Zaterdag 4 april 19.00 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 5 april 11.00 uur: kerk Milsbeek

Donderdag 9 april 19.00 uur: kerk Milsbeek
Witte Donderdagviering

Vrijdag 10 april 15.00 uur: **Goede Vrijdag**
Kruisweg
Geert en Frans, samenzang

Week 11-17 april: Hoogfeest van Pasen

Zaterdag 11 april 21.00 uur: kerk Ven-Zelderheide

Zondag 12 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick

Intenties: familie Hopman-Lamers; jrd. Harrie Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans; leden en overleden leden van de KBO; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Marie en Dora Akkers; familie Akkers-van Bergen; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Lambert en Maria Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings; Nol en Marie Schaap-Pluk en zoon Theo.

Zondag 12 april 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 15 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 16 april 9.00 uur: kapel Ottersum

Week 18-24 april: Beloken Pasen

Zondag 19 april 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Tom/Feline

Intenties: Wim Janssen; jrd. Dora Akkers en Marie Akkers; Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen.

Zondag 19 april 14.00 uur: Doopviering van Tygo en Levy Peeters

Woensdag 22 april 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Donderdag 23 april 9.00 uur: kerk Ottersum

Week 25 april-1 mei: 3^e zondag van Pasen

Zaterdag 25 april 19.00 uur: kerk Milsbeek

Zondag 26 april 9.30 uur: kerk Ven-Zelderheide

Week 2-8 mei: 4^e zondag van Pasen

Zondag 3 mei 9.30 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor

Intenties: Harry Krebbers; Marie Akkers en Dora Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen.

Maandag 4 mei 19.00 uur:

kerk Milsbeek

Oecumenische dienst

Dodenherdenking.

sacristie Milsbeek

Woensdag 7 mei 9.00 uur:

Donderdag 8 mei 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 9-15 mei: 5^e zondag van Pasen

Zaterdag 9 mei 19.00 uur

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 10 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Woensdag 13 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 14 mei 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 16-22 mei: 6^e zondag van Pasen

Zaterdag 16 mei 19.00 uur:

kerk Ottersum

Eucharistie met

Cantica Nova

Intenties: Harry van Alphen; Frans Wientjens en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden familie; Ad en Marie Koks-Peters; jrd. Jan Blenkers en Nelly Blenkers-Goossens en overleden familie; Nol en Marie Schaap en zoon Theo.

Woensdag 20 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 21 mei 10.00 uur:

VVOMMM viering

Hemelvaart in Mook.



Week 23-29 mei: 7^e zondag van Pasen

Zondag 24 mei 11.00 uur:

kerk Ottersum

**Eerste Heilige Communie-
viering**

Intenties: jrd. Joseph en Mina Ebben-Kamps; jrd. Truus Janssen.

Woensdag 27 mei 9.00 uur:

sacristie Milsbeek

Donderdag 28 mei 9.00 uur:

kapel Ottersum

Week 30 mei-5 juni: Hoogfeest van Pinksteren

Zondag 31 mei 9.30 uur:

kerk Ven-Zelderheide

Zondag 31 mei 11.00 uur:

kerk Milsbeek

Maandag 1 juni 9.30 uur:

Eucharistie Herenkoor

Pinkstermaandag

Intenties: familie Hopman-Lamers; jrd. Johannes Coopmans en

Aldegonda Fleuren; Marie Akkers en Dora Akkers; ouders

Verhülsdonk-Boot en Harry van de Berg; leden en overleden leden

van de KBO; Frans Wientjens, Berthe Wientjens-Verhofstad en

overleden familie; Helena Elisabeth Theodora ten Haaf.

ORGELCONCERT

Op zondag 19 april a.s. organiseert het orgelcomité weer een concert op ons prachtige pijporgel. Bert van den Brink, befaamd organist die zowel klassiek als ook jazz speelt, komt dan spelen.

Bijzonder hierbij is dat deze organist blind is. Hij speelt dus letterlijk 'op de tast'.



Het concert begint om 16:00 uur en duurt ca. een uur. De entree is vrij; een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd.

Er zal een projectiescherm voor in de kerk worden geplaatst waarop de organist aan het werk te zien zal zijn.

Cantica Nova



Paasgedachte...

Leven, echt leven is sterven voor de ander.

*Leven, is wáár maken dat de aarde
een hemel zou kunnen zijn voor de ander.*

Wij wensen u allen mooie Paasdagen toe.

***Zaterdagavond 16 mei a.s.
zingen wij in onze kerk.***

Graag tot ziens!

***** De Kerk ... dat zijn We Samen *****

Hoe ver moet je gaan voor waar je in geloofd?

Toen op 12 maart 1938 Oostenrijk onderdeel werd van Nazi-Duitsland was dat niet zonder gevolgen voor de Oostenrijkers. Zelfs in de idyllische traditionele dorpjes hoog in de bergen was men niet veilig voor de Tweede Wereldoorlog. Alle Oostenrijkse mannen hadden dienstplicht en moesten dus dienen in het leger. Omdat Oostenrijk nu onderdeel was van Nazi-Duitsland betekende dat deze mannen voor de Nazi's zouden moeten gaan vechten.

In het kleine dorpje Sankt Radegund woonde een boer genaamd Franz Jägerstätter. Franz was getrouwd met een erg gelovige vrouw die hem overtuigde om de Bijbel en de levens van heiligen te lezen. Hij werd daardoor de koster in de parochie. Franz was een van de weinigen in zijn dorp die niet accepteerde dat de Nazi's de macht hadden overgenomen omdat de ideeën van de Nazi's tegen zijn geloof en de leer van de Katholieke Kerk ingingen. Hij wilde niet vechten voor de Nazi's, maar was toch verplicht het leger in te gaan. Daarom besloot hij om aan te bieden de gewonde soldaten te verzorgen zodat hij geen onschuldige mensen zou moeten vermoorden. Hij moest dan echter wel trouw zweren aan Adolf Hitler en dat weigerde hij. Daarom werd Franz gevangen gezet en naar Berlijn gebracht, waar hij ter dood veroordeeld werd.

Paus Benedictus XVI (die zelf als klein jongetje wel eens in Sankt Radegund kwam in de jaren voor de oorlog) heeft Franz in 2007 zalig verklaard omdat hij als martelaar is gestorven voor zijn geloof. Net zoals de Christenen die door de Romeinse keizers werden vervolgt. Het verhaal van Franz zet ons aan het denken over hoe ver we moeten gaan in onze principes. Franz bleef weigeren om in te gaan tegen zijn geweten, maar dat had niet alleen gevolgen voor hem zelf. Zijn vrouw en kinderen kregen het namelijk heel moeilijk zonder vader en liepen gevaar. Is het beter je familie te beschermen en iets te zeggen dat je niet meent? Of is het beter vast te houden waar je in geloofd, ook al zal dat grote gevolgen hebben voor je gezin? Het is een heel lastig dilemma en een duidelijk antwoord zullen we misschien nooit krijgen.

BEDEVAART NAAR ST. GERARDUS IN WITTEM

Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem: Wat is de mens alleen, zonder de medemens; we hebben elkaar nodig. Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.

Op zaterdag 23 mei 2020 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 80^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is:
'Geloof-Hoop-Liefde.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken.



Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mw. C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep, tel: 0485-517420

E-mail: carla.kersten@tele2.nl.

Kosten €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 24 april 2020.

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend jaar weer allemaal te mogen ontmoeten.



WIE - WAT - WAAR

Contactadressen:

In verband met het samengaan van de 6 parochies is er een nieuwe parochiesite van de 6 VOMMMM parochies waarop u relevante informatie kunt vinden: www.vommmm.nl.

Mailadres VOMMMM parochies: administratie@vommmm.nl.

Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl.

Bereikbaarheid pastorie

Kapelaan Marc Kessels: 0485-511426 of 06-55416709.

Voor afspraken en andere zaken: mobiel nummer: 06-23766873.

Het secretariaat op de pastorie is bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur op 0485-511426.

Eucharistie: komende maanden is er een aangepast dienstenrooster van kracht binnen de 6 VOMMMM parochies.

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via de pastorie. Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. Zie ook parochieberichten.

Huwelijk: aanvragen via de pastorie.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met de pastorie.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:

Iedere 1^e donderdag van de maand, aansluitend aan de Eucharistieviering in de dagkapel. Opgave via pastorie.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met kapelaan Kessels of via de pastorie een afspraak maken.

Misintenties: aanvragen via de pastorie, telefonisch op 511426, tijdens openingstijd secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur of via de mail: parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50, evenals een intentie op de donderdagmorgen. Betaling contant op de pastorie of op rekeningnummer van het kerkbestuur:

NL35RABO0140602089 onder vermelding van intentie voor op
(datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) pagina 1.

Spreekuur begraafplaats:

Elke 1^e dinsdag van de maand in de pastorie van 13.30-14.30 uur.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van
10.00 - 17.00 uur. In de wintermaanden is de dagkapel gesloten.

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429.

Adressen en telefoonnummers:

Parochie:	Heilige Johannes de Doper
Adres:	Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum
Telefoon:	0485-511426
Tijdelijk mob.nr.:	06-23766873
e-mail parochie:	parochieottersum@vommmm.nl
internet:	www.vommmm.nl
secretariaat:	dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur



Parochies VOMMMM
WWW.VOMMMM.NL

*Fijne
Paasdagen*



**Geef
voor
je kerk**

Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in
God kan delen

*... daarom
geef ik voor
mijn kerk*

Parochie Heilige Johannes de Doper Ottersum
Pastoraat en kerkgebouw NL 35 RABO 0140602089
Steunfonds kerkgebouw NL 70 RABO 0140602429

Actie 
Kerkbalans

2020