

**Korte Samenvatting Parochiebijeenkomsten Parochies VOMMMM**  
**t.b.v. Bisdom Roermond**  
**Maart 2022**

*Gemeenschap*

- Kerk is een gemeenschap die samenkomt rond de verrezen Heer. Je hebt God lief, je hebt elkaar lief. De vraag 'Wat is Kerk-zijn' hangt samen met de vraag 'Wat is geloof'. Dat is een groeiproces, een proces van heiliging.
- Eerst moet je een goede gemeenschap hebben met wie er al is, een gemeenschap die zelf beziel is, die een relatie met Jezus heeft.
- Elkaar helpen en getuigen, veel met elkaar delen en om elkaar geven.
- We moeten ons best doen om het saamhorigheidsgevoel terug te brengen. Mensen moeten na een H. Mis met een blij gevoel thuis komen.
- Een praatje maken, met elkaar in gesprek gaan, zoals bij de koffie na de Mis. (2x)
- Mensen moeten gezien zijn. Bij de kerkdeur de mensen begroeten die binnenkomen. En wanneer iemand voor het eerst komt: "Fijn dat u er bent!" De anonimiteit doorbreken.
- Oog hebben voor de misdienaars. Geef hun iets voor Sinterklaas.
- Aandacht voor eenzame ouderen, mensen in een flat die niemand spreken, bijv. bij iemand op de koffie gaan, goedemorgen zeggen op straat, even contact maken en zo de wereld van de ander even openbreken.
- Samen met mensen door een moeilijke tijd heen te gaan. Blijf bij iemand in de laatste levensfase, zodat hij gerust kan overgaan. Mensen hebben nu behoefte aan de begrijpende kant van de Kerk.

*Muziek*

- Er moet muziek zijn voor kinderen, jongeren, ouderen.
- Betrek het volk bij de zang, nodig mensen uit om mee te zingen. Koren moeten ondersteunend, dienstverlenend zijn.

*Identiteit*

- Als Kerk moeten we beseffen wat onze identiteit is: Wie ben ik? Wat heb ik te bieden? Wat is Eucharistie? Wat is een uitvaart?
- We moeten in alle lagen van de bevolking meedoen, onze identiteit laten zien, laten zien waar we voor staan, laten blijken dat geloven je goed doet.
- Meer getuigenis geven.
- Gezinnen ondersteunen in hun katholieke identiteit.

*Vieringen*

- Met Kerstmis en Pasen zijn de kerken vol. Regelmatig vieringen aanbieden met een thema, waar mensen enthousiast aan deelnemen.
- Laagdrempelige gebedsvieringen, met liederen van Emmanuel, Taizé, De Kommel.

*Preken*

- In de preek moeten beide aspecten er zijn: horizontaal én verticaal. Er moet verdieping en verbreding zijn.
- Het Evangelie vertalen naar de dagelijkse realiteit. Taal gebruiken die aanspreekt. Vertel een menselijk verhaal, maak het toegankelijk.

### *Centralisatie*

- Eén centrale parochiekerk waar alle parochianen naar toe komen, met crèche voor de allerkleinsten, kindervoordienst voor de wat grotere kinderen (3x)

### *Catechese*

- Catechese voor kinderen, jongeren, volwassenen, jonge ouders.  
Wij hebben te taak om de waarden die Christus ons heeft geleerd door te geven.
- Bijbelstudie aanbieden om de mensen te leren wat de Bijbel kan geven.
- Alpha cursus is waardevol. Het is de basis en moet voortgezet worden.

### *Communicatie*

- Het parochieblad aantrekkelijker maken, met verslagjes van wat er is geweest, over de Tiengroep. Geef goede uitleg over de betekenis van kerkelijke feestdagen.
- Vertel wat de waarde van de Eucharistie en de overige sacramenten is.
- Eén parochieblad voor heel VOMMMM.
- Meer benadrukken wat de Kerk te bieden heeft, communiceren wie we zijn, wat we geloven, hoe je Christen kunt zijn.

### *De kerk heeft wat te bieden!*

- Het leven is niet makkelijk. We moeten mensen in die worsteling bijstaan.  
De Kerk heeft te melden wat ertoe doet en waar je van kunt leren. Dat vraagt de bereidheid te luisteren. En je moet de goede woorden gebruiken, veel uitleggen.
- Veel mensen hebben moeite met de wereld om hen heen. Er is een bepaalde nood.  
We kunnen de mensen zeggen "God heeft je lief, Hij heeft jou gewild, met je talenten en gaven. Hij heeft een plan, je moet het alleen nog ontdekken." Dat geeft hoop.
- Geloof kan kracht geven. Het zou mooi zijn als veel mensen dat gevoel hebben en terug kunnen vallen op hun geloof.